

Βιογραφικό Νικολάου Πλαστήρα.

«Όταν πέθανε ο Πλαστήρας
δεν άφησε πίσω του σπίτι,
ακίνητα ή καταθέσεις σε
τράπεζες. Η κληρονομιά που
άφησε στην ορφανή
προσφυγοπούλα ψυχοκόρη
του, ήταν 216 δρχ., ένα
δεκαδóλλαρο και μια
λακωνική προφορική
διαθήκη: «Όλα για την
Ελλάδα!»».



Ο Νικόλαος Πλαστήρας γεννήθηκε το 1881 στην Καρδίτσα. Ο πατέρας του καταγόταν από τον μορφοβούνι κ η μητέρα του από την Πεζούλα, γεγονός που δεν ξέχασε ποτέ.

Ανεξάρτητα από επιμέρους διαφορές ιστορικών, ο Πλαστήρας από όλους αναγνωρίζεται ως ευφυής στρατιωτικός, γνήσιος πατριώτης, ευαίσθητος άνθρωπος και ανιδιοτελής πολιτικός.

Ο Νικόλαος Πλαστήρας δραστηριοποιήθηκε σε μια εποχή έντονων γεωγραφικών και πολιτικών ανακατατάξεων αλλά και έντονης πολιτικής αστάθειας.

Η στρατιωτική του καριέρα ξεκίνησε το 1904 όταν κατατάχθηκε ως εθελοντής στο πεζικό σύνταγμα Τρικάλων και από τότε δεν λείπει από καμία σημαντική ελληνική μάχη, ενώ το 1923 προάγεται σε αντιστράτηγο. Από το 1924 έως το 1944 ήταν τοξοεξόριστος στο εξωτερικό και επιστρέφει μετά στην απελευθέρωση του 1944 και το 1945 του ανατίθεται η πρωθυπουργία, όμως έρχεται ο εμφύλιος και η παραίτηση του.

Η επόμενη φορά που αναλαμβάνει την πρωθυπουργία του κράτους είναι το διάστημα 1950-1951, το 1952 χάνει τις εκλογές, η κλονισμένη του υγεία επιδεινώνεται και στις 26 Ιούλιο του 1953 ο «Μαύρος Καβαλάρης» πεθαίνει στην Αθήνα.

ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ

Μορφοβούνι, Τ.Κ. 43067

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα,

Νομός Καρδίτσας

Τηλ.: 2441352200

E-mail: plastiras@hol.gr

<http://www.plastiras-ota.gr>

Κέντρο Ιστορικών Μελετών

«Ν. Πλαστήρας»

