



ΦΡΑΓΜΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ

ΜΑΙΟΣ 1979

Αριθμός Φύλλου 18

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΚΟΛΙΤΩΝ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10, Τ.Τ. 111, ΤΗΛΕΦ. 3248941 — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΓΙΑΝΝ. Δ. ΠΑΥΖΑΝΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑ ΤΣΟΥΛΑΣ

Τη μέρα της Ανάστασης του Χριστού χάθηκε μια ανεπανόληπτη φωτογωμία. Ο ΜΑΡΚΟΣ Π ΤΣΟΥΛΑΣ

Η σανίδα σωτηρίας κάθε γνωστού, κάθε πατριώτη και πρόπαντός των χωριανών μας. Ο άκουραστός, ο πρόθυμος, ο παντοχού-παρών, ο έρρωστος, ο φιλακισμένους, ο ανεργους, ο συναδέλφους.

Οι φλέβες του ήταν γεμάτες από αλληλεγγύη. ΚΑΝΕΝΑΣ δεν έτρεχε με τόση θέληση και πεποίθηση, όπου τον καλούσαν να βοηθήσει.

Δεν υπήρχε κανένας που να τον γνώρισε και να μην τον αγάπησε.

Γεννήθηκε το 1929 στο Μορφοβούνι Καρδίτσας. Σε ηλικία

ο ίδιος από τους παρακρατικούς που αλώνιζαν την περιοχή, είναι ολόκληρος ιστορία. Δεκαεφτά χρονών έφτασε στην Αθήνα, προστάτης πλέον αυτός, πενταμελούς οικογένειας, μάννα, 2 αδελφές — ή μια φυλακισμένη, γιατί δεν άνοιξε παρτίδες με τους κατακτητές, αλλά τους πολέμισε — και δυο μικρότερων αδελφών.

Άρχισε τον ατέλειωτο Γολγοθά ως βοηθός σερβιτόρος και μέσα σε λίγα χρόνια αναδείχθηκε σε έναν από τους καλύτερους Μαίτρ της Ελλάδας. Στο διάστημα αυτό δεν τον άφισαν ήσυχο και οι αρρώστιες με χ ρ ι του σημείου, να του δηλώνουν κορυφαίο γιατρού ότι δεν έχει παρα ένα χρόνο ζωή. Πότε; Όταν

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ



Ο Γιαννάκης γιός του Μήτσιου Καπερώνη γεννήθηκε στο 8 Ιουλίου του 1959 στο Μεσσηνικόλα Καρδίτσας.

Από μικρό παιδάκι ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα άλογα και τα μουλάρια του πατέρα του στο χωριό. Θυμάσαι το Γιαννάκι πάντα καβάλα αν και μικρούλης να τρέχει τολμηρά τότε στις κατηφορικές του χωριού κουβαλώντας την κρησιά για τ' άμπέλσ και τότε ξύλα από τ' άτσόκια.

Δεν ασχολήθηκε πολύ με τα γράμματα. Όταν τελείωσε το Δημοτικό, ήρθε οικογενειακώς στην Αθήνα. Προσπάθησε ο πατέρας του να του μάθει γράμματα. Δεν τα κατάφερε όμως. Δεν ήθελε να συνεχίσει το σχολείο και πήγε να δουλέψει σ' ένα καφενείο στην Ανάληψη. Κάθισε κάμποσο καιρό, κι όμως ήταν άησυχος, δεν μπορούσε να συνηθίσει στην ιδέα ότι θα γίνει καφετζής, αλλά ούτε ήθελε να ακολουθήσει το επάγγελμα του πατέρα του.

Ιούλιος του '73, ήταν από γεμιστάκι, ο ήλιος έκαιγε τα πάντα. Ένας ξάδελφός του κατέβαινε για να πάει στον Ιππόδρομο. Σπαιμάτησε στο καφενείο που δούλευε ο Γιαννάκης. Συζητώντας και πίνοντας τό καφεδάκι ο Γιαννάκης τον ρώτησε πού πάει και κείνος του είπε ότι πάει στον Ιππόδρομο.

Μόλις τράκωσε ο Γιαννάκης τράχηκε, αναφοκοκκίνησε και του λέει, με παίρνεις και μένα; Κείνος απάντησε, και δεν έρχεσαι. Έτσι άρχισε η ζωή του Γιαννάκη στον Ιππόδρομο. Μετά από τον αγώνα κείνης τής μέρας, ξύπνησε η αγάπη που έκρυβε μέσα του για τα άλογα. Δεν τον κρατούσε πια τίποτα.

Το Σεπτέμβριο του 1973 γράφτηκε στη Σχολή μαθητευόμενων αναβατών Ιπποδρόμου. Τον Ιούνιο του 1974 τελείωσε τη Σχολή μετά από πολλούς κόπυς και μόχθους, με απόλυτήριο λείαν καλώς.

Και επί τέλους, ήρθε η μεγάλη μέρα γι' αυτόν, 15 Ιουλίου 1974 έτρεξε για πρώτη φορά στον Ιππόδρομο. Παρ' όλο που θα έτρεχε για πρώτη φορά, ήταν' όλο θάρρος και τόλμη και έλεγε θα νικήσω και νίκησε. Ήρθε πρώτος στην πρώτη κούρσα (έτρεξε με το άλογο Βουλκάνα) πανζουρλισμός στον Ιππόδρομο, ένα χωριατόπαιδο να βγει πρώτος τρέχοντας για πρώτη φορά.

Ο χορός τών Βουνεσιωτών

Ο Βλασδινός φίλος του Βουνεσιού κ. Σεραφ. Τσιτσιάς που ήταν στο χορό, μάς έστειλε ένα εμπνευσμένο κοσμικό ρεπορτάζ του χορού που έφθασε στο κατακόρυφο όταν γύρισε από την δουλειά του Ο ΜΑΡΚΙΟΣ ΜΑΣ για να κρατήσει τό κέφι μέχρι στις 7 το πρωί.

Τιμώντας την μνήμη του ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΣ αναβάλλουμε την δημοσίευση για μια άλλη φορά αν ο χρόνος απαλήνει τό πένθος μας από τον αναπάντεχο χαμό του.

Η ΣΥΝΤΑΞΗ

Όλοι τον αγάπησαν, όλοι τον συγχαίρκανε. Ποτέ δεν ξεχάσε τον πρώτο του προπονητή Ανώνη Σκυργιάνογλου. Σ' αυτόν πράγματι χρωστούσε πολλά. Έμεινε ένα χρόνο με τον πρώτο του προπονητή. Σημειώανε συνεχώς νίκες, ήταν καλός τίμιος, αγαπητός. Μιλούσε και γελούσε με όλους.

Μετά από τον πρώτο χρόνο, άρχισε να γίνεται περιζήτητος. Τον ζητούσαν όλοι οι σταύλοι του Ιπποδρόμου. Τελικά κατέληξε στο σταύλο του Μιχάλη Χαρσάλμπους. Και από κεί άρχισε η λαμπρή του καριέρα. Συνεχώς νίκες, είκοσι έξη μέσα σε όχτώ μήνες. Για τον κόσμο του Ιπποδρόμου αυτό θά πεί έατός πρώτος των πρώτων, λαμπρή καριέρα, λαμπρή μέλλον, διότι μετά από σαράνταπέντε νίκες γίνεσαι πιά επαγγελματίας Τζόκευ και όχι άπλως Τζόκευ, δηλαδή αξεξάρτητης επαγγελματίας.

Παρ' όλες τις νίκες του, παρ' όλη τη δόξα του, έμεινε πάντα ο ίδιος, δεν τον κυρίευσε η δόξα, ούτε τό χρήμα, έμεινε τό γελαστό άπλό παιδί του χωριού. Ήταν ο καλύτερος αναβάτης του Ιπποδρόμου. Στο τέλος του 1979 θάπερνε τό χρυσό μαστίγιο. Κατάρθωσε μέσα σε τόσο λίγο διάστημα να ξεπεράσει επαγγελματίες με δαράντα χρόνο (Συνέχεια στην 2η Σελίδα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, συγκαλεί πλειατιά Διοικούσα Έπιτροπή στις 20 Μάη 1979 κατ' ώρα 9,30 π. μ. και καλεί όλους τους νέους του Μεσσηνικόλα και γενικά των χωριών της Νεβρόπολης, να παρευρεθούν στη συγκέντρωση.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



13 χρόνων γίνεται επώνυμος, κάτω από τη σκιά του αξέχαστου πατέρα του Πausανία και του μεγαλύτερου αδελφού του Νίκου. Αυτόι και οι δυο χάθηκαν στον έμφύλιο του 1947. Πώς γλύτωσε

είχε να παντρεύει δύο αδελφές. Όμως, ο μεγαλύτερος γιατρός, ή ΑΥΤΟΠΕΛΟΙΟΗΣΗ νίκησε όλες τις προβλέψεις! Έγινε καλά, πάντρεψε τις δυο αδελφές (Συνέχεια εις την 2αν σελίδα)

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Για τη διήμερη άργία Πεντηκοστής — Αγ. Πνεύματος — προγραμματίζεται έκδρομή από τους Συλλόγους Βλάσδου Μεσσηνικόλα — Βουνέσι και άλλα χωριά της Νεβρόπολης για τις γενέτειρές τους με έκδρομο κό πούλμαν.

Αναχώρηση τό μεσημέρι του Σαββάτου 9 Ιουλίου κι' επιστροφή τό βράδυ της Δευτέρας 11 Ιουλίου.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τέλους Μαΐου στα τηλέφωνα 522.5119 Σ. Τσίτσας, 8234841 Δ. Δημάκη, 6510454 Ι. Παϊζάνο, 9924547 Στ. Θεός, 7776700 Σωκρ. Πολύζο.

Στις 20 Μαΐου Κυριακή με πρωτοβουλία του Συλλόγου Κρυονερίτων οργανώνεται έκδρομή που μπορούν να λάβουν μέρος και πατριώτες των άλλων χωριών της Νεβρόπολης για την

Ανάληψη. Αναχώρηση ώρα 7—730' από Σύνταγμα — Όμόνοια, επιστροφή τό βράδυ. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει φαγητό μαζί του. Πληροφορίες και δηλώσεις μέχρι 17 Μαΐου στα ίδια πιά πάνω τηλέφωνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατ' αυτόν τον τρόπο θά οργανώνονται τακτικά έκδρομές των οποίων τα έξοδα θά επιμερίζονται κατ' αναλογία στους Νεβροπολίτικους Συλλόγους. Παράκληση να δηλώνετε έγκαιρα για να κανονίζουμε πόσα πούλμαν θά χρησιμοποιήσουμε. Έπίμονο είναι πιάς αν γεμισούν ένα ή δυο πούλμαν και υπάρχουν έλάχιστοι για άλλο πούλμαν, να μη ικανοποιηθούν οι τελευταίοι.

Σ. ΤΣΙΤΣΑΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Από τό Ροταριανό Όμιλο Θεσσαλονίκης, δόθηκε άργυρό μετάλλιο στο Μεσσηνικόλιτικο γόνου γιού των Δημ. και Μαρίας Βλαχάδα (Παϊζάνου) Μαίραρχο Νίκο, για την ετοιμότητα, τον αλληλεπαισιμό και την αυτοθυσία που επέδειξε κατά τους σεισμούς της Θεσσαλονίκης, χάριν της οποίας σώθηκαν πολλές ψυχές από την γκρεμισμένη πολυκατοικία του Ιπποδρόμου.

Η Ένωσή μας του έκφράζει θερμά συγχαρητήρια.

