



ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1980

Αριθμός Φύλλου 32

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΙΤΩΝ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10, Τ.Τ. 111.
ΤΗΛ. 3248941 - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Θ. Δ. ΚΑΤΣΑΚΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ι. Δ. ΠΑΪΖΑΝΟΣ

Λαογραφικά θέματα

ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ Γ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ - ΚΤΙΜΕΝΑΙΟΥ
Λαογράφου - ποιητή

Η περασμένη χρονιά το '79 την είχαμε βαριοφορτώσει με γιορταστικές αφιερώσεις. Ήταν αφιερωμένη στο παιδί, το έτος του παιδιού όπως επικράτησε να λέγεται διεθνώς. Το έτος προστασίας του περιβάλλοντος, και στη χρονιά της παράδοσης που είναι και το θέμα του σημειώματος αυτού.

νο της ολοσχερούς καταστροφής του, τότες κινητοποιούμαστε, και προσπαθούμε με λογής - λογής νταϊάκια και παραινήσεις να το κρατήσουμε στη ζωή ή να το νεκραναστήσουμε.

έφημερίδες. Κι όλες αυτές οι κινητοποιήσεις είχαν σαν σκοπό τους να διεγείρουν τις σκέψεις και να αφυπνίσουν τις συνειδήσεις του λαού να στραφεί προς τις ρίζες του και τις καταβολές του. Ύστερα από τον ξενόφερτο τρόπο ζωής που εισέβαλε στη ζωή μας, και της αστικής συμπεριφοράς του λαού σαν στάση ζωής πλέον με τη χυδαία συναλλαγή του πάρε δώσε και το μέτρημα των αξιών της ζωής με το χρήμα. Ο λαός τείνει να αποκοπεί απ' τις ρίζες του, και το δένδρο όσο όμορφου φύλλα άνη και κλαριά κι' αν έχει όταν οι ρίζες του έχουν σαπίσει μοιραίως κάποτε θα πέσει και θα αφανιστεί. Και τους λαούς τους βαστάει ορθούς και άκμαίους ή παράδοσή τους που είναι οι ρίζες τους.

ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Του Παναγιώτη Ποδηματά

Ύστερα απ' τις θερινές διακοπές των Γυμνασίων, που γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο της «Ν» ήλθαν και οι διακοπές των δημοτικών Σχολείων. Απ' το δικό μας Δ.Σ. απολύθηκαν και γράφτηκαν για το Γυμνάσιο, οι Βασαρδάνης Δημήτριος, Γεωργίου, Μηλιώνης Ιωάννης του Παναγιώτου, Ποδηματά Ιωάννα του Χρυσοστόμου, Ποδηματά Ουρανία του Δημητρίου, Πιστογιάννης Ιωάννης του Δημητρίου, και Ψημμένος Γεώργιος του Ερωτέκριτου, εν συνόλω έξη (6) μαθητές!!!

τό χιλιοτραγουδισμένο γεφύρι της Άρτας. Στη διαδρομή Γιάννενα προς Άρτα πολλά μ'ας είπε και μ'ας ξενάγησε ή απ' την περιοχή αυτή, καταγόμενη διδασκάλισσα Ευαγγελή Θωμά Παπαδημητρίου, η οποία συμμετείχε στην έκδρομή.

Από τους ανωτέρω βγήκαν με τον βαθμό 9 οι Ποδηματά Ουρανία, Ποδηματά Ιωάννα και Πιστογιάννης Ιωάννης. Από την Ε' τάξη για την ΣΤ' άρτίστευσαν οι Καπερώνη Ιωάννα και Κώτσια Μαρία. Από την Δ' τάξη προς την Ε' άρτίστευσαν οι δύο δίδυμοι αδελφοί του Πολυχρόνη Φιλίππου Αναστάσιος και Λάμπρος και η Ελένη Αριστίππου Αντωνούλα, τους συγχαίρουμε όλους, και τους εύχόμαστε καλή Πρόοδο.

Καταρτίσθηκε το Μητρώο Άρρένων, των γεννηθέντων αγοριών του έτους 1979, σ' αυτό γράφτηκαν οι Αδάμος Έλευθερίος του Άγγελου, Ζαχαρίας Θωμάς του Σωτηρίου, Μηλιώνης δάβιπτιος του Ευαγγέλου και Σταύρος Βασιλείος του Θωμά. Άλλα αγόρια που γεννήθηκαν σε διάφορες άλλες πόλεις θα πρέπει να έχουν γραφτεί εκεί που βρίσκονται, ως τό πρώσέξουν αυτό οι γονείς τους.

Με γοργό ρυθμό εργάζονται τά συνεργεία για την αποπεράτωση του Πνευματικού Κέντρου. Με τό τελείωμα των μαρμαράδων ανέλαβαν οι ξυλουργοί για τις τελευταίες εργασίες τους, και άρχισαν να εργάζονται οι έλαιοχρωματισταί, οι τζαμάδες οι γυψαδόροι, άρκετά δε προχώρησε στις εργασίες του τό συνεργείο Ιωάννου Παπαζωάννου

Σε έντατική εργασία έπίδοθηκαν οι χωριανοί μας, απ' την άρχή μέχρι τό τέλος του Ιουνίου, στά άμπέλια για ξετσιμπλιάσισμα, κορφολόγημα και πικνό ράντισμα, λόγω των συνεχών βροχών. Ευτυχώς μέχρι τώρα ή σοδειά μας φαίνεται ικανοποιητική, και ως ελπίζουμε ότι εά βγούν τά κόπια τους. Άλλη σοβαρή άπασχόληση ήταν ό βερισμός και τό μάζεμα του χόρτου των θεριστών λειβαδιών που οι βροχές και έδω έφεραν τίς ζημιές τους. Πολλά δε λειβάδια έμειναν άθέριστα γιατί δέν πήρχε ευχέρεια και χέρια για θερισμό.

Παραλήφθηκαν τά ξύλα από έργοστάσιο Λαρίσης και τά άλλα ύλικά, για τό παρκέ των δωματιών που θα φτιάξει ό ξυλουργός Κωνσταντος Ζαχαρίας, εά κοπή ή ξυλεία από καστανιά για τά κάγκελα της σκάλας και των θεραντών, και όλο συμμαζευόμαστε, με τιτάνιες προσπάθειες.

Μονοήμερη έκδρομή, με τουριστικό πούλμαν, πραγματοποιήσαμε 55 άτομα για τά Γιάννενα και την Άρτα, στη διαδρομή έπισκεφθήκαμε τό Μέτσοβο, τό τελεφερίκ, τό Σπήλαιο του Περάματος, και τό αξιόλογο Μουσείο Κερίνων Όμοιωμάτων, του Βρέλλη, 12-15 χιλιάδες μετρα έξω από τά Γιάννενα, εν συνεχεία έπισκεφθήκαμε αξιόλογο τοπία της περιοχής Άρτας, και τόν πραγματικό κολοσσό

Άπαραίτητη τώρα είναι ή άγορά των ειδών υγιεινής όλα όμως τά παραπάνω προϋπεθέτουν χρήματα για τά όποια φροντίζει ή Δ/νση του Συλλόγου μας στην Άθήνα.

Τρικούβεργο π α ν η γ υ ρ ι
ΣΥΝΕΧΕΙΑ εις την 4η σελ.

ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΗΝ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ;
● Στη «Νεβρόπολη»;
● Στο Σύλλογο του χωριού σας;

Η έκδρομή στα Καλάβρυτα

Από τον Γιάννη Δ. Παϊζάνο

Την Κυριακή 6 Ιουλίου έγινε ή έκδρομή στα Καλάβρυτα με συμμετοχή μόνο 40 άτομα δυστυχώς, αν και τό καινούργιο πούλμαν ήταν 50 θέσεων. Ίσως ή έποχή δικαιολογεί κάπως την άπροθυμία των συγχωριανών.

ών του 1943, που με τό αίμα τους πότισαν τό δένδρο τηςλευτεριάς, για να ζούμε έμείς σήμερα λεύτεροι.

Φύγαμε από την πλατεία Δημαρχείου νωρίς, μετά από μία ύπεροχη διαδρομή στο καταπρασινό βόρειο τμήμα της Πελοποννήσου, φθάσαμε στο Διακοφτό.

Ακούγοντας την μαγνητοφωνημένη αφήγηση, έμεις οι πιο παλιοί, ζήσαμε παρόμοιες στιγμές του χωριού, άλλοτε κλεισμένοι από τους κατακτητές στο Σχολείο, και άλλοτε άγναντώνοντας από μακριά τις πύρινες γλώσσες που έβγαιναν από τά σπίτια μας, που καίγονταν.

Εδώ είναι που σταθήκαμε τυχεροί, γιατί τό τραϊνάκι υός περίμενε για να γεμίσει με τό τσουρμιο μας. Δέν έμεινε ούτε ένας στο πούλμαν, κι ως είχαν ξαναταξιδέψει, πολλοί, μετόν ό δοντωτό.

Αιώνια να είναι ή μνήμη των Καλαβρυτινών όπως και όλων των θυμάτων του Ναζισμού κάνοντας μία εύχή: Να μη ξαναζήσει ή ανθρωπότητα παρόμοιο δράμα.

Άγκωμαχώντας τό μικρό τραϊνάκι, πήρε τόν άνήφορο διασχίζοντάς τον, ανάμεσα στα τεράστια, άπότομα, μα καταπράσινα βράχια της χαράδρας από τη μία και τά αφρισμένα νερά του Βουρραϊκού από την άλλη.

Αιώνια να είναι ή μνήμη των Καλαβρυτινών όπως και όλων των θυμάτων του Ναζισμού κάνοντας μία εύχή: Να μη ξαναζήσει ή ανθρωπότητα παρόμοιο δράμα.

Τό μεγαλειώδες αυτό θέαμα διαδέχτηκε ένα άλλο επίσης μεγαλειώδες, μα τρογικό. Ο τόπος της θυσίας των Καλαβρυτι

Με πλακωμένη ψυχή, φθάσαμε στην Άγια Λαύρα, για τό σημερινό πλούσιο και ποικίλο φαγητό, γιατί προσφέροντας ό ένας στον άλλο από τό κουμάντο του, γευθήκαμε από τό συνιτισμένο κεφτεδάκι μέχρι και κολοκυζέπιτσα που είχε μαζί της ή άρχηγός της έκδρομής κ. Στο φυλλά.

Τό φρούτο δέν έλειψε σ' όλη την διαδρομή μέχρι την Άθήνα, που φθάσαμε στις 11, γιατί ο Πρόεδρος του Συλλόγου έφερε από τόν Όρωπό ένα καλάθι ώριμα βερύκοκα, που ήσαν στην διάθεση όλων.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΩΡΕΑ

Όπως υποσχέθηκαν οι αδελφοί ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΙΚΟΣ, ΙΑΣΩΝΑΣ και ΘΑΛΕΙΑ άγγονια, του Θεοδόση Βαλάφα, εκπλήρωσαν την υπόσχεσή τους. Τώρα που τό Πνευματικό Κέντρο έφθασε στο τέλος του.

Έτσι τόν περσομένο μήνα, έστειλαν για την έπίπλωση της βιβλιοθήκης, στη μνήμη των γονιών τους, 2 τραπέζια, άνάλογο αριθμό καθισμάτων και άρκετά σώματα βιβλιοθήκης.

Τό ΔΣ του Συλλόγου της Άθήνας, οι άρχοντες και κάτοικοι του Μεσενικόλα, τους συγχαίρουν και εύχονται να είναι αιώνια ή μνήμη των γονιών τους.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

Πρώτα - πρώτα και πριν ακόμα να ξεκινήσουμε για το μεγάλο ταξίδι στο σύμπαν, θα πρέπει να ιδούμε τι είναι αυτό και πού βρίσκεται.

Στη Γεωγραφία μας μάθαμε ότι το σύμπαν είναι το σύνολο των ουρανίων σωμάτων και ό,τι υπάρχει στο άπειρο διαστημικό χώρο.

Η γη μας είναι ένα κομμάτι στο σύμπαν που μοιάζει σ'έναν κόκκο αμμου μέσα στην άπειρη Σαχάρα σε σύγκριση με τους πολυάριθμους Γαλαξίες με τους Πλανήτες, τους Μετεωρίτες, τους κομήτες, τον Ήλιο και το Φεγγάρι.

Μετά το φανταστικό ταξίδι μου στο φεγγάρι μαζί με τον αστροναύτη ΚΑΠΤΑΙΝ ΣΚΑΡΛΕΤ με καλά αποτελέσματα και χωρίς απρόοπτα, που κάναμε το Γενάρη, σήμερα θα επιχειρήσω να κάνω τον γύρο του κόσμου σε εξήντα λεπτά, χωρίς λεπτά όπως έλεγε και η έκπομπή με τον Γιάννη Γκιωνάκη πριν από το: «Είδες ή ΔΕΗ;» στην τηλεόραση.

Και για να προλάβω μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να γυρίσω όλο τον κόσμο και να σπάσω το ρεκόρ της ταχύτητας, θα πρέπει να ταξιδέψω με Πυραυλοκίνητο τελευταίου τύπου Φάντομ, από αυτά που παραγγείλαμε το 1976 (ό κ. Πρωθυπουργός).

Τα πυραυλοκίνητα τούτα τα έδοκίμασε ο μεγάλος μου πατέρας ως ειδικός εμπειρογνώμονας σαν Υπομηνίας Β' που ήταν πριν από 20 χρόνια στη Σχολή Αεροπορίας 121 ΠΕΑ και τα βρήκε πολύ ωραία αλλά χωρίς ανταλλακτικά (ίσως γιατί δεν χαλάνε ποτέ). Και που θα πέσει το μήλο; Κάτω από τη μηλιά.

Απογειώνομαι από το Αεροδρόμιο του Τατοίου και κατευθυνόμενος προς τα ύψη, βγήκα έξω από την έλξη της γης, έξω από τα σύννεφα, άσπατύσω λίγιστά ταχύτητα, χωρίς να υπάρχει φόβος μήπως τσουγκρί-

σω με άλλα αεροπλάνα, γιατί τόσο ψηλά που βρίσκομαι κανείς δεν μπορεί να φθάσει.

Κοιτάζοντας καμιά φορά προς το κάτω βλέπω όλη τη γη σαν ένα αυγό να βράζει μέσα στο νερό της.

Σε πέντε λεπτά βρίσκομαι πάνω απ' την Αμερική και κόβοντας την ταχύτητα κατέβηκα λίγο πιο χαμηλά για να ιδώ την πάλαι ποτέ μεγάλη φίλη χώρα που τώρα τελευταία μάς κάνει νερά.

Τώρα βρίσκομαι απάνω από την Αυστραλία με τα μεγάλα και παρθένα δάση της, τα άγρια ζώα και τυχαίως συναντήθηκα με τον φίλο μου τον Ταρζάν. Συνεχίζοντας πέρασα από τον έναεριο χώρο της Περσίας των Μάγων με τα δώρα. Και επικοινωνήσα με τον Αγιοτολάχ Χομεϊνί για το ζήτημα των ομήρων. Με διαβεβαίωσε πως ούδεις μικρός Όμηρος κρατείται στην Πρεσβεία, διότι τα παιδιά δεν έχουν ουδεμίαν ανάμειξη με ζητήματα πολιτικής και αντικατασκοπείας.

Περνώντας από την Κύπρον κατέβηκα στη Μονή Κύκκου όπου ήρθε και με είδε ο Πρόεδρος της μικράς και νέας «άδυσμπτου» χώρας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά μετά από τον μεγάλο Έθναρχη τον ήρωα εκείνον, δεν περιμένω πολλά πράγματα.

Οι έντυπώσεις μου από αυτό το μεγάλο ταξίδι, το ταξίδι της Αστραπής, είναι άριστες και πολυδιήγητες.

Κάθε φορά που ταξιδεύω τόσο μακριά κατεβαίνοντας δοξάζω τον Θεό και αναφωνώ σαν άλλος Δαυίδ «Πάτα εν σοφία έποίησας».

Αυτό ήταν το σημερινό μου ταξίδι χωρίς καθόλου να μετακινήθω από το σπίτι μου. Έταξιδήσα όπως βλέπετε φανταστικά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΧΙΣΜΕΝΟΣ
ΜΑΘΗΤΗΣ

ΤΟ ΦΙΛΗΜΑ

ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ;

Η συνήθεια του φιλήματος είναι παμπάλαιη. Τη συναντούμε από τις αρχές κίβλας της ιστορίας του κόσμου.

Το πρώτο φίλημα που αναγράφεται στην ιστορία είναι εκείνο που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη για τον Αβραάμ πού, κάποτε εύχαριστήθηκε τόσο πολύ από μια πράξη του γιου του Ιακώβ, που αυθόρμητα τον φίλησε.

Ακόμη στις αρχές της ιστορίας αναφέρονται φιλήματα σε ένδειξη υπακοής σεβασμού, συμπιλώσης, αποχαιρετισμού, ευγνωμοσύνης, αγάπης, χαράς, λύπης, ύποκρισίας, προδοσίας.

Οι παλιοί Ιουδαίοι συνήθιζα να φιλιούνται στο σαγόι, συνήθεια που διατηρείται, ακόμη και σήμερα, από τους Άραβες.

Σχετικά με το χειροφίλημα ή συνήθειά του παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Περσία.

ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ;

- Στη «Νεβρόπολη»;
- Στο Σύλλογο του χωριού σας;

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ

Από Μεσσηνικούς φοιτητές παραδίδονται στο σπίτι σας Μαθήματα σε μαθητές ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ — ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Τηλέφωνο 3248.941, 6510.454.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο ιστορικός Ξενοφών γράφει πως οι Πέρσες όταν ήθελαν να δείξουν σε κάποιον τη φιλία τους τον φιλούσαν στο χέρι.

Είναι ακόμη γνωστό, πως ο Δημοσθένης, για να δείξει το σεβασμό και τη λατρεία του όταν έμπαινε σ' ένα ναό, φιλούσε το χέρι του ιερέα του ναού.

Κατά τους Καρχηδονιακούς πολέμους, έφτασαν πρέσβεις από την Καρχηδόνα στη Ρώμη, για να ζητήσουν από την Σύγκλητο να κλειστεί ειρήνη μεταξύ των δύο λαών. Τότε, αναφέρεται πως οι Καρχηδόνιοι για να εκφράσουν τη συμπάθειά τους στους Ρωμαίους, έσκυψαν και φίλησαν τα πόδια των Συγκλητικών.

Σε ένδειξη υπακοής και ύποταξης τον Η' αιώνα, οι πιστοί φιλούν τα πόδια των Ποντιφικών (άνωτάτων αρχιερέων) στη Ρώμη.

Τέλος, το χειροφίλημα καθιερώθηκε στην Ευρώπη από τις αρχές του Μεσαίωνα, μόνον για τις γυναίκες κι από τους άντρες, σε ένδειξη φιλοφροσύνης και σεβασμού. Έτσι το Μεσαίωνα, οι άριστοκρατικές κυρίες καθισμένες στα αναπαυτικά καθίσματα των πολυτελών σαλονιών τους, πρόβαλαν διακριτικά το χέρι τους για να φιληθεί από κάποιον επισκέπτη, ξένο ή

γνωστό. Άλλά και σήμερα, παρ' όλο το ρεαλισμό της εποχής, θα δούμε ίσως σπάνια, κομψούς κυρίους να φιλούν τα χέρι μιάς επίσης κομψής κυρίας!

Γενικά όμως, σήμερα ή συνήθεια του φιλήματος έχει άπλοποιηθεί σημαντικά. Συνηθίζουμε κυρίως ο ένας να φιλά τον άλλο στο μάγουλο ή στο στόμα, και σπάνια στο χέρι. Ένώ, δεν συνατούμε ποτέ άνθρωπο να φιλά το συνανθρώπου του τα πόδια. Ίσως, γιατί ή πνευματική ανάπτυξη του σημερινού ανθρώπου δεν επιτρέπει τέτοιες εκδηλώσεις υπερβολικού σεβασμού, ύποταξης και πολλές φορές δουλείας.

ΕΦΗ ΤΣΑΓΑΝΟΥ

ΜΑΘΗΤΡΙΑ

ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ;

- Στη «Νεβρόπολη»;
- Στο Σύλλογο του χωριού σας;

ΤΟ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Γ. ΑΝΤΩΝΟΥΛΑ

Που πάντα εξυπηρέτησε το σύλλογο στις εκδηλώσεις του τμήματος νέων σας περιμένει και το έφετεινό καλοκαίρι για να σας προσφέρει αφθονη δροσιά κάτω από τον αιωνόβιο πλατάνια της κεντρικής πλατείας του Μεσσηνικού.

Βασικό και ανυποχώρητο αίτημα των κατοίκων των χωριών γύρω από την Νεβρόπολη είναι ή κατασκευή του περιφερειακού δρόμου

ΜΕΣΣΗΝΙΚΟΛΑ - ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ - ΚΕΡΑΣΙΑ - ΚΡΥΘΝΕΡΙ - ΜΠΕΖΟΥΛΙ - ΦΥΛΑΧΤΗ

ΝΕΟΧΩΡΙ - ΚΑΡΥΤΣΑ - ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΛΑΜΠΕΡΟ - ΑΓ. ΓΙΩΡΓΗ - ΠΟΡΤΙΤΣΑ - ΜΟΣΧΑΤΟ

Οί πολλαπλές και υπερίοριστες ευνόικές επιπτώσεις δεν άμφισβιτούνται. Μόνον έτσι θα προβληθεϊ ή άφάνταστη φυσική όμορφιά και θ' άξιοποιηθεϊ ή περιοχή μας.

