



Ταχυδρομικά κατεβλήθησαν

ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ

ΜΗΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΚΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Σατωβριανδου 29 104 31 ΑΘΗΝΑ 5240.673

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1986

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 94

Πρώτος Διευθυντής
ΓΙΑΝ. Δ. ΠΑΪΖΑΝΟΣ

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Το κόψιμο της Πίττας του Συλλόγου

Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου έγινε η εκλογικοαπολογιστική συνέλευση και οι αρχαιρεσίες στο σύλλογό μας. Το Δ.Σ. που εκλέχθηκε είναι ελαφρά μόνο ανανεωμένο, αφού φέτος δεν υπήρξε μεγάλη προθυμοποίηση για υποβολή υποψηφιοτήτων. Νέο μέλος στο Δ.Σ. είναι ο Απόστολος Μηλίτσας στη θέση του Τηλ. Κρανιά, που φέτος δεν έθεσε υποψηφιότητα. Επίσης εκλέχτηκε ο Λευτέρης Κατσάκος, που από πέρυσι είχε αντικαταστήσει τον παραιτηθέντα Γ. Παϊζάνο. Ο τελευταίος δεν έθεσε για φέτος υποψηφιότητα.

Συγκεκριμένα, για το Δ.Σ. εκλέχθηκαν οι:

Ποδηματάς Αγγελος, Φιλίππου Νίκος, Μηλίτσας Απόστολος, Ζάχος Τάσος, Κάτσιανος Κώστας, Ποδηματάς Σωκράτης, Κατσάκος Λευτέρης. Πρώτη αναπληρωματική είναι η Άννα Φιλίππου.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι: Κιάφας Βασίλης, Βελέντζας Γιώργος και Καλαμάτας Γιώργος.

Για τη συντακτική επιτροπή της εφημερίδας οι: Ποδηματάς Αγγελος, Καρβούνης Χρυσόστομος, Κρανιάς Γιώργος, Ποδηματάς Θωμάς, Μακρυνίκας Σωτήρης, Κατσάκου Χριστίνα.

Η ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η συνέλευση άρχισε στις 11.30 το πρωί με την εκλογή στη θέση του προέδρου, του Κατσάκου Λευτέρη.

στη συνέχεια διαβάστηκε ο απολογισμός του Δ.Σ. από τον κ. Αγγελο Ποδηματά (δημοσιεύεται σε διπλανή στήλη).

Ο ταμίας κ. Νίκος Φιλίππου έκανε τον οικονομικό απολογισμό, και πρότεινε να αποφασίσει η Γ. Συνέλευση για το είδος των θημάτων που πρέπει να κρατάει ο ταμίας. Επίσης διαβάστηκε το πρακτικό συνεδρίασης της Εξελεγκτικής επιτροπής που ήλεγξε τα θημάτια και τα βρήκε κανονικά.

Ακολούθησαν ομιλίες μελών του συλλόγου.

Συγκεκριμένα μίλησαν οι: Μηλίτσας Απόστολος, Κρανιάς Γιώργος, Ζούκα Κατίνα, Παϊζάνος Γιάννης, Κατσάκος Λευτέρης, Τσιαδημάς Αποστόλης, Ψημμένος Γιώργος, Τσιάμης Ηλίας. Από τους ομιλητές ακούστηκαν πολλές προτάσεις για τη νέα χρονιά όπως:

— Να γίνει αλλαγή καταστατικού και να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών στη λήψη των αποφάσεων.

— Να ενισχυθεί η πολιτιστική και ψυχαγωγική δραστηριότητα του συλλόγου.

— Να συγκροτηθεί χορευτικό από τους νέους.

— Τα θημάτια του Πλαστήρα που έμειναν (περίπου 300) να μην πουληθούν σε χαμηλή τιμή, αλλά να κρατηθούν στο σύλλογο και να γίνει προσπάθεια να πουληθούν σε καλή τιμή, έστω και λίγα — λίγα.

— Ο σύλλογος να βοηθήσει στην αλληλεγγύη των Μεσσηνολιτών της Αθήνας και να τονιστεί περισσότερο ο φιλανθρωπικός του χαρακτήρας.

— Να αυξηθεί η ετήσια συνδρομή και να γίνει προσπάθεια να γραφούν περισσότερα μέλη στο σύλλογο.

Η Γεν. Συνέλευση αποφάσισε ο Ταμίας να κρατά το απλό θημάτιο Εσόδων και Εξόδων.

Τέλος αφού εγκρίθηκαν ο απολογισμός του Δ.Σ. και της Ε.Ε. ακολούθησε εκλογή Εφορ. Επιτροπής με πρόεδρο τον κ. Κώστα Κατσάκο και έγιναν οι αρχαιρεσίες, με το αποτέλεσμα που αναφέραμε στην αρχή.

Κ. Γ.
Η ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συγχωριανοί, Κυρίες και κύριοι.

Εκ μέρους του απερχομένου Δ)κού Συμβουλίου, σας καλωσορίζω στην σημερινή απολογιστική συγκέντρωση του Συλλόγου μας.

Το να είναι κανείς Πρόεδρος ή μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου, προϋποθέτει μια ορισμένη κρίση για τα άτομα μας από σας που μας στείλατε σε αυτή εδώ σε την πόμπε τιμητική θέση.

Το προνόμιο αυτό, αν βέβαια μπορεί να θεωρηθεί προνόμιο, μας επιβάλλει να ακολουθούμε το σωστό δρόμο στις αποφάσεις και ενέργειές μας σαν Δ)κό Συμβούλιο, χωρίς να αντιτίθενται στην κρίση μας.

Εμείς λοιπόν θα απολογηθούμε για το τι κάναμε σ' αυτό το χρόνο κι εσείς θα μας κρίνετε κατά τα έργα μας.

Μόλις ανέλαβε όπως είπαμε τα καθήκοντά του το σημερινό Δ. Συμβούλιο, πρώτο μέλημά του, ή τανε κατ' αρχήν η συνέχιση και έκδοση της Νεβρόπολης, που όπως ξέρετε και θα σας τα πει

ΣΥΝΕΧΕΙΑ στην 5η σελίδα

Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα έγινε την Κυριακή 12 του Φλεβάρη στα γραφεία του Συλλόγου το κόψιμο της πίτας. Μίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αγγελος Ποδηματάς, στην αρχή ευχαρίστησε τους χωριανούς για την μεγάλη προσέλευσή τους και μετά ευχήθηκε εκ μέρους του Δ)κού Συμβουλίου του Συλλόγου και της Συντακτικής Επιτροπής της εφημερίδας χρόνια πολλά, ευτυχισμένο και ειρηνικό το 1986 σε όλους, και στις οικογένειές τους. Μετά κάλεσε τον επίτιμο πρόεδρο του Συλλόγου κ. Θωμά Κατσάκο να κόψει την πίτα.

Η πίτα και οι κουραμπιέδες είναι προσφορά του χωριανού μας Νίκου Βελέντζα, όπως κάθε χρόνο.

Εκ μέρους του Συλλόγου, προσεφέρθηκαν αναψυκτικά και ποτά. Επηκολούθησε δε και λίγος χορός. Γενικώς η ατμόσφαιρα πολύ ευχάριστη, τα πρόσωπα δε όλων έλαμπαν από χαρά και ευχαρίστηση.

Παραβρέθηκαν οι κ.κ. Θωμάς Κατσάκος, Κώστας Βασαρδάνης, Νίκος Βελέντζας με τη σύζυγό του Αργυρώ, Αλκης Ζούκας με τη σύζυγό του Κατίνα, Γιάννης Παϊζάνος με τη σύζυγό του Βούλα, Σωτήρης Μακρυνίκας με τη σύζυγό του, Σωτήρης Κατσιώκος με τη

ΣΥΝΕΧΕΙΑ στην 5η σελίδα

Διπλή Επέτειος

Του Γιάννη Παϊζάνου

Το 1986 συμπληρώνονται 16 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου και 8 χρόνια από την πρώτη έκδοση της «Νεβρόπολη». Η διπλή αυτή επέτειος γιορτάστηκε πανηγυρικά στις 12 του Γενάρη, από το Σύλλογο της Αθήνας.

Ο Σύλλογός μας με την δραστήρια προσπάθεια, πολλών χωριανών, έβαλε βαθιές ρίζες, για να γίνει ο πιο δραστήριος Θεσ)κός Σύλλογος με τα ιδιόκτητα γραφεία του, στην εϊθουσα των οποίων παρακολουθήσαμε άνετα την γιορτή μας αυτή.

Είναι γνωστές οι προσπάθειες και άλλων παραγόντων για το δηνόμωμά μας αυτό.

Μ' αυτά τα λίγα στοματώ την αναφορά μου στο Σύλλογο.

Γιορτάζοντας τα 8 χρόνια της «Ν», με ικανοποίηση αναλογίζομαι το πρώτο της Εσκίνημα, όταν παραμάσκαλα μεταφέραμε τα δωρεάν χαρτί του κ. Λαδιά στο τυπογραφείο και τα τουρτούρισμα στο παγωμένο Τυπογραφείο μαζί με τον γιατρό, ανάμεσα στη θρώμικες κάσες των στοιχείων, για την σελιδοποίηση της εφημερίδας και το στρίμωγμα των νέων στο πατάρι του Λαδιά για το γράψιμο με το χέρι όλων των διευθύνσεων.

Δύσκολο το Εσκίνημα, μα δυνατή η θέλησή μας, να φτιάσουμε το όργανό μας την «Ν» την κλωστή που θάδενε όλους τους Μεσσηνολίτες μεταξύ τους και το χωριό, όπως έγγραφα σε κάποιο από τα φύλλα της. Ξεκινήσαμε από 300 φύλλα και δεν άργησε να α-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ στην 5η σελίδα

Ομιλία του Προέδρου του Συλλόγου 'Αγγελου Ποδηματό στο κόψιμο της Πίττας του Συλλόγου

Αγαπητοί συγχωριανοί, Κυρίες και κύριοι.

Όπως θα έχετε διαβάσει στην εφημερίδα «Νεβρόπολη» πρώτα του Νοεμβρίου και ύστερα του Δεκεμβρίου, που κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες, ανακοινώσαμε την σημερινή μας συγκέντρωση για το κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας και με την ευκαιρία αυτή να γιορτάσουμε συγχρόνως την συμπλήρωση 8 χρόνων από την έκδοση της εφημερίδας μας και 16 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου μας.

Καλώς ήλθατε λοιπόν στην συγκέντρωση γιορτή μας και σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας, σας εύχονται χρόνια πολλά, ευτυχισμένους και ειρηνικούς ο καινούργιους χρόνος και να εκπληρωθεί κάθε επιθυμία σας και των οικογενειών

σας τον χρόνο αυτό.

Δεν θα σας απασχολήσω σήμερα με άλλα θέματα — απολογισμό δράσεως του Δ)κού Συμβουλίου κλπ. Σήμερα είναι μέρα γιορτής, μέρα χαράς και κεφιού.

Θα σας απασχολήσω μόνον για την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και τις αρχαιρεσίες που όπως θα διαβάσατε στην εφημερίδα μας θα γίνουν στις 2 Φεβρουαρίου 1986 ημέρα Κυριακή και ώρα 10 πρωινή και θα σας παρακαλέσουμε να παρευρεθείτε όλοι και να υποβάλουν υποψηφιότητα νέοι άνθρωποι που θέλουν να εργασθούν για το καλό του χωριού και του Συλλόγου και επιμένω σ' αυτό πρέπει να ενδιαφερθούν νέοι άνθρωποι με ζήλο, να αναλάβουν τα ηνία του Συλλόγου κι εμείς να τους βοηθήσουμε για το καλό του Συλλόγου, της εφημερί-

δας και του χωριού μας.

Επίσης θα σας απασχολήσω για το χορό μας, που όπως θα διαβάσατε στην εφημερίδα θα γίνει και φέτος στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο ΟΣΚΑΡ στο Σταθμό Λαρίσης την 1η Μαρτίου 1986 ημέρα Σάββατο. Σας παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή σας, στο χορό, πρέπει να παρουσιάσουμε τουλάχιστον 200 άτομα αλλιώς τα 200 θα τα πληρώσουμε, γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε να ξεπεράσουμε αυτό τον αριθμό — γι' αυτό σας παρακαλώ πριν φύγουμε από εδώ να πάρουμε εισιτήρια από τον κ. Φιλίππου για να διαθέσουμε όσοι μπορούν, εκτός από τον εαυτόν μας και σε φίλους και συγγενείς.

Δεν παραλείπω να σας πω ό-τι σε όποιο άλλο κέντρο πήγαμε και πήγαμε σε πολλά και μαζί με

τον κ. Ηλία Τσιάμη, δεν συζητούσαμε καθόλου αν δεν υπογράφαμε για 400 άτομα τουλάχιστον, ενώ εδώ κατορθώσαμε να υπογράψουμε σαν βάση τα 200 άτομα κι από εκεί και πάνω αν έχουμε, τόσο το καλύτερο για το Σύλλογο.

Κανονίσαμε στις 1.400 δραχμές το άτομο, έχω την γνώμη με τα σημερινά δεδομένα καλή είναι η τιμή.

Τελειώνοντας, σας ζητώ συγγνώμη για την ανοχή σας να με ακούσετε και να ευχαριστήσω το χωριανό μας Νίκο Βελέντζα που και φέτος χωρίς χρήματα, όπως κάθε χρόνο μας προσέφερε τις πίτες και τους κουραμπιέδες παρά την επιμονή μας, για πληρωμή.

Καλώ τον επίτιμο πρόεδρό μας κ. Κατσάκο να κόψει την πίτα μας.

ΜΕΣΟΝΙΚΟΛΙΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Αγωνιστές 1821

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥ

Το κεφαλοχώρι Μεσενικόλας, στον άλλοτε Δήμο Νεβροπόλεως, πούταν η έδρα του, και σήμερα σαν τέτοια γιατί συγκεντρώνει όλες τις δημόσιες αρχές. Η γεωγραφική θέση, η αρχαία ιστορία του, το φιλοπόδο και φιλελεύθερο πνεύμα των φιλοπόων και δραστηρίων κατοίκων του, του έδωκαν και νεώτερες δόξες στη νεώτερη ιστορία του.

Μιλάμε για την εθνεγερσία στο 1821 που έδωσε κι αυτό περίοιο το αίμα του και πότισε το αμάρντο δέντρο της λευτεριάς. Κι όπως όλα τα στο περίγυρο του χωριού των Εακουστών Αγράφων πήραν ενεργό και καλοπροαίρετο ρόλο στην επανάσταση, που σαν το μανιασμένο κύμα του γιγαλού, διέβρωσε και σαρακόφαγε και σθέμελα γκρέμισε στην ζοφερή άβυσσο τους θρόνους του τυράννου. Έτσι κι αυτό το χωριό, απ' την πρώτη στιγμή υπακούοντας στη φωνή της πατρίδας και στου Χριστού την πίστη την Αγία, άδραξε τα όπλα κατά του στυγερού δυνάστου. Κι ανέδειξε λαμπρά κι ένδοξα τέκνα και γενναίους αγωνιστές, που λάμπρυναν την νεώτερη ιστορία του.

Παραθέτουμε στη συνέχεια, τα ονόματα των ενδόξων αγωνιστών του και το ενεργό μέρος που πήραν σε διάφορες μάχες της γύρω περιοχής και πέρα από αυτήν.

1. Πάσχος ή Πασχαλιάδης Δημήτριος.
Καταγόμενος από το χωριό Μεσενικόλα Καρδίτσας. Υπηρέτησε την πατρίδα με ένδοξους και νικηφόρους αγώνες, από την αρχή της επανάστασης των Αγράφων, όταν εξερράγη στις 15 Μαΐου του 1821 με το πολεμικό σάβλασμα του Κώστα Βελή από το Κεράσσο.

Ίδου ποιός ήταν ο αγωνιστής Πασχαλιάδης από την Επιτροπή της κατατάξεώς του.
«Ο μετά σέβας αναφερόμενος Δημήτριος Πασχαλιάδης από χωριόν Μεσενικόλα Αγράφων, άμα ήχησεν η σάλπιγξ της ελευθερίας αναλαβών τα όπλα υπηρέτησεν την πατρίδα καθ' όλον το διάστημα του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος στρατιωτικώς, διακινδυνεύσας εις πολλές κατά του εχθρού μάχας και δείξας ουκ όλιγα δείγματα ανδρείας και γενναιοψυχίας κατά διαφόρους καιρούς και τόπους. Ετιμήθη τέλος δια τας θυσίας του ταύτας με διάφορους στρατιωτικούς βαθμούς μέχρι του χιλιάρχου...»

Η πατρίς του Αγράφα ούσης μεταξύ των μεθορίων, εγένετο παρανάλωμα των εχθρών συναπολεσθείσης και όλης της κινητής και ακινητού αυτού περιουσίας. Ηδη δε κατοικεί εις Ναύπλιον δυστυχής και πενέστατος και μάλιστα επιφορτισμένος με πολυάριθμον οικογένειαν και άστεγος...
Η σεβαστή κυβέρνηση τον διόρισε φύλακα εις το εν Ναυπλίω Τελωνείον. Εν Ναυπλίω 10 Μαΐου 1846 Δημήτριος Πασχαλιάδης. Υπηρέτησε με τον Καραϊσκάκη παρευρεθείς εις την κατά του Κιουταχί μάχην του Μεσολογγίου, της Ράχωδας, Διστόμου, Αθηνών. Εν Αργεί τη 12 Αυγούστου 1830: Μακρυγιάννης Χατζή

πέτρος Σκυλοδήμος».

Το 1832 η «Διοικούσα Επιτροπή Ελλάδος» τον προβίβασε στο βαθμό του πεντηκοντάρχου. Πέθανε το 1849 στο Ναύπλιο σε ηλικία 60 ετών. Την αίτηση προς την Επιτροπή υπογράφουν η γυναίκα του Μαριγώ και η θυγατέρα του Άννα. Η Επιτροπή τον κατέταξε στο βαθμό του Στρατιώτη (Α.Μ. 1652).

2. Φωτάκης ή Φουτάκης Δημήτριος.

Καταγόμενος από το χωριό Μεσενικόλα Καρδίτσας. Ελαθε μέρος ενεργό από την αρχή της επανάστασης, κάτω από τις διαταγές του οπλαρχηγού Γάτσου. Στο Καρπενήσι κάτω από τις διαταγές του Μάρκου Μπότσαρη, στο Κεφαλόβρυσο. Κατόπιν με αρχηγό το Χατζηπέτρο στο Μεσολλόγι στην Κλείσοβα, τα Αγραφα κι αλλού. Το 1826 πληγώθηκε και πέθανε σπίτι του.

3. Καραμανώλης Δημήτριος.

Από το Μεσενικόλα Καρδίτσας πήρε μέρος στην πολιορκία του Μεσολογγίου. Γι αυτόν δεν γνωρίζουμε τίποτα άλλα για το τέλος του, πού αλλού πολέμησε. Αυτά γνωστά από παραδόσεις του χωριού.

4. Γώγος Γεώργιος ή Γάκης.

Από το Μεσενικόλα Καρδίτσας πήρε μέρος στην τρίτη πολιορκία του Μεσολογγίου και την έξοδο 10 Απριλίου 1826 όπου και τραυματίστηκε. Και γι αυτόν τούτα γνωστά από παραδόσεις του χωριού μάλλον συγγενών του, μεθεπόμενης γενεάς.

5. Αποστολίδης, άγνωστο το μικρό του όνομα ανθυπολοχαγός από το Μεσενικόλα Καρδίτσας. Για τους αγώνες του κατά το 1821 πήρε άριστείο ανδρείας από το βασιλιά Όθωνα. Τίποτα άλλο συγκεκριμένο δε γνωρίζουμε και σε ποιές μάχες του αγώνα πολέμησε.

6. Ξαντήρος άγνωστο το μικρό του όνομα, από το Μεσενικόλα Καρδίτσας. Πήρε μέρος στην τελευταία πολιορκία του Μεσολογγίου και την ηρωική έξοδο.

Τίποτα άλλο συγκεκριμένο δε γνωρίζουμε και σε ποιές άλλες μάχες πολέμησε.

Οι δυο πρώτοι αγωνιστές, είναι σε όλα τους γνωστοί από τα κείμενα της κατακτηρίου επιτροπής και τα γενικά αρχεία του Κράτους. (Βλέπε το βιβλίο Ν.Κ. Γιαννούλη — Θεσσαλοί αγωνιστές Αθήνα 1980 σελ. 39 και 40 και 45).

Για τους τέσσερις άλλους τελευταίους και τη δράση τους, μαθαίνουμε από παραδόσεις των κατοίκων του χωριού γιατί ο πανδαμάτορας χρόνος, ύστερα από τόσα χρόνια, εξαλείψω και τα πιο γνωστά γι αυτούς, αλλά και ομιληκοί, γνωστοί και συγγενείς παρήλθαν. Έτσι όλα γι αυτούς από παραδόσεις.

Μαζί με τους πιο πάνω αναφερομένους Μεσενικολίτες αγωνιστές του 1821 απελευθερωτικού αγώνα, ακόμα και οι πατέρες του μοναστηριού της Κορώνας, κατά πολύ συνέβαλαν βοήθησαν και έπαθαν πολλά καθώς αποδειχνεται από έγγραφα που τότε ηγούμενος Χριστοφόρος προς την επί των εκκλησιαστικών κλπ. της Επικρατείας

και την ευμενή απόφαση και απάντηση και ενέργεια του τότε Βασιλιά Όθωνα — Αθήνα 4)16 Σεπτεμβρίου 1836 (Γενικά αρχεία του κράτους. Μοναστηριακά φ. 625).

Όλα τα πιο παραπάνω για να γίνουν γνωστά τα κατορθώματα κατοίκων του χωριού μας στα χρόνια εκείνα, τα οποία αποτελούν μια άγνωστη σελίδα της Ιστορίας του χωριού και να διαφυλαχτούν και μεταδοθούν στις επόμενες μας γενεές!!

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ — ΠΟΛΙΧΝΑΣ

Η ΓΕΣΑΣΕ για το «Πράσινο βιβλίο» της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Ομόφωνα και κατηγορηματικά η διοίκηση της ΓΕΣΑΣΕ, στη συνεδρίαση της 29)11)85 απόρριψε τις προτάσεις του «Πράσινου Βιβλίου» για την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) της ΕΟΚ, σαν «ασύμφωνες και θλαπτικές για την αγροτική οικονομία της χώρας μας». Και δηλώνει ότι οι αγρότες θα συνεχίσουν τους αγώνες τους για την υπεράσπιση του βιοτικού τους επιπέδου και την αυτοδύναμη ανάπτυξη της αγροτικής μας οικονομίας εξω απ' τις δεσμεύσεις της ΕΟΚ.

Όλοι οι ομιλητές υπογράμμισαν

ότι η προτεινόμενη αναθεώρηση της ΚΑΠ χειροτερεύει τη θέση των Ελλήνων αγροτών και τους οδηγεί σε αφανισμό. «Το «Πράσινο Βιβλίο» —είπε χαρακτηριστικά ο Γιαννακουδάκης— είναι έξω από την ελληνική πραγματικότητα. Είναι ένα σχέδιο — μοντέλο και πάνε να μας βάλουν στα καλούπια τους».

Ο γενικός γραμματέας της ΓΕΣΑΣΕ, Δημ. Δεσούλλας, υπογράμμισε ότι με την αναθεώρηση η ΕΟΚ προσπαθεί να ξεπεράσει τη κρίση σε βάρος των αγροτών και δείχνει την παραπέρα υποταγή της Κοινότητας στα κελεύσματα των ΗΠΑ.

Στην ανάγκη μιας άλλης πολιτικής, αντίθετης με τη λογική της ΕΟΚ αναφέρθηκε ο Σ. Στασινός και πρότεινε η ΓΕΣΑΣΕ να καλέσει την αγροτιά σε νέους αγώνες για την υπεράσπιση του βιοτικού της επιπέδου. «Ζούμε και θημερινά τις βαριές συνέπειες οι οποίες, μας έχουν πείσει να παλέψουμε να φύγουμε από την ΕΟΚ», πρόσθεσε ο Ξ. Μελισσάρης.

Εμείς —υπογράμμισε ο Β. Ταύσιος— έχουμε θέσεις καθαρές ενάντια στην ΕΟΚ από το παναγροτικό συνέδριο της Λάρισας. Λύσεις μέσα από τα κανάλια της ΕΟΚ δεν υπάρχουν. Αγωνιστήκαμε και αγωνιζόμαστε για μια άλλη αγροτική πολιτική, ανεξάρτητη, με βάση τα ελληνικά συμφέροντα. Δεν ελπίζουμε, ούτε περιμένουμε, ούτε ευχόμαστε να μας τα λύσει η ΕΟΚ γιατί κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Και ο Δ. Πολύζος: «Μας ζητάνε να κάνομε προτάσεις. Μα αυτές υπάρχουν στα ψηφίσματα και τα υπομνήματά μας. Αν δεχτούμε το «Πράσινο Βιβλίο», είναι σαν να δεχόμαστε την λογική της ΕΟΚ».

«Η αναθεώρηση της ΚΑΠ όπως προτείνεται από την ΕΟΚ, είναι θηλιά στο λαιμό μας» επισήμανε ο Τζανέτος. Κι ο Σπ. Στριφταρής: «Τι λέει το «Πράσινο Βιβλίο»; Περιτομή των ποσοτήσεων, Εκκλήρισμα της αγροτιάς, μεταφορά πόρων από τη γεωργία σε άλλα ταμεία. Το δυστύχημα είναι ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ακριβώς αυτά. Τα πρώτα δείγματα τα έχουμε στον προλογισμό για τη γεωργία, που είναι φτιαγμένος στη λογική του «Πράσινου Βιβλίου». Στο κλείσιμο, ο Στ. Μπαζιάνας, πρόεδρος της ΓΕΣΑΣΕ, τόνισε ότι είναι γνωστή η θέση της συνομοσπονδίας για την αντιαγροτική πολιτική της ΕΟΚ. Είμασταν σαφώς τοποθετημένοι ενάντια στην παλιά Κ.Α.Π. Η αναθεώρησή της, κάθε άλλο παρά συμφέρει την αγροτιά μας. Να απορριφτεί —πρότεινε— κατηγορηματικά».

Κ.Γ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Η Όλγα Καπέτα — Παπαλαδιά προσέφερε δραχμές 2.000 στην Εκκλησία του χωριού μας και εις μνήμη των γονιών της Παπά — Λαδιά και του συζύγου της Γ. Καπέτα.

Θωμάς Μαλαμίτσας

Νεβροπολίτικες Ιστορίες

Ο Κουσκουλός και το εξωκλήσιό του

Όπως μας λένε οι γεροντοκοί, ο Κουσκουλός ήταν Ξένος ήρθε και εγκαταστάθηκε στο Νεοχώρι Καρδίτσας περί τα 1530 με αρκετά χρήματα. Μερικοί λένε ότι τα χρήματα τα δημιούργησε ύστερα από μια προδοσία που έκανε εις βάρος του Ελληνισμού στην Κρήτη. Άλλοι λένε ότι είχε κάποια κύρια θέση στην Τουρκική Αυτοκρατορία και καταχράστηκε ένα ποσό χρημάτων και κατέφυγε στα Αγραφα για να σωθεί. Λόγω ότι τα Αγραφα με την συμφωνία του Ταμασίου το 1525 ήταν αυτόνομα.

Είναι αλήθεια πολλοί Ξένοι εγκαταστάθηκαν στα Αγραφα την εποχή εκείνη και μάλιστα μερικοί έγιναν οπλαρχηγοί, όπως κάποιος Βασιλαράνης.

Άλλοι μας λένε λοιπόν για τον Κουσκουλό ότι ήταν έμπορος και είχε δημιουργήσει πολλά λεπτά και περιουσία στην Ρουμανία, διότι έστειλε κάποιο Νεοχωρίτη στην Ρουμανία ως πληρεξούσιόν του να διεκδικήσει τα συμφέροντά του, αλλά δεν Ξαναγύρισε. Όταν λοιπόν εγκατεστάθηκε στο Νεοχώρι έφτιαξε ένα πύργο με κατοικία του, που για να τον μεγαλοποιήσουν λένε ότι όταν έκλειναν οι πόρτες του πύργου αυτού, ο κρότος ακουγόταν μέχρι την Κορώνη. Ο πύργος ήταν κτισμένος στην στρόφι που παίρνει ο δρόμος για τον Μπελόκομη και οι Νεοχωρίτες την τοποθεσία αυτή την λέγαν στου Κουσκουλά, επίσης και μια άλλη τοποθεσία κάτω από το Νεοχώρι προς την νηίδα της λίμνης το λένε στα Κουσκουλέικα. Ο Κουσκουλός φαίνεται ότι ήταν θεοσεβούμενος και για να σώσει την ψυχή του έκτισε 60 εξωκλήσια. Το πρώτο που έκτισε ήταν στο Νεοχώρι νομίζω ο σημερινός Άγιος Γεώργιος, έκανε και δώρο ένα χρυσό ποτήρι των αχράντων μυστηρίων που βρίσκεται ακόμη από γενεά σε γενεά, ένα από αυτά τα εξωκλήσια είναι και η Παναγία η δική μας. Ως επί το πλείστον όμως τα περισσότερα εξωκλήσια του είναι κτισμένα στους υψηλούς αυχένες 1500 έως 1600 μέτρα υψόμετρον. Όσα βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο είναι κτισμένα με πέτρινο θόλο, όπως οι παλαιές γέφυρες, διότι δεν ήταν δυνατόν να σταματήσει σκεπή λό-

γω των σφοδρών ανέμων. Τα εξωκλήσια αυτά που ο χώρος τους είναι περί τα 50 τ.μ. ερημιζοποιούνταν για δύο σκοπούς.

1) για εκκλησιαστικό χώρο και 2) και το κυριώτερον για καταφύγιο των διερχόμενων, όπου φορτωμένοι με τον άφο και το φάρμακο όπως αποκαλούσαν τότε το καλαμπόκι που το μεταφέρναν από το κάμπο στην πλάτη (ζαλικι) στα απόκρυμα και δύσβατα χωριά τους που μόνον κατακόδρομοι υπήρχαν τότε. Και όταν τους κλείσαν τα χιόνια και οι ανεμοθύελλες τρυπώναν εκεί στα εξωκλήσια αυτά για να σωθούν. Ας μη ξεχνάμε την τραγωδία του 1936 που 25 Αργιθέτες και οργιθεάτισσες τους πλακώσανε οι χιονοστιβάδες όταν ξεκίνησαν κυλώντας προς τα κάτω από τον ρομερό τύμπανο και δεν ξερω αν στο σημείο αυτό θάλασε καμιά πλάκα με τα ονόματά τους για να την θλέπουνε οι νεώτεροι, ένα τέτοιο εξωκλήσι ένα πιο πάνω από τα Καραμαλιά που εξασφαλίζει την διάβαση μεταξύ Μουζάκι, Πετρίλια, Σπηλιά Λεοντύ και δεξιά Βλάσι—Κουμπουριανά — Σπυρέλ, Μεγάλα Βραγιάνα και όλη την Αργιθέα μέχρι του Κουράκου το γεφύρι, το λένε δε Κουράκο, διότι όταν έγιναν τα εγκαίνια ρώτηξε ο Δεσπότης που βρισκόταν στην κορυφή της γέφυρας τους παρευρισκομένους εκεί πως φαίνομαι εδώ από νω απ' αυτού κάτω; Και αυτοί τον είπανε σαν κόρακα. Άλλο δε ένα εξωκλήσι είναι στον Καρβασαρά εξασφαλίζει την διάβαση Τσαρδάκι — Καρβασαρά — Τουρβάτου και δεξιά Πετρίλια, ένα πιο πάνω από τον Αράπι στον αυχένα μεταξύ φυτζίανι και οδον διάβασι για μικρά βραγκιανά, Κωστέσας και Αγραφα. Ένα στη διάβαση Παλιόβραχος προς Καρπενήσι, ένα στον Αυχένα της Μαυρομάτας προς Ξηρόμερο, ένα στη διάβαση του Κεράσσο προς Αρταν και άλλα πολλά σε διάφορους υψηλούς αυχένες. Τα περισσότερα δε απ' αυτά τα εξωκλήσια είναι αφιερωμένα στον Άγιο Νικόλαο. Ίσως ο Άγιος να τον έσωσε σε καμιά θαλασσοταραχή και σε ένδειξη ευγνωμοσύνης τα έδινε το όνομά του.

Ευθυμογράφημα

Δάσκαλος που βρήκε τον Δασκαλό του

Σωτήρη Λαδιά

Το λοιπόν, πάρτε μια μέρα. Τούτη τη μέρα ρίχτε τη σ' ένα δρόμο, της Αθήνας ας πούμε. Εκεί κυκλοφορούν δύο — τρία εκατομμύρια ανθρώπινες καταστροφές με τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα μέσα τους!... (προς δόξα και τιμή, της κοινωνικής μας ηθικής). Με φουσκωμένη την σορτή και με τουμπανιασμένα τα πλεμόνια τους από το καουσαρίο. Κι όμως τρέχουν — τρέχουν, και τελειωμό δεν έχουν!... Και ούτε που τους λείπει η επιθυμία, να θγάλει ο ένας, το μάτι του άλλου!! Και τρέχουν, όλο τρέχουν. Τρέχουν φονιάδες πληρωμένοι, που δε συλλαμβάνονται!... Τρέχουν ταύτες, σωματέμποροι, τρέχουν κουμάσια του Δημοσίου (που ζούνε από τα δεινά της πατρίδας μας, τρέχουν ρουφιάνοι, επάνω-μοι και ανώνυμοι, καταφερτζήδες, αβανταδόροι, τρακαδόροι ρεμάλια του κερατά, πόρνες του γυναικω νίτη). Τρέχουν και άνεργοι με προσόντα, που εκκληπαρούν πατρίδα ανεβοκατεβαίνοντας τις σκάλες των υπουργείων (χαμένες σόλες). Αν δεν είσαι δεξιός ή κλαδικός δεν τρέχει τίποτα. Τρέχουν αργόσχολοι, αργόμισθοι τρέχουν και κακομοιρήδες φουκαράδες, του κοινωνικού βυθού. (Ανάθεμα το κοροϊδικοί τους), Τρέχουν χασισέμποροι χασικλήδες χαρμωφάδες, ανθρώπινα παράσιτα τοκογλύφοι!... Που έπιανε ο σατανάς και τους πινέλιασε πάνω στη μάπα τους, την πονηριά, την ατιμία, και την απληστία.

Να φάνε, να φάνε, όλο τον κόσμο!...

Ε, και τον φάγανε, τί έγινε; τί κατάλαβαν;;; Αυτοί άλλο, από όπριο και κείνο σάπισο, δεν φάγανε. (Που πετάει και αέρια τη νύχτα στο κρεβάτι και κατατρομάζουν τη συμβία τους)...

Τοκίζουν στα θύματά τους, με ανεδασμένο τόκο και με κατεβαμένα τα νεφρά και τα πάκια τους από τις μετάνοιες, που ψάχνουν όλη τους τη ζωή για ύποπτους Δημοκράτες. Μή τυχόν και διασσαλευθεί η τάξις. (Η ισοροπία των αντισορών, της ψευτιάς και της απάτης... Όλοι τους λοιπόν, τρέχουν, τρέχουν φοραντζήδες, τρέχουν φίδια δικηγόροι, γιατροί φακελάκηδες που εμπορεύονται το θάνατο (Ξορκισμένοι ναί). Εκβιαστές ιερόσυλοι, να αρπάξουν «της Παναγίας τα μάτια...». Τρέχουν και οι γυναικούλες των νεοπλουτών της Αθήνας. Αγράμματα — «γκαογκάνια», βλάκες χωρίς άλλο, σωστές «ΛΙΟΥ-ΛΙΟΥΓΕΣ», ψάχνοντας στις βιτρίνες νάβρουνε λέει, μοντελάκια από το «ΣΗΡΙΑΛ» της «Δυναστείας των Κάρικτον»). Ωραίο έργο!! Μα που δεν έμεινε κοινωνικό απόστημα, που να μην έχει σπάσει μέσα του. (Κατά Αμερική μεριά). Με πισινό, «βυτίο», δεν φοριέται το μοντελάκι κυρά Βαρβάραα! Πάρε μια γερή κλαδωτή ρόμπα να μαζέψεις τα Εύγκια σου μέσα... Αυτά. Και να δεις που όλοι τους ακόμα τρέχουν ποιάς θα φάει τον άλλον και ποιος θα πρωτοπουληθεί στους ισχυρούς της ημέρας!! Χάος με όλα τα δηλαδή. Θρηνοτραφεϊόν σα να θέλουν να απαλλαγούν από την πίεση της ζωής τους... χωρίς να καταλαβαίνει κανείς τους, ότι η

ζωή είναι «ανεπανόληπτη». Κεί δα, που χάζεβα, όλο αυτό το ανθρωπομάνι το ελατωματικό και εφήμερο. Βλέπω κατηφή να ανεβαίνει την Σταδίου και ο γέρο Δάσκαλος. Και ήταν ακριβώς η ημέρα που το κράτος και η κοινωνία τιμούσαν το έργο του. Και όμως, ο γηραιός εκείνος δάσκαλος που έτυχε νάναί γνωστός μου, βάζιζε με το κεφάλι σκυμένο σαν νάθελε να αποφύγει την τιμή της φωταψίας.

— Δε χρειάζεται τόση μετριοφροσύνη, του είπα, χτυπώντας τον ελαφρά στον ώμο. Σήκωσε, το κεφάλι σου. Η τιμή αυτή σου ανήκει!!

— Δεν σκύβω από μετριοφροσύνη, μου απαντά.

— Αλλά, από τί;

— Από ένα βαθύτατο συναισθημα ενοχής...

— Δεν σε καταλαβαίνω.

— Αυτήν την ημέρα, που οι αρμόδιοι τιμούν το έργο μου, σέπτομαι σοβαρώς, αν το έργο μου είναι υπό τις σημερινές συνθήκες, αξιο τιμής, ή αγχόνης...

— Και πάλι δεν σε καταλαβαίνω...

— Εχεις δίκη. Το θέμα δεν είναι απλό, και πρέπει να σου το αναλύσω, δια μακρών. Πρόσεξε λοιπόν, για να καταλάβεις. Το κράτος και η κοινωνία μου εμπιστεύτηκαν τους νέους για να τους διαπλάσω, ψυχικώς και πνευματικώς.

— Μάλιστα.

— Κι εγώ ακολουθών την, από την εποχή του Σωκράτους πεπατημένην, τους διδάσκω να είναι τίμιοι, ηθικοί, δίκαιοι, φιλαλήθεις. Κι εδώ τίθεται αμειλικτα, το ερώτημα. Με αυτά τα διδάγματα τους κάνω καλό ή τους παίρνω στο λαιμό μου;

— Μα, τί είναι αυτά που λές, δάσκαλε;

— Μη βιάζεσαι σε παρακαλώ, να εξεγερθείς εν ονόματι της ηθικής. Ξέρω ότι, με τα λόγια γίνεται κανείς εύκολα σηματοφόρος των ηθικών αειών. Αλλά και ταξε γύρω σου τη ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ και πες μου, ποιοι επιτυχάνουν και ευημερούν στη ζωή τους; Οι φιλαλήθεις ή οι καλλιεργούντες τεχνιέντως το φέμα; Οι τίμιοι και οι δίκαιοι ή οι μη διατάζοντες προ ουδεμιάς ατιμίας και αδικίας; Γι' αυτό λοιπόν σήμερα που όλοι μιλούν περί εμού, και του έργου μου, σκέπτομαι με πολλή ανησυχία, μήπως έχω κάνει κακό στα καμμένα τα παιδιά που διατέλεσαν μέχρι τούδε μαθητές μου. Εκείνη τη στιγμή, σαν σταλμένος από πρόνοια, για να καθησυχάσει τις τύψεις και τις ανησυχίες του γηραιού δασκάλου, μας εσταμάτησε με μια ευγενική υπόκληση ένας νέος, ο οποίος εχαίρησε το δάσκαλο, με πολύ σεβασμό.

— Καλημέρα, του απαντά ο δάσκαλος και τον κοιτάζει με απορία.

— Δε με θυμάσθε; ρώτησε ο νέος.

— Ομολογώ, ότι, η μνήμη μου δεν με βοηθάει. Μια ζωή μισθοσυντήρητος βλέπετε (όσα χρόνια έπερνα δια ένα έτος, τον παίρουν τα χαρτόμouτρα, σε μια βραδιά ανέτως!).

— Ημουν μαθητής σας, εξήγη

σε ο νέος.

— Μπα, μπα, μπα! Εκανε ο γέρο δάσκαλος και τον κοιτάξε με πολύ ενδιαφέρον.

— Δεν θα ξεχάσω ποτέ, συνέχισε ο νέος, τα ωραία σας λόγια που μας λέγατε...

— Δηλαδή, ποιά ωραία λόγια εννοείτε; Ρώτησε ο δάσκαλος με ζωηρή ανησυχία.

— Μας λέγατε, να είμαστε, τίμιοι, ηθικοί, δίκαιοι...

Η ανησυχία του δασκάλου εκορυφώθη.

— Συγγνώμη, είπε στο νέο. Μήπως ακολουθήσατε αυτά τα διδάγματα;

Ο νέος χαμήλωσε το κεφάλι και χαμογέλασε αινιγματικά. Ο δάσκαλος εκοίταξε το ωραίο του κοστούμι, τα απαστράποντα παπούτσια του και τα ακριβόπετρα δαχτυλίδια του, κι άφησε έναν στεναγμό ανακουφίσεως.

— Η εμφάνισή σας, είπε στο νέο, με κάνει να συνέλθω. Διότι συμπεραίνω, ότι μάλλον δεν τα ακολουθήσατε.

— Να σας πω, εξήγησε ο νέος. Σήμερα, αν δεν κάνει κανείς και μερικές αβαρίες, δεν μπορεί να ζήσει. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε κε δάσκαλε.

— Πως, πως, πως, απάντησε ο δάσκαλος. Αν και είμαι λόγω ηλικίας λιγάκι ανεπίδεκτος μαθήσεως, σας αντιλαμβάνομαι πολύ καλά.

— Τα χρόνια είναι πονηρά κε δάσκαλε, συνέχισε ο νέος, κι όταν κανένας επιμένει να βαδίζει στη ζωή του, σύμφωνα με τους κανόνες της ηθικής, είναι σα να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο. Δεν ξέρω αν με εννοείτε.

— Πως, πως, πως. Σας εννοώ. Για τη σημερινή μας εποχή δάσκαλε όλα εκείνα τα σπουδαία λόγια περί τιμής, ηθικής αποτελούν «σκέτη σαβούρα». Ο κόσμος ζει μέσα σε αμοραλισμό. Εχει υποστεί άμβληση των ηθικών του συναισθημάτων...

Τους άφησα να προχωρήσουν, μόνοι. Ηταν Ιερή η στιγμή.

Τώρα ποιος από τους δυο θρήκε τον δασκαλό του... Θάσκαγα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Όπως γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο της «Νεβρόπολη» η Δ/ση Γεωργίας Καρδίτσας αποφάσισε να λειτουργήσει στο χωριό μας, καθαρώς αμπελουργικής εκπαίδευση — σεμινάριο μια συνέχεια, δηλαδή, ομιλιών από εμπειρους και υπεύθυνους επιστήμονες, έτσι ώστε οι αμπελουργοί μας να διδαχθούν τις νεώτερες μεθόδους καλλιέργειας των αμπελιών, και προφυλάξουν αυτών από τις ασθένειες που κυριολεκτικά τα μαστίζουν κάθε καλλιεργητική περίοδο.

Το Σεμινάριο λοιπόν άρχισε να λειτουργεί από τις 14.1.1986 και θα λήξει στις 17.2.1986, σύμφωνα με το καταρτισθέν από τη Δ/ση Γεωργίας Καρδίτσας, αναλυτικό πρόγραμμα. Οι ομιλητές που προσέρχονται εκτός από τον συγχωριανό μας Γεωπόνο Κων/νο Τσιλιώνη, που είναι ο συντονιστής, και ο μοχλός της όλης υποθέσεως, είναι άριστα καταρτισμένοι σε καθαρώς αμπελουργικά θέματα, και οι παρακολουθούντες αυτές, διδάσκονται τέτοια πράγματα που πολλές φορές πέφτουν απ' τα σύννεφα, και χαλαλίζουν τις ημέρες που χάνουν (όταν είναι καιρός κατάλληλος για εργασία) δυστυχώς ενώ θάπρεπε η αίθουσα να είναι πάντα γεμάτη από άνδρες και γυναίκες, γιατί κι η γυναίκα δεν λείπει από το αμπέλι, τις ομιλίες παρακολουθούν από 25 μέχρι 50 άτομα ανάλογα με το αν η ημέρα επιτρέπει για εργασία ή όχι. Οι ομιλίες και οι ομιλητές σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα, είναι 14.1.1986. Σκοπός εκπαίδευσης — χαιρετισμός κηρύξη έναρξης εκπαίδευσως, με τον Δ/ντή Γεωργίας κ. Χασιώτη β) Αναδιάρθρωση αμπελώνων στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΟΚ) με τον Κων. Τσιλιώνη.

αν δεν το μάθαινα. Και πάλι θα σκαγα αν δεν σας τα έγγραφα. Είναι να μην γεννηθεί «ΚΟΥΤΟΠΕΡΙΕΓΟΣ» κανείς, έτσι και γεννηθεί, θράστα!

Που νόμιζες, πως η κούτρα σου σσφίαν θα σκορπίσει, εις εποχές που γύρω μας το παν έχει σαπίσει...

15.1.1986 Κλωνική και μαζική επιλογή της αμπέλου, από τον κ. Μίχο, γεωπόνο του Ινστιτούτου Αμπέλου, έδρα Αθήνα. 17.1.1986 Ζημιές στην αμπελουργία από αντίθετες καιρικές συνθήκες, με ομιλητή τον Βασίλειο Ράπη Γεωπόνο Καρδίτσας. 20.1.86 Φύτευση Αμπελώνα (διατήρηση κλιμάτων, προετοιμασία εδάφους κλπ με τον Κώστα Τσιλιώνη. 21.1.86 χειμερινά κλαδεύματα με τον Κωνστ. Τσιλιώνη. 22.1.86 Οίνοι ονομασία προλεύσεως, ζιζανιοκτονία αμπελώνων την πρώτη ημέρα και λιπάσματα και λίπανση αμπελώνων, την δεύτερη ημέρα με ομιλητή, τον εκλεκτό, γνωστό, ανά την Ελλάδα, την Ευρώπη και παγκόσμια, για τα περάσματα και τις παρατηρήσεις του, Βασίλη Δάλη γεωπόνο του Ινστιτούτου Αμπέλου, έδρα Αθήνα, που με την ομιλία και τις παρατηρήσεις του, κατέκτησε το ακροατήριο και το έκανε να κρέμεται από τα χείλη του. 24.1.1986 χλωρά κλαδεύματα με τον Βασίλη Ράπη. 28.1.86 συστήματα και σχήματα μόρφωσης αμπέλου, με ομιλητή τον κ. Παναγιώτου επίσης γεωπόνο του Ινστιτούτου αμπέλου, με έδρα την Αθήνα. 29.1.86 και 30.1.86 δύο ημέρες με τον βετεράνο γεωπόνο της Δ/σεως Γεωργίας Καρδίτσας κ. Νίκο Χατζή, για την καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών της αμπέλου, αυτοί μέχρι σήμερα που γράφονται τα νέα. Οι ομιλίες θα συνεχιστούν με τον ίδιο γεωπόνο στις 31.1.86 για τις ιώσεις και φυσιολογικές ασθένειες του αμπελιού, 3.2.86 για τη χωρική οινόποιηση θα μιλήσει ο κ. Κ. Μπουρλής Χημικός — Οινολόγος της Ε.Γ.Σ. Καρδίτσας. 4.2.86 δοκιμαστικοί ποικιλιακοί αμπέλου Ν. Καρδίτσας, και συστήματα αρδεύσεων από τους κ.κ. Ράπη και Τσιλιώνη. 5.2.86 παραγωγή ερυθρών Οίνων από τον κ. Σωτηρόπουλο χημικό οινολόγο από το Ινστιτούτο Οίνου. 6.2.86 πολιτική οίνων από τον κ. Ποπηλάνο γεωπόνο σε θέματα Οινολογίας του Υπουργείου Γεωργίας. 7.2.86 πολλαπλασιασμός αμπέλου, μέθοδος εμβολιασμού από τον κ. Κων. Τσιλιώνη. 10.2.86 αδυναμίες της Ελληνικής αγροτικής οικονομίας από τον κ. Βλάχο Γεωπόνο Δ/σεως Γεωργίας. 11.2.1986 Συνεταιριστική Νομοθεσία από τον ίδιο. 12.2.86 το Συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα και Ευρώπη, ομαδικές καλλιέργειες επίσης από τον ίδιο. 13.2.86 επιτραπέζια ποικιλίες αμπέλου, τήρηση στοιχείων δαπανών κόστους από τους κ.κ. Ράπη και Σταμάτη γεωπόνους Δ/σεως Γεωργίας Καρδίτσας. 14.2.86 συζήτηση στρογγυλού τραπεζιού σε ερωτηματολόγιο πάνω σε θέματα που αναπτύχθηκαν από τους κ.κ. Ράπη και Τσιλιώνη και στις 17.2.86 προγραμματίζεται μια εκδρομή στους ομαδικούς αμπελώνες Τσαρίτσανη και Δαμασίου Ν. Λαρίσης. Διαβάζοντας κανείς το πρόγραμμα αντιλαμβάνεται την αξία του σεμιναρίου και ότι τέτοιες ομιλίες σπάνια γίνονται. Εγώ παρακάλεσα τον κ. Τσιλιώνη για κάθε ομιλία να κάνει φωτοστυγραφα και να τις συμπτήσει, κατά το δυνατόν, για να τις περάσουμε στη «Νεβρόπολη». Θα κάνουμε ότι μπορούμε για τους φιλόσοφους και οπισθοδρομικούς Μεσενικολίτες. Τί να γίνει!

★ ΠΡΟΤΙΜΗΣΤΕ
★ ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ
★ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
* ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ *

Στην Αθήνα Αμπελόκηποι Πανόρμου 5 & Ριαγκούρ Τηλ. 69.25.640
στην Καλλιθέα Μενελάου 58
Τηλ. 95.24.780
στον Πειραιά Αλκιβιάδου 185
Τηλ. 45.19.048

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ Η μαγεία και η Ιατρική στα προπολεμικά Αγραφα

Μερικών η προσφορά είναι συγκινητική και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα, ευχόμενοι το παρόν δειγμά τους να ακολουθήσουν και άλλοι συγχωριανοί. Αυτοί είναι οι κ.κ.:

Μηλίτης Β. Λάμπρος (Αφρική)	5000	Τοιάμης Βασίλειος (Αθήνα)	500
Μήτσιου Βασίλης (Λάρισα)	2000	Ψημμένος Β. Γιώργος (Πειραιάς)	500
Κιάφας Βασίλης (Αθήνα)	2000	Φιλίππου Φιφή (Αθήνα)	500
Καραπάνος Απ. Χρήστος (Μεσσηνικόλα)	1500	Βασαρδάνη Ζωή (Αθήνα)	500
Καρβούνης Ιωάννης (Αθήνα)	1500	Ντότσια Μερόπη (Αθήνα)	500
Πανασασταίου Δ. Γεώργιος (Αθήνα)	1500	Καζάσης Αγγελος (Χαλκίδα)	500
Μανιώτης Σεραφείμ (Βόλος)	1000	Καϊλιάζη Αρτεμισιά (Αθήνα)	500
Παδηματάς Αγγελος (Αθήνα)	1000	Ψάρρας Τηλέμαχος (Βόλος)	500
Βλάτσιος Σωτήριος (Αθήνα)	1000	Ραπτόπουλος Κώστας (Αλεξάνδρεια Βεροίας)	500
Ζούκας Αλκης και Κατίνα (Αθήνα)	1000	Καλαμάτας Γιώργος (Αθήνα)	500
Βελέντζας Νίκος (Αθήνα)	1000	Τσαγανός Φώτης (Αθήνα)	500
Ευθυμία Αικατερίνη (Αθήνα)	1000	Κρικέλη Ελένη (Αθήνα)	500
Θάνος Αντώνης (Αθήνα)	1000	Βασιλούλης Παναγιώτης (Βόλος)	500
Σθάρνας Στέργιος (Πειραιεύς)	1000	Σθάρνας Βάιος (Πειραιάς)	500
Κατοίκος Σωτήριος (Αθήνα)	1000	Σθάρνας Θανάσης (Πειραιάς)	500
Τσιάμης Ηλίας (Αθήνα)	1000	Τσαγανός Κ. Νίκος (Πειραιάς)	500
Αντωνάκης Σωκράτης (Αθήνα)	1000	Κατσάκος Λευτέρης (Αθήνα)	500
Γιαννακοπούλου - Κρανιά Ιουλία (Αθήνα)	1000	Ευθυμίου Σπύρος (Αθήνα)	500
Κοκκινιά - Αγορίτσα Ελένη (Αθήνα)	1000	Κάτσανος Δ. Κώστας (Αθήνα)	500
Ζευγολατάκου - Αγορίτσα Λούλα (Αθήνα)	1000	Τσιαδήμας Απόστολος (Αθήνα)	500
Κατσάκος Θωμάς (Αθήνα)	1000	Αδάμος Δημήτρης (Αθήνα)	500
Θώδης Δημήτριος (Αθήνα)	1000	Σφέτσιος Απόστολος (Μεσσηνικόλα)	500
Μηλίτης Θωμάς (Τρίκαλα)	1000	Σακελλαρίου Γ. Δημήτρης (Αθήνα)	500
Σερέφωγλου Ιφιγένεια (Αθήνα)	1000	Μπτσάκου Δημ. (Λάρισα)	500
Κορώνης Χρυσόστομος (Μεσσηνικόλα)	1000	Μηλίτης Β. Γιάννης (Λάρισα)	500
Λαδιά Χαρίλαος (Λάρισα)	1000	Αλεξίου Ι. Θωμάς (Λάρισα)	500
Κρανιάς Δ. Παναγιώτης (Βόλος)	1000	Ευθυμίου Β. Γεώργιος (Λάρισα)	500
Δημητράκου - Βλάτσιου Λυδία (Πειραιεύς)	1000	Αλεξίου Ι. Σωτήρης (Λάρισα)	500
Κοτρώτιος Χρήστος (Αθήνα)	1000	Αλεξίου Γιάννης (Λάρισα)	500
Λούτας Ιωάννης (Αθήνα)	1000	Μαλαμίτης Θωμάς (Λάρισα)	500
Σερμπέτης Στέφανος (Αθήνα)	1000	Ψημμένος Θωμάς Γ. (Μεσσηνικόλα)	500
Χαρίτου - Βελέντζα Κων)ντία (Αθήνα)	1000	Γουριώτης Δημήτρης (Λάρισα)	500
Βελέντζας Γιώργος (Αθήνα)	1000	Ζούκας Δημήτρης Χρ. (Μεσσηνικόλα)	500
Βελέντζας Νίκος (Αθήνα)	1000	Τσαγανός Ευάγγελος (Βόλος)	500
Βασιλειάδου - Τσαγανού Αθηνά (Αθήνα)	1000	Κορώνης Θωμάς (Μεσσηνικόλα)	500
Κατοίκος Παναγιώτης (Αθήνα)	1000	Βαλάφας Ιωάννης (Μεσσηνικόλα)	500
Κρανιάς Γ. Ηρακλής (Λάρισα)	1000	Καλαμάτας Θωμάς Αρ. (Καρδίτσα)	500
Κρανιάς Σωτήρης Στυλ. (Αθήνα)	1000	Μηλίτης Θωμάς Β. (Καρδίτσα)	500
Μαλιοπούλου Ελένη Βασ. (Καρδίτσα)	1000	Καρακαντάς Χρήστος (Μεσσηνικόλα)	500
Παπαδημητρίου Θωμάς (Καρδίτσα)	1000	Καπερώνης Ηλίας (Μεσσηνικόλα)	500
Τσιάμης Κώστας (Αθήνα)	800	Θανόπουλος Χρήστος (Μεσσηνικόλα)	500
Ψημμένος Παναγιώτης (Θεσσαλονίκη)	700	Ιωακείμ Γιώργος (Μεσσηνικόλα)	400
Κόγια - Αντωνίου Πόπη (Αθήνα)	500	Γαλανούλης Κοσμάς (Βόλος)	400
Καρβούνης Νίκος (Αθήνα)	500	Καρασιώτας Θωμάς (Χαλάνδρι)	400
Γώγος Γεώργιος (Αθήνα)	500	Ευαγγελόπουλος Θωμάς (Βόλος)	400

Τα μάγια απασχολούσαν πολύ τους ανθρώπους στα Αγραφα. Είχαν μεγάλη προκατάληψη στο θέμα αυτό και όταν τύχαινε να τους παρουσιαστεί κάποια αντίεπιση τότε τόνιζαν στα μάγια όχι τόσο στην αβασκανία, όσο στα μάγια. Συγκεκριμένα είχα ένα φίλο Δασικό υπάλληλο Παναγιώτη Ντεμοίρης ήταν το όνομά του. Παντρεύτηκε και πήρε μια κοπέλα από το Βλάσο κόρη του Γιάννη Γατοσιγιάννη και αδελφή του Κώστα που σήμερα είναι επιχειρηματίας στην Καρδίτσα. Σαν υπάλληλος που ήταν στάγραφο είχαμε παραβρεθεί στο γάμο του όλα τα επίλεκτα πρόσωπα Αστυνομός, Δάσκαλος, πολλοί φίλοι του και συνάδερφοί του. Ας σημειωθεί και η κόρη του Γατοσιγιάννη ήταν από καλή οικογένεια. Ο πατέρας της, μεγάλος και τρανός νοικοκύρης ένας αδερφός της Γεωπόνος και ο Κώστας καλός επιχειρηματίας. Αφού τέλειωσε ο γάμος με το καλό και όλα πήγαν κατ' ευχήν, περιμέναμε την πρώτη, τη δεύτερη μέρα, την τρίτη την τέταρτη να βγει έξω να τον δούμε και ταυτόχρονα να τον ευχθούμε. Κατόρθωσε την άλλη Κυριακή να κάνει εμφάνιση, με το κεφάλι σκυμμένο και κάπως ντροπισμένος. Τον χαιρέτησαμε και ύστερα από τις ευχές τον ρωτήσαμε να μας πει τι συμβαίνει.

Σαν πρώτο και αχώριστο φίλο με καλεί ιδιαίτερα και μου λέει: Κώστα, δεν είμαστε καλά μας έχουν κάνει μάγια. Όλες αυτές τις μέρες τρέχουμε με την Αθανασία (τη γυναίκα του) στις μάγισσες να μας λύσουν τα μάγια και δεν κάτορθώσαμε τίποτα. Και συνεχίζει.

Πήγαμε στον ένα, πήγαμε στον άλλο, εοδεύσαμε πολλά λεπτά, αλλά δυστυχώς, δεν κάναμε τίποτα. Τώρα μας υποσχέθηκε ένας Καραμαγκιόλας από το Βλάσο και μας είπε πως θα μπορέσει να μας λύσει τα μάγια, μας ζητάει όμως να του πάρω φτερά από μαύρη κότα, νύχια από σκαντζόχοιρο κόκκαλα από νυχτερίδα, φτερά από μερμύγκια και αλαδιά από φίδι, και προσθέτω κι εγώ: Από λαγό τυρί κι απ' άγριο γίδι γάλα. Και συνεχίζει.

Πέρασε μια ολόκληρη βδομάδα και είμαστε ακόμα όπως είμασταν στην αρχή. Τι φτέει δεν μπορώ

Αλεξόπουλος Αναστάσης (Θεσσαλονίκη)	300
Μανώλης Ευάγγελος (Αθήνα)	300
Κατοίκος Σταύρος (Αθήνα)	400
Κατοίκος Γιάννης (Καρδίτσα)	300
Κατοίκος Αριστ. (Καρδίτσα)	300
Κουτσώνας Ευαγγ. (Αθήνα)	300
Τσούλας Π. Γεώργιος (Αθήνα)	400
Σκαμαγκούλης Κων)νος (Μεσσηνικόλα)	400
Καπερώνης Βασίλειος (Βόλος)	500
Σταύρος Θωμάς (Μεσσηνικόλα)	300
Σακελλαρίου Στέφανος (Καρδίτσα)	500
Τσαγανός Π. Σωτήρης (Αθήνα)	500

να καταλάβω! Τέλος όταν τέλειωσα τοούκανα μια γερή ψυχρολουσία. Είσαι μορφωμένος του λέω και θα έπρεπε να αποτρέψεις εκείνους τους αγράμματους και τους ανίδεους, που πιστεύουν σε αυτές τις προλήψεις και δεισιδαιμονίες και όχι να παρασύρουν και να γίνονται ουρά όλων αυτών που τα αποτελέσματά τους είναι κακά και ολέθρια και πάντοτε Ζημιές και καταστροφές επιφέρουν.

Αποτέλεσμα ήταν να τους πάρω και αφού τους πήγα σε μια γυναικολογική ΚΛΙΝΙΚΗ ύστερα από ένα μήνα έδειξαν τα πρώτα σημάδια της εγκυμοσύνης.

Αλλο τραγικό Ζήτημα που μαστιζε και καταταρηνούσε τον κοσμάκη κείνης της εποχής, ήταν το θέμα του γιατρού. Τ' όνομα αυτό μόνο το άκουγαν όμως δεν τον ξέραν.

Σχετικά με τους γιατρούς γράφω το παρακάτω χαρακτηριστικό.

Η γυναίκα ενός φίλου μου κοιλοπονούσε και σφάδαζε δύο ολόκληρα εικοσιτετράωρα γιατί δεν μπορούσε να γεννήσει το παιδί. Οι πρακτικές μαμές που μαζεύτηκαν δεν μπορούσαν να δώσουν α πολύτρωσ καμιά λύση. Μια απ' όλες αυτές βρήκε τη λύση. Να την ...κρεμάσουν απ' τα πότερα (μαδέργια) του νταβανιού και να κλωτσάει συνέχεια για να πέσει το παιδί. Και με αυτό το

τέχνασμα ήταν αδύνατο να πέσει το παιδί. Η γυναίκα κρεμασμένη έπνεε τα λούσια. Εφτασε σε θύρα θανάτου. Γιατρός στην άλλη άκρη της γης. Πήρε την απόφαση και μη έχοντας καμιά άλλη ελπίδα, ήρθε σε μένα και μούπε τα καθέκαστα. Πάμε, του λέω. Όταν μπήκα στο σπίτι αντίκρυσσά αυτό το τρομερό φαινόμενο που ακόμα και σήμερα δε μπορώ να το ξεχάσω.

Γιατί την έχετε τη γυναίκα κρεμασμένη; Τους λέω. Νά, λέμε μήπως είναι καλύτερα να κάνει η γυναίκα το παιδί και να λευτερωθεί!!! Κι έτσι κρεμασμένη όπως είναι θα γεννήσει η γυναίκα; ση μειωτώντας ότι λίγες ώρες ζωής είχε ακόμα. Ξεκρεμάστε την και στρώστε ένα στρώμα να ξεπλώσει. Φτιάστε της κι ένα ζεστό να πιεί. Αυτό ήταν όλο. Η γυναίκα ξεκουράστηκε και αφού συνήλθε μόνη της μούπε η καμνήνη. Αχ! Κώστα μου, μ' έσωσες.

Αλλο περιστατικό. Όταν κανείς αρρώσταινε από κάποια παθολογική αιτία, σκληλοειδίτιδα κλπ. έλεγαν ότι στρίφτηκε το έντερο και παίρναν ένα σποντήλι που είναι γνωστό σε όλους μας και τον φυσούσαν από πίσω να ξετυλιχτούν τα έντερα του. Και όσοι ήταν να γλιτώσουν, γλιτώναν, οι δε άλλοι έπαιρναν την άγουσαν.

Κώστας Βλάτσιος

Τρίδυμο και βελονισμός

● του Παναγιώτη Ποδημάτα τ. Γραμματέα της Κοινότητας Μεσσηνικόλα

Μόνο όσοι έτυχε να υποφέρουν από τη νευραλγία του τριδύμου γνωρίζουν τον οδυνηρό πόνο που επιφέρει η πάθηση αυτή στο πάσχοντα. Τρίδυμο λέγεται το νεύρο που εξέρχεται από τον εγκέφαλο στον κρόταφο και από εκεί τρικλαδίζεται με έναν κλάδο προς το μάτι, τον άλλο στο απάνω σαγώνι και τον τρίτο στο κάτω σαγώνι, είναι δε νεύρο κινητικό και αισθητικό. Από τον παροξυσμό αυτόν του τριδύμου υπέφερα και εγώ από το 1970, τότε με φρικτούς πόνους στο πρόσωπο (απάνω και κάτω σαγώνι) έτσι ώστε να μην μπορώ να ανοίξω τα χείλη μου, να αρθρώσω λέξη, να κινήσω τη γλώσσα μου, ή να καταπιώ το σάλιο μου, τότε με διακοπή ενός, δύο, ή και τρεις το πολύ μήνες, για να επανέλθει ξανά στην πρώτη περίπτωση. Από τους γιατρούς που πήγα κατά καιρούς στην Αθήνα, έμαθα περί του τριδύμου, και της νευραλγίας του. Με σύστησαν διάφορα φάρμακα τα οποία πήρα με τη σέσουλα, που λέει ο λόγος, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Άλλοι συμπίσχοντές μου έκαναν διαφορετικές θεραπείες, άλλος έκοψε μέρος του νεύρου αλλά ο πόνος συνεχίστηκε στους υπόλοιπους κλάδους, το δε μέρος που εξουσίαζε ο κομμένος κλάδος παρέλυσε ως είναι φυσικό, χωρίς αίσθηση και κίνηση, άλλος έκανε εγχύσεις με αλκοόλ που η νάρκωση κράτησε λίγους μήνες και μετά ξανάριζε

τα ίδια, και άλλοι —τελευταία— το «καυτηριάζουν» με ηλεκτρική βελόνα ώστε όλο το πρόσωπο αναισθητοποιείται και είναι σαν να μην υπάρχει. Από πολλούς άκουσα και τα περί βελονισμού, από άλλους υπέρ και από άλλους κατά. Όλα τα παραπάνω τα σκεπτόμουν μα τίποτα δεν αποφάσιζα να κάνω και περιμένα τον χρόνο της ανάπαυλας να ανακαμφισθώ, και να αντλήσω δυνάμεις για τη νέα κρίση.

Την Άνοιξη του 1985 διάβασα στην εφημερίδα «Νέος Αγών» Καρδίτσας ότι η γιατρός Ευτυχία Σαρσώνη — Κυριάκου έρχεται στην Καρδίτσα τρεις φορές την εβδομάδα Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή στο Ιατρείο της Πλαστήρα 7 και ασκεί την, δια βελονισμού θεραπεία, πήγα και εγώ κι από τις αρρές του Ιουλίου μέχρι το τέλος αυτού, έκανα 11 βελωνισμούς και παράλληλα «ακτίνες λείζερ».

Πάνε τώρα 5 μήνες και δεν αισθάνομαι τον παραμικρό πόνο. Μετά από μένα, και με τη δική μου υπόδειξη η κυρία Ελένη του Ευαγγέλου Μητσογιάννη βιβλιοχαρτοπώλη Καρδίτσας, με την ίδια πάθηση ύστερα από την ίδια θεραπεία έπαψε πλέον να πονάει, λέτε να θρήκαμε το φάρμακο!!

Θα τα ξαναπούμε.

Π.Π.

Η ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ από την 1η σελίδα

και ο Ταμίας μας κ. Νίκος Φιλίππου παρουσιάζει οπλλές δυσκολίες.

Πρώτη δουλειά ήταν να φτιάξουμε το Μητρώο των συνδρομητών με τις διευθύνσεις τους και τον Κωδικό του Ταχυδρομικού Τομέα, που εν τω μεταξύ έγινε υποχρεωτικά για να παραλάβουν τις εφημερίδες στα ΕΛΤΑ. Επειδή ήθελε πολύ δουλειά το πήρα σπίτι μου και κάθισα και το έφτιαξα από τις καταστάσεις των διευθύνσεων που υπήρχαν, μετά αυτό το Μητρώο, το δώσαμε σε τυπογραφείο και κάναμε τις διευθύνσεις τυπωμένες στον τύπο, που με αυτές σας στέλνουμε σήμερα την εφημερίδα και είναι για δύο χρόνια περίπου — πλην όμως έχουμε πολλές μεταβολές κάθε μήνα να νέοι συνδρομητές, αλλά και αποχωρήσεις, επιστροφές κλπ. κι έτσι κάθε μήνα διάφορες διορθώσεις. Αντιμετωπίσαμε στην αρχή, θέμα ύλης και για αυτό παρεκάλεσα και δια της εφημερίδας να γράψουν όσοι μπορούν και θέλουν κι έχουν το χάρισμα. Πιστεύω αυτό να το καταφέραμε — αλλά και πάλι παρακαλώ σε όλους σας να γράψετε και να στέλνετε τις συνεργασίες σας.

Συνεχίσαμε να τυπώνουμε την εφημερίδα — στο παλιό τυπογραφείο όπως και πριν. διότι μας συμφέρει οικονομικά — εάν πάμε σε νέο φωτό-όφσετ, δεν θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα είναι πολλά τα έξοδα.

Η συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας έκανε καλά τη δουλειά της, πλην όμως τα παιδιά είναι εργαζόμενα και δεν μπορούν να είναι πάντοτε όποτε τους θέλουμε, για αυτό σας παρακαλώ στην νέα Συντακτική Επιτροπή που θα εκλέξετε, εκτός από αυτά τα παιδιά τα καθόλα άξια και που τα ευχαριστούμε πολύ για την συμβολή τους στην έκδοση της εφημερίδας, να συμμετέχουν και άλλοι οι οποίοι θα έχουν περισσότερο χρόνο στην διάθεσή τους, για να μπορούμε να εξυψώσουμε την εφημερίδα και να την κάνουμε αντάξια του Μεσσηνικολίτη, που κάτω από αντίθετες συνθήκες επιζεί και μεγαλοφυγεί.

Επίσης ένα πρώτο μέλημά μας, ήταν να αγοράσουμε ένα γραφείο, διότι εκείνο που είχαμε ήταν εντελώς στραπασαρισμένο, το πήραμε, και μάλιστα πολύ φθηνό, λίγο μεταχειρισμένο χωρίς στον ειδικό σε αυτά Κώστα Κασοίτανο, αγοράσαμε κουρτινόεულα και βάλαμε στα παράθυρα τις υπάρχουσες κουρτίνες, αφού τις

διορθώσαμε κατάλληλα.

Αγοράσαμε ακούπα για το καθήκισμα της μοκέτας του Γραφείου, αγοράσαμε καρέκλες για τις συνεστιάσεις και τις συνελεύσεις μας.

Αποφασίσαμε τα δημοσιεύματα της «Νεβρόπολη» που αφορούν την Εθνική Αντίσταση, να γράφουν τα γεγονότα όπως έγιναν και αναγνωρίστηκαν από το επίσημο κράτος και όχι πράξεις και γεγονότα του εμφυλίου πολέμου, που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε για το καλό όλων μας — με δύο λόγια κάναμε την εφημερίδα — εφημερίδα όλων των χωριανών μας και φίλων μας.

Αποφασίσαμε μόνον ο ταμίας να ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και να εκδίδει προς τούτο τις σχετικές αποδείξεις εισπράξεων και πληρωμών, καθώς επίσης αποφασίσαμε κατά πλειοψηφία να τηρούμε τα βιβλία κατά τον απλό τρόπο εσοδα — έξοδα όπως αποφάσισε η Γενική Συνέλευσή του 1983 και όχι το διπλό γραφικό λογιστικό σύστημα που λέει το καταστατικό και το οποίο για να τηρηθεί πρέπει να ενημερώνονται τα βιβλία κάθε ημέρα πράγμα αδύνατο τουλάχιστον για το Σύλλογό μας, τότε ο ταμίας πρέπει να είναι έμμισθος υπάλληλος. Είναι δυνατόν.

Για τις διαφημίσεις αποφασίσαμε 1.000 δρχ. το χρόνο το ελάχιστο για συνέχεια δημοσιεύσεις και 300 δρχ. μια φορά. Για την Ένωση Γεωργ. Συν.σμών Καρδίτσας δεν θα πέρνουμε χρήματα λόγω της προσφοράς της προς το Σύλλογο και το χωριό κρασιού για το χορό και την Γιορτή του Κρασιού.

Τα βιβλία του Πλαστήρα, αυτά που έμειναν μετά την πώληση για την Αγορά των Γραφείων, τα έχουμε, πλην μερικών μεμονωμένων περιπτώσεων που πουλήσαμε σε μερικά άτομα.

Περιμένουμε να ειδούμε τι θα γίνει με το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών. Πιθανόν να αγοράσει ορισμένα, επίσης έχουμε προσφορά του κ. Λαδιά να τα αγοράσει όλα με 150 δραχμές, το νέο Δ)κό Συμβούλιο αποφασίσει ή εάν θέλετε η Γενική Συνέλευση σήμερα. Επίσης στα Τρίκαλα από τα προηγούμενα Δ)κά Συμβούλια υπήρχαν 50 βιβλία του Πλαστήρα στο κατάστημα Θωμά Κιάφφα τα άφησε η χήρα του μακαρίτη Θωμά Παϊζάνου, ο μακαρίτης είχε αναλάβει πριν πεθάνει να πουλήσει αυτά τα βιβλία, πήγαμε με τον Νίκο Φιλίππου στα Τρίκαλα από το χωριό βέβαια, με το αυτοκίνητό μου χω

ρίς καμιά επιβάρυνση του Συλλόγου, τα πήραμε και τα δώσαμε στο Σύλλογο Καρδίτσας προς 200 δρχ. το ένα. Τον Μάιο αποφασίσαμε να τα τακτοποιήσουμε το θέμα των Γραφείων με την Εφορία, όπως ξέρετε τα γραφεία αγοράστηκαν μαζί με τα Συμβολαιογραφικά ή λοιπά έξοδα περίπου 800 χιλ. δρχ., ο φόρος μεταβιβάσεως ήταν 11% συν 2% τα συμβολαιογραφικά 13%.

Σαν πρώην εφοριακός εγώ κι ο Νίκος, ξέραμε ότι εφ' όσον είμαστε Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έπρεπε να πληρώσουμε 5,5% φόρο κι όχι 11%. Ξεκινήσαμε την διαδικασία με αίτηση στην Εφορία Κεφαλαίου (λεπτομέρειες είχα γράψει στην Εφημερίδα) και ύστερα από πολλά στάδια και απογοητεύσεις διότι ο Νόμος λέει ότι πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε Σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ότι είχαμε πολυαχιδή κοινωνική και εκπαιδευτική δράση, αφού έγινε έλεγχος των ενεργειών του Συλλόγου με την προσκόμιση των στοιχείων επί τέλους απεφάνθησαν ύστερα από πολλές παραστάσεις μας μέχρι το 3ο δεκάημερο του Ιουλίου, ότι πράγματι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου και μας υπήγαγαν στον μειωμένο συντελεστή φορολογίας και είχαμε επιστροφή φόρου 39.088 δρχ. με τις οποίες αγοράσαμε τις καρέκλες που βλέπετε και χρησιμοποιούμε για την συνέλευση.

Αλλά εκεί που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι εάν σε υπαγάγουν στο μειωμένο συντελεστή φορολογίας λέει ο Νόμος, ο Εφορος δεν έχει δικαίωμα ναβάλει υπεραξία στην Αγορά που έγινε.

Σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο πριν γίνει η υπαγωγή μας στον μειωμένο συντελεστή φορολογίας μας ζητούσαν 31.000 δρχ. το τετρ. μέτρο από 13.000 που αγοράστηκαν εδώ σύμφωνα με το διβλίο τιμών στο ενδιάμεσο της οδού Σωκράτους και Μενάνδρου που είμαστε δη. περίπου 750-800 δρχ. το γραφείο ήτοι 750X3=2.250X13=292.000 φόρο μείον τις 80.000 δρχ. που πληρώσαμε, = 212.000 φόρο δηλαδή θα μας πέρνανε το ένα γραφείο σχεδόν.

Κι έτσι έκλεισαν την υπόθεση στην τιμή που τα πήραμε συν τον φόρο που τον πληρώσαμε εμείς, πληρώσαμε συμπληρωματικό φόρο 2832 δρχ. διαφορά και πήραμε 36.250 δρχ. — κι έτσι έκλεισε οριστικά αυτή η υπόθεση.

Από το Υπουργείο Νέας Γενιάς πήραμε 100.000 δρχ. από ενέργειες του προηγούμενου Δ)κού Συμβουλίου, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, προσπαθήσαμε να ανεβά

σουμε στο χωριό το Θεσσαλικό Θέατρο πλην όμως ήθελαν 250.000 δρχ. να ανέβουν για μια παράσταση στο χωριό.

Υστερα από αυτό, κρίναμε σκόπιμο να ενισχύσουμε την Κοινότητα με αυτά τα χρήματα στην προσπάθειά της για την γιορτή του κρασιού στο χωριό και δεν το μετανοιώσαμε για αυτό ύστερα μάλιστα και από την μεγάλη επιτυχία της γιορτής, νοιώσαμε κι εμείς ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι ύστερα από την συμβολή μας αυτή την οικονομική, που ήταν πολύ μικρή σχετικά με το κόστος της προσπάθειας αυτής.

Επίσης όσοι από σας ήτανε στο χωριό το καλοκαίρι και κατά την γιορτή θα διαπιστώσανε και την προσωπική μας συμβολή στην επιτυχία της γιορτής, με διάφορες εργασίες κοπιαστικές και μάλιστα πολλές χειρονακτικές.

Επίσης η συμβολή μας πολλές φορές το καλοκαίρι στην αποκατάσταση των Ζημιών του δικτύου ύδρευσης για την κανονική υδροδότηση του χωριού πρέπει να σας είναι γνωστή.

Στην Υπηρεσία Νέας Γενιάς του Υφυπουργείου Νεότητος υποβάλαμε τα χαρτιά απολογισμού των 100.000 χιλ. δραχμών και πήραμε την απάντηση του καλώς έχει και την πίσωσή μας.

Επίσης δεν παραλείπω να σας πω ότι κάναμε καινούργιο έγγραφο και ζητάμε την φειτεινή ενί-

σχυση για την συνέχιση των εκπαιδευτικών εκδηλώσεών μας.

Όπως θα ξέρετε προέκυψε θέμα να γίνει η εφημερίδα από Μεσσηνικολίτικη, Νεβροπολιτική δηλαδή να μετέχουν και τα άλλα χωριά στην διαχείρισή της κλπ. — η απόφασή σας πέρυσι ήταν να μείνει προς το παρόν ως έχει Μεσσηνικολίτικη — αυτό έγινε ύστερα και από Απόφαση στις 15/12/85 των ιδρυτικών μελών του Συλλόγου και λοιπών που συνήλθανε εδώ κατόπιν προσκλήσεως του Δ)κού Συμβουλίου όπως θα διαβάσατε και στην εφημερίδα μας. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο.

Με λίγα λόγια: αυτά κάναμε, αυτά μπορούσαμε, θα μπορούσα να σας πω κι άλλες λεπτομέρειες των ενεργειών μας αλλά θα γινόμουν βαρετός.

Εμείς Διοικήσαμε το Σύλλογο, με συνέπεια, με ειλικρίνεια — τίμια, με τάξη και ομόνοια κατά πλειοψηφία — θα δεχτούμε με κατανόηση τις τυχόν καλοπροαίρετες παρατηρήσεις και διαφωνίες σας για τις ενέργειές μας — κανείς αλάνθαστος, αλλά και κανείς αναντικατάστατος.

Πέρυσι επιστρατεύσατε εμάς, παρακαλώ τους χωριανούς μας, που θέλουν να εργασθούν για το καλό του χωριού και του Συλλόγου να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Δ)κό Συμβούλιο και την Συντακτική Επιτροπή. Προτείνετε όποιον θέλετε εσείς.

Διπλή Επέτειος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ από την 1η σελίδα

πλωθεί σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ψηφίστηκε από το Δ.Σ. να χρηματοδοτηθεί με 20.000 δρχ. τότε και δεν χρειάστηκε να βρει από το ταμείο ούτε δραχμή, απεναντίας βοήθησε τον Σύλλογο.

Γαλαντόμος υπήρξε η προσφορά ορισμένων και θετική η ανταπόκριση όλων να αγκαλιούσαν την «Ν» την δική τους εφημερίδα.

Από τις στήλες της, προβλήθηκαν ζωτικά θέματα του χωριού όπως: Συνεταιριστικό Αρνέλι — Αναμπέλωση, πολιτιστικά θέματα και θέματα τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, με παρόντα σε όλα τα φύλλα τα πολυδιαβασμένα ΝΕΑ του ΧΩΡΙΟΥ του Παναγιώτη κ.ά.

Κατ' επανάληψη από τις σελί

δες αναφερθήκαμε στη λαϊκή παράδοση περιγράφοντας γραφικούς τύπους του χωριού που κόντευαν να ξεχαστούν, για να πέρασει η μνήμη στους νεώτερους για τη συνέχεια της λαϊκής μας παράδοσης.

Ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, με τον ξενόφερτο τρόπο ζωής που καταντήσαμε να έχουμε διακοτέκα και Βίντεο κλάμπ και στο μικρότερο χωριό, ο κίνδυνος να αποκοπουν από τις ρίζες τους, οι νέοι μας, είναι έντονα υπαρκτός. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους φορείς της Αυτοδιοίκησης και των πολιτιστικών συλλόγων.

Μ' αυτά τα λίγα εύχομαι ολόψυχα την ανεμπόδιστη δημιουργική συνέχιση του υψηλού έργου και των δύο.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΪΖΑΝΟΣ

ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ από την 1η σελίδα

σύζυγό του Ισμήνη και τα τρία παιδιά τους, Μηλίτσης Απόστολος, Κάτσιανος Κων)νος του Ηλία, Αντωνάκης Σωκράτης, Ηλίας Τσιάμης με τη σύζυγό του Μαίρη και το γιό τους Παναγιώτη, Καρθούνης Χρυσόστομος, Ψημμένος Γιώργος με τη σύζυγό του Βασιλική, Καρθούνης Νικόλαος με τη σύζυγό του Τασία, Βελέντζας Γιώργος, Μηλίτσης Δημήτρης, Κώστας Κάτσιανος με τη σύζυγό του Ρούλα και τα δύο τους παιδιά Δημητράκη και Πόπη, Κατσάκου Χριστίνα, Σφέτσιου Κασσιανή, Ζάχος Αναστάσης με τη σύζυγό του Μερρόπη, Φιλίππου Νίκος, Θανόπουλος Αντώνιος, Ψάρρας Χρή

στος με τη σύζυγό του Καίτη, Παναστασίου Γιώργος, Καρθούνης Ιωάννης με τη σύζυγό του Πόπη, Καρθούνης Αναστάσης, Τσαγανός Νίκος Κων., Φιλίππου Χρήστος με τη σύζυγό του Άννα, Κιάφας Βασίλειος, Βλάτσιος Σωτήρης, Βλάτσιος Κων)νος, Ευθυμίου Κατίνα, Κρανιάς Γιώργος με τη μηνητή του, Τσαγανός Φώτης, Τσιάμης Κων)νος, Αναγνώστου Δήμος με τη σύζυγό του Καλλιόπη, Ζευγολατάκου — Αγορίτσα Λούλα, που έφερε στο Σύλλογο κι ένα ωραίο λαουλούδι σε γλάστρα, Κόγια — Αντωνίου Πόπη, Κόγια Ελένη, Κόγια Μαργαρίτη και Αγγελος Πόδηματάς με τη σύζυγό του Φφεινή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

«ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ»

— ● —
Μηνιαία Εφημερίδα του Συλλόγου Μεσσηνικολιτών

— ● —
Στην υπηρεσία των συμφερόντων όλων των Νεβροπολιτών

— ● —
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο ΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ
Υμηητού 80Α - Χολαργός
Τηλέφ. 6515.127

Συντάσσεται από Επιτροπή

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:

Σύλλογοι, οργανισμοί 1000
Ιδιώτες 300

Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Μ. Στυλιανού Ε. Κατσαρού ΟΕ

**ΜΙΑ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΟ ΘΕΡΕΤΡΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ**

**Στάν Εδβετία της Καρδίτσας στο
Θέρετρο της Νεράϊδας λειτουργεί από το
Χρόνο Ξενώνας, Εστιατόριο - Καφέ Μπάρ
υπο την Διοση του συγχωριανού μας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ**

ΤΗΛ. 0.441 - 95.361

Νέα άπ' το χωριό Μεσενικόλα

Τού Παναγιώτη Ποδημάτα τ. Γραμματέα τής Κοινότητας

ΓΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Σαν Γενάρης καλά μας πήγε, και τούτος ο μήνας, χωρίς χιόνια και μεγάλους παγετούς. Ενα μικρό χιονάκι και λίγους νυχτερινούς πάγους στην Εαστεριά, ήταν για να δικαιολογήσουν την ύπαρξη του χειμώνα. Υπήρξαν και μέρες κατάλληλες για εργασία, κατά τις οποίες οι χωριανοί μας βάλανε λιπάσματα στα αμπέλια και τα λειβάδια τους και κλάδεψαν ή έκαναν άλλες εργασίες, ώστε να μην τις έχουν, όλες μαζί, τους επόμενους μήνες. Από χιόνι, μόνο μια πασάλη στις 25-26 του μηνός, που σε μία μέρα καθάρισε μέχρι τη Νεράιδα, και τώρα μόνο οι κορυφές του Γκαβέλου ασπρίζουν.

Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΑ

Όπως και τα Χριστούγεννα, που γράψαμε στην προηγούμενη εφημερίδα, έτσι και την Πρωτοχρονιά δεν υπήρξε κάτι το διακριτικό εκτός από την πατροπαράδοτη Βασιλόπιττα. Ο εκκλησιασμός, κάπως ικανοποιητικός, αφού παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας με το Κοινοτικό Συμβούλιο, και τελέστηκε η δοξολογία για το καλό του χρόνου 1986.

Οι ευχές «χρόνια πολλά» και «καλή χρονιά» έβγαίνε από τα χείλη σε κάθε συνάντηση. Ετσι και εμείς ευχόμεστε και πάλι κάθε αναγνώστη της «Νεβρόπολη» για ένα χαρούμενο, και ευτυχισμένο χρόνο 1986, με περισσότερες διασκεδάσεις και εντονότερες εκδηλώσεις στις άγιες και παραδοσιακές γιορτές. Την επίσης μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης των Φώτων ή των Θεοφανίων με χαρακτηριστικό τον αγιασμό που τελετουργείται στο τέλος της λειτουργίας και με τα χαρμόσυνα τροπάρια «εν Ιορδάνη βαπτιζόμενου Σου Κύριε κλπ.». Ο Παπαηλιάς και η χωρδιά των φαλάδων μας, φρόντισαν να αποδώσουν με τόση κατανύξη, ώστε θέλοντας και μη να φαντάζεται ο καθένας μας πως, εκείνη η στιγμή, άνοιξαν οι ουρανοί και το Άγιο Πνεύμα βεβαίωνε του λόγου το αληθές.

ΤΑ ΡΟΥΚΑΝΤΣΑΡΙΑ

Κάθε χρόνο προσπαθούσα να καταφέρω τους νέους του χωριού μας να επαναφέρουν το έθιμο με τα ρουκάντσαρια μα δεν το κατάφερα. Φέτος με την πρωτοβουλία του Θωμά Λεων. Μαλαμίτη, που τον ακολούθησαν άλλα 6 παιδιά έγινε το ξεκίνημα και 7 εν όλω παιδιά έκαναν το ξεκίνημα, σ' αυτό βοήθησε και ο Λεωνίδας Μαλαμίτης που είχε, από εκείνα τα χρόνια, φυλαγμένο και ανέπαφο τον χοντσαρέ, και δεν χρειάστηκε να φτιάσουν άλλο, έτσι έγινε μια ομάδα με γαμπρό, τον Θωμά Μαλαμίτη, νύφη τον Τάσιο Καλλιό, στον χοντσαρέ ο Γιάννης Ρ. Ποδημάτας. Ο Τάκης Φιλίππου μάστορας, ο Σεραφείμ Ζαρκαδούλας γιατρός, ο Παναγιώτης Χρ. Ποδημάτας αρκουδιάρης, ο Τάσιος Μηλιώνης αρκουδάκι. Με μια μικρή διαδρομή γύρω στο χωριό μαζέψανε 25.000 δρχ. περίπου, τα οποία μοιράστηκαν οι συμμετάσχοντες. Σημειώνεται ότι ο Θωμάς Μαλαμίτης το μερτικό του το πρόσφερε για έξοδα του χορευτικού ομίλου Μεσενικόλα.

Ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ικανοποιητική είναι η εμφάνιση του χορευτικού μας ομίλου. Τα μαθήματα παραδίδονται δύο φορές την εβδομάδα, το Σάββατο και την Κυριακή, όταν οι μαθητές, ή ασχολούμενοι σε άλλες εργασίες, βρίσκουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, εκείνο που μας δυσκολεύει είναι το χρήμα για να προχωρήσουμε την καλύτερη εμφάνιση τους αγοράζοντας τις στολές, ώστε το χωριό μας να έχει να επιδείξει κάτι το αξιόλογο και που θα είναι υπόδειγμα στην περιοχή. Για τον λόγο αυτό γίνονται προσπάθειες σε όλους τους παράγοντες, μα οι προοπτικές δεν δείχνουν και πολλά πράγματα, αν ληφθεί υπόψη ότι η Κοινότητα έγραψε στον προϋπολογισμό της, για το έτος 1986, και για το σκοπό αυτό δρχ. 100.000 η Νομαρχία το μείωσε στις 60.000 δρχ. μια παντοχή είχαμε στο Νομ. Ταμείο μα και εκεί έγινε εισηγήση από αρμόδια πρόσωπα για 50.000 δρχ., έτσι η σκέψη μου γυρίζει πάλι στην φιλοτιμία και γενναιοδωρία των πατριωτών μας, που αν θέλουν μπορούν να προσφέρουν όποια χρηματική ενίσχυση μπορούν, για το σκοπό αυτό. Προς τούτο υπάρχει σχετική επιτροπή από παιδιά του χορευτικού ομίλου.

Ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Με την ευκαιρία των Χριστουγεννιάτικων γιορτών αποφασίστηκε η πραγματοποίηση μιας χορευτικής βραδιάς στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Η εν λόγω εκδήλωση έγινε το Σαββατόβραδο της 4 Ιανουαρίου, όπου η επιτυχία του δεν είχε προηγουμένο. Σ' αυτό κατά μεγαλύτερο μέρος βοήθησε η πρώτη εμφάνιση του χορευτικού ομίλου που χόρευε με επιτυχία 4-5 τραγούδια και κατενθουσίασε τους παρευρισκόμενους. Τούτο αποδεικνύεται και από το ότι οι ίδιοι έριξαν την ιδέα να προσφέρουν χρήματα για την αρτιότερη κατάρτησή τους, έτσι σε μια γύρα των παιδιών μαζεύτηκαν 21.000 δρχ. τις οποίες δώσαμε σαν έναντι λογαριασμού στον δάσκαλο, ώστε να καταβληθούν τα καύσιμα της μετακινήσεώς του. Στη συνέχεια ο χορός γενικεύθηκε και η τελική διάλυση κατέληξε στις 3 το πρωί. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Όπως γράψαμε και στο προηγούμενο φύλλο της «Νεβρόπολη», το τέλος του έτους 1985 ήταν και το τέλος της υπαλληλικής μου διαδρομής. Από την 1.1.86 είμαι αυτοδικαίως εκτός υπηρεσίας, ως συμπληρώσα 35 χρόνια πραγματική και συντάξιμο υπηρεσία και πέρασα το 56ο έτος της ηλικίας μου.

Τούτο καθορίζεται, σύμφωνα με το Νόμο, με σχετική διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Κοινότητας της οποίας το διατακτικό έχει ως εξής:

Α) Διαπιστώνουμε ότι ο Ποδημάτας Παναγιώτης του Ιωάννου, Γραμματέας της Κοινότητας Μεσενικόλα, Κλάδο ΜΕ 2 Μ.Κ. 9 συμπληρώνει 35 χρόνια πραγματική και συντάξιμο υπηρεσία, γεννηθείς δε το έτος 1925, έχει συμπληρώσει και το 56ο έτος της ηλικίας του, θεωρείται από την επομένη (1.1.1986) αυτοδικαίως απολυθείς.

Β) Απονέμομαι σ' αυτόν τον τίτλο του εθιμίμου Γραμματέα της Κοινότητας, ως συμπληρώσα 35 ετή ευδόκιμο, πραγματική, τακτικού υπαλλήλου, υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρ. 162 του Κώδικα Καταστάσεως Υπαλλήλων ΟΤΑ (Ν. 1188)81.

Υστερα από αυτό στην τελευταία συνεδρίαση του Κοιν. Συμβουλίου, που έγινε στις 19.1.1986 και στο τέλος αυτής, ο Πρόεδρος λαβών το λόγο ευχαρίστησε τον απερχόμενο — υποψιφώνη, με τα καλύτερα λόγια, για την προσφορά στην κοινότητα Υπηρεσία του Στη συνέχεια και εγώ με την σειρά μου ευχαρίστησα τον Πρόεδρο, το Κοινοτικό Συμβούλιο, αλλά και όλα τα Κοιν. Συμβούλια από το έτος 1949, μέχρι σήμερα, για την αμέριστη συμπαράσταση και συνεργασία, ώστε πέρασαν 35 και πλέον χρόνια χωρίς να προκύψει η παραμικρή διαφωνία μεταξύ Γραμματέα και Προέδρου ή Κοινοτικού Συμβουλίου, τούτο διαβεβαίωσε στη συνέχεια ο Κοιν. Σύμβουλος Κων. Καρασιώτος ο οποίος στο σύνολο σχεδόν της τριακονταπενταετίας ήταν Σύμβουλος ή Πρόεδρος της Κοινότητας. Υστερα από αυτά προσφέρθηκαν, από τον υποψιφώνη, γλυκά με τις ευχές όπως η γλύκα και η συμπνοια συνεχισθεί και στο μέλλον με ομόνοια και αγάπη, για το καλό της Κοινότητας, των κατοίκων και όλων των δημοτών αυτής. Τέως γραμματέας λοιπόν, και με τον τιμητικό τίτλο του επίτιμου Γραμματέα της Κοινότητας Μεσενικόλα, ευχαριστώ και δια της εφημερίδας μας, κάθε έναν που συμπαραστάθηκε και βοήθησε για την απρόσκοπτο λειτουργία της Κοινότητας, και την ανάπτυξη του χωριού μας. Ευχαριστώ επίσης ιδιαίτερα τον αχώριστο φίλο και συνεργάτη μου Χρήστο Μητσιο, που πάντα μαζί τα τελευταία χρόνια συμβάλαμε στις δύσκολες στιγμές για την εξυπηρέτηση των δημοτών μας.

Εύχομαι και γάλι ο αντικαταστάτης μου να είναι καλύτερος, από μένα για το καλό όλων μας, εγώ θα είμαι πάντα πρόθυμος και στη διάθεσή σας, για κάθε εξυπηρέτηση και συμπράταση που θα χρειαστεί κάποιος και που θα έχει σχέση με την Κοινότητα, το χωριό μας ή και την περιοχή μας.

Ο ΧΟΡΟΣ

Εύχομαι και γάλι ο αντικαταστάτης μου να είναι καλύτερος, από μένα για το καλό όλων μας, εγώ θα είμαι πάντα πρόθυμος και στη διάθεσή σας, για κάθε εξυπηρέτηση και συμπράταση που θα χρειαστεί κάποιος και που θα έχει σχέση με την Κοινότητα, το χωριό μας ή και την περιοχή μας.

ακόμη. Το τηλέφωνό μου είναι στο σπίτι μου 0441)95400 και στην Κοινότητα 95228 μπορούμε επίσης να επικοινωνήσουμε με ένα γράμμα, ή παραγγελία από στόμα σε στόμα.

Τέλος, γνωρίζω στους αναγνώστες μας, ότι με απόφαση του Κοιν. Συμβουλίου εθουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Κοινότητας να προσλάβει, όπως ο Νόμος ορίζει, υπάλληλο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για την εκτέλεση της γραφικής υπηρεσίας της Κοινότητας. Υστερα από αυτό, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τις προθέσεις του, και την σκέψη του να προσλάβει στην εν λόγω υπηρεσία τον Θωμά Ρήγα Ποδημάτα, που έχει αρκετά προσόντα. Το Συμβούλιο ομόφωνα υιοθέτησε την σκέψη του Προέδρου, και η ζωή συνεχίζεται.

Το ΤΣΙΠΟΥΡΟ

Με έγγραφό της η Δ/ση διακινήσεως οιονοπέματος του Γενικού Χημείου του Κράτους ζητούνται από την ΠΑΣΕΓΕΣ απόψεις σχετικές με την απόσταση των στεμφύλων για την παρασκευή του τσίπουρου. Η ΠΑΣΕΓΕΣ με τη σειρά της ζητάει το ίδιο από τους κατά τόπους αμπελουργικούς Συνεταιρισμούς και Οινοποιεία. Με το θέμα αυτό ασχολήθηκαν σε ιδιαίτερη συνέλευση οι παραγωγοί μας την Κυριακή 26.1.1986 και αποφάσισαν να μην επέλθει προποποίηση της σημερινής διαδικασίας αποστάσεως και διακινήσεως του τσίπουρου, περισσότερα ανέλαβε να γράψει ο Αρίστιππος Φιλίππου. Η συνέλευση για το τσίπουρο και η απόφασή της ελλείψει χώρου θα δημοσιευθεί στο άλλο φύλλο της εφημερίδας.

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Σήμερα 30.1.1986 γιορτή των Τριών Ιεραρχών η εκκλησία μας λειτουργήσε κυρίως με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των Σχολείων, Γυμνασίου και Δημοτικού. Στο τέλος της λειτουργίας επίκαιρη και εμπνευσμένη ομιλία εκφωνήθηκε από την Καθηγήτρια Ειρήνη Πατέρα. Ρεπορτάζ με θέμα «Οι Τρεις Ιεράρχες ως Παιδαγωγοί» της Δ/ντριας του Δημοτικού μας Σχολείου Χαρίκλειας Λιαπής — Ανυψάντη στέλνεται για καταχώρηση στη «Νεβρόπολη», που αν δεν δημοσιευθεί στο παρόν φύλλο θα δημοσιευθεί στο επόμενο. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το προηγούμενο δημοσίευμα της δασκάλας μας έκανε σοβαρή εντύπωση στους αναγνώστες της «Νεβρόπολη».

Οι Καζάσης Δημήτρης και Θωμάς Ράικας, παλαιοί εκκλησιαστικοί Επίτροποι και στενοί συνεργάτες του αποδημήσαντος Παντελή Κολτσιδά, προσέφεραν στην μνήμη του από 1.000 δρχ. για την αποπεράτωση του Νεκροταφείου. Για τον ίδιο σκοπό προσέφερε δρχ. 1.000 και ο Αριστοτέλης Καρασιώτος.

Οι Καζάσης Δημήτρης και Θωμάς Ράικας, παλαιοί εκκλησιαστικοί Επίτροποι και στενοί συνεργάτες του αποδημήσαντος Παντελή Κολτσιδά, προσέφεραν στην μνήμη του από 1.000 δρχ. για την αποπεράτωση του Νεκροταφείου. Για τον ίδιο σκοπό προσέφερε δρχ. 1.000 και ο Αριστοτέλης Καρασιώτος.

Οι Καζάσης Δημήτρης και Θωμάς Ράικας, παλαιοί εκκλησιαστικοί Επίτροποι και στενοί συνεργάτες του αποδημήσαντος Παντελή Κολτσιδά, προσέφεραν στην μνήμη του από 1.000 δρχ. για την αποπεράτωση του Νεκροταφείου. Για τον ίδιο σκοπό προσέφερε δρχ. 1.000 και ο Αριστοτέλης Καρασιώτος.

Οι Καζάσης Δημήτρης και Θωμάς Ράικας, παλαιοί εκκλησιαστικοί Επίτροποι και στενοί συνεργάτες του αποδημήσαντος Παντελή Κολτσιδά, προσέφεραν στην μνήμη του από 1.000 δρχ. για την αποπεράτωση του Νεκροταφείου. Για τον ίδιο σκοπό προσέφερε δρχ. 1.000 και ο Αριστοτέλης Καρασιώτος.

Οι Καζάσης Δημήτρης και Θωμάς Ράικας, παλαιοί εκκλησιαστικοί Επίτροποι και στενοί συνεργάτες του αποδημήσαντος Παντελή Κολτσιδά, προσέφεραν στην μνήμη του από 1.000 δρχ. για την αποπεράτωση του Νεκροταφείου. Για τον ίδιο σκοπό προσέφερε δρχ. 1.000 και ο Αριστοτέλης Καρασιώτος.

Οι Καζάσης Δημήτρης και Θωμάς Ράικας, παλαιοί εκκλησιαστικοί Επίτροποι και στενοί συνεργάτες του αποδημήσαντος Παντελή Κολτσιδά, προσέφεραν στην μνήμη του από 1.000 δρχ. για την αποπεράτωση του Νεκροταφείου. Για τον ίδιο σκοπό προσέφερε δρχ. 1.000 και ο Αριστοτέλης Καρασιώτος.

Οι Καζάσης Δημήτρης και Θωμάς Ράικας, παλαιοί εκκλησιαστικοί Επίτροποι και στενοί συνεργάτες του αποδημήσαντος Παντελή Κολτσιδά, προσέφεραν στην μνήμη του από 1.000 δρχ. για την αποπεράτωση του Νεκροταφείου. Για τον ίδιο σκοπό προσέφερε δρχ. 1.000 και ο Αριστοτέλης Καρασιώτος.

Οι Καζάσης Δημήτρης και Θωμάς Ράικας, παλαιοί εκκλησιαστικοί Επίτροποι και στενοί συνεργάτες του αποδημήσαντος Παντελή Κολτσιδά, προσέφεραν στην μνήμη του από 1.000 δρχ. για την αποπεράτωση του Νεκροταφείου. Για τον ίδιο σκοπό προσέφερε δρχ. 1.000 και ο Αριστοτέλης Καρασιώτος.

Οι Καζάσης Δημήτρης και Θωμάς Ράικας, παλαιοί εκκλησιαστικοί Επίτροποι και στενοί συνεργάτες του αποδημήσαντος Παντελή Κολτσιδά, προσέφεραν στην μνήμη του από 1.000 δρχ. για την αποπεράτωση του Νεκροταφείου. Για τον ίδιο σκοπό προσέφερε δρχ. 1.000 και ο Αριστοτέλης Καρασιώτος.

Οι Καζάσης Δημήτρης και Θωμάς Ράικας, παλαιοί εκκλησιαστικοί Επίτροποι και στενοί συνεργάτες του αποδημήσαντος Παντελή Κολτσιδά, προσέφεραν στην μνήμη του από 1.000 δρχ. για την αποπεράτωση του Νεκροταφείου. Για τον ίδιο σκοπό προσέφερε δρχ. 1.000 και ο Αριστοτέλης Καρασιώτος.

Οι Καζάσης Δημήτρης και Θωμάς Ράικας, παλαιοί εκκλησιαστικοί Επίτροποι και στενοί συνεργάτες του αποδημήσαντος Παντελή Κολτσιδά, προσέφεραν στην μνήμη του από 1.000 δρχ. για την αποπεράτωση του Νεκροταφείου. Για τον ίδιο σκοπό προσέφερε δρχ. 1.000 και ο Αριστοτέλης Καρασιώτος.

Οι Καζάσης Δημήτρης και Θωμάς Ράικας, παλαιοί εκκλησιαστικοί Επίτροποι και στενοί συνεργάτες του αποδημήσαντος Παντελή Κολτσιδά, προσέφεραν στην μνήμη του από 1.000 δρχ. για την αποπεράτωση του Νεκροταφείου. Για τον ίδιο σκοπό προσέφερε δρχ. 1.000 και ο Αριστοτέλης Καρασιώτος.

Οι Καζάσης Δημήτρης και Θωμάς Ράικας, παλαιοί εκκλησιαστικοί Επίτροποι και στενοί συνεργάτες του αποδημήσαντος Παντελή Κολτσιδά, προσέφεραν στην μνήμη του από 1.000 δρχ. για την αποπεράτωση του Νεκροταφείου. Για τον ίδιο σκοπό προσέφερε δρχ. 1.000 και ο Αριστοτέλης Καρασιώτος.

Οι Καζάσης Δημήτρης και Θωμάς Ράικας, παλαιοί εκκλησιαστικοί Επίτροποι και στενοί συνεργάτες του αποδημήσαντος Παντελή Κολτσιδά, προσέφεραν στην μνήμη του από 1.000 δρχ. για την αποπεράτωση του Νεκροταφείου. Για τον ίδιο σκοπό προσέφερε δρχ. 1.000 και ο Αριστοτέλης Καρασιώτος.

Οι Καζάσης Δημήτρης και Θωμάς Ράικας, παλαιοί εκκλησιαστικοί Επίτροποι και στενοί συνεργάτες του αποδημήσαντος Παντελή Κολτσιδά, προσέφεραν στην μνήμη του από 1.000 δρχ. για την αποπεράτωση του Νεκροταφείου. Για τον ίδιο σκοπό προσέφερε δρχ. 1.000 και ο Αριστοτέλης Καρασιώτος.

Οι Καζάσης Δημήτρης και Θωμάς Ράικας, παλαιοί εκκλησιαστικοί Επίτροποι και στενοί συνεργάτες του αποδημήσαντος Παντελή Κολτσιδά, προσέφεραν στην μνήμη του από 1.000 δρχ. για την αποπεράτωση του Νεκροταφείου. Για τον ίδιο σκοπό προσέφερε δρχ. 1.000 και ο Αριστοτέλης Καρασιώτος.

Οι Καζάσης Δημήτρης και Θωμάς Ράικας, παλαιοί εκκλησιαστικοί Επίτροποι και στενοί συνεργάτες του αποδημήσαντος Παντελή Κολτσιδά, προσέφεραν στην μνήμη του από 1.000 δρχ. για την αποπεράτωση του Νεκροταφείου. Για τον ίδιο σκοπό προσέφερε δρχ. 1.000 και ο Αριστοτέλης Καρασιώτος.

Οι Καζάσης Δημήτρης και Θωμάς Ράικας, παλαιοί εκκλησιαστικοί Επίτροποι και στενοί συνεργάτες του αποδημήσαντος Παντελή Κολτσιδά, προσέφεραν στην μνήμη του από 1.000 δρχ. για την αποπεράτωση του Νεκροταφείου. Για τον ίδιο σκοπό προσέφερε δρχ. 1.000 και ο Αριστοτέλης Καρασιώτος.

Οι Καζάσης Δημήτρης και Θωμάς Ράικας, παλαιοί εκκλησιαστικοί Επίτροποι και στενοί συνεργάτες του αποδημήσαντος Παντελή Κολτσιδά, προσέφεραν στην μνήμη του από 1.000 δρχ. για την αποπεράτωση του Νεκροταφείου. Για τον ίδιο σκοπό προσέφερε δρχ. 1.000 και ο Αριστοτέλης Καρασιώτος.

Οι Καζάσης Δημήτρης και Θωμάς Ράικας, παλαιοί εκκλησιαστικοί Επίτροποι και στενοί συνεργάτες του αποδημήσαντος Παντελή Κολτσιδά, προσέφεραν στην μνήμη του από 1.000 δρχ. για την αποπεράτωση του Νεκροταφείου. Για τον ίδιο σκοπό προσέφερε δρχ. 1.000 και ο Αριστοτέλης Καρασιώτος.

Οι Καζάσης Δημήτρης και Θωμάς Ράικας, παλαιοί εκκλησιαστικοί Επίτροποι και στενοί συνεργάτες του αποδημήσαντος Παντελή Κολτσιδά, προσέφεραν στην μνήμη του από 1.000 δρχ. για την αποπεράτωση του Νεκροταφείου. Για τον ίδιο σκοπό προσέφερε δρχ. 1.000 και ο Αριστοτέλης Καρασιώτος.

Οι Καζάσης Δημήτρης και Θωμάς Ράικας, παλαιοί εκκλησιαστικοί Επίτροποι και στενοί συνεργάτες του αποδημήσαντος Παντελή Κολτσιδά, προσέφεραν στην μνήμη του από 1.000 δρχ. για την αποπεράτωση του Νεκροταφείου. Για τον ίδιο σκοπό προσέφερε δρχ. 1.000 και ο Αριστοτέλης Καρασιώτος.

Οι Καζάσης Δημήτρης και Θωμάς Ράικας, παλαιοί εκκλησιαστικοί Επίτροποι και στενοί συνεργάτες του αποδημήσαντος Παντελή Κολτσιδά, προσέφεραν στην μνήμη του από 1.000 δρχ. για την αποπεράτωση του Νεκροταφείου. Για τον ίδιο σκοπό προσέφερε δρχ. 1.000 και ο Αριστοτέλης Καρασιώτος.

ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ

● Στη «Νεβρόπολη»
● Στο Σύλλογο του χωριού σας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ι. ΓΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Αλκέτου 12 (Προφ. Ηλίας Παγκρατίου) ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο 7523.859