



ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ - PORTE - PAGE

ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ

ΜΗΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΤΟΣ 14 ★ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1991 ★ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 157 ★ ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΪΖΑΝΟΣ

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Ένας είμαι και Στέλιο με λεν

Επ' ευκαιρία της απογραφής της 17η Μαρτίου 1991, ήλθαν στο νού μου παιδικές αναμνήσεις της τότε απογραφής. Μου φαίνονται σαν χθες κι ας πέρασαν 65 χρόνια. Οι παιδικές αναμνήσεις δεν ξεχνιούνται ποτέ.

Το Κράτος κατά διαστήματα 10 ετών, εκτός αν μεσολαβήσουν εθνικά γεγονότα, πολεμικές περιπέτεις κ.λπ. διενεργεί απογραφή του πληθυσμού και ακινήτων. Ο σκοπός των απογραφών είναι πολλαπλός. Εξ αυτών θα βγάλει θετικά στοιχεία για την μελλοντική κρατική ενέργεια. Πρώτον και κύριο θέμα η κίνηση του πληθυσμού, η απασχόληση αυτού, οι γραμματικές γνώσεις ας και ο αναλφαβητισμός του λαού, η στέρηση κατοικίας των οικογενειών, ο αριθμός των μελών των οικογενειών, η εκάστοτε γεννήσεων, η σπεργία, η μεταδόμηση του πληθυσμού. Τώρα δε τελευταία η δημοσιονομική και οικονομική πολιτική. Βάσει δε των

κατοικών εκάστης πόλης και χωριού γίνεται και η κρατική επιχορήγηση. Για τους λόγους αυτούς έδιδαν μεγάλη σημασία να επιτύχει η απογραφή και να παρουσιάσει την πραγματική

η απογραφή του πληθυσμού το 1925 ή 1926. Η απογραφή εκείνη είχε μεγάλη σημασία για το Ελληνικό Έθνος. Η Ελλάδα είχε εξελθει από πολλούς και καταστρεπτικούς πολέμους, του 1912,

του προχειρού. Σήμερα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έκανε προεργασία και επιμόρφωση των απογραφών σε πολυμερα Σεμινάρια.

Θυμάμαι καίτοι μικρός

τότε, 10 περίπου ετών και

έχω ζωηρή ανάμνηση της απογραφής του 1925 ή 1926, ήλθε στο σπίτι μας να μας απογράψει ένας νεαρός μαθητής ή απόφοιτος Σχολαρχείου, δεν θυμάμαι το όνομά του. Να μας μετρήσει, όπως έλεγε ο κόσμος, όπως μετράει ο τσουπάνος τα γίδια και τα πρόσθατά του. Μπαίνοντας μέσα στην αυλή του σπιτιού μας ο νεαρός απογραφέας συναντάει στην αυλή των μακαρίτη παππού μας. Η πρώτη ερώτηση που του έκανε ήταν, πώς σε λεγε: Απαντάει ο παππούς μου

Στέλιο, Επαναλαμβάνει ο απογραφέας συνεχεία στη σελ. 2)

Του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

κατάσταση του λαού. Και η απογραφή της 17/3/1981 έχει μεγάλη σημασία και αυτόπροκτει από την πληθώρα των ερωτημάτων, στα οποία έπρεπε να απαντήσει ο αρχηγός της οικογενείας. Όλα είναι πρόσφατα και νομίζω ότι σε όλους σας έγινε αντιληπτός ο σκοπός της απογραφής.

Οι διαταγές του Κράτους ήταν άλλοτε αυστηρές. Κατά την ημέρα της απογραφής απαγορεύετο τελείως η επικοινωνία του πληθυσμού από χωρί σε χωρί και από χωρί στην πόλη και αντιστρόφως από τις πόλεις στα χωριά.

Θυμάμαι ήμουν παιδί του Δημοτ. Σχολείου όπου έγινε

ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΒΕΡΙΣΕΤΕ ΦΕΤΟΣ

Του ΘΩΜΑ ΜΑΛΑΜΙΤΣΗ

Θέλετε υψηλότερο 700 μέτρα; Για όλες τις ήλικες; Στον Μεσενικόλα! Θέλετε όλια ξερά, εύαριστα και ευήλιο, με θρύσιμα καστανιά, οξύδες και ελάτης, με μύριες ευωδίες, από μυροφύρα αγριολύσσους; Στον Μεσενικόλα! Αγαπάτε το πράσινο και τα διμορφά εξωτικά τοπία; Με τα κρυτάλιγα νερά χωρίς μοσχοδόλια; Είναι όλα της παραγωγής Μεσενικόλα!

Θέλετε περιβάλλον χωρίς ενοχλήσεις από κατώτερη ίντια... Στον Μεσενικόλα! Οι επετειώντα πατάτες, με όλες τις ευκολίες και τιμές λογικές: Στον ζευγόντα της Κοινότητος Μεσενικόλα, με το ωραίο μπάρ. Επίσης ωραία δωμάτια στον Γάινη Καραμήτρο και αρκετές μονοκατοικίες με χαμηλές τιμές. Θέλετε συγκοινωνία με την Καρδίτσα τρεις φορές την ημέρα; Θέλετε αγροτικό για-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελ. 2)

'Ότι η τηλεόραση επηρεάζει όχι μόνον τα παιδιά αλλά και τους ενήλικες το αποδεικνύει η επιθυμία όλων να έχουν λόγο στη διαμόρφωση των προγραμμάτων της.

Η τηλεόραση που έχουμε στο σπίτι μας είναι φίλος μα και εχθρός των παιδιών μας. Βοηθεί στη διαμόρφωση ενός καλού χαρακτήρας εξ ίσου όμως καταστρέφει όπι καλό έχουν εμφυτεύσει στο παιδί η οικογένεια, το σχολείο, η εκπαίδευση κ.λπ.

Το τηλεοπτικά προγράμματα είναι εκείνα που μας κάνουν φίλους ή πολέμους της τηλεόρασης.

Βιοηθείς στην μάθησης

Τους παιδαγωγούς απασχόλησε το πρόβλημα αν η τηλεόραση θωρεύει στην μάθηση. Οι πρώτοι που έκαναν έρευνα πάνω σ' αυτό είναι οι Άγγλοι. Μία επιτροπή, με επικεφαλής την κ. Η. HIMMELWEIT, καθηγητής της Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Λονδίνο, ρώτησε χιλιάδες παιδιά και γονείς για να μάθει τα αποτελέσματα

της εκπαίδευσης που έχει αγοράσει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος που είναι: 36894549.34.

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Επιστήμη & Κέντη

Επιστολή που λάβαμε από τον Περικλή Αθ. Ζαφείρη με την παράκληση να δημοσιευθεί στη «Ν.» εφεύρεσή του:

Γεωμετρικό θεώρημα σχετικό με την ισότητα τημάτων περιφερείας κύκλου προς ανάλογο ευθύγραμμο τιμήμα και με πιθανές άλλες εφαρμογές στην

γεωμετρία ονομαζόμενο «μηχανισμός ημικυκλίου» και εφευρέθην από το συγχωριαγό μας Περικλή Ζαφείρη, πρόσεκται για δημοσιεύσει για σπουδή στο μηχανισμό περιοδικό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας «Ευκλείδης Β'».

Θερμά συγχαρητήρια.

«Η ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ»



ΕΔΡΑ:

Σατωριάνδος 29 -
104 31 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 5243.955 —
Συντάσσεται
από Επιτροπή

ΕΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟ & ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δικαιολογημένο το παρόπονο του Προέδρου κ. Α. Σταφυλά. Και εξηγούμει: Άτυχη ήταν η διατύπωσή μου στο ρεπορτάριο του προηγούμενου φύλου ότι η κοινότητα θα φιλοξενήσει τους απόδημους που ήρθαν από την Αθήνα.

Ημούνα πρηγγός της εκδρομής και το Σαδόσιανδραδό εγώπιον του προέδρου και με εντολή του εισέπραξα το τιμόλογό του πούλιμαν.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Πρόεδρος τόκισε ότι η φιλοξενία της Αθήνας, θα δάραινε τον ίδιο πρωσπικά, όπως και η γέννηση. Το γεγονός δε, ότι παρακάθησε στο τραπέζι μας με την οικογένειά τους πούλια, ήταν άδικην την ίδια στιγμή.

Άλλο τώρα, αν τα λίγα αυτά έσοδα παραστάσεως — που είναι και μοναδική παροχή προς τον Πρόεδρο, που δεν παίρνει, ως γνωστό, κανένα μισθό, αποτελούν ένα ελάχιστο μέρος αυτών που ξεδεύει. Αυτό είναι θέμα που το εκτιμά κάθε Πρόεδρος Κοινότητος, και το αγιμετωπίζει πρωσπικά.

Και εγώ — και είναι γνωστό πλέον — επέλεξα την κάλυψη δύο διάφορων συγχωριανών που προσπολέεται πολλαπλά οφέλη προς το καλό αυτής και κατ' επέκταση δύο των συγχωριανών μας.

Επομένως, Όχι μόνο δυσμενή σχόλια για την περιπτώση αυτή δεν έπρεπε ν' ακουστούν, παρά μόνο αναγκώριση της χειρονομίας αυτής του κ. Προέδρου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΪΖΑΝΟΣ

Κύριον

ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΠΑΪΖΑΝΟ

Αγαπητή μου Γιάννη,

Στο ρεπορτάριο που παραχώρησε στην «Νεβρόπολη» σχετικά με την εκδρομή του Συλλόγου των Μεσενικολιτών Α. Τηνών στο χωριό, την 16η και 17η Μαρτίου, υπάρχει μια καναρίδεια, αθλητή πιστεύων.

Γράφεις ότι η Κοινότητα παρέθεσε γεύμα στο οποίο κάθητας, χωρίς να ρωτήσει την Κοινότητα, θέλει να κατέβει στην Κοινότητα, που για ποιλάκια, κάτω των 80 κιλών και μπριζόλες μαζί με τους μπριζόλες για την Κοινότητα! Θέλει να κατέβει στην Κοινότητα, που για ποιλάκια, κάτω των 80 κιλών και μπριζόλες μαζί με τους μπριζόλες για την Κοινότητα! Θέλει να κατέβει στην Κοινότητα, που για ποιλάκια, κάτω των 80 κιλών και μπριζόλες μαζί με τους μπριζόλες για την Κοινότητα! Θέλει να κατέβει στην Κοινότητα, που για ποιλάκια, κάτω των 80 κιλών και μπριζόλες μαζί με τους μπριζόλες για την Κοινότητα! Θέλει να κατέβει στην Κοινότητα

Τὸ παιδὶ καὶ τὸ τηλεόρασον

(Συνέχεια από την 1η σ.)

που είχε η τηλεόραση. Είναι τραγικό, λέγει η κ. HIMMELWEIT, όλοι οι καθηγηταίς συμφωνούν, ότι η τηλεόραση απασχολεί πάρα πολύ τα παιδιά και τα κάνει να χάνουν πολύτιμες ώρες.

Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι απόσπα το παιδί από τα καθηκοντά του και τις ασχολίες του. Οι περισσότεροι μαθητές πηγαίνουν αδιάβαστοι στο σχολείο. Ακόμα κοιμούνται αργά, τους απασχολεί την σκέψη και το πρωί δεν έχουν όρεξη για να πάνε στο σχολείο τους.

Ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σικάγου είπε τα εξής: «Βλέπω νάρχεται ο καρός, που με την επίδραση της τηλεόρασης, ο υπερικυνικός λαός δεν θα ξέρει πια ούτε να διαθάξει, ούτε να γράφει και θα κάνει μια δωρεά σταν των ζώων».

Άλλοι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι: «οι γνώσεις που έχουν αποκτηθεί χωρίς προσπάθεια και σε κατάσταση αναπαύσεως, που είναι η φυσική κατάσταση στις ελεύθερες ώρες, δεν πλουτίζουν πνευματικά τον άνθρωπο». Ακόμα ότι: «Όλα αυτά τα «Θρύψαλα» γνώσεων που αρπάζει από εδώ κι από εκεί, στην τύχη, ο ακροστής από τα διάφορα προγράμματα είναι ισχώς πολύ καταστρεπτικά παρά ωφέλιμα, αν δεν αφομοιώνονται, δεν ταξινομούνται ξανά μέσα σε ένα σύνολο και δεν προετείνονται με το στοχασμό την ινάγμαση. Ο τρόπος εκφοράς τους, όλωστε, είναι τέτοιος που δεν επιτρέπει τις παύσεις και τις επιστροφές προς τα πίσω.

Όταν όμως τα προγράμματα της τηλεόρασης είναι μορφωτικά δεν ανοίγουν τότε νέους δρόμους γνώσεως στα παιδιά; Ισχώς να ρωτήσουν και πάλι οι υπερσπιστές της τηλεόρασης.

Παρατηρήσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στη Γαλλία έδειναν ότι η τηλεόραση θα σημειώνει στην αύξηση του λεξιλογίου των παιδιών

καθώς και στις ιστορικές και γεωγραφικές γνώσεις, αλλά είναι γεγονός ότι η τηλεόραση δεν μπορεί να θεωρηθεί πηγή γνώσεων, ούτε ποτέ θα μπορέσει να αντικαταστήσει τις παραδοσιακές πηγές γνώσεων.

IIIώς επηρεάζει τα παιδιά.

Πάντως, τον Έλληνα τηλεθεατή τον απασχολεί το ερώτημα: «Προσφέρει στα παιδιά ή ελληνική τηλεόραση μορφωτικά και κατάλληλα προγράμματα;».

Την απάντηση δεν θα την δώσουμε εμείς. Αφήνουμε τα ίδια τα παιδιά να μας πουν τη γνώμη τους.

Πριν από μερικά χρόνια έγινε το Α' Πανελλήνιο Παιδικό Συνέδριο, με θέμα: «Για παιδικά τηλεοπτικά προγράμματα». Στο συνέδριο αυτό τα παιδιά που πήραν μέρος έλεγχαν τη γνώμη τους για τις παιδικές συμπεριφές.

Ας δούμε τι είπαν μερικά παιδιά: «Υπάρχουν πολλά τηλεοπτικά προγράμματα που υποτίθεται ότι είναι παιδικά. Τα κινούμενα σχέδια εμάς, τα κάπως πιο ώριμα Ελλήνουπολα, δεν μας ικανοποιούν. Ο Ντίσνεϋ τα έφτιαξε για τα πιο μικρά παιδιά. Πολλές φορές είναι εξωπραγματικά. Σε κάθε επεισόδιο υπάρχουν καποτοφές, τραυματισμοί και θάνατοι. Η τηλεόραση σκοτώνει πνευματικά τα παιδιά και μας τροφοδοτεί με πολύ ψέμα... Το κουκλοθέατρο, όπως το προβάλλουν είναι εντελώς ανώφελο, σκέτη σπατάλη, επικινδυνό για τα παιδιά».

Έτσι έπεισαν την τηλεόραση να είμεθα: αν όχι πολέμοι της σημερινής τηλεόρασης, τουλάχιστον επιφλακτικώς προς την αξία των προγραμμάτων της και την προσφορά της.

Όλα αυτά μας κάνουν να είμεθα: αν όχι πολέμοι της σημερινής τηλεόρασης, τουλάχιστον επιφλακτικώς προς την αξία των προγραμμάτων της και την προσφορά της.

IIIώς επηρεάζει τα παιδιά

Η τηλεόραση χωρίς να το καταλάβουμε επηρεάζει και διαμορφώνει το χαρακτήρα και τη ζωή όχι μόνον των μικρών παιδιών αλλά και των μεγάλων.

Ταύτιση: Τα παιδιά στην ηλικία αυτή έχουν ανάγκη να ταυτιστούν με κάποιον. Η τηλεόραση δίνει τη δυνατότητα να βρούνε στα προγράμματά της πρόσωπα, τα οποία με τους ηρωισμούς και τα κατορθώματά τους προσελκύνουν την προσοχή και το ενδιαφέρον των παιδιών και προσπαθούν να τους μιμηθούν.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας, κ. Δρακούλης, λέγει πάνω στο σημείο αυτό, ότι στις μικρές ηλικίες ο μητητισμός έπερνά κάθε όρο. Μπορεί δηλαδή και να αυτοκτονήσει ένα παιδί από μιμηση.

Ελάτε λοιπόν στον Μεσανέλια και καθηγητής στο τάβλι και επικινδύνες, διότι δεν ξέρει καλό τάβλι, όπως τον φίλο Μαλαμίτης Θωμάς

μου Γιωργούλη της Λαριζάς.

Θέλετε καρφεία με όμορφες πλατείες και πλατάνια καταγράψεις από την εποχή της υπέρ διατίθεσης που για σε προκαλούν δέος και κάπια από αυτά, όμορφες, όμορφες παρεούλες, που απολαμβάνουν τα ωραία αναψυκτικά και τους ωραίους μελέδες, συγκέντρωνται με τα ωραία γνήσια και ψημαρένα κρασιά Μεσανέλια και αυτά είναι τρία: Του Γ. Λυγωνούλα, του Σ. Παπακωνστάση και το Αρχαιότερο Θ. Καζάση που είναι και καθηγητής στο τάβλι και επικινδύνες, διότι δεν ξέρει καλό τάβλι, όπως τον φίλο

Μαλαμίτης Θωμάς

Η Α' Παιδιαγωγική Κλινική των Αθηνών έκανε μια έρευνα για τα τηλεοπτικά προγράμματα. Από την έρευνα προέκυψε ότι το μέσο παιδιών θέλει πέντε στην τηλεόραση: 4.000 εγκληματικές πράξεις, 1.300 φόνους, 1.000 χειροδικίες (γυροθίες, χαστούκια), 547 καταδιώξεις, 800 σκηνές καταστροφών, 282 σκηνές τραυματισμού με αίματα και πληγές σε πρώτο πλίνο και μερικούς θιασισμούς. Αγέρασια κάνει κάποια «επιλογή» αλλάζοντας κανάλια, μπορεί θέσανα να δει διπλάσιες από τις παραπάνω διαστημάτων.

Διαπιστώσεις από την έρευνα

1. Το 90% των γονέων δεν αποκούν κανέναν έλεγχο στα προγράμματα που βλέπει το παιδί, ενώ αντίθετα ο έλεγχος που γίνεται για τα έντυπα, για τα κινηματογραφικά έργα κι ακόμα για τις ενδοοικογενειακές συγκρίσεις είναι μάλλον αυτοτρόπες.

Στα πρόσωπα που προβάλλονται από τα προγράμματα της τηλεόρασης είναι συνήθως εύποροι, αστού, ενώ οι αγρότες, οι θυρωροί, οι υπηρέτριες παρουσιάζονται πολύ συχνά σαν άτομα δευτέρων ποιότητας.

3. Τα παιδιά περιστρέφονται από την τηλεόραση στα καταναλώσικα αντιψυκτικά, γλυκά, τσίχλες και γενικά προϊόντα που χαλάνε τα δόντια, το στομάχι, κόθουν την όρεξη και προδιαθέτουν στην παχυσαρκία, την υπέρταση και τις καρδιακές παθήσεις.

Όλα αυτά μας κάνουν να είμεθα: αν όχι πολέμοι της σημερινής τηλεόρασης, τουλάχιστον επιφλακτικώς προς την αξία των προγραμμάτων της και την προσφορά της.

IIIώς επηρεάζει τα παιδιά

Η τηλεόραση χωρίς να το καταλάβουμε επηρεάζει και διαμορφώνει το χαρακτήρα και τη ζωή όχι μόνον των μικρών παιδιών αλλά και των μεγάλων.

Ταύτιση: Τα παιδιά στην ηλικία αυτή έχουν ανάγκη να ταυτιστούν με κάποιον. Η τηλεόραση δίνει τη δυνατότητα να βρούνε στα προγράμματά της πρόσωπα, τα οποία με τους ηρωισμούς και τα κατορθώματά τους προσελκύνουν την προσοχή και το ενδιαφέρον των παιδιών και προσπαθούν να τους μιμηθούν.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας, κ. Δρακούλης, λέγει πάνω στο σημείο αυτό, ότι στις μικρές ηλικίες ο μητητισμός έπερνά κάθε όρο. Μπορεί δηλαδή και να αυτοκτονήσει ένα παιδί από μιμηση.

Ελάτε λοιπόν στον Μεσανέλια και καθηγητής στο τάβλι και επικινδύνες, διότι δεν ξέρει καλό τάβλι, όπως τον φίλο

Μαλαμίτης Θωμάς

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

(ΣΤΝΕΧΕΙΑ από την 1η σελ.).

πίστης είπε ο παππούς ότι ένας είναι, καλά είπε, του λέει. Ο παππούς είναι 85 ετών, τα παιδιά του έχουν δικές τους οικογένειες, δύο σκοτώθηκαν στον 1913, ένας είναι στην Αμερική και ο δύο είναι εδώ με τα παιδιά τους που θέλεπετε και αυτός μένει μόνος του και συντηρείται με τις 2 συντάξεις που παίρνει ως θύμα πολέμου και δεν έγαλε μιλιά, κάτι έγραψε και σε λίγο του έκανε δεύτερη ερώτηση. Πόσοι είσθε; Η απάντηση του παππού λακωνική, ένας. Του ήρθε παράξενο πρόβλημα που γίνεται διαπέντε της ηλικίας του πατέρα του που έπειρε την ομπρέλα των γονιών του και θέλησε να κάνει το ίδιο. Μόνι μια φωτές κατακεράνωσε μεγάλη την πατέρα του περάστησε.

Τα μικρά παιδιά πιστεύουν, ότι αυτά που βλέπουν στην τηλεόραση είναι αληθινά. Γι' αυτό και οι κίνδυνοι για τα παιδιά πάντας είναι διάφοροι. Αποτελείται από την ομπρέλα των γονιών του πατέρα του που βλέπει στην τηλεόραση τον παππού του που έπειρε την ομπρέλα των γονιών του πατέρα του που βλέπει στην τηλεόραση τον παππού του που έπειρε την ομπρέλα των γονιών του πατέρα του που βλέπει στην τηλεόραση τον παππού του που βλέπει στην τηλεόραση τον παππού τ

Απρίλης 1991

Nέα του χωριού

ΝΕΑ ΑΙΓΑΙΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ ΤΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ

Με χαροτέρευση της κακοκαιρίας μπήκε και ο Απρίλιος, και ξάλλαξε όλα τα σχέδια των κατοίκων. Δεν άφησε στον καθένα να γιορτάσει τα Πασχαλινά, όπως αυτός τα γέμισε και τα προγραμμάτισε από καιρό. Δεν διόρθωσε την Άγιον Εννία να ανθίσει, να πρασινίσει, και να επομαθεί για την καρποφορία των δένδρων. Ήμποδίζει ακόμα και σήμερα που τελείωνται το δεύτερο 10ήμερο του, την καλλιέργεια των χωραφιών, και την σπορά τους με τις δύνημες καλλιέργειες. Το μόνο καλό του Απρίλη που είναι και σημαντικότατο, είναι το νέρο της Αιγαίνης, που έφθασε και ξεπέρασε τα παλιά του όρια, αλλά και το φρύνωμα της γής από γερό και το άνοιγμα διων των πηγών που από χρόνια είχαν στερέψει. Έτοις ώστε να μηγ πιεστόμαστε πλέον για λειψόδεια, αφός και ο καιρός συνεχίζει να είναι δροσερός. Ήμέρα απ' τις δροσές ένας σφρόδρος Νοτιάς της 20ής Απριλίου (χθες) πρέπει να τίναξε τα λουλούδια των κερασιών που είχαν ανθίσει, για να μείωσε την παραγωγή τους. Ο Απρίλιος έχει ακόμα 10 ημέρες, θα δώμε τι μας επιρύλασσε. Ήγιν οιάζομε για να κλείσω πιέζομε από άνωθεν. Σημειώνω μερικές παρομίες του Απρίλη που είναι λιγοτέρες.

—Ο Μάης έχει τόνομα και ο Απρίλιος τα λουλούδια.

—Αν δρέσει ο Απρίλιος δυο νέρά και ο Μάης τέλος έγα, θέτε τα κυπελούχικα χωριού τα κακημένα.

Απ' την Αγία Γεωργίου και πέρα δύο του φουστανιών αέρα.

Την 23 Απριλίου έχουμε τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου που είναι και η ημέρα λήξης της μετάβασης των δουκών οι οποίοι παραδίνουν το κοπάδι στα αρχεινά τους, την φύλαξη του οποίου είχαν αναλάβει την προ έξη μήνες γιορτή του Αγίου Δημητρίου.

Η Ηλείσινη Χωρά

Με τη διαπάνη του Συνδέοντος Μεσενικολάου Αθηρών και τη φροντίδα του Προέδρου αυτού Αγγελού Ποδημάτα τοποθετήθηκε στην παιδική χαρά στη θέση «Καστανίες κοιτά στο χώρο γιορτής κρασιών», μια κούνια τύπου αλόγου εκ τεσσάρων θέσεων. Το σχέδιο έφερε ο Αγγελος σε φωτογραφίες από παιδική χαρά Αθηρών, που την είδε και την μερακλίστηκε. Για την κατασκευή του ασχολήθηκαν οι αιθηροκατασκευαστής απ' το παιδικόστρο Πέτρος Γιαπαλής, και ο τεχνίτης του ξύλου συχωριαγός μας Σωτήρης Μανιώλης. Χρειάστηκε όμως να σιναριστούν, να επισκευαστούν και τεθούν σε λειτουργία και τα άλλα εξαρτήματα της παιδικής χαράς. Επίσης με έξοδα του πατέρων Συλλόγου, και την μέριμνα του Προέδρου της τοποθετήθηκε πάνω απ' την είσοδο του Πνευματικού Κέντρου, μαρμάρινη πλάκα με την επιγραφή «το Πνευματικό Κέντρο Θεμελιώθηκε το έτος 1973, με πρωτοβουλία του Συλλόγου

Μεσενικολάου Αθηρών, και με την συμπιεστή των απανταχού Μεσενικολάου. Διορήτης οικοπέδου Νικ. Βλάσιος».

Πάσχα χειμωνεύατεκο

Με τα χειρότερα στοιχεία της φύσεως γιορτάσαμε το Πάσχα 1991, αφού όλες οι δυνάμεις της επιστρατεύτηκαν να εμποδίσουν κάθε Πασχαλινή χαρούμενη και χριστιανή εκδήλωση των κατοίκων και επισκεπτών του χωριού μας. Απ' την αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας η ΕΜΥ επαγαλάμβανε την επιδείνωση και την ένταση της κακοκαιρίας, τούτο δύμος δεν εμπόδιζε κάθε ανθρώπο πλούσιο ή φτωχό για προετοιμασθεί για τον καλύτερο εορτασμό της του Χριστού Αναστάσεως, και των συνεχιζόμενων αυτής εορτών της χριστιανοσύνης. Κάθε οικηγένεια φράγτισε να έχει για σύστημα ανάθρωπο πλούσιο ή φτωχό, προστασία ντροπής της κακοκαιρίας, της φύσης και της φύτευσης των σπιτιών, αφήνοντας την γονικούρα για τον επωτερικό τους διάκοσμο, το δάφνιο των κόκκινων συγάνων, την κατασκευή των γλυκών και των τσουρεκιών. Οι προετοιμασίες ήταν σχεδόν έτοιμες της Μ. Παρασκευής το δράδυ, που όλοι οι ευριπόδεινοι στο χωριό γεόποιοι και ξένοι, πάνω από 1.000 άτομα, παραπλέονται στην ενοριακή μας εκκλησία στην τελετή του Επιταφέρου, και την περιφορά συντού, απολουθώντας την καθιερωμένη διαδρομή εκκλησία - Πνευματικό Κέντρο - Βρύση Κονάκι - Κεντρική πλατεία - Μητάκου - Τσαγανέτα - εκκλησία, όπου το εκκλησίσια πέρασε κάτωθι του επιταφέρου, που γερά παιδιά του χωριού μας, πρατούν στην είσοδο φυλά. Ευτυχώς τις ώρες αυτές ο καιρός είχε κάποια υφεση, και όλα πήγαν καλά. Το Μ. Σάββατο το πρωί ο καιρός έδειξε σημεία καλυτερεύσεως, για να επιδειγούμει το απόθεμα και να συνεχισθεί μέχρι την 12η ώρα της Αναστάσεως, που μόνο οι τολμηροί και αποφασιστικοί έτρεξαν στην εκκλησία, με τις άσπρες λαμπτήρες στο χέρι, για να πάρουν το φέρε της Αναστάσεως, από τον παπά της ενορίας μας, που πρόδηλα χαρούμενος και απορροφημένος στην ωραία Πύλη. Λίγοι απ' το εκκλησίσια άμειναν μετά την Αναστάση μέχρι το τέλος της λειτουργίας. Η μαγειρίτσα, το συνηθισμένο πρωινό φαγητό, γεύτηκαν οι επιστρέψαντες απ' την εκκλησία. Σοδαρό δύμας πρόδηλη πεπέφερε η κακοκαιρία για το φύσισμα του ασθενή, και δύο είχαν κάποιο υπόστεγο κακεύ-κακώς βολεύτηκαν, όσοι δεν είχαν αναγκαστηριανα για μαγειρέψουν στη γάστρα τη σόριτα μαγειρικής. Η κακοκαιρία συνέχισκε και τις άλλες πασχαλιάτικες ημέρες που πέρασαν χωρίς να σημειώσουν κάτι το διάτερο. Ναυάγιας επίσης

και η λειτουργία στο εξωκλήσι της Παναγίας, που συνήθεσαν να λειτουργείται την Παρασκευή του Πάσχα, και αυτό λόγω της κακοκαιρίας. Ας ευχηθούμε για του χρόνου να είμαστε στο μέτρο, και να γιορτάσουμε καλύτερα.

Ο αναφαντικός

Η Μεγάλη Εβδομάδα τελείωσε και ο καιρός δεν επέτρεψε στα γένη παιδιά του χωριού μας να αισθανθούν τη χαρά του αγαπητού, που κάθε χρόνο τις ημέρες αυτές μαζεύουν κέρδα (προσόδια) σε περίοπτο και ηφηλό σημείο του χωριού μας, τα φτάχγουν θημωνιά, και την ώρα της Αναστάσεως, που καιρός επιτέρη ποντίστηκε στο προαύλιο της εκκλησίας, τον δάζουν φωτιά και οι φλόγες του φθάνουν στα μεσουράνια αγγελουμένης έτοις της χαριτόσυνης ειδησης, της του Χριστού Αγάστασης. Το Μ. Σάββατο οι εφόδιοι πέραν της Φυλακής εξέδραμαν προς την κορυφή των Αγράφων Βουτσακάνικου υφέλετρο 2.154 μ. στην οποία δεν μπόρεσαν να φθάσουν λόγω της κακοκαιρίας και το πολύ χιόνι. Οι περισσότεροι απ' τους εκδρομείς παρακολούθησαν την περιφορά του Επιταφέρου της Μ. Παρασκευής και την Ανάσταση του Κυρίου. Την Κυριακή του Πάσχα ανέδηκαν στη Νεράϊδα, επισκευαστηκαν το Μοναστήρι της Κορώνας, και έφθασαν μέχρι το θηράμα της Μ. Παρασκευής και την Ανάσταση του Κυρίου. Την Κυριακή της Πάσχα ανέδηκαν στη Νεράϊδα, επισκευαστηκαν το Μοναστήρι της Κορώνας, και την Ανάσταση του Κυρίου. Την Ανάσταση της Αγίας Ειρήνης έπεισε στην εκκλησία μας και για τις ανάγκες αυτής δρχ. 70.000 στη μηχάνη των γούέων τους Δημητρίου και Βασιλικής.

μιατος που η εργασία του και τα υλικά που διαθέτει υπερβαίνουν τις 150.000 δρχ. στη μηχάνη του πατέρου του Θεοδόσιου, του αδελφού του Θωμά, και του αιγαίνηστου Ιατρού Θωμά Κατσάκου.

Οι αδελφοί Θεοδώρος και Αλέξανδρος του Δημητρίου Ζώνα, κατασκεύασαν τη σιδερένια πόρτα (είσοδο) του νέου Νεκροταφείου της Κοινότητος, αξίας δρχ. 70.000 στη μηχάνη των γούέων τους Δημητρίου και Βασιλικής.

Πατέρας την ενοριακή μας εκκλησία.

Η Αγία Γ. Καραμπέρη

γέννησε κοριτσάκι. Στους γονείς ευχόμαστε να τους ζήσει.

Αρραβωνάστηκε η Παναγιώτα Μιχαηλίδη με τον καθηγητή Ιωάννη Παραρά στην Αθήνα.

Ο Γρηγόρης Καραμπαγκιώλας με την δ. Χρηστόδογλου.

Ο Χρήστος Ι. Κερασιώπης με την δ. Χόντου.

Ευχόμαστε καλά στέφανα.

Η Χαροπόλια σύνηγος του

Ιατρού Σεραφείμ Θώδη γέννησε στην Αλεξανδρούπολη αγοράρχη. Ευχόμαστε στους ευτυχείς να τους ζήσει και να προκύψει.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Αρραβωνάστηκε στην Καρδίτσα η Ευκαθίδη Θωγάτηρ Β. Μήτσου με τον Κων. Τσιλικα. Επίσης αρραβωνάστηκε στη Τρίκαλα, ο Καρασιώτης Δημητρίος του Δημοσίου.

Αρραβωνάστηκε επίσης στην Αθήνα η Αικατερίνη Θωγ. Δημητρίου Αδόμου με τον Παναγιώτη Λούτα. Συγχαρούμε οικούς και τους ευχόμαστε καλά στέφανα.

ΒΛΑΣΤΙΝΑ

Η Άγνα Γ. Καραμπέρη γέννησε κοριτσάκι. Στους γονείς ευχόμαστε να τους ζήσει.

Αρραβωνάστηκε η Παναγιώτα Μιχαηλίδη με τον καθηγητή Ιωάννη Παραρά στην Αθήνα.

Ο Γρηγόρης Καραμπαγκιώλας με την δ. Χρηστόδογλου.

Ο