



ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ

ΜΗΝΙΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Έτος 24ον Ιούλιος-Αύγουστος 2001 Αριθμός φύλου 278-279, Ιδρυτής-Εκδότης: Σύλλογος Μεσενικολιτών Αθηνών

ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ

11, 12, 13 και 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2001

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ

H Γιορτή διοργανώθηκε από τους: Δήμο Πλαστήρα με το Τοπικό Συμβούλιο Μεσενικόλα. Τον Σύλλογο Μεσενικολιτών της Αθήνας, τον Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μεσενικόλα, τον Σύλλογο Μεσενικολιτών Καρδίτσας και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσενικόλα.

Το πρόγραμμά της εξαρετικό.

Σάββατο 11-8-2001:

Αφιξη επισήμων στις 9.30ε μ.μ. και στις 9.45' χαρατεισμάς και

α) Καλοσώρισμα από τον Πρόεδρο του Τ.Σ. Μεσενικόλα κ. Κωνσταντίνο Τσιλιωνή των επισήμων προσκαλεσμένων καθώς και του πάρα πολύ προσελθόντος κόσμου.

β) Χαιρετισμός του Δημάρχου κ. Δημήτριου Τσιλιωνή.

γ) Χαιρετισμός από την Πρόεδρο της Ενωσης Μεσενικολιτών της Αθήνας, κ. Αγγέλο Ποδημάτα.

δ) Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Ενωσης Μεσενικολιτών Καρδίτσας κ. Ηλία Κορώνη.

ε) Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου κ. Βασιλικής Ψημένου Κρανιά. Και

στ) Κήρυξη της έναρξης της γιορτής από τον Νομάρχη μας - τον Νομάρχη Καρδίτσας κ. Βασιλή Αναγνωστόπουλο.

Το κέφι, ο χορός, το τραγούδι που τα συνδευαν το άρθρο Μεσενικολιτικό κρασί δωρεάν - καθώς και οι εξαιρετικοί μεζέδες του καταστήματος - ο Δημήτρης Κοντογιάννης με τα λαϊκά του τραγούδια από το 1900 - 2001 ήτανε το κάτι αλλο, με την φιλική συμμετοχή του εξαίρετου Καρδιτσώτη Γιώργου Κατσάρη - κράτησαν μέχρι τις πρωινές ώρες. Τί να προτογράψουμε; Ο Μεσενικόλας έζησε κάτι το ανεπανάληπτο.

Κυριακή 12/8/2001 στις 10.00 μ.μ. ο κόσμος καταευχαριστήθηκε από την Δημοτική Ορχήστρα του Πέτρου - Λουκά Χαλκιά και του Αντώνη Κυρίτση που πράγματι ξεπέρασε κάθε προγύμνωμα με τα τραγούδια του και καταχειροτριθήκε.

Συνέχισε το λαϊκό πρόγραμμα με την ορχήστρα του Χ. Κωνσταντίνου με την συμμετοχή του αιδονιού της τραγουδιστριας Νάντιας Κα-

ραγιάννη.

Μόνο που την ημέρα αυτή μας τα χάλασε ο καιρός με την απογευματινή βροχή - αλλιώς θα γινόνταν σεισμός από τον κόρδο.

Δευτέρα 13/8/2001: 10.00 μ.μ. Συνέχισε με την ορχήστρα του Χ. Κωνσταντίνου και με την συμμετοχή των τραγουδιστών πανελλήνιας φήμης Πόλυς Πάνου, Νάντιας Καραγιάννη, Νίκου Ανδρουλάκη. Επίσης έχουμε και τη φιλική συμμετοχή του Καρδιτσώτη εξαίρετου λαϊκού τραγουδιστή και επίσης πανελλήνιου φήμης του Γιώργου Κατσάρη.

Τρίτη 14/8/2001: Τελευταία μέρα της γιορτής από κύριο έγινε το έλα να δεις, πολύς κόσμος. Ήρα 10.00 η ορχήστρα του Χ. Κωνσταντίνου με την συμμετοχή των τραγουδιστών Ηλία Μακρή, Νάντιας Καραγιάννη, Νίκου Ανδρουλάκη και Νίκου Θεόδωρου την αξέα όλων περιέγραψα παραπάνω με τα καλύτερα λόγια έκλεισαν τον κύκλο του τετραήμερου με τις καλύτερες εντυπώσεις. Και του χρόνου να είμαστε καλά.

Φέτος τίμησαν τη γιορτή μας, ο αιδεσμώτας τιερέας του χωριού μας Πατήρ Γεώργιος Ασπρούδης μετά της πρεσβυτερίας του, ο Δημάρχης μας κ. Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος, ο Βουλευτής της Ν.Δ. Γραμματείς της κοινοβουλευτικής ομάδας κ. Δημήτρης Σιουφάς, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Βασίλης Τσιλίκας, ο βοηθός Νομάρχη κ. Νούσιος Γεώργιος, ο Πρόεδρος ΕΒΕ κ. Κων/νος Ψημένος, ο Πρόεδρος ΕΑΣ κ. Κωστόπουλος Βασιλείος, ο Δ/ντης Γεωργικής Ανάπτυξης κ. Σακάς Γεώργιος, ο Δ/ντης Δασαρχείου Καρδίτσας κ. Νίκου Βασιλείου, ο Δ/ντης του Αστυνομικού Τμήματος Πειραιώρειας Καρδίτσας κ. Κόκκαλης Σωτήρης, ο Πολιτευτής της Ν.Δ. κ. Τοιάρας Κον/νος, ο Δημάρχος Πλαστήρα κ. Τσιλιώτης Δημήτριος, ο Αντιδημάρχος κ. Μπουραζάς Πέτρος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Στεργίου πούλος Θωμάς.

Δεν κατόρθωσαν να έλθουν και έσπειλαν τηλεγράφημα ο Μητροπολίτης μας κ. Θεόκλητος, ο Βουλευτής της Ν.Δ. κ. Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος, ο Βουλευτής της Ν.Δ. κ. Ταλαθούρος Σπύρος.

ΓΥΡΙΣΑΜΕ - ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Tελεύσαν οι μήνες των Διακοπών, ήλθε ο Σεπτέμβριος, γυρίσαμε στην έδρα μας για να κυκλωφορίσουμε την Νεβρόπολη.

Με τις μικρές δυνάμεις όπως σας είχαμε γράψει στην εφημερίδα του Ιουνίου στο κύριο άρθρο της, «Ραντεβού τον Σεπτέμβριο», θα σας ενημερώσουμε για τα πολιτιστικά και άλλα θέματα του Ιουλίου και του Αυγούστου, που πραγματοποιήθηκαν στο χωριό μας, στο Δήμο μας και στην γύρω περιοχή μας.

Για όσους γύρισαν από τις διακοπές τους, καλώς ήλθατε, να είναι καλά να πάνε και του χρόνου και καλή συνέχιση των εργασιών των και των άλλων ασχολειών των και όσοι έχουν παιδιά καλά αποτελέσματα για όσους είναι υποψήφιοι των Σχολών και καλή πρόδοση των άλλων. Για τους άλλους που δεν γύρισαν καλή επάνοδο και όλες τις άλλες παραπάνω ευχές.

Η Συντακτική Επιτροπή της Νεβρόπολης

Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΟΡΩΝΙΩΤΙΣΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ

O πώς είχαμε προαναγγείλει με την εφημερίδα του Ιουνίου η Παναγία η Κορωνιώτισσα ήλθε στο χωριό μας την Κυριακή 29/7/01 το απόγευμα, κι έτοι το έθιμο των παπούδων μας και πατεράδων μας πραγματοποιήθηκε σχεδόν κατά τον ίδιο τερπό όπως και τότε στα παλαιά χρόνια με δύο διαφορές: Πρώτον δεν ακολούθηκε ο παλαιός δρόμος Κορώνα - Λουτσά - Λυκομάτη - Διάσελλο - χωριό, αλλά Κορώνα - Παλαιά Εθνικό Οδός Καρδίτσας - Αγρινίου που περνάει κάτω-

θεν Κορώνας, Απόσκια, Προσήλια - Μονοπάτι Μονόδενδρου, Βρύση στα προσήλια, στο κτήμα Σάκκα - Αγιος Δημήτριος, χωριό. Και δευτέρων συντομεύτηκε ο ερχομός κατά 3 (τρεις) ημέρες λόγω του ότι η 1η Αυγούστου έτυχε να είναι Τετάρτη ενώ η 1η Αυγούστου έτυχε να είναι Κυριακή κατά το παλαιό έθιμο.

Πολλοί χωριανοί και χωριανές καθώς και παραθεριστές ανεχώρησαν από το χωριό στις 2.30 το μεσημέρι, πήγανε με τα πόδια στην Κο-

Συνέχεια στην 2η σελίδα



ΕΔΡΑ:
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 29
10431 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 5243.955
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ
Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΛΙΩΝΗ ΣΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ 11/8/2001

Αιδεσμώτατε, κ. Νομάρχη, κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε του Ε.Β.Ε. Καρδίτσας κ. Πρόεδρε της Ε.Α.Σ. Καρδίτσας.

Κύριοι εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών, φύλες και φίλοι της γιορτής κρασιού Μεσενικόλα, αγαπητοί συγχωριανοί, σας καλοσωρίζω στην 18η γιορτή κρασιού Μεσενικόλα και σας ευχαριστώ που μας τιμάτε με την παρουσία σας.

Στις 4 ημέρες του προγράμματός μας θα παρουσιαστεί ένα πλούσιο πρόγραμμα με τις καλύτερες ορχήστρες και με τη συμμετοχή τόσων αξιόλογων τραγουδιστών, που πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς.

Από τη Λέσχη Οινοφύλων Καρδίτσας επιλέχθηκαν τα καλύτερα Μεσενικολίτικα κρασάτα τα οποία ψύχονται στον φυσικό θάλαμο της κάβας μας και προσφέρονται δροσερά, ώστε να πίνονται ευχάριστα και να αναδεικνύονται τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω

- Το Νομάρχη Καρδίτσας κ. Αναγνωστόπουλο και το Ν.Σ. Καρδίτσας για την ενίσχυση της γιορτής μας με το ποσό του 1 εκ. δρχ.

- Το Δημάρχο μας κ. Τσιλιώτη και το Δ.Σ. του Δήμου Πλαστήρα για την ενίσχυση με το ποσό των 500.000 δρχ.

- Τους ευχαριστώντας οι πρόσωπα της γιορτής μας.

Σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους
καλή διασκέδαση

Υ.Γ. Να ευχαριστήσουμε ακόμη την εταιρεία ΑΞΥΛΚΚΟ που αντιπρο

Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΟΡΩΝΙΩΤΙΣΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ

Συνέχεια από την 1η σελίδα

ράνα, κάνοντας στάσεις ξεκούρασης στο δρόμο.

Τα αυτοκήνωτα αγροτικά και Ι.Χ. έφυγαν από το χωριό στις 5.30' το απόγευμα.

Ολοι μαζί οι πιστοί χριστιανοί πεζοπόροι και εποχούμενοι του μεγάλου κομβού των αυτοκινήτων αγροτικών και Ι.Χ. επιβατικών παρακολούθησαν με χριστιανική κατάνοιξη τον Εσπερινό - Δέηση που χροστάτησαν ο Ηγούμενος της Μονής Μεθόδιος, ο Πατέρας Κύριλλος και ο Ιερέας του χωριού μας αιδεούματος Γεώργιος Ασπρούδης.

Μετά, αφού περίλαβαν την Θαυματουργό Εικόνα της Παναγίας και την οστεοθήκη με την Κάρα του Αγίου Σεραφείμ, η πομπή με την εικόνα της Παναγίας να προηγεύται, ακολουθούν ο Ιερέας του χωριού, αιδεούματος Γεώργιος Ασπρούδης, τα εξαπτέρυγα, ο Ιερομόναχος Πατέρας Κύριλλος, ο Επίτροπος της Εκκλησίας, παπαχού παρόν, Αντώνης Σκαμαγκούλης και ο χωριανός Χρήστος Ι. Γιαννακόπουλος Κώστας Λαμ. ποδηλατάς, χαρίλαος Λαδιάς, η Πρεσβυτέρα Σοφία, ο Δημήτρης Γ. Περιστεράς, ο Χρήστος Γεωργ. Πριονάς, η Άννα Ιωάννη - Γακιούπουλου, η Κατίη Χρήστου Ψέρρα, η Λένα Σωτηρίου - Μητράκου, η Χρυσάνθη Αντωνίου - Αντωνούλα, η Ευτυχία Κωνσταντού, η Ανδριάνα Σεραφείμ Τσαγανού, η Κούλα Κων. Τσιώλη και πολλοί άλλοι και άλλες εν συνόλω 143 άτομα, που αδυνατώνταν για γράψων ελλειψιών χώρων αφ' ενός και αφ' ετέρου αδυνατώνταν για συγχωρέσουν για την παράλειψη αυτή.

Ολοι αυτοί λοιπόν ξεκίνησαν πεζή, φέροντες επί τον ώμων την εικόνα της Παναγίας, ψάλλοντας τα τροπάρια της Υπεραγίας Θεοτόκου και διά μέσου του δρόμου όπως γράψαμε στην αρχή Απόσκια - Προσήλια - Μονοπάτι Μονόδενδρου - κτήμα Σάκκα, έφθασαν στον Αγιο Δημήτριο δύοντας έγνωση στάση για ξεκούραση. Το Επιβατικό Συρρεαλικό οχοράχτηρα εδώ στην στάση του Αγίου Δημητρίου λουκούμι με νερό για ξεκούραση.

Συνέχισε η πομπή το δρόμο προς το χωριό. Στις Καστανιές σταράτησε, εψύλη δέηση και μετά εν πομπή εισήλθε στο χωριό και στην Εκκλησία μας.

Την πομπή συνόδευσε μαζί με τους χωριανούς και παραθεριστές και ο Πρόεδρος του Τοπικού

Συμβουλίου του Δημοτικού Διαιμερίσματος Μεσενικόλα του Δήμου Πλαστήρα κ. Κώστας Τσιλιόνης μετά τον Τοπικό Συμβούλου Χρήστου Λαδιά.

Θερμά συγχαρητήρια σ' όλους αυτούς περί τα 150 άτομα, που υποβλήθηκαν σ' αυτό τον κόπο να εκολουθήσουν πεζή την Εικόνα της Παναγίας στην διαδρομή αυτή των 5 χιλιομέτρων και μάλιστα τα μισά χιλιόμετρα σε μονοπάτια και ανηφόρες - κατηφόρες και γενικά ανωμάλους δρόμους, αλλά η δύναμη της πόστης είναι μεγάλη.

Η Εικόνα της Παναγίας μας, παρέμεινε στην Εκκλησία του χωριού μέχρι την 15η Αυγούστου. Ο Ιερέας του χωριού κάθη μέρα διάβαζε παράκληση την οποία παρακολούθησαν πολλοί χωριανοί και παραθεριστές.

Στις 9/8/01 έγινε Εσπερινός με αρτοκλασία από 9 η ώρα το βράδυ μέχρι την 1η μετά τα μεσάνυχτα, διαβάστηκε δρόμος και θεία λειτουργία μετά αρτοκλασίας την οποία παρακολούθησε πολὺς κόσμος. Χοροστάτησε ο Ιερέας του χωριού Πατέρης Γεώργιος Ασπρούδης, ο ιερομόναχος Πατέρας Κύριλλος, ο Επίτροπος της Εκκλησίας, παπαχού παρόν, Αντώνης Σκαμαγκούλης και ο χωριανός Χρήστος Ι. Γιαννακόπουλος Κώστας Λαμ. ποδηλατάς, χαρίλαος Λαδιάς, η Πρεσβυτέρα Σοφία, ο Δημήτρης Γ. Περιστεράς, ο Χρήστος Γεωργ. Πριονάς, η Άννα Ιωάννη - Γακιούπουλου, η Κατίη Χρήστου Ψέρρα, η Λένα Σωτηρίου - Μητράκου, η Χρυσάνθη Αντωνίου - Αντωνούλα, η Ευτυχία Κωνσταντού, η Ανδριάνα Σεραφείμ Τσαγανού, η Κούλα Κων. Τσιώλη και πολλοί άλλοι και άλλες εν συνόλω 143 άτομα, που αδυνατώνταν για γράψων ελλειψιών χώρων αφ' ενός και αφ' ετέρου αδυνατώνταν για συγχωρέσουν για την παράλειψη αυτή.

Ολοι αυτοί λοιπόν ξεκίνησαν πεζή, φέροντες επί τον ώμων την εικόνα της Παναγίας, ψάλλοντας τα τροπάρια της Υπεραγίας Θεοτόκου και διά μέσου του δρόμου όπως γράψαμε στην αρχή Απόσκια - Προσήλια - Μονοπάτι Μονόδενδρου - κτήμα Σάκκα, έφθασαν στον Αγιο Δημήτριο δύοντας έγνωση στάση για ξεκούραση. Το Επιβατικό Συρρεαλικό οχοράχτηρα εδώ στην στάση του Αγίου Δημητρίου λουκούμι με νερό για ξεκούραση.

Συνέχισε η πομπή το δρόμο προς το χωριό. Στις Καστανιές σταράτησε, εψύλη δέηση και μετά εν πομπή εισήλθε στο χωριό και στην Εκκλησία μας.

Την πομπή συνόδευσε μαζί με τους χωριανούς και παραθεριστές και ο Πρόεδρος του Τοπικού

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΙΜΝΗΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Γράφει ο Άγγελος Κ. Ποδηματάς

Xαλασμός κόσμου, χλιαράδες νέοι, μεσήλικες και γενικώς κάθε ηλικίας, κατέκλυσαν την περιοχή της πλας Μπεζούλας στις 3, 4 και 5 Αυγούστου, όπου πραγματοποιήθηκε ένα πρωτόγνωρο πολιτισμικό γεγονός.

Παρασκευή 3 Αυγούστου τραγούδησαν ο Γ. Κότσιρας και η Μ. Σκιαδαρέση. Σάββατο 4 Αυγούστου: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας-Κίτρινα Ποδήλατα, και Κυριακή 5 Αυγούστου: Β. Παπακωνσταντίνου και Μ. Πασχαλίδης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια των πολιτισμικών εκδηλώσεων του Δήμου Νεβροπόλεων-

Αγράφων, δήμαρχος του οποίου είναι ο Σωκράτης Κρομμύδας.

Και του χρόνου.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ

Γράφει ο Άγγελος Κ. Ποδηματάς

Η Λέσχη Ερασιτεχνών Φωτογράφων και Κινηματογραφιστών Καρδίτσας (Λ.Ε.Φ.Κ.Κ.) οργάνωσε έκθεση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του χωριού με θέμα "Φωτογραφίζοντας την ορθοδοξία", την οποία επισκέφθηκαν πολλοί χωριανοί.

Η έκθεση φωτογραφίας παρέμεινε στο Πνευματικό Κέντρο του χωριού από 11-8-01 μέχρι 16-8-01.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ

Συνέχεια από την 1η σελίδα

και με την δική σας συμμετοχή και συμπαράστασή. Σας περιμένουμε λοιπόν με ανοιχτές αγκάλες κάθε χρόνο εδώ. Εδώ και τρία χρόνια τώρα με τον "Καποδίστρια", η σκυτάλη πέρασε στον δήμαρχο μας, τον κ. Δημήτριο Τσιαντή και τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου, τον κ. Κώστα Τσιλιώνη και τους τοπικούς συμβούλους η διοργάνωση της Γιορτής αυτής και όπως βλέπετε και διαπιστώνετε, έχουν πετύχει πλήρως τον στόχο τους.

Εμείς, ως σύλλογος, βοηθήσαμε με τις μικρές μας δυνάμεις όλους για την επιτυχία της Γιορτής και θα βοηθήσουμε και στον μέλλον, γιατί, όπως είπα, αγάπαμε το χωριό μας. Γ' αυτό άλλωστε υπάρχουμε σαν σύλλογος εδώ και 30 χρόνια και πλέον. Ο σύλλογος, όπως σας έχω πει και άλλες χρονιές, έφτιαξε το πνευματικό κέντρο του χωριού με τον ξενώνα του, το στολιδί του χωριού και το δώρισε στην Κοινότητάς μας, η οποία στην διάρκεια των ετών της εξωράισε κανόνας το πιο λειτουργικό, όπως είναι σήμερα - βλέπετε, τα πάντα εξελίσσονται.

Ο σύλλογος έχει τα ίδια γραφεία του στο κέντρο των Αθηνών, όπου φιλοξενεί και τον σύλλογο Κρυονεριτών και τον σύλλογο Βλασδινών. Εκδίδει ανελιπώς κάθε μήνα

την εφημερίδα "Νεβρόπολη" - η οποία είναι ο συνεκτικός κρίκος που συνδέει τους χωριανούς όπου γης, αρχής γενομένης από την Ελλάδα, από Έβρο μέχρι Κρήτη-Ρόδο, όπου ζουν διάσπαρτοι πετυχημένοι Μεσενικολίτες, μέχρι Αμερική, Καναδά, Αφρική-Αυστραλία, αλλά και Ευρώπη. Παντού οι Μεσενικολίτες έχουν βάλει την προσωπική τους σφραγίδα της ευημερίας, της τιμιότητας, της αξιοπρέπειας και της αρετής.

Δεν θα σας κοιράσω όλο. Επί 18 χρόνια σας ευχαριστούμε και πάλι πολύ που τιμήσατε την γιορτή μας, την οποία ετοίμασαν με μεράκι και αγάπη για ΣΑΣ ο

Δήμος Πλαστήρα μαζί με το τοπικό συμβούλιο, με τον δήμαρχο κ. Δ. Τσιαντή και τον Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Μεσενικόλιτα κ. Κώστα Τσιλιώνη, τους τοπικούς συμβούλους, καθώς και τους άλλους φορείς του χωριού μας. Χαρέτε το πλούσιο πρόγραμμα της γιορτής, απολαύστε τα υπέροχα κρασία μας και το μενού του καταστήματος.

Χαρέτε την φιλοξενία μας, το υπέροχο τοπίο μας και προπαντός την αγάπη μας και την εκπίμησή μας.

Σας εύχομας από καρδιάς να είσθε πάντα καλά και να ξανάρθετε του χρόνου εδώ. Γεια σας και χαρά σας.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΗΛΙΤΖΗ

Συνέχεια από την 2η σελίδα

του κακού. Ο Θεός έδιωξε τους Πρωτόπλαστους από τον Παράδεισο και τους καταράστηκε βαριά. "Κατηραμένη να είναι η γη, -τους είπε-, με πόνους και μίκρες να δίνει τους καρπούς της". Από τότε οι μέρες έγιναν μαύρες και άραχλες για τον δυστυχόμενό άνθρωπο. Παράλληλα, όμως, αφού έφαγε τον καρπό της γνώσης, ο άνθρωπος ζήτησε, του ήρθε η γνώση, πράγμα που πριν δεν το γνώριζε και άρχισε να σκέπτεται πονηρά. Έπρεπε κάτι να βρει, κάποιο φάρμακο να πάρει που να τον γλυκαίνει κάποιον-κάποιον, για να ξεχνά τον πόνο που τον βάρανε απ' την κατάρα του Θεού και να βρίσκει και λίγες στιγμές χαράς και ευτυχίας στην ζωή του. Ήταν βρήκε το κρασί, που όπως πίστευαν οι πρόγονοί μας, το χάρισε στον άνθρωπο ο θεός Διόνυσος. Πίστευαν ότι γεννήθηκε στην Θήβα και ήταν παράνομος καρπός. Ήταν γιος του θεού Δία και της θυητής Σεμέλης. Όταν γεννήθηκε ο Διόνυσος, ο Δίας τον έδωσε στον Ερμῆ για να τον κρύψει, γιατί φοβόταν την οργή της γυναίκας του, της Ήρας. Εκείνος με την σειρά του, τον παρέδωσε στις Νύμφες και εκείνες τον έκρυψαν σε μία σπηλιά. Στην είσοδο της σπηλιάς υπήρχε μια κληματαριά. Ο μικρός Διόνυσος, πεινασμένος και ξεχασμένος, σταν ωρίμασαν τα σταφύλια, έκοψε κι έτρωγε με την ψυχή τους. Πολλές φορές, τα έστιψε στην παλάμη του και έπινε τον μούστο.

Mεθύνσε τότε, γελούσε, πηδούσε και χόρευσε. Ήπιστερά πρόσφερε το γλυκό χυμό στις Νύμφες και απές με την σειρά τους στούς καλούς Δαιμονίων του δάσους, στους τουπάνους και σ' όλους τους περαστικούς. Όλοι ίσως έπιναν, εύρισκαν το ποτό ευχάριστο, γιατί πλημμύριζε η ψυχή τους από ευθυμία, χαρά και ενθουσιασμό και το έριχναν στο τραγούδι και στο γλέντι. Όταν μεγάλωσε, άφησε την σπηλιά του. Φόρεσε στο κεφάλι του το στεφάνι από φύλλα δάφνης και κισσού. Μάζεψε κοντά του όλα τα καλά διαιρώντα το δάσους, τις Νύμφες, τους Σεληνών, τους Σέτυρους, τους Ακροβάτες και έκανε έναν χαρτομένο θίσσο. Όλο αυτό το τουρύμο, κρατώντας αναμμένες δάδες στα χέρια τους και κτυπώντας τύμπανα και κύμβαλα, γυρνούσε πολεις και χωριά, σκόρπιζε χαρές και γέλια και μάθανε στον κόσμο να φυτεύει και να καλλιεργεί αμπέλια. Τους μάθαινε να φτιάχνουν κρασί, να πίνουν και να μεθύνουν. Ήταν, το κρασί, το βάλσαμο αυτό της ψυχής, μεταδόθηκε σε όλον το κόσμο.

Βλέπουμε λοιπόν πως το κρασί το γνώριζε ο άνθρωπος από τα μυθικά ακόμα χρόνια. Αναφέρεται στις μυθολογίες πολλών αρχαίων λαών. Ο Όμηρος μάς μάλιστα για αρκετά είδη οίνουν, που τα θεωρεί όχι μόνο ευχάριστα σαν ποτά, αλλά και σαν φάρμακο. Στους προγόνους μας το κρασί άρεσε πάρα πολύ. Έκαναν μάλιστα, χάριν αυτού, πολλές γιορτές και πανηγύρια που λάτρευαν τον θεό του Κρασιού Διόνυσο. Έπιναν τους οικανούς και μεθοκούσσαν. Έκαναν μάλιστα και αγόνες οινοποίας, στους οποίους έπαιρναν μέρος τα μεγαλύτερα ποτήρια της αρχαιότητας, ακόμη και βασιλιάδες. Στην διάρκεια του γλεντιού, ακούγανταν κάποτε η φωνή του Κέρυκου. "Οστις με την έναρξη της σάλπιγγος, πρότοι πίει την χάρη (*) λαμπάνει από τα χειράς Κτητησιώντος ασκόν οίνου". Πολλά έχουν γράψει οι αρχαίοι ποιητές και συγγραφείς για τα Συμπόια, τις γιορτές, τα πανηγύρια και τα γλεντοκόπια των προγόνων μας. Η πόση γι' αυτούς δεν ήταν μόνο συνήθεια, είχε γίνει πάθος.

Έπιναν όχι μόνο οι γέροντες και οι άντρες, αλλά και οι γυναίκες και τα παιδιά.

Ποτέ τους ήταν, εκτός από τις γιορτές οινοποίας, δεν έπιναν κρασί χωρίς νερό. Έπρεπε ο οίνος να είναι "κεκραμένος μεν υδάτος", δηλαδή ανάμικτος με νερό. Από όως φαίνεται πήρε και την νεώτερη ονομασία του (κρασί), γιατί η λέξη κρασί θα πει ανακάτωμα. Για τους αρχαίους, δεν ήταν μόνο ποτό γηγεινό το κρασί, αλλά και πανσίπονο και πανσίλπονο και φάρμακο αντιοπτικό, με το οποίο έπλεναν τις πλήρεις τους, γι' αυτό και το ώμησαν τόσο πολύ. Ένας από τους πολλούς αρχαίους υμνητές του, ο Ανακρέοντας, γράφει: "Μόνο τρεις κρατήρες γεμίζουν με κρασί για τους φρονήμους. Τον μεν έναν, τον πρότον, τον πίνουν χάριν υγείας, τον δε δευτέρον, χάριν του έρωτος και της ηδονής, τον τρίτον για να κοιμηθούν. Γ' αυτό, άνταν τον πιονινό αιγαίνεις δέλεγε το προηγόντως". Στον Ανακρέοντα δεν συμφωνεί ο Γ. Σουρής, που στο "Μεθύοι" του γράφει:

Παιδιά μου έλα. Φέρε ρετσίνα, απ' την βαρέλα· Φέρε κλαρίνα, μεζέδες, φρούτα, βιολιά, λαγούτα. Ν' αρχίσω το χορό, να γλεντήσω, να χαρό.

Στο πανηγύρι του χορού είναι καρός να το γευθούν οι κρασοπατέρες για να χαρούν, να αστενθούν, να τραγουδήσουν και να χορέψουν. Έτσι θα ευφρανθεί η καρδούλα τους και θα πάρουν καινούργιες δυνάμεις να συνεχίσουν τον δρόμο της ζωής, γιατί ο οίνος ευφραντεί καρδιάνα ανθρώπου, όπως έλεγε ο προηγτάνας Δαστίδης.

Και ευφραντεί όχι μόνο τις καρδιές των ανθρώπων, αλλά και των θεών, αφού κανείς δεν αμφιβάλλει ότι το κρασί έχει θεϊκή προέλευση. Στο προσκήνιο ο Δίας, ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων. Αυτός που τόσο λατρεύτηκε απ' τους προγόνους μας και που ήταν πολύ φοβερός, αλλά και άπιστος και τολμηρούδικός ήταν βέβαια την μόνιμη κατοκίνα του στον Όλυμπο, αλλά διατηρούσε και γκαρ-σονίερες στο Δίο της Πιερίας, κάτω από τον Όλυ-

μπο, στα ριζά, αλλά και πολύ μακρύτερα, μέχρι την Ίση της Κρήτης. Συγνοκατέβισε από τον Όλυμπο, σταν έτσουσέ μερικές χρόνιες κρασί και ερχόταν στο κέρι και συναντούσε κρυφά και απόκρυφα απ' την γυναίκα του, την Ήρα, τις άλλες θεές και τις νεράδες που τον άρεσαν, καθώς και τις βασιλοπούλες και τις φραιτούρες κοπέλες των θητών.

Σε ένα τέτοιο δρομολόγιο, στον δρόμο προς την Κρήτη, συνάντησε την Σεμέλη. Τόσο τον άρεσε που μεταπορφώθηκε μπροστά της σαν ένα πανέμορφο βασιλόπουλο. Την θαύμασε και ζήτησε ένα ποτήρι κρασί, νέκταρο τό λεγόν οι Ολύμπιοι. Το 'πει και στον πατιλιμούρδη μαζί της, καρπίσαντος του την πρέπτη που ήταν έγκυος από κάποιο βασιλόπουλο. Δεν γνώριζε η καπηνούλα με ποια είχε να κάνει. Η πονηρή Ήρα της είπε, όταν την ξαναεπισκέφθη, πρότα να πεισεί να δώσει όρκο στα δύστα της Στυγούς, που ήταν απαράπτος ο δύστος των θεών και αφού ορκιστεί να τον ζητήσει να παρουσιάσει μπροστά της αυτόν που είναι στην πραγματικότητα. Έτοιμη και έντινη και ο Δίας παρουσιάστηκε μπροστά της ουράνη της εκμυστηρεύτηκε ποις ήταν έγκυος παρότι ήταν στην πραγματικότητα.

Όταν συμπληρώθηκε ο χρόνος, έσκισε τον μηρό του, πήρε το παδί, το τοποθέτησε σε μια σπηλιά που ήταν δύσδεδος πους ήταν καλυμμένη με μια πελόρια κληματαριά γεμάτη σταφύλια. Άπ' αυτά τρέφοταν ο μικρός Διόνυσος και έτοι σαγάπησε το αιμέλι και τα πριούντα του και ανακρηρύχθηκε όταν μεγάλωσε θεός προστάτης του σταφυλιού και του κρασιού.

Όταν μεθύσιος, κι αυτό που έκανε συχνά, σκόρπιζε χαρές και γέλια στους συντρόφους του, γι' αυτό και οι πρόγονοί μας τον καλούσαν πάντα στα συμπόσια να τους κάνει συντροφιά και να πει μαζί τους την αθάνατη ρετσίνα. Ο ανακρέοντας τον τραγουδούσε με την λόρα του. Άρχικες, Διόνυσος, Διόνυσε, άλλα στην γιορτή μας και τελείωνε με την επωδό "γλεντιζέδον παρέεις, θεός η ρετσίνα, μακρύα απ' της ζωής την ρουτίνα".

Όποιος ποι πάνω αναφερθήκε, το αιμέλι είναι από τα πρώτα δείγματα του φυτικού κόσμου, που έδωσε ο θεός στις πέτρες της δημιουργίας του κόσμου. Ο Νόε μετα τον κατακλυσμό, όταν η κιβωτός του άραξε στο Αραράτ, πρώτη τον δουλειά ήταν να φυτεύει αιμέλι. Λένε πως τότε πέρασε κοντά του ο διάβολος και προσφέρθηκε να τον βοηθήσει. Πήρε κρυφά από τον Νόε, απ' τα ζώα της κιβωτού, ένα αρνί, ένα λιοντάρι, έναν πίθηκο και ένα γουρούνι. Τα έσφαξε, πήρε το αίμα, το ανακάτεψε και πότισε μ' αυτό της κληματαριόφεργες. Από τότε, σταν ο άνθρωπος τρώει σταφύλια, είναι ήσυχος σαν αρνάκι. Όταν πει λόγο κρασάκι, λιονταρίδης, ζαρόπιτα, παίρνει δυναμιές, γίνεται παλληκαράς, λιονταρίζεται. Όταν πει κάπι παραπάνω, μασά τις λέξεις του και στραβώνει την μούρη του, πιθηκίζει και άνταν το παρατραβήξει, μεθοκοπά, γίνεται φέοι, κατά το κοινός λεγόμενο και κυλεύεται σταφύλια σαν γουρούνι. Γ' αυτό και το Κοράνι λέγει στις υπάρχειες ένας διάβολος σε κάθε ρόγια σταφυλιού και δεν το συμπαθούν οι Τούρκοι.

Ερείς όμως δεν αποταξάθητα το Κοράνι. Είμαστε χριστιανοί και η θρησκεία μας όχι μόνο το επιτρέπει, αλλά και μας προτρέπει να το πίνουμε (πέτε εξ αυτού πάντες), το είπε και ο Θεάνθρωπος. Πίνετε λοιπόν αγαπητοί μου αναγνώστες, αλλά πάντοτε εν μέτρῳ. Το κρασάκι είναι ευλογημένο και από την Παναγία και από τον παναγάδιο για της. Η Παναγία θέλησε κάποια πατέα στην όπαδη της για να μετατρέψει τον άνθρωπο σε θεό. Η Παναγία θέλησε και πάντα να μεταλεβει. Κρασί ώμος δεν υπήρχε. Οι άγγελοι έτρεχαν να το προμηθεύουν, έτρεχαν παντού και ρωτούσαν τα ζώα, τα πολιάτια, όλα τα πετούμενα και τα τερπετά, όλα τα πιο θρησκευτικά. Το πρώτο που την πάρει πάντες και στραβώνει την πατέα, όλα τα πετούμενα και τα τερπετά.

Μεσενικολίτικα*

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΡΗΓΑ-ΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ και ήδη υπαλλήλου του Δήμου Ν. Πλαστήρα

Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ

Την Πέμπτη 9 Αυγούστου στις 9.30' μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Πλατεία του χωριού συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Καρδίτσας υπό την Δ/ση του Ν. Μπανιά. Η Φιλαρμονική έπαιξε παλαιές και νέες επιτυχίες της παλαιάς και νέας εποχής από το Γελεκάκι που φορείς εγώ στ' χωριό μέχρι Θεοδωράκη, στο περιγιάλι το κρυφό κι απόριο σαν περιστέρι κλπ. υπό τα παρατεταμένα χειροκροτήματα των κατοίκων.

Στο τέλος της συναυλίας ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κ. Κων/νος Τσουλώνης προσέφερε στα μέλη της ορχήστρας δείπνο.

Η διοργάνωση της συναυλίας είναι έργο του Δήμου Πλαστήρα.

Αγγελος Κ. Ποδηματάς

ΔΗΜΟΙ: ΟΣΟ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟΙ, ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ

"Η θέση μου είναι διαχρονική: ισχυροί Δήμοι", τόνισε μιλώντας στο "ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ" ο Δήμαρχος Πλαστήρα κ. Δημήτρης Τσιαντής.

Όπως είπε, όσο πιο ισχυροί οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπάρχουν, τόσο πιο αποτελεσματική παρουσία μπορούν να έχουν στους τομείς αρμοδιότητάς τους.

Ο ίδιος τόνισε ότι το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε με τον νόμο "Καποδίστρια", ενώ τώρα οι διαδημοτικές συνεργασίες έρχονται να καλύψουν υπαρκτές ανάγκες που απαιτούν λύσεις.

Ο Δήμαρχος Πλαστήρα υπογράμμισε, ωστόσο, ότι με τις συμπολιτείες δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν διπλοί διοικητικοί πόλοι (με τους δήμους που θα έχουν την δική τους δι-

οίκηση και τις συμπολιτείες με άλλη διοίκηση), ενώ κατέθεσε για ακόμη μία φορά την πρότασή του για την δημιουργία ενός ισχυρού Δήμου στην ευρύτερη περιοχή της Λεμνησίας Πλαστήρα. Μάλιστα, ο κ. Τσιαντής τόνισε ότι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ισχύει το ρητό "η ισχύς εν τη ενώσει" και ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την διαδημοτική συνεργασία μεταξύ των τριών παραλίμνιων δήμων και του δήμου Καρδίτσας για την μηχανική αποκομιδή των απορριμάτων, η οποία απέδειξε ότι όταν οι δήμοι θέλουν, μπορούν να συνεργαστούν, διεκδικώντας αποτελεσματικές λύσεις.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ ΥΨΟΥΣ 25 ΕΚ ΔΡΧ.
Έργα ύψους 25 εκατομμυρίων δρχ. με υπάρχουσα πίστωση 20 εκ δρχ. θα γίνουν στο χωροτου Αθλητικού Κέντρου Μεσενικόλα απ' το Δήμο Πλαστήρα.

Το έργο ενταχθήκε μετά από πρόταση του Δήμου στο ΕΠΤΑ και στο πρόγραμμα "Ελλάδα 2004".

Από πλευράς τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου συντάσσεται μελέτη για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών στο Μεσενικόλα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ:

15 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ. ΔΡΧ.

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Με απόφαση της Υπουργού Εσωτ. κ. Βάσως Παπανδρέου επιχορηγήθηκε έκτακτα ο Δήμος Πλαστήρα με το ποσό των 15 εκατομ. δρχ. για κάλυψη αναγκών από πλημμύρες. Υπήρξε διπλή επόκεψη στην Αθήνα από πλευράς Δημάρχου στο Υπουργείο όπου επιδόθηκε το αίτημα μέσω του Γ.Γ. του ΥΠΕΣΔΑ κ. Βασιλείου.

Την κατανομή έκανε ομόφωνα το Δημ. Συμβούλιο

3 εκατομμύρια για τοπικές αναβάθμισης δρόμου προς βρύση Βλάτσιου.

3 εκατ. δρχ. διατέθηκαν απ' το Δήμο, σπ' το ποσό των 15 εκατομμυρίων για την τοπική αναβάθμιση του κεντρικού αυτού Αγροτικού δρόμου που είναι ιδιαιτέρας σημασίας για το χωριό.

Μαζί μετο ποσό των 1,7 εκ. δρχ. εκτιμάται ότι θα λυθεί κατά το δυνατόν το πρόβλημα πρόσβασης των χωριανών στην αυτή περιοχή.

Το έργο ανατέθηκε απ' τη Δημαρχιακή Επιτροπή

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ 105 ΕΚΑΤ.

Δημοπρατήθηκε το έργο "υδροδότηση Μαρφοβουνίου - Μεσενικόλα απ' τη λίμνη Πλαστήρα, προϋπολογισμού 105 εκατ. δρχ. απ' το Δήμο μας στις 31 Ιουλίου.

Πήραν μέρος 35 περίπου εταιρίες. Ο Δήμος ακολούθει την διαδικασία που προβλέπεται ώστε το έργο σύντομα να ξεκινήσει. Το έργο χρηματοδοτείται από έκτακτη πίστωση του ΕΠΤΑ Θεσσαλίας.

ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ: 10 ΕΚΑΤ.

Δημοπρατήθηκε και υπογράφτηκε συμφωνητικό για το έργο "Αντικ/ση δικτύου ύδρευσης Μοσχάτου" προϋπολογισμού 10 εκατομ. δρχ. από πλευράς Δήμου.

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ: 50 ΕΚΑΤ

Μετά από σύνταξη της μελέτης του έργου συζητήθηκε εκ μέρους του Δήμου Πλαστήρα απ' την Περιφέρεια Θεσσαλίας, άδεια δημοπρατήσεως του ποσού σημαντικού για το χωριό της Κερασιάς έργου.



ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΑΔΕΞΙΟΥ ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΘΗΝΑ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΑΣΚΗΣΗΣ 21 & ΚΟΥΜΑ, 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ. & FAX: (0410) 533.770 KIN.: 0974 - 372520

Λόγω πληθώρας ύλης, θα δημοσιευθούν στο επόμενο:

- 1) Το πρόγραμμα όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν σε όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα του δήμου Πλαστήρα,**
- 2) Η εκδήλωση των Ε.Δ.Τ.Α. στο ξενοδοχείο "Ναιάδες" των Νεοχωρίων για το γραμματόσημο της λίμνης Πλαστήρα,**
- 3) Τα ποιήματα της και της Μεροτης Μαλαμίτη και του και Γεωργίου Ανγέρη.**

Η Νεβρόπολη ενημερώνει

ΓΑΜΟΙ

Την Κυριακή 8/7/2001 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεσενικόλα έγιναν οι γάμοι του κ. Νίκου Δρόσου μετά της Δεσποινίδος Εύης Δημ. Μηλίτη.

Θερμά συγχαρητήρια- να ζήσουν ευτυχισμένοι και πολλούς απογόνους. Στους ευτυχείς γονείς να τους χαίρονται και στ' άλλα τους παιδιά να ταχαρούν. Μετά το γάμο δόθηκε δεξιώση στο Κέντρο ΚΑΣΤΡΟ.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

* Η Ζωή Χρήστος Ψάρρα και ο Χρήστος Τηλεμάχου Ψάρρας στο Βόλο απέκτησαν αγοράκι. Στους ευτυχείς, παπούδες, γιαγιάδες ευχόμαστε να τους ζήσει χιλιόχρονο και να το ίδιον όπως επιθυμούν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

*Την Κυριακή 19/8/2001 στο εξωκλήσι της Παναγίας του χωριού μας στις 12 το μεσημέρι, βαφτίστηκε το αγοράκι του Σταύρου Λεβέντη - και της Λιάνας Λεβέντη- Κρανιά, εγγονή του Σωτήρη και της Τζένης Κρανιά και ονομάσθηκε Σωτήρης.

Νονός ο Στέλιος Σωτ. Κρανιάς Μετά την βάπτιση στο κέντρο "ΚΙΟΣΚΙ" στο χώρο Γιορτής Κρασιού προσφέρθηκε πλούσιο γεύμα.

Στους ευτυχείς γονείς, γιαγιάδες ευχόμαστε να τους ζήσει ευτυχισμένο και χιλιόχρονο και να το ίδιον όπως το επιθυμούν.

* Το Σάββατο 1/9/2001, στην Εκκλησία του χωριού μας βαφτίστηκε το κοριτσάκι της Μαρίας και του Σεραφείμ Βασιλείου Ζούκα και ονομάσθηκε Αντιγόνη. Νονός ήταν ο Μιχάλης Κυριαζής από τη Θεσσαλονίκη. Μετά την βάπτιση στο τσαρδάκι στο κατάστημα του κ. Κορομπήλα προσεφέρθη πλούσιο δείπνο.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

*Την Κυριακή 8/7/2001 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεσενικόλα τελέσθηκε Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Βασιλικής Δημ. Φιλίππου που πέθανε στην Αθήνα. Ας είναι αιώνια η μνήμη της. Στους δικούς της θερμά συλλυπητήρια, να ζήσουν να την θυμούνται για πάντα.

* Την Κυριακή 15/7/2001 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεσενικόλα τελέσθηκε 40ήμερο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Θεοδωρούλας Αντωνίου Σαρρή. Επίσης οι εγγονές της Δώρα και Πολίνα Παν. Σαρρή, φρόντισαν και με έξοδά τους έγινε λειτουργία επί 40