



ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ

ΕΛΡΑ:
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 29
10431 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 5243.955
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΗΝΙΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΣΕΝΙΚΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Έτος 24ο Δεκέμβριος 2001 Αριθμός φύλλου 283, Ίδρυτής - Εκδότης: Σύλλογος Μεσσηνικολιτών Αθηνών

Ανακοίνωση - πρόσκληση

Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2002, στις 9.30' π.μ., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, σας προσκαλούμε και σας παρακαλούμε να έλθετε στο Σύλλογο για το ετήσιο αντάμωμα, το κόψιμο της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και τις ετήσιες εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Αυτή την ημέρα όλοι μαζί θα εορτάσουμε τα 25 χρόνια από την έκδοση της Νεβρόπολης και τα 30 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου.

Θα γίνει ο απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, θα ζητηθεί η έγκρισή του καθώς και η Εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης θα ορίσετε τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα ασχοληθούν με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου.

Σας παρακαλούμε και σας περιμένουμε να έλθετε όλοι, ιδιαίτερα τους νέους και τους δυνάμενους να προσφέρουν στο Σύλλογο να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Για να μετάσχει του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ο δυνάμενος να προσφέρει πρέπει μέχρι την 24η Ιανουαρίου 2002 να υποβάλει ενυπόγραφη αίτηση στο Σύλλογο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ο πρόεδρος

Αγγελος Ποδημάς

Υ.Σ. Όπως και πέρυσι ο Σύλλογος θα προσφέρει έναν μικρό μπουφέ.

Επίσης για να ανοίξει η κεντρική είσοδος της πολυκατοικίας θα πατάτε το κουδούνι του 7ου ορόφου για να σας ανοίγουμε την πόρτα από πάνω.

ΤΟ ΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Τα επτά που δεν πρέπει να έχεις:

- 1 - Πλούτο χωρίς μόχθο
- 2 - Πολιτική χωρίς αρχές
- 3 - Απόλαυση χωρίς συναίσθημα
- 4 - Γνώση χωρίς χαρακτήρα
- 5 - Εμπόριο χωρίς ήθος
- 6 - Επιστήμη χωρίς ανθρωπιά
- 7 - Αγάπη χωρίς θυσία

Πλούταρχος

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΑΓΙΟ

στους τάφους του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Σεραφείμ και του Δειμνήστου Πρωθυπουργού της Ελλάδος Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών

Γράφει ο Άγγελος Ποδημάς

Παρουσία ολίγων Συμπατριωτών μας λόγω της κακοκαιρίας. Από τους θεσσαλούς πολιτικούς, τίμησε με την παρουσία του μόνον ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής Καρδίτσας της Ν.Δ. κ. Δημήτριος Σιούφας.

Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου ε.ε. και ώρα 11.30 πρωϊνήν ο Σύλλογος των απανταχού εκ Καρδίτσας καταγομένων με έδρα την Αθήνα, Ανδρέου Μεταξά 26, πρόεδρος του ο κ. Δημήτριος Ντελής, Δ/της Α.Τ.Ε., οργάνωσε τρισάγιο στον τάφο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος ΣΕΡΑΦΕΙΜ.

Χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεοχωρίου κ. Παύλος, κατά κόσμον Παύλος Αθάνατος, εκ Καρδίτσας καταγόμενος, ως εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου.

συνέχεια στη σελ. 2

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στο Κατώφλι του 2002

του ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΑΡΡΑ

Η αλλαγή του χρόνου προσφέρεται, από τη φύση της, για απολογισμό και ανίχνευση των προοπτικών σε όλα τα επίπεδα. Η "Νεβρόπολη" ποτέ δεν υποβάθμισε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος, ενώ ταυτόχρονα αρνήθηκε σταθερά και επίμονα να μειώσει τη σημασία και, πολύ περισσότερο, να ισοπεδώσει τα επιτεύγματα και τις προόδους που σημειώθηκαν, έχουσα υπόψη της μία υπέροχη, μία ανεπανάληπτη και πάντα επίκαιρη ρήση του σπουδαίου στοχαστή Kierkegaard ο οποίος είπε ότι, "βιώνουμε τη ζωή κοιτάζοντας προς τα εμπρός, αλλά την κατανοούμε βλέποντας προς τα πίσω!..." Τις τελευταίες δεκαετίες, μέσα από αντιφάσεις και δυσκολίες, αφού τα περιθώρια είχαν στενέψει ασφυκτικά, η χώρα έχει διανύσει πολύ, πάρα πολύ δρόμο. Οι εσωτερικοί θεσμοί έχουν παγιωθεί, σε βαθμό που να θεωρούνται πλέον σταθεροί και αμετακίνητοι. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σ' αυτό το επίπεδο, έχουν σχέση με εκφυλιστικά φαινόμενα, τα οποία παρατηρούνται, δυστυχώς, σε όλα τα σύγχρονα δημοκρατικά-κοινοβουλευτικά καθεστώτα. Έχει ιδιαίτερη σημασία, φρονούμε, το γεγονός ότι οι Έλληνες διατηρούν ακόμα, σε μεγάλο βαθμό, το πολύτιμο στοιχείο της κριτικής διαθέσεως, έναντι των κάθε λογής εξουσιών, που έχει ατονήσει σε πολλές αναπτυγμένες δυτικές κοινωνίες... Η πρόοδος στον οικονομικό τομέα, σφράγισε ασφαλώς, με ένα ξεχωριστό συμβολισμό, την ένταξη και εδραίωση της θέσεως της Ελλάδας στην ΟΝΕ. Από τη στήλη αυτή, σε προηγούμενο σημείωμά μας, έχουμε υπογραμμίσει την ιστορική σημασία αυτού του γεγονότος, που είναι προφανές ότι υπερβαίνει κατά πολύ το στενό οικονομικό όφελος. Η ισότιμη, συμμετοχή αυτής στη λέσχη των πλέον ευημερούντων δημοκρατικών, χωρών της Ευρώπης, δεν πρόκειται, βέβαια, να μας λύσει δια μαγείας όλα τα προβλήματα, αλλά αναμिशβήτητα αποτελεί ένα πολυδιάστατο πλεονέκτημα.... Η ιδιότητα της Χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως - θέτει αυτόματα την Ελλάδα σε μία επίσημη πιλοτική θέση, σ' ένα σαφώς υψηλότερο επίπεδο από τις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, με τις οποίες, μέχρι πρότινος, συμπαρουούνταν διαγκωνιζόμενες... Το επίπεδο ευημερίας του Έλληνα είναι ποιοτικά ανώτερο, αφού θεωρείται πλέον δυτικοευρωπαϊκό, έστω και αν υπολείπεται κατά τι ακόμα από το μέσο κοινοτικό όρο... Το σημαντικότερο όμως είναι, ότι οι νέες συνθήκες διεθνώς και, ιδιαίτερως στην ευρύτερη περιοχή μας, διαμορφώνουν περιβάλλον ανοικτών οριζόντων. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι, όποτε οι Έλληνες βρέθηκαν σ' ένα τέτοιο περιβάλλον μεγαλούργησαν, ενώ αντιθέτως όποτε υποκρεώθηκαν να κινηθούν μέσα στα στενά κρατικά όρια, εκδηλώθηκαν οι αρνητικές πλευρές του εθνικού μας χαρακτήρα... Δεν υπάρχει, βέβαια, αμφιβολία ότι, απομένουν ακόμα πολλά που πρέπει να δρομολογηθούν για να γίνουν, αλλά ο συνολικός απολογισμός είναι θετικός, όπως και οι δίαυλοι επικοινωνίας ελεύθεροι, αφού η Ελλάδα έχει καλύψει μεγάλο μέρος της αποστάσεως που την χώρισε από την ανεπτυγμένη

συνέχεια στη σελ. 2

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΟΦΑΔΙΤΩΝ

Κυριακή 13/1/2002 ώρα 12 π.μ., στην πλατεία Καλογήρων, δίπλα Γυμναστικής Ακαδημίας στο κέντρο "ΚΑΣΤΡΟ"

Τιμή 6.000 δρχ, όλα πληρωμένα.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΩΝ

Κυριακή 27/1/2002 ώρα 9 μ.μ. στην ταβέρνα "ΕΛΑΦΟΚΥΝΗΓΟΣ"

Διεύθυνση: Περ. Σταυρού 5 (Λ. Κηφισίας - Γέφυρα Κατεχάκη) Τηλ: 6926049 - 6927910

συνέχεια στη σελ. 2

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Προς Σύλλογο Μεσσηνικολιτών Αθηνών

Ο Δήμαρχος και το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Πλαστήρα σας εύχονται Καλές Γιορτές και Έστοχισμένο το 2002



ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Πλαστήρα κ. Δημήτριος Τσιανιτίς εύχεται στους Δημότες του Δήμου μας και σ' όλο τον κόσμο, Καλές Γιορτές κι εστοχισμένος ο καινούργιος χρόνος 2002

Ο Δήμαρχος
Δημ. Τσιανιτίς

ΕΥΧΕΣ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Διαμερίσματος Μεσσηνική του Δήμου Πλαστήρα, εύχονται στους χωριανούς και σ' όλους τους Μεσσηνικούς, όπου κι αν βρίσκονται επί της γης, χρόνια πολλή Καλές Γιορτές και εστοχισμένος ο καινούργιος χρόνος 2002.

Ο Πρόεδρος του Τ.Δ. Μεσσηνική Δήμου Πλαστήρα
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΡ. ΤΣΙΑΛΙΩΝΗΣ



Χρόνια σας πολλή, Καλές Γιορτές, Έστοχισμένος και Ειρηνικός ο νέος χρόνος 2002

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μεσσηνικολιτών Αθηνών και η Συνακτική Επιτροπή της Νεβρόπολης, εύχονται σε όλους τους χωριανούς, στα μέλη του Συλλόγου, στους φίλους μας και στους αναγνώστες της Νεβρόπολης Καλές Γιορτές, Έστοχισμένος και Ειρηνικός ο νέος χρόνος 2002

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

και τη συνακτική Επιτροπή της Νεβρόπολης

Άγγελος Κ. Ποδημάς

Πρόεδρος του Συλλόγου

Επίκαιρα εορτολογικά θέματα

Στην ανατολή της τρίτης χιλιετίας από την ενανθρώπιση του Χριστού

Της Θεοδώρας Νικ. Φιλίππου

Αν η ανατολή κάθε νέου έτους αποτελεί ευκαιρία για θεώρηση του χρόνου, αυτό ισχύει πολύ περισσότερο όταν βρισκόμαστε στην ανατολή της τρίτης χιλιετίας από την ενανθρώπιση του Κυρίου. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, πριν από 2001 χρόνια, προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο και την κτίση ολόκληρη, σαρκώνεται εν χρόνω και αγιάζει τον άνθρωπο και το χρόνο. Ο χρόνος καθίσταται ευλογία για τον άνθρωπο, γιατί υπηρετεί το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία του ανθρώπου. Με την ενανθρώπιση του Χριστού, η αιώνια βασιλεία του Θεού εισέρχεται στο χρόνο και τον αναδεικνύει φορέα ζωής. Και βασιλεία του Θεού είναι εκείνο για το οποίο μάς έχει δημιουργήσει ο Θεός. Είναι η ζωή του Θεού, που προαιώνιως σχεδίασε και εν χρόνω αποφάσισε να φανερώσει, ώστε να συμμετάσχουν σ' αυτή όλα Του τα δημιουργήματα. Αυτή η έκχυση της αγαθότητας του Θεού είναι η πληρότητα της Θείας αγάπης προς τον άνθρωπο και τον κόσμο. Η Εκκλησία, επί 2001 χρόνια αυτή τη βασιλεία του Θεού επαγγέλεται και αυτήν θα συνεχίσει να επαγγέλεται. Προς αυτήν βασίζει και αυτήν βιώνει, ως πρόγνωση, και θα συνεχίσει να οδηγεί τον άνθρωπο, μέσω μιας στραυροαναστάσιμης πορείας, από τη δουλειά της αμαρτίας στην ελευθερία της αγιότητας, στην "ελευθερίαν της δόξης των τέκνων του Θεού" (Ρωμ. 8,21) Στην ανατολή της τρίτης χιλιετίας, στρέφουμε το βλέμμα μας προς το χθές και δοξολογούμε το Θεό που μας αξίωσε να φθάσουμε στο σήμερα, να ατενίζουμε με εμπιστοσύνη και ελπίδα προς

συνέχεια στη σελ. 2

ΕΠΙΤΑΦΙΟ ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΟΝ ΛΕΙΜΝΗΣΤΟ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

του Πολιτικού Μηχανικού κ. Σωτηρίου Χαντζιάρρα

Σεβασμιώτατε,

Αγαπητοί συμπατριώτες, αγαπητοί φίλοι,

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη ενός επίλεκτου τέκνου της ιδιαίτερής μας πατρίδας, της Καρδίτσας, τη μνήμη μιάς μεγάλης προσωπικότητας, που αναδείχτηκε επάξια στο ύψιστο Αρχιερατικό αξίωμα και κράτησε στα σιβαρά χέρια του για περισσότερο από 25 χρόνια το τιμόνι της Ελλαδικής Εκκλησίας, τη μνήμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Σεραφεΐμ. Η διαδρομή του μεγάλου αυτού ανδρός που ξεκίνησε από το Αρτσιανό της Καρδίτσας, όπου γεννήθηκε το 1913, σημάδεύεται από την απαρύλλη εθνο-εκκλησια-

Στην ανατολή της τρίτης χιλιετίας από την ενανθρώπιση του Χριστού

συνέχεια από σελ. 1

το αύριο, παρά τις τόσες αντιξοότητες και δυσχέρειες, που εμφανίζονται. Μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας συμπυκνώνεται το νόημα της χριστιανικής αγάπης, που βιώνεται και φανερώνεται στον κόσμο με έργα. Αυτή την αγάπη ήρθε να φέρει στον κόσμο ο ενανθρωπήσας Χριστός, η οποία είναι τελικά ο δρόμος που οδηγεί στην ομοίωσή μας με το Θεό. Γιατί η αγάπη είναι πρώτα φιλοθεΐα και μετά φιλανθρωπία. Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, γίνεται φανερό λοιπόν πως ο ρόλος της Εκκλησίας είναι διακονία για τον άνθρωπο, για τη ζωή του ανθρώπου και του ανθρωπίνου γένους, που αρχίζει στον κόσμο αυτό και επεκτείνεται στη ζωή της ατελείωτης βασιλείας του Θεού!

Καλά Χριστούγεννα
και Καλή Χρονιά!

Δώρα Νικ. Φιλίππου

Μέγας εσπερινός μετ' Αρτοκλασίας στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Ομόνοια στην μνήμη του Αγίου Σεραφεΐμ.

Γράφει ο Άγγελος Ποδηματάς

Την 3ην Δεκεμβρίου 2001, ημέρα Δευτέρα, παραμονή της εορτής του Αγίου Σεραφεΐμ, τοπικού μας Αγίου και πολιούχου της Καρδίτσας μας, της πόλης μας και ώρα 6 μ.μ. με πρωτοβουλία και φέτος, όπως κάθε χρόνο του Συλλόγου Φαναριωτών Θεσσαλίας "η Ήθωμη", πρόεδρος του ο κ. Κων/νος Σκαφίδας και του Συλλόγου Κρουνεριτών Καρδίτσας "ο Προφήτης Ηλίας" πρόεδρος του, η με ανεξάντλητη ενεργητικότητα κ. Ζωή Λαζινού, ετέλεσαν Μέγαν Εσπερινόν μετ' αρτοκλασίας παρόντων πολλών Φαναριωτών, Κρουνεριτών, Καρδιτσιωτών και γενικώς ανθρώπων καταγομένων εκ του Νομού Καρδίτσας, στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Ομόνοια, στη μνήμη του Νεομάρτυρος και Αγίου Σεραφεΐμ.

Ο Άγιος Ιερομόναχος Σεραφεΐμ επίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου, γεννήθηκε στη Μπεζούλα περί το 1550 και μαρτύρησε στο Φανάρι Καρδίτσας στις 4 Δεκεμβρίου 1601

Μόνασε στην Μονή Κορώνας, έγινε ηγούμενος της Μονής και χειροτονήθηκε Επίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου. Ως Επίσκοπος εμυήθη και έλαβε μέρος εις την αποτυχούσαν επανάστασιν του Διονυσίου Σκυλοσόφου επισκόπου Τρικάλων το 1601 κατά των Τούρκων.

Συνελήφθη από τους Τούρκους και πέθανε από τα πολλά βασανιστήρια. Χοροστάτησε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδριτής πατήρ Σεραφεΐμ, προϊστάμενος του Ναού μετά των Ιερέων του Ναού, πατέρας Δημητρίου Μιλάκη και του Διακόνου Θεοτίμου Τσάλα. Η μνήμη του Αγίου εορτάζεται κυρίως στη Καρδίτσα, στις 4/12 ενάστου έτους, η ώρα του Αγίου Σεραφεΐμ φυλάσσεται στη Ιερά Μονή Κορώνας, της οποίας όπως γράψαμε παραπάνω υπήρξε Ιερομόναχος και εν συνεχεία Ηγούμενος. Η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου γιορτάζεται στην πόλη της Καρδίτσας της οποίας είναι και πολιούχος την Κυριακή των Μυροφόρων παρουσιάζει πολλών Επισκόπων και άλλων κληρικών καθώς και χιλιάδων κόσμου. Στο Φανάρι η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Σεραφεΐμ γιορτάζεται την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου.

Απευθύνουμε τα θερμά συγχαρητήρια στους δύο συλλόγους κ' ευχόμενα και του χρόνου με το καλό να ξανακάνουν το θεάρεστο έργο τους.

Το απολυτίκιον του Αγίου Σεραφεΐμ 'Ήχος α' της Ερήμου πολιτής "των Αγράφων των γόνων, Φαναρίου τον πρόεδρον, της Μονής Κορώνας, το κλέος, Σεραφεΐμ ευφημήσωμεν, αθλήσας γαρ λαμπρώς υπέρ Χριστού, θαυμάτων επομβρίζει δωρεάς και λιτρούται νοσημάτων φθοροποιών, τους πίστη ανακινάζοντας" δόξα τω δεδοκασί σοι ισχύν, δόξα τω σε θαυμασώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιδμάτα.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στο Κατώφλι του 2002

συνέχεια από σελ. 1

δύση, και έχει τις προϋποθέσεις να καλύψει απρόσκοπτα και όση απόσταση της απομένει ακόμα. Η διάθεση αυτή δεν πρέπει να νοθευθεί ούτε να εκφυλισθεί σε μιά μίμηση της Δύσεως, αλλά σε μιά, κατά το δυνατόν, δημιουργική αφομοίωση όλων των θετικών στοιχείων του πολιτισμού και των επιτευγμάτων της, που σημαίνει πρακτικά, ότι έχουμε ακόμα ανάγκη από σαφείς στόχους συνεκούς, προγραμματισμένης και επιμελημένης εργασίας, για να αποκτήσουμε τώρα, με την αλλαγή βηματισμού που επήλθε, ότι προεταξιακά έμοιαζε πάρα πολύ δύσκολο και ιδιαίτερα μακρινό.

Καλή Χρονιά - Χρόνια Πολλά

στική του δράση. Τα σπάνια χαρίσματά του, η λεβεντιά του, το ήθος του, η ευφυΐα του, τον ανέδειξαν σε μια εκκλησιαστική ηγετική φυσιογνωμία μεγάλης εμβέλειας και καθολικά αποδεκτής.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφεΐμ, κατά κόσμον Τίτας, σφυριλάτησε ένα χαρακτήρα με πολλές αρετές. Ιδιαίτερα η ταπεινοφροσύνη του, η σεμνότητά του, η αγάπη προς τον πλησίον, η απλότητά του, η ανιδιοτελεία του, η αυτοθυσία του τον καθιέρωσαν στις ψυχές μας, στις ψυχές όλων των Ελλήνων, ως τον πραγματικό Λευίτη που ενστερνίστηκε και έκανε βίωμα τις επιταγές του Θεοανθρώπου. Ως Καρδιτσιώτες σεμνυόμεθα όταν αναφερόμαστε στη μνήμη του, γιατί εκτός από την πληθώρα των άλλων αρετών του, ενσάρκωνε την εξευγενισμένη εικόνα των χαρακτήρων μας, της ευθύτητας, της φιλοτιμίας, της φιλοξενίας, της ανυστερόβουλης φιλίας, της προσφοράς γενικότερα, που πιστεύουμε πως μας διακρίνουν.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφεΐμ, ήταν προικισμένος με πολλές ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις και θα μπορούσε να διαπρέψει σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής. Όμως προτίμησε να κάλεση τον Θεό, προτίμησε να γίνει διάκονός Του και να υπηρετήσει την Αγία Του Εκκλησία. Έδωσε με τους πειστικότερους τρόπους το παράδειγμα του Ελληνοχριστιανικού ήθους και ενσάρκωσε το υπόδειγμα του σεμνού και ταπεινόφρονος Ιεράρχου.

Στην πατρίδα μας προσέφερε πολύ, αντιστάθηκε στον κατακτητή, χαρακτηρησθείς Δεσπότης αντάρτης, και ενίσχυσε με αυτοθυσία τους εθνικούς μας αγώνες.

Ως υπηρέτης του Υψίστου, ενστερνισθείς το "μή γινώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου", άσκησε μεγάλο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο, με σεμνότητα και χωρίς να επιδιώξει την προβολή του, συνδράμωντας γέροντες, ορφανά, χήρες, πολύτεκνους, αναξιοπαθούντες και πρόσωπα αδύναμα χρήζοντα βοήθειας. Ίδρυσε Γηροκομεία, Άστυα, Σπίτια Γαλήνης, Κατασκηνώσεις, Σχολές Γονέων, Γεωργικά Σχολεία, Σχολές για απροστάτευτα κορίτσια. Καθιέρωσε προικοδοτήσεις, οργάνωσε αποστολές βοήθειας σε σεισμοπαθείς, σε πληγέντες από τα δεινά του πολέμου (Βοσνία, Σερβία) και αποστολές βοήθειας για να ανακουφίσει λαούς του τρίτου κόσμου.

Ακόμη, η σοφία του, η μετριοπάθειά του, η διαλλακτικότητά του βοήθησαν να παρουσιάσει πρόοδο το θέμα της προσέγγισης των Εκκλησιών. Εκκλησιαστικοί ηγέτες της Παγκόσμιας Κοινότητας της Ορθοδοξίας και του Καθολικισμού, αναγνωρίζοντας το ήθος του και τη μεγάλη εμβέλεια της προσωπικότητάς του, προσήλθαν λιγότερο εφεκτικοί στον Εκκλησιαστικό Διάλογο και ενίσχυσαν την τάση για τη σύγκλιση και την ομοψυχία της παγκόσμιας Χριστιανοσύνης.

Αγαπητοί φίλοι, όσα και να πει κανένας για την προσωπικότητά του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Σεραφεΐμ θα είναι λίγα, όμως ο ιστορικός του μέλλοντος, γιατί τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφεΐμ θα τον τιμήσει με λαμπρή αναφορά ή ιστορία, θα σταθεί στο υψηλό φρόνημα, στο υψηλό ήθος, στην απλότητα, στη λεβεντιά, στην ανιδιοτέλεια, στην αγάπη για τον άνθρωπο που τον διέκριναν σε όλη τη ζωή.

Ας είναι αιωνία του η μνήμη και ας μεσπεύει στον Παντοδύναμο για το καλό της ιδιαίτερης Πατρίδας μας, για το καλό της Ελλάδας μας.

Α' Νεκροταφείο Αθηνών 9 Δεκεμβρίου 2001

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΧΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΑΓΙΟ

στους τάφους Σεραφεΐμ και Ν. Πλαστήρα

συνέχεια από σελ. 1

Μίλησε ο πολιτικός μηχανικός κ. Σωτήρης Χαντζιάρρας, αντιπρόεδρος του Συλλόγου (η ομιλία του δημοσιεύεται στην παραπάνω στήλη της εφημερίδας) για τα σπάνια χαρίσματα του Μακαριστού Σεραφεΐμ.

Επίσης ο Επίσκοπος μετά το τρισάγιο είπε δύο λόγια για τον Αδαμάντιο χαρακτήρα και τιμότητα του Μακαριστού Σεραφεΐμ μ' ένα περιστατικό: πως βοήθησε ένα φτωχό παιδί να διοριστεί στον ΟΤΕ του οποίου είναι σήμερα Διευθυντής.

Στεφάνια κατέθεσαν στον τάφο του Μακαριστού:

- 1) Σύλλογος Καρδιτσιωτών δια του προέδρου του κ. Ντελή Δημητρίου Δ/ντού ΑΤΕ
- 2) Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλών (ΙΛΕΘ) δια του κ. Στυλοπούλου Λεωνίδα Γεν. Γραμματέως της
- 3) Σύλλογος Σοφαδιτών Καρδίτσας, δια της κ. Δέσποινας Κόγιας.

Στη συνέχεια οι προσελθόντες, προπορευομένου του Επισκόπου κ. Παύλου, μετέβησαν στον τάφο του αειμνήστου Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα, όπου εψάλη επίσης επιμνημόσυνη δέηση, χοροστατούντος κ' εδώ του Επισκόπου Νεοχωρίου κ. Παύλου ως εκπροσώπου κ' εδώ του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου.

Για το έργο, την προσωπικότητα του Στρατηγού και προθυπουργού της Ελλάδος αειμνήστου Νικολάου Πλαστήρα καθώς και για την δράση του στους πολέμους 1912 - 13, 1922 και 1945, για τη Συμβολή του στη ειρήνευση, μίλησε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου κ. Κων/νος Αθανασόπουλος εκ Σοφάδων Καρδίτσας καταγόμενος (Η ομιλία του δημοσιεύεται σε άλλη στήλη)

Κατετέθησαν στεφάνια στον τάφο του από τους:

- 1) Σύλλογο Καρδιτσιωτών, δια της κ. Λέντζα Βαΐου
- 2) Σύλλογο Σοφαδιτών, δια του κ. Θεού Αλόστολου
- 3) Συλλόγου Μορφοβουνιωτών, δια του προέδρου του κ. Τσιτσιπά Θωμά.
- 4) Ι.Α.Ε. Θεσσαλών δια του Γεν. Γραμ. κ. Στυλοπούλου Λεωνίδα
- 5) Κέντρου Ιστορικών Μελετών Ν. Πλαστήρα, δια του κ. Τσάβαλου Αναστασίου.

Μετά την τελετή προσεφέρθη καφές σε αίθουσα απέναντι του Νεκροταφείου από τον Διοργανωτή Σύλλογο Καρδίτσας. Ευχόμενα του χρόνου να είναι καλός ο καιρός και να παραστούν περισσότεροι.

Καθηγητής Κωνσταντίνος ΓΕ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Νικόλαος ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ

Ο Γενναίος πολεμιστής
Ο Έντιμος πολιτικός
Ο Καλός κ' αγαθός ανήρ
Ο Ποιμήν ο καλός
Ο Αληθής ηγέτης

Λόγος επιτάφιος

Αθήνα 9 / 12 / 2001

Με δέος προσέρχομαι ενώπιόν Σας να ομιλήσω για έναν Άνθρωπο, ο οποίος από μακρού χρόνου ήδη, είναι περιβεβλημένος - και δικαίως - την αχλύ του μύθου...

Διότι ο Νικόλαος ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ υπήρξε: ο - γενναίος πολεμιστής, - ο έντιμος πολιτικός, - ο κατά τον Φιλόσοφον καλός και αγαθός ανήρ, - ο κατά Χριστόν, καλός Ποιμήν, όστις εθυσίασε την ψυχήν αυτού υπέρ του ποιμνίου.

Τέκνον, πτωχών, αλλ' ευπρεπών γονέων, ως αναφέρει ο Βαγγέλης ΑΓΓΕΛΗΣ, λαμπρός βιογράφος του, είδε το φως της ζωής το έτος 1883 μ.Χ. στο Μορφοβούνι Καρδίτσας, και το έχασε, την 3η πρωινή ώρα της 26ης Ιουλίου του έτους 1953 στην Αθήνα. Ο χρόνος και ο τόπος δεν επιτρέπουν λεπτομερή αφήγηση της ποικιλόμορφης, πολύπλευρης και πολυσήμαντης, δράσης του. Ως εκ τούτου θα περιορισθώ να αναφέρω επιγραμματικώς ελάχιστα στοιχεία, βάσει των οποίων θα ανακαλέσετε στην μνήμη Σας τον Άνδρα. Ο Νικόλαος ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ, έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους, στον Βορειοηπειρωτικό Αγώνα, στο Κίνημα για Θεσσαλονίκη του έτους 1916, στις επιχειρήσεις του Μακεδονικού Μετώπου του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, στην εκστρατεία της Ουκρανίας, στην εκστρατεία της Μικράς Ασίας. Τον Σεπτέμβριο του έτους 1922 μ.Χ. μετά του Στ. Γονατά και του Παν. Φωκά συγκρότησε την επαναστατική επιτροπή, της οποίας, την 14 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, ανέλαβε την προεδρία, και εζήτησε: την έξωση του Βασιλέως, την παραίτηση της Κυβερνήσεως, την τιμωρία των υπευθύνων της εθνικής καταστροφής. Αναδιοργάνωσε την στρατιά του Έβρου και κατά την αυτή περίοδο εργάστηκε για την σύναψη έντιμης συνθήκης με την Τουρκία, Λωζάνη 1923 μ.Χ. Τότε, με ειδικό ψήφισμα της Δ' Εθνικής Συνέλευσης του απενεμήθη και ο τίτλος του Αντιστρατήγου. Αργότερα, τον Ιανουάριο του έτους 1945 μ.Χ., ο Νικόλαος ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ανέλαβε Πρωθυπουργός της αιμασσοσυίας χώρας, και με την πολιτική του, που άσκησε με σύνεση και τόλμη υπήρξε εν τω μέτρω του ανθρωπίνως εφικτού πρωτεργάτης της εθνικής συμφιλίωσης, μετά τα Δεκεμβριανά γεγονότα. Κατά τα έτη 1950 μ.Χ. και 1951 μ.Χ. ηγήθη συμμαχικών Κυβερνήσεων, προσφέρας και υπό άλλην ιδιότητα πολύτιμες υπηρεσίες στους Έλληνες. Κατ' αυτήν την περίοδο διαμορφώθηκαν και οι πολιτικές του απόψεις περί Δημοκρατίας: "Τας δύο βασικές επιδιώξεις του έθνους μας, την εθνικήν ισχύν και την πολιτικήν και κοινωνικήν ελευθερίαν, μόνον η Δημοκρατία τας εξασφαλίζει. Διότι, αυτή μόνον συντονίζει την χώραν προς τον παγκόσμιον πολιτισμόν, και αυτή, επίσης, αδελφώνει τα τέκνα της ίδιας πατρίδος εις ένα γόνιμον μόχθον, χάριν του κοινού αγαθού της καθολικής ευημερίας." Είναι γνωστόν, ότι σκοπιμότητες ή μικρότητες δεν επιτρέπουν ενίοτε στους Άνθρώπους να αποτιμήσουν την αξία και τις αρετές κάποιου, καθ' όν χρόνον αυτός βρίσκεται εν ζωή. Μετά το θανατό του όμως η αλήθεια ευχερέστερον ομολογείται. Και αυτό συνέβη ακριβώς και στην περίπτωση του προκειμένου νεκρού. Ανθολογώ επί τροχάδην ιδιότητες και επίθετα "απονεμηθέντα" στο Νικόλαο ΠΛΑΣΤΗΡΑ, μετά το θανατό του, αν και ο ίδιος τα είχε κατακτήσει με μόχθο συνεχή εν ζωή: Λιτός/ Ατέριτος/ Άδολος, Αληθής/ Ηγέτης/ Ευγενής/ Προσηνής/

Γενναίος/ Παιρτής αγνός/ Ανιδιοτελής, Πιστός μετ' αυταπαρήσεως στην επιτέλεση του καθήκοντος, Δίκαιος/ Ελικρινής/ Ευθύς, Έντιμος/ Αδιάφορος.... Την 26η Ιουλίου του έτους 1953 μ.Χ. σύμπασα η Ελλάς, οι Έλληνες, οι Πολιτικοί Ταγοί, δακρυρροούντες έκλιναν ευλαβικώς το γόνυ προ του σκηνώματος του Μεγάλου Νεκρού, αναμνησκόμενοι, πέραν των συνήθων μικροτήτων, των αρετών και των σπουδαίων υπηρεσιών υπέρ του Έθνους αυτού του Μεγάλου Ανδρός. Ο εκπρόσωπος της Κυβερνήσεως Υπουργός Παναγ. ΣΦΗΝΑΙΟΣ ανέφερεν: "Εν τω προσώπω του Νικολάου ΠΛΑΣΤΗΡΑ το Ελληνικόν Έθνος έχασε μίαν από τας πλέον αγνάς ηγετικές φυσιογνωμίας και η κυβερνήσις έναν σπουδαίον αντίπαλον. Ο Νικόλαος Πλαστήρας ενεφορείτο πάντοτε από αγνάς προθέσεις και από την φλογεράν της πατρίδος αγάπην. Ηγάπησεν τον μοχθούντα Λαόν και εύρε απήχησιν εις την καρδίαν του...." Ο Γεώργιος ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ εδίλωσεν: "Ο Στρατηγός Πλαστήρας υπήρξεν η ηρωική μορφή του εθνικού και δημοσίου βίου της Ελλάδος.... Ακόμη, και ζων, είχαν εισέλθει εις την περιοχήν του θρούλου..." Ο Σάββας ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ προσέ-θεσεν: "Αρχηγέ μας, ο θρούλος Σου θα εμπνεεί και θα συγκινεί αιωνίως το έθνος μας στην ιστορική του πορεία..." Ενώ, ο Αλέξανδρος ΣΒΩΛΟΣ, υπεγράμ-μισε τα εξής: "Η παλικαριά σου σε κατέστησε θρούλο, το ένστικτό σου σε ωδήγησε σε σωστές πολιτικές επιλογές και διαγωνίσεις, καθώς και σε συνθήματα, στο άκουσμα των οποίων εσκήρτησεν ο Λαός, ο οποίος σε συνοδεύει στον Τάφον σου με τον φωτισθέντα του Παλληκαριού". Τέλος, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, μεταξύ άλλων, ανέφερε σε εκτενές άρθρο της και τα εξής:

"...Ο Νικόλαος ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ήταν πολεμιστής, στρατιωτικός, ένας αληθινός ΗΡΩΑΣ, και θα μείνη εις την ιστορίαν της χώρας αλησμόνητος ως ο Μαύρος Καβαλάρης της Μικρασιατικής Εκστρατείας...Επολιτεύθη ως αποφασιστικός και τίμιος Άνθρωπος, εκτιμηθείς και αγαπηθείς από όλα τα λαϊκά στρώματα..." Και πράγματι, κατά τον χρονογράφον, η καρδιά του Νικολάου ΠΛΑΣΤΗΡΑ ήτο καρδιά λέοντος, η ψυχή του, ψυχή αγνού παιδός, και ο νους του, αντικατοπτρίζων την γενναίότητα και την αγαθότητα του Ανδρός, εθώρει τον κόσμο ως αυτός να μη είχε κακίας...

Στρατηγέ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ευλαβώς ανατίθμη προ του τάφου σου, ως ο ολίγοστος των Ελλήνων, την ευγνωμοσύνη του Έθνους.

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο ΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ
Υμηπτού 80Α - Χολαργός
Τηλέφωνο: 6515127
ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Εκλεγμένη
7μελής επιτροπή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Σατωβριάνδου 29-
7ος όροφος
104 31 Αθήνα
Τηλ. 5243955

Σύλλογοι, οργανισμοί 1500
Ιδιώτες 1500

Επιμέλεια - παραγωγή:
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Καλαυρία
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ: 6847794 - 6845288 - FAX: 6842009
e-mail: calavria@yahoo.com

Επιμέλεια - παραγωγή:
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Καλαυρία
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ: 6847794 - 6845288 - FAX: 6842009
e-mail: calavria@yahoo.com

Επιμέλεια - παραγωγή:
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Καλαυρία
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ: 6847794 - 6845288 - FAX: 6842009
e-mail: calavria@yahoo.com

Επιμέλεια - παραγωγή:
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Καλαυρία
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ: 6847794 - 6845288 - FAX: 6842009
e-mail: calavria@yahoo.com

Επιμέλεια - παραγωγή:
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Καλαυρία
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ: 6847794 - 6845288 - FAX: 6842009
e-mail: calavria@yahoo.com

Π Ε Ν Θ Η

ΠΑΝΔΗΜΑ κηδεύτηκε και ενταφιάστηκε στην Καρδίτσα το Σάββατο στις 15 Σεπτεμβρίου 2001 η 76χρονη συνταξιούχος διδασκάλισσα (διευθύντρια Α') Αλεξάνδρα Παπαευθυμίου - Ανυφαντή, σύζυγος εν ζωή του επιτίμου δικηγόρου και λογοτέχνη, συνεργάτη της εφημερίδας μας κ. Κίτσιου Ανυφαντή. Την μεταστάσαν αποχαρτέησαν εμπνευσμένα δύο εκλεκτοί πνευματικοί άνθρωποι, ο δίδκτορας της φιλοσοφίας στα Πανεπιστήμια της Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Στεφ. Καραγιάννης και ο εκλεκτός εκπαιδευτικός, συγγραφέας και λογοτέχνης κ. Χρυσ. Ευαγ. Ζήσης, οι οποίοι



εξήραν το Χριστιανικό ήθος, την αγωνιστικότητα, την ανωτερότητα και την ευεργετική επίδραση που άσκησε σε γενιές παιδιών ως διδασκάλισσα, ως επίσης και ότι ανέδειξε με το σύζυγό της δύο εκλεκτούς επιστήμονες, το δικηγόρο Καρδίτσας Γιώργο Ανυφαντή και την μετεκπαιδευμένη Θεολόγο Βασιλική Ανυφαντή, σύζυγο του συγγραφέα και διδάκτορα Φυσικής Βασιλείου Ορφανοπούλου. Η εφημερίδα μας απευθύνει στην οικογένεια της εκλιπούσης τα ειλικρινά της συλλυπητήρια.

Πνευματική Ανθοδέσμη

από τον Κίτσιο Γ. Ανυφαντή επίτιμο δικηγόρο

(στη μνήμη της συζύγου του Αλεξάνδρας σ. Διδασκάλισσας Διευθύντριας Α').

1. Κύριε: Αξιωσε με να σπέρνω αγάπη όπου κυριαρχεί το μίσος. Στην αμφιβολία, πίστη. Στην απελπισία, ελπίδα. Στο σκοτάδι, φως. Στη λύπη, χαρά. Γιατί σπέρνοντας αυτά θερίζω τα ίδια.
2. Τούτο το κοινό χαρακτηριστικό έχει και η συνηθισμένη ζωή του ανθρώπου, κι η ζωή του Αγίου: πως και οι δυο ζητούν την ευτυχία μόνο που την τοποθετεί άλλοι ο καθένας τους.
Βλάσιος Πασκάλ. (Γάλλος μαθηματικός και φιλόσοφος 1623 - 1662)
3. Ο Χριστός στον πόνο
Ο Ιησούς, ο Σωτήρ, δε θέλει να σε σώσει από τον πόνο, αλλά θέλει, αντίθετα, να σε σώσει μέσω του πόνου. Δε ζητάει να καταπραΐνει τον πόνο σου, αλλά ζητάει, αντίθετα, να τον διεγείρει. Δε σε ναρκώνει, αλλά σε ξυπνάει. Σε καλεί σ' ένα έργο που απαιτεί νάσαι αδιάκοπα ξύπνιος και ο πόνος είναι αναγκαίος για να είσαι ξύπνιος. Δε σου προσφέρει ο Ιησούς κανένα ναρκωτικό για να κοιμηθείς. Δεν πρέπει να σε πάρει ο ύπνος, όπως λέει ο Πασκάλ, ως που να έρθει η συντέλεια του κόσμου. Αφού θα κοιμόσουνα, αν δεν πονούσες, ο πόνος σ' εμποδίζει να κοιμηθείς. Η μεγάλη εγρήγορη είναι το βαρύ αίτημα του Χριστιανισμού.
Παν. Κανελλόπουλος
4. " Εγώ στον ταπεινό ρίχνω το βλέμμα μου, στον πονεμένο και σ' αυτόν όπου το λόγο μου φοβάται" (Ησ. 66:2)
Ένας φτωχός τσαγκάρης, εκεί που εργαζόταν, θυμήθηκε τον πεθαμένο πατέρα του και σκέφτηκε ότι κι αυτός θα φύγει μια μέρα απ' αυτόν τον κόσμο. Την ώρα εκείνη ένα ρολόι που είχε στον τοίχο χτύπησε την ώρα, σαν να του έλεγε πως όλα φεύγουν, οι ώρες, οι ευκαιρίες, τα χρόνια, κι ότι έτσι θα φύγεις κι εσύ. Αλλά που θα πας; Αμέσως πετάχτηκε επάνω και σταμάτησε το ρολόι, μα η σιωπή τον στενοχώρησε περισσότερο. Σηκώθηκε πάλι και ξανάβαλε το ρολόι να δουλεύει. " Τι σημασία έχει, σκέφτηκε, αν εγώ το σταματήσω; Οι ώρες φεύγουν έτσι κι αλλιώς. "Που θα πας όταν πεθάνεις;" του ψιθύριζε η ίδια φωνή μέσα του.
Απελπισμένος, γονάτισε και φώναξε : " Θεέ μου, ελεησέ με, τον αμαρτωλό!" Το ρολόι προχωρούσε, αλλ' αυτός έμεινε ακίνητος. "Κύριε", έλεγε, "κάνε έλεος". Τη στιγμή που έλεγε τούτα τα λόγια, ένα γλυκό φως φίλησε την ψυχή του κι ένα βάρος έφυγε από πάνω του. Εκείνος που σήκωσε τον σταυρό τις αμαρτίες του κόσμου σήκωσε και τις δικές του αμαρτίες, και στη φωνή " που θα πας;" ήρθε τώρα η απάντηση: "Μαζί Σου, Κύριε, για πάντα θα είμαι!"
5. Για ν' αγαπήσεις το συνάνθρωπό σου, πρέπει να έχεις ταπεινοφροσύνη. Ο εγωιστής δεν αγαπά. Θέλει όλον τον κόσμο, αν ήταν δυνατό, όργανο των ιδιοτελών σκοπών του. Δεν υπηρετεί το συνάνθρωπό του. Είναι συμβατικός. Καλό γι' αυτόν είναι ό,τι τον συμφέρει. Το χριστιανικό βίωμα θέλει "καρδία καθαρά" συντεντρίμενη και ταπεινωμένη (Ψαλμ.50, 19) Με ταπεινή και καθαρά καρδιά μπορεί κανένας να πλησιάσει το Θεό. " Μακάριοι οι καθαροί τη καρδιά ότι αυτοί τον Θεό όψονται" τόνισε ο Θεάνθρωπος στην επί του Όρους ομιλία του. Και "καθαρός τη καρδιά" είναι ο άνθρωπος που είναι απαλλαγμένος απ' τα πάθη της ψυχής, που έδωσε τους λογής λογής δαίμονες που τον πολιορκούσαν κι ήθελαν να φωλιάσουν στην ψυχή του, να την οδηγήσουν στο κακό.
Κάθε φορά που βλέπω το Σταυρό Σου Εσύ μ' ευλογείς κι απλώνεις τα χέρια Σου, λέγοντας "Ελα"! (Τρίπτυχη ομολογία) "Ολοκάρπωμα" (Π. Σωτήρχος Κίτσιος, Γ. Ανυφαντής 1925 - (Από κριτικό σημείωμα)
6. Θεολόγος είναι ο περι Θεού, εκ Θεού, κατενώπιον Θεού, και προς δόξαν Θεού λέγων.
7. Γνώμες του λαού
Ένας καλός γείτονας είναι πιο πολύτιμος από τον αδελφό σου ακόμα. Λείψε από μια ωργισμένη ώρα, για να ζήσεις χίλια χρόνια. Το χορτάρι της υπομονής δε φυτρώνει σ' όλους τους κήπους. Το φτωχό και το χωριάτη ξένη έγνοια τον γερνάει. Ελληνική παροιμία.
8. Η χριστιανική χαρά
Η χριστιανική πίστις μας δίνει τα μέσα, για να έπανορθώσουμε τα σφάλματά μας, μαζί με τη βεβαιότητα της θεϊκής συγγνώμης; μας δίνει και τη γαλήνη της καρδιάς. Η χριστιανική πίστις δεν καταργεί τον σωματικό θάνατο, αλλά μας διδάσκει να διαβλέπουμε σ' αυτόν τον αγγελιοφόρο του Θεού, που αναγγέλλει το τέλος της δοκιμασίας και την αρχή της αμοιβής. Εππροσέξατε τον άωτον υιό; Εφόσον είχε χρήματα, τα χρησιμοποιούσε για να ζη βίον άσωτο. Πότε του ήλθε η σκέψις να ξαναγυρίσει στο πατρικό του σπίτι; Όταν άρχισε να πεθαίνει από την πείνα. Ο πόνος - σωστά είπαν - δώχνει την αμαρτία απ' την ψυχή μας, καθώς ο Κύριος έδωσε τους εμπόρους από τον ναό της Ιερουσαλήμ με το φραγγέλιο. Ιωάννης Παναγιωτίδης (Απ' το βιβλίο " Μην Κλαίς" Επιμέλεια Δ. Φερούση)
9. Ευτυχείς όσοι διαβάζουν και ξαναδιαβάζουν, όσοι έχουν πολλές ελεύθερες ώρες και τις αφιερώνουν στη μελέτη.
10. Παράγγελε τοις πλουσίοις εν τω νυν αιώνη μη υψηλοφρονείν, μηδέ ηλιπκέναι επί πλούτου αδηλότητι. (στο άστατο του πλούτου Απ. Παύλος Α. Τιμόθεον στ 17)
11. Ο καθένας το Χρέος του. Οι παλαιές γυναίκες (τονίζει ο Ι. Χρυσόστομος) αποκαλούσαν τους συζύγους, κύριους τους και σ' αυτούς έδιδαν τα πρωτεία τους. Αλλά και εκείνοι λέει η γραφή αγαπούσαν στοργικά τις γυναίκες τους. Πέτρος Α. Χριστοδουλάς (Ο ΓΑΜΟΣ)
12. Η ΑΠΟΓΝΩΣΗ Η απόγνωση ισοδυναμεί με πνευματική αυτοκτονία.
13. Σαν σκέπτεσαι λουλούδια συχνά τα κάνεις και φυτρώνουν. (Ινδική Παροιμία).

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τίμησε τον κ. Μηαρίτη Βασίλειο (Βάσο) για την πλούσια και αξιόλογη προσφορά στον τομέα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Βάσου Κ. Μηαρίτη Δ/ντή Α' εκπαιδευτικού συγγραφέα

Σε ειδική ημερίδα με θέμα "ο Εθελοντισμός στον χώρο της Παιδείας" του Δ' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης που έγινε την περασμένη Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο "Άνετον" τιμήθηκαν τρεις δάσκαλοι, μεταξύ των οποίων το εκλεκτό γέννημα της Θεσσαλίας, ο εξαιρετικός δάσκαλος και διευθυντής Α' της Δημοτικής Εκπαίδευσης, κ. Βασίλειος Κ. Μηαρίτης, από την Κερασιά Νεβροπόλεως του Νομού Καρδίτσας.



Η τελετή ξεκίνησε με αναγγελίες και προσφώνηση της κυρίας Δέσποινας Λιάπη, πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας του Δ' Δημοτικού Διαμερίσματος, και υποδοχή του κ. Γεωργίου Φωτιάδη πρόεδρο του ιδίου Δ' Δημοτικού Διαμερίσματος, ο οποίος αφού καλωσόρισε κι ευχαρίστησε τους προσεβλόντες απήγγειλε το ποίημα "Στο Δάσκαλο" του Κωστή Παλαμά. Στη συνέχεια κλήθηκαν και ανέβηκαν στο βήμα ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Καπετανόπουλος ο οποίος επισήμανε τη διάκριση στην αρχαιότητα μεταξύ ιδιωτών και πολιτών και τη σημασία της ανάμειξης του πολίτη-εθελοντή στα κοινά, και ο αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Σταμάτης Καραμανλής, ο οποίος αναφέρθηκε διεξοδικά στο εθελοντικό έργο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Με γλαφυρότητα οι αξιέπαινοι οικοδεσπότες συνεπήραν το ακροατήριο το οποίο εξέφρασε την επιδοκιμασία του χειροκροτώντας τις προσπάθειές τους.

Ακολούθως μίλησαν κι άλλοι: εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες, εκπρόσωποι υπηρεσιών κι' απονεμήθηκαν χρηματικά βραβεία σε σχολεία που συμμετείχαν σε μαθητικές δραστηριότητες (χορωδία και θεατρικά σχήματα) του Μαΐου 2001. Τιμητικό βραβείο απονεμήθηκε επίσης στην κ. Μέρω Κεσοσόγλου για το φιλανθρωπικό και εκπαιδευτικό έργο στην Ακτή του Ελεφαντοστού στην Αφρική. Αξιέπαινη η προσπάθεια και ο κυματισμός της ελληνικής σημαίας σε σχολείο στη μακρινή αυτή γωνιά της γης.

Όταν η ημερίδα έφτασε στο κύριο θέμα της, την απονομή τιμής στους δασκάλους που πέραν των εκπαιδευτικών τους υποχρεώσεων πρόσφεραν κόπο και χρόνο στην αναβάθμιση της παιδείας της χώρας μας, οι τελετάρχες εκφώνησαν τρία ονόματα: Μηαρίτης Βασίλειος, Αβράμης Βασίλειος, Σκανδάλης Γαβριήλ.

Ο κ. Μηαρίτης χωρέθηκε το ακροατήριο κι' αναφέρθηκε δι' ολίγων στους Πλάτωνα και Ξενοφώντα, που και οι δύο ορίζουν ότι οι ηγέτες πρέπει να είναι από την αρχή της κηρύσεως ενάρετοι και ικανοί να διοικούν. Άλλωστε πως θα μπορούσε κάποιος να είναι εθελοντής χωρίς αρετή; Επειδή ο χρόνος πείξε, έκλεισε με το ποίημα "Πατέρες" από τους "Βομούς" του εθνικού μας ποιητή Κ. Παλαμά.

Στη συνέχεια κλήθηκαν οι κ.κ. Αβράμης Βασίλειος, ο οποίος ευχαρίστησε για την τιμή και κατέθεσε την πρόθεσή του για συνέχισή της εθελοντικής προσφοράς του και Σκανδάλης Γαβριήλ, ο οποίος έκανε αναδρομή στη ζωή του όχι μόνο ως δάσκαλος, αλλά και ως στρατιώτης, αναφερόμενος στην πίστη του στον "γλυκύτατο Ναζωραίο".

Η πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας και ο Πρόεδρος του Δ' Δημοτικού Διαμερίσματος προσέφεραν στα τιμώμενα πρόσωπα ανθοδέσμη, δίσπλωμα και τιμητική πλάκετα.

Η τελετή έκλεισε με τη χορωδία "Ορφείας", η οποία προσφέρθηκε εθελοντικά, στο κλίμα κι' αυτή της ημερίδας, και με την παράθεση δεξιώσεως.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης του πολυγραφώτατου κ. Βάσου Κ. Μηαρίτη, δασκάλου, με την ευρεία έννοια του όρου, που λόγω έλλειψης χρόνου δεν ακούστηκε στην ημερίδα και το οποίο θεωρούμε σημαντικό να παραθεσουμε ως κατευθυντήρια οδηγία για κάθε σκεπτόμενο Νεοέλληνα.

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ (Βάσου Κ. Μηαρίτη)

Στη σημερινή εποχή που σχεδόν όλα περιστρέφονται γύρω από την ύλη, η φιλοσοφία των ιδεών και σημαντικότητες αξίες, όπως για παράδειγμα οι χριστιανικές, φαίνεται να έχουν μπει στο περιθώριο.

Θαρρείς και σε μετρούν με το πόσο βγάζεις και τι διασυνδέσεις έχεις. Είναι όμως έτσι; Πως θάπρεπε να είναι; Υπάρχει κρίση στον πολιτισμό; Και πρέπει ή μπορούμε, να αλλάξουμε τα πράγματα;

Αυτή η πληθώρα των ερωτημάτων πλήττει πρώτιστα τη νεολαία κι' ύστερα εμάς τους ωριμότερους που καλούμαστε να δώσουμε απαντήσεις. Εμείς στο κάτω κάτω έχουμε αναπτυγμένες τις αντιστάσεις μας, έχοντας ζήσει τα δύσκολα χρόνια της κατοχής και των δεινών που έπληξαν τόσο συχνά την πατρίδα μας, αλλά και την Ευρώπη γενικότερα.

Μέσα σ' αυτόν τον καταγιομό, λοιπόν, έχουμε μια λεπτή, ταπεινή, αλλά γεμάτη σταθερότητα φωνή: η παιδεία μπορεί να μπει εθελοντικά στην υπηρεσία του σύγχρονου ανθρώπου.

Παιδεία είναι για τον Πλάτωνα η τέχνη της περιστροφής της ψυχής προς το αγαθό, αυτό που οι φιλόσοφοι αποκαλούν φωτεινότητα του όντος (Πολιτεία 518 c, d). Πρέπει, λοιπόν ν' αναπτύξουμε την παιδεία με την όσο το δυνατόν ευρύτερη έννοια του όρου, ώστε να άγει τις ψυχές των πολιτών προς το αγαθό.

Και δεν εννοώ μόνο την υποχρεωτική ή άλλη εκπαίδευση που παρέχει το κράτος, αλλά την παιδεία που μπορεί να εκφραστεί μέσα από μία συγκέντρωση σαν την απομνην, μέσα από ανεξάρτητες διαλέξεις σκεπτόμενων ανθρώπων, μέσα από τη λογοτεχνία, μέσα από την παρουσία του καθενός μας στον χώρο που ζει και κινείται, να γίνει ο καθένας μας ένα φως.

Η παιδεία μπορεί να εκφραστεί και μέσα από σωτές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Παρακολούθησα με περασμένο Σάββατο (1η Δεκεμβρίου 2001) το μεσημέρι από τη Δημοτική τηλεόραση την τελετή βράβευσής από τον κ. δήμαρχο του Εμμανουήλ Κριαρά, αυτού του ζωντανού μνημείου των ελληνικών γραμμάτων! Πόσο σπάνιες είναι τέτοιες εκπομπές μέσα στον βορβορώδη πλουραλισμό των σύγχρονων τηλεοπτικών μέσων! Πόσο συγκινηθήκαμε οικογενειακά! Ο απόηχος ενός άλλου ήθους ο ύψους έφθασε στην καρδιά μας. Συγχαρητήρια στο Δήμο για τον δίδυλο αυτό επικοινωνίας που προσφέρει. Γιατί όχι και εκπαιδευτική τηλεόραση και ραδιόφωνο; Πως θα ανορθώσουμε τα νειάτα μας; Από που θα βρουν να πιστούν;

(Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

ΕΥΘΥΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ

Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Όταν ο άνθρωπος πεθαίνει, οι ψυχές πηγαίνουν στον Άγιο Πέτρο και δίνουν αναφορά. Ρωτάει λοιπόν ο Άγιος Πέτρος "παιδί μου εσύ από τι πέθανες;"
- Από τα γέλια απαντά η ψυχή.
Μα πως έγινε; του λέει ο Άγιος.
Να εκεί που δούλευα ήρθε κάποιος και μου λέει: "Πήγαινε στο σπίτι σου, η γυναίκα σου σε απατά!"
Τρέχω λοιπόν σπίτι μου, ψάχνω από δω, από κεί, τίποτε. Άρχισα λοιπόν να γελώ από ευχαρίστηση κι' έτσι πέθανα".
Τότε πετάγεται μια ψυχή άλλη από πίσω του, τον χτυπά και του λέει: "Ρε φίλε έμαξες καλά; - "Ναι" του απαντά ο άλλος.
- Αμ δε! Γιατί εάν έμαχνης και στο ψυγείο, ούτε εγώ θα πέθαινα από το κρύο, ούτε εσύ από τα γέλια".

Ένας γύφτος πάει με το γυφτάκι του σ' ένα μαγαζί υποδημάτων να του πάρει παπούτσια. "Τι θέλετε;" ρωτάει ο πωλητής. - "Θέλω γυφτάκι του πάρω παπούτσια". - "Τι νούμερο;" ρωτάει πάλι ο πωλητής. - "38" λέει ο γύφτος.
Μετά από μερικές ημέρες ξαναπάνε στο ίδιο κατάστημα. - "Τι θέλετε;" ρωτάει πάλι ο πωλητής. - "Γυφτάκι παπούτσι χάλασε, πάρει άλλο". - "Τι νούμερο; - Τώρα τέλει 40. Αντε πάλι μετά από κάμποσες ημέρες ξαναπηγαίνουν. - "Γυφτάκι παπούτσι χάλασε, πάρει άλλο". - "Τι νούμερο; - "43" λέει ο γύφτος. Μετά από μερικές ημέρες, αφού ξαναπάνε, λένε στον πωλητή: - Γυφτάκι τέλει πάλι παπούτσια. - "Τι νούμερο;" - "35", του λέει ο γύφτος.
- "Τι 35;" του απαντά ο πωλητής. "Μήπως κάνετε λάθος; Την προηγούμενη φορά ζητήσατε 43" - "Ναι, αλλά τώρα" λέει ο γύφτος "γυφτάκι έκοψε νύχι του"...

Ένας πισιρικός λέει στον πατέρα του: "Πατέρα, θα κάνετε ένα μωρό να το έχω κι' εγώ παρέα;"
- "Πήγαινε και πέστο στη μάνα σου" λέει ο πατέρας.
"Μαμά, λέει ο μικρός, "θα κάνετε ένα μωρό, να το έχω κι' εγώ παρέα; - "Τι λες βρε παιδί μου τώρα; Ούτε λεφτά έχουμε, ούτε ο πατέρας σου δουλεύει, ούτε τίποτα τώρα δε γίνεται. - "Μαμά" λέει ο μικρός, αφού σκέφτηκε για λίγο, "θα σε γκαστρώσω εγώ". - "Βρε τι λόγια είναι αυτά;" - "Καλά μαμά θα δεις!"
Μετά από οχτώ μήνες βλέπει τη μητέρα του με φουσκωμένη την κοιλιά.
"Είδες μαμά τι σου είπα; θυμάσαι που σου είπα ότι εγώ θα σε γκαστρώσω;"
"Μα τι λες, εσύ με γκαστρώσες ή ο πατέρας σου;"
"Ναι, αλλά ας είμαι εγώ καλά που πήγα και τρύπησα όλα τα προφυλακτικά που είχατε στο κομοδίνο και μου λες μετά ότι σε γκαστρώσε ο μπαμπάς

Μεσενικολίτικα

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΡΗΓΑ-ΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ και ήδη υπαλλήλου του Δήμου Ν.Πλαστήρα

Χριστούγεννα στο χωριό

Κάτω από παλιό ψυχρό θερμοκρασίες -12 βαθμούς - και με λίγους επισκέπτες εορτάστηκαν τα Χριστούγεννα και φέτος στο χωριό μας.

Τα λιγοστά παιδιά που βρίσκονται στο χωριό μαζί με τα άλλα παιδιά που ήρθαν από τις πόλεις τραγουδούσαν τα κάλαντα, δίνοντας μια ευχάριστη νότα στα ανοιχτά (λιγοστά πλέον) σπίτια του χωριού.

Η εκκλησία με τον παπα-Γιώργη λειτουργήσε τα Χριστούγεννα την 5η πρωινή. Το εκκλησίασμα ήταν λιγοστό ως και αποκαρδιωτικό.

Κανένας στο χωριό δεν χάρηκε τη γουρνοχαρά, διότι δεν είχε κανένας γουρνού. Ωχ, σιγνώμη, γουρνούνα και μάλιστα τρία είχε ο Σκαμαγκούλης ο Αντώνιος, ο οποίος γεύτηκε την τιμητική, λίγα δεν ξέρω αν έβγαλε ακόμα και πόση.

Η Πρωτοχρονιά

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε στο χωριό ο ερχομός του νέου χρόνου.

Το πρωί, αν και πάλι έπεφτε χιόνι, οι χωριανοί, όσοι βέβαια δεν ξενύχτησαν παίζοντας χαρτιά, δύο παρέες κι' αν έπαιζαν, πήγαν στην εκκλησία κατά τις 10 π.μ., ειδικά η δοξολογία για το νέο έτος παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του χωριού.

Μετά ο κόσμος πήγε στην καφετέρια για την κοπή της καθιερωμένης πίτας, με έπαθλο μια χρυσή λίρα. Στην εκδήλωση της κοπής της πίτας παρεβρέθη και ο δήμαρχος Πλαστήρα κ. Δημήτριος Τσιαντής. Παίρνοντας από τον πρόεδρο κ. Τσιλιώνη το λόγο ο δήμαρχος ευχήθηκε στους παρευρισκόμενους χρόνια πολλά και καλή χρονιά και ότι ο Δήμος θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό των δημοτών του Δήμου.

Το λόγο πήρε ο πρόεδρος του Τ.Σ. κ. Τσιλιώνης Κων/νος, ο οποίος είπε τα εξής:

Αιδεσμάτατε, κ. Δήμαρχε, κ. Δημοτικοί και

Τοπικοί Σύμβουλοι, κυρία πρόεδρε του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσενικόλα, κ. Πρόεδρε των Μεσενικολιτών Καρδίτσας, αγαπητοί συγχωριανοί,

Χρόνια Πολλά

Καλή Χρονιά

Υποδεχόμαστε σήμερα μαζί με το ΕΥΡΩ το νέο χρόνο, ο οποίος είναι ο 4ος και τελευταίος της θητείας των Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων, αφού τον Οκτώβριο του 2002 θα γίνουν εκλογές. Θα πρέπει επομένως όλοι να φροντίσουμε να πλαισιωθούν με αρκετές υποψηφιότητες οι συνδιαμοί που θα υπάρξουν και να εκλέξουμε τους ικανότερους που θα μας εκπροσωπήσουν επάξια στη νέα Δημαρχιακή αρχή.

Τον προηγούμενο χρόνο, δώσαμε μάχες για να πείσουμε τους χωριανούς μας να έλθουν να απογραφούν εδώ στο χωριό. Καταφέραμε να αυξήσουμε τη δύναμή μας κατά 70 άτομα (ποσοστό 10%). Υστερήσαμε όμως έναντι των άλλων χωριών του Δήμου μας, όπου εκεί είχαμε μεγαλύτερα ποσοστά (Μοσχάτο 95%, Μορφοβούνι 45% και συνολικά ο Δήμος αύξησε 44%). Τώρα όμως ενόψει και των εκλογών μπαίνει ένα άλλο θέμα, αυτό της μείωσης της εκλογικής δύναμης του χωριού μας.

Όπως γνωρίζετε με το νέο νόμο, μπορούμε να ψηφίζουμε μόνο εκεί που έχουμε την οικογενειακή μας μερίδα.

Έτσι για μια ακόμη φορά κάνω έκκληση σ' όλους τους Μεσενικολίτες, που για διάφορους λόγους έχουν μεταδημοτεύσει στις πόλεις όπου ζουν και εργάζονται και τους παρακαλώ να μεταδημοτεύσουν στο χωριό, γιατί μόνο τότε θα μπορούν να ψηφίζουν εδώ και να ενισχύσουν έτσι την εκλογική δύναμη του

χωριού μας, τόσο σε επίπεδο Δήμου, όσο και σε επίπεδο Νομού. Κλείνοντας θα αναφερθώ και στις μεγάλες χιονοπτώσεις με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν στην περιοχή μας στις 16-20 Δεκεμβρίου, που είχαν σαν αποτέλεσμα πέραν των άλλων να γίνουν αρκετές ζημιές και κυρίως στα ελαιόδενδρα, τα οποία σπάσανε από το χιόνι και καήκανε από τον πάγο.

Για τις ζημιές αυτές θα πρέπει να γίνουν αιτήσεις προς τη Δ/ση Γεωργικής Αναπτύξεως Καρδίτσας.

Εύχομαι ο νέος χρόνος να φέρει Ειρήνη στον κόσμο και σ' όλους μας υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Στους νέους του χωριού πάλι εύχομαι να παντρευτούν μέσα στο νέο χρόνο, για να υπάρξει μέλλον για το χωριό μας.

Τέλος για το Δήμαρχό μας εύχομαι ο νέος χρόνος να είναι πλούσιος σε έργα και δράσεις και καλή επιτυχία για νέα εκλογή ως Δήμαρχος, αφού ήδη έχει ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφιος για το Δήμο Πλαστήρα.

Καλή Χρονιά σε όλους

Μετά το πέρας των ευχών ο Δήμαρχος έκοψε μαζί με τον πρόεδρο την πίτα.

Το πρώτο κομμάτι εδόθη στον Ποδημάτα Δημήτριο του Παναγιώτη -βαπτιστικόν μου- από το Δήμαρχο και το οποίο είχε και το νόμισμα.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι πήραν από ένα κομμάτι πίτα, μη νομίζετε πως ήταν καμιά πίτα παλαιάς συνταγής και τεχνικής και ευχήθηκαν χρόνια πολλά και καλή χρονιά.

Η πίτα, η λίρα και το κέρασμα στους παρευρισκόμενους κατοίκους ήταν προσφορά εξ ιδίων του προέδρου κ. Τσιλιώνη

Χιόνι στο χωριό



Ο Δεκέμβριος του 2001 ήταν ο πιο άσκημος των τελευταίων χρόνων για το χωριό μας.

Το ύψος του χιονιού ξεπέρασε το 1.20 μ, χιόνιζε ακατάπαυστα (5) συνεχείς ημέρες.

Οι δυσκολίες ήταν πολλές. Δυσκολίες παρουσιάστηκαν στην κυκλοφορία των χωριανών. Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον επαρχιακό δρόμο έγινε από τη Νομαρχία Καρδίτσας και από το Δήμο Πλαστήρα και εντός του χωριού και όπου μπορούσε να πηγαίνει φορτωτής έγινε από το Δήμο Πλαστήρα.

Ελλείψεις είχαμε στον εξωτερικό φωτισμό, ευτυχώς δεν κόπηκε το ρεύμα στα σπίτια.

Ο παγετός προξένησε ζημιές σε σπίτια τα οποία ήταν ακατοίχτητα, σπάζοντας τις σωλήνες υδρεύσεως.

Πολλά σπίτια πισωκανάλιασαν, οι ελιές έπαθαν πανολεθρία, δεν έμεινε καμιά, θα γίνουν αιτήσεις προς την Δ/ση Γεωργικής Ανάπτυξης Καρδίτσας για τις ζημιές.

Προσφορές στην Εκκλησία

- Ο Θωμάς Καλλιός προσέφερε το ποσό των 5.000 δρχ. στη μνήμη της Καραμήτρου Φεβρουάριου.

- Η Σπανού Αριστέα προσέφερε το ποσό των 10.000 δρχ. εις μνήμη του υιού της Αγγελου και του συζύγου της Σεραφείμ.

- Η Αντιγόνη Παπαγιαννοπούλου-Γακιοπούλου και τα παιδιά της προσέφεραν εις τον Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου 100.000 δρχ. εις μνήμη του συζύγου της Χρίστου Παπαγιαννοπούλου για τις ανάγκες της εκκλησίας

- Η Ελένη Καπέκα προσέφερε το ποσό των 30.000 δρχ. εις μνήμη των αδελφών της Κλεάνθη Σπύρο, Γιώργου και των γονέων της Βασίλειο και Ευθυμίας.

Η Νεβρόπολη ενημερώνει

Προσφορές

Η Καρασιώτου Χριστίνα Βαΐου, Λάρισα, προσφέρει 5.000 δρχ. στην Εκκλησία του χωριού μας στην μνήμη του πατέρα της· αιωνία η μνήμη του

Η Νεβρόπολη

Η κ. Χριστίνα Καρασιώτου έστειλε τα χρήματα στη Νεβρόπολη με ταχυδρομική επιταγή, στο πίσω μέρος της επιταγής γράφει: "Στη μνήμη του πατέρα μου Βαΐου, 5.000 δρχ. στην Εκκλησία Μεσενικόλα και 5.000 δρχ. στην εφημερίδα" και συμπληρώνει "Συγχαριτήρια για το έργο της εφημερίδας και το κουράγιο σας". Μας συγκίνησε πάρα πολύ, τέτοιες αναγνωρίσεις μας δίνουν θάρρος στο δύσκολο έργο μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Οι ασχολούμενοι με την εφημερίδα

Κα Χριστίνα Καρασιώτου του Βαΐου, σας πληροφορούμε ότι μόλις πήραμε την επιταγή σας των 10.000 (δέκα χιλιάδων), πήραμε τηλεφώνω το συνεργάτη μας στην Νεβρόπολη στο χωριό, κ. Θωμά Ρήγα Ποδημάτα και τον παρακαλέσαμε να δώσει στον Ταμία της Εκκλησίας κ. Αντώνη Σκαμαγκούλη δρχ. 5.000 για λογαριασμό σας. Συνεπώς εμείς σας στέλνουμε με την εφημερίδα την απόδειξη της συνδρομής των 5.000 δρχ, την απόδειξη της Εκκλησίας για τις άλλες 5.000 θα λάβετε από την Εκκλησία.

Η Νεβρόπολη

Συνδρομές Νεβρόπολης Μηνός Δεκεμβρίου 2001

1) Καρασιώτου Χριστίνα Βαΐου	Λάρισα	5.000
2) Σταφυλίας Σεραφείμ Γεωργ.	Κατερίνη	3.000
3) Ποδημάτα Στέλλα Σοφ.	Ρόδος	5.000
4) Ποδημάτα - Γρηγορίου Ελένη	Αιγάλεω	3.000
5) Μηαρίτης Βάσος	Θεσ/νίκη	5.000
6) Λούτας Ιωάννης	Αθήνα	5.000
7) Νικολόπουλος Θωμάς	Βύρωνα	1.500
8) Γουργιώτη - Ψημμένου Άννα	Λάρισα	10.000



ΠΟΙΗΣΗ

Η Βουλή των Ελλήνων!

Εμείς, της τρίτης ηλικίας, μέλη των ΚΑΠΗ ήρθαμε, σαν, σε προσκύνημα, μ' αγάπη, να δούμε το Μέγαρο, των Ελλήνων τη Βουλή!

Σ' αυτό, το Μέγαρο που στεγάζεται η Βουλή υπέγραψε ναι, ο Όθων από ανάγκη το Σύνταγμα, στους Έλληνες που τόθελαν πολύ!

Το Σύνταγμα, για τους Έλληνες και η Βουλή είναι, το πιστεύω, για καλύτερη ζωή!.. Βίσιμη και δίκαιη. Δημοκρατική!

Σ' αυτήν, την υπέροχη των Ελλήνων Βουλή ψηφίζονται νόμοι, δημοκρατικοί, σωστοί και όχι δικτατορικοί, αναγκαστικοί.

Απ' αυτήν, την υπέροχη των Ελλήνων Βουλή πούρθαμε εδώ, να την δούμε με αγάπη φεύγοντας, αναμνήσεις της, θα πάρουμε μαζί!!

Εμείς, όλα τα μέλη, της Λαρίσης των ΚΑΠΗ ήρθαμε, πάντα υπερήφανοι, για δαύτη κι' ευχόμαστε, νάρθουμε ξανά, όλοι μαζί!!

Μερόπη χήρα Θωμά Μαλαμίτση

20/11/2001 Α' ΚΑΠΗ Λαρίσης

Από την επίσκεψη των Α' ΚΑΠΗ Λαρίσας στη Βουλή των Ελλήνων

