

ΠΑΡΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Τοχ. Γραφείο
ΚΕΜΠΑ
Αριθμός αδείας
85



ΕΛΤΑ
Hellenic Post



ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ

ΕΔΡΑ:
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 29
10431 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5243955
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΗΝΙΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΚΟΛΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Κωδ. 3028 Έτος 35ο Δεκέμβριος 2012 Αριθμός φύλλου 406 Ίδρυτής - Εκδότης: Ένωση Μεσσηνικολιτών Αθήνας

Ταχυδρομικές επιταγές

Επειδή πολλές επιταγές χάνονται, γι' αυτό παρακαλούμε στο εξής να αποστέλλονται στη διεύθυνση:

Καρβούνης Χρυσόστομος

Ψαρά 3, 4 - 8, Αγ. Ελενθέριος, Τ.Κ. 111 43

Αποστολή κειμένων στο mail: syl_mes_ath@yahoo.gr

Ο μύθος και η ιστορία του Αϊ Βασίλη

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

Την 1η Ιανουαρίου του 379 μ.Χ. πεθαίνει στην Καισάρεια της Καππαδοκίας, σε ηλικία μόλις 49 χρόνων, ο Μέγας Βασίλειος. Οι σύγχρονοί του, ενώ ζούσε ακόμη, τον ονόμασαν «Μέγα», τόσο για την πίστη, τη σοφία και τη σωφροσύνη του, όσο και για τη φιλανθρωπία και τη γενναιοδωρία του.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Μητροπολίτης Καισάρειας, εκτός από τη δομική μάχη του εναντίον του αρειανισμού με λόγους και συγγράμματα, μερίμνησε να χτιστούν παντού νοσοκομεία, φτωχοκομεία, ορφανοτροφεία και γηροκομεία και φρόντιζε πάντα όσους είχαν την ανάγκη του. **Καταγόταν από πλούσια οικογένεια, μα πέθανε πάμφτωχος**, έχοντας σαταλήσει όλη την περιουσία του για τη φροντίδα του ποιμνίου του. Η εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο και Μέγα και καθιέρωσε τη γιορτή του την ημέρα του θανάτου του, την 1η Ιανουαρίου και μαζί τη δημιουργία του θρύλου του Αϊ Βασίλη των Ελλήνων.

Ο ΑΙ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ

Ο χριστουγεννιάτικος Αϊ-Βασίλης αποτελεί σήμερα μια διεθνή λαογραφική μορφή, η οποία διανέμει δώρα σε παιδιά και ενήλικους, που υπήρξαν «καλοί» κατά τη διάρκεια του έτους. Είναι κυρίαρχο πρόσωπο του εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Η γνωστή μορφή με την κόκκινη στολή, τη λευκή γενειάδα, πάντα χαμογελαστός, με το σάκο του γεμάτο δώρα, πάνω σε έλκηθρο που το σέρνουν ζωηρά ελάφια ή τάρανδοι αποτελεί σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα τον πλέον αγαπημένο ήρωα των παιδιών τις ημέρες των εορτών, ακόμη και σε χώρες μη χριστιανικές. Ξεκινά κάθε χρόνο από κάποια άγνωστη χώρα του Βορρά για να χαρίσει δώρα και χαρά σ' όλα τα παιδιά της γης.

Είναι ακριβώς ο ίδιος ο «Father Christmas», ο Πατέρας Χριστούγεννα των Αγγλων, ο «Περ Νοέλ» των Γάλλων, ο «Σίντεν-Κλάς» των Ολλανδών, ο «Βάιναχτμαν» των Γερμανών, ο «Λαμ-Κουνγκ-Κουνγκ» (= ο Καλός γέρο-πατέρας) των Κινέζων, ο «Χοτέισο» των Ιαπώνων.

Η παράδοση αυτή έχει τις ρίζες της στη γιορτή του Χειμερινού Ηλιοστάσιου, που γιόρταζαν, από την προϊστορική ακόμη εποχή, όλοι σχεδόν οι λαοί της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης. Τη μέρα εκείνη οι άρχοντες κάθε τόπου συνήθιζαν να γιορτάζουν μαζί με τους υπηκόους τους στους δρόμους, προσφέροντας δώρα στα μικρά παιδιά, φυτεύοντας και στολιζοντας αειθαλή δένδρα και φτιάχνοντας στεφάνια από τα κλωνάρια τους, σύμβολο αιώνιας ζωής.. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι στις 25 Δεκεμβρίου γιόρταζαν τα Μπρουμάλια (η λέξη υποδηλώνει τη μικρότερη ημέρα του χρόνου, *dies brevissima > brevima > bruma*). Σε αυτά τιμούσαν την «*ημέρα της γεννήσεως του αήττητου Ήλιου*» (*dies natalis invicti Solis*), αφού ο Ήλιος από τις ημέρες εκείνες έπαυε να χαμηλώνει την τροχιά του και άρχιζε να επανέρχεται ψηλά στον ουρανό θριαμβευτής, για να ξαναφέρει τη ζέση και τη ζωή στην παγωμένη φύση. Κάποιους αιώνες αργότερα (επισήμως από τον 6ο μ.Χ. αι.) ο χριστιανισμός υιοθέτησε την ημερομηνία αλλάζοντας το τιμώμενο πρόσωπο στον «*Ήλιο της Δικαιοσύνης*», κατά το τροπάριο των Χριστουγέννων, τον Ιησού Χριστό.

σελ.2



Ο Άγιος Βασίλειος

Ανακοίνωση - Πρόσκληση

Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013, στις 9.30' π.μ., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, σας προσκαλούμε και σας παρακαλούμε να έλθετε στο Σύλλογο για το ετήσιο ανάμωμα, την κοπή της πίτας και τις ετήσιες εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

Αυτή την ημέρα όλοι μαζί θα εορτάσουμε τα 35 χρόνια από την έκδοση της Νεβρόπολης και τα 40 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης. Θα γίνει Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, θα ζητηθεί η έγκρισή του καθώς και η Εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης θα ορίσετε τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα ασχοληθούν με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ένωσης.

Σας παρακαλούμε και σας περιμένουμε να έλθετε όλοι, ιδιαίτερα τους νέους και τους δυνάμενους να προσφέρουν στην Ένωση να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Για να μετάσχει του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ο δυνάμενος να προσφέρει πρέπει μέχρι την 25η Ιανουαρίου 2013 να υποβάλει ενυπόγραφη αίτηση στην Ένωση.

Η Ένωση στην προσπάθεια ανανέωσης που κάνει για τη διατήρησή του για τα επόμενα χρόνια σας παρακαλεί θερμώς να τιμήσετε την εκδήλωσή μας όχι μόνο με τη δική σας παρουσία αλλά και αυτή των παιδιών σας. Η παρουσία νέων μελών θα μας δώσει μεγάλη χαρά, ανακούφιση, αλλά και δύναμη ότι θα συνεχιστεί το έργο της Ένωσης, έτσι ώστε να συνεχίσουμε τη λειτουργία της για πολλά χρόνια ακόμη. Είναι ευκαιρία να γνωρίσουν την Ένωση και τις προσπάθειες που κάνει τόσο για τους απόδημους Μεσσηνικολίτες όσο και για τους κατοίκους του χωριού μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος

Καρβούνης Ν. Χρυσόστομος

Υ.Σ. Για να ανοίξει η κεντρική είσοδος της πολυκατοικίας θα πατάτε το κουδούνι του 7ου ορόφου για να σας ανοίγουμε την πόρτα από πάνω.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Τα ρογκάτσια, ο παπάς και ο διάβολος

Γράφει ο Χρήστος Μηλίτης

Φώτα σημαίνει φωτισμός, που στη Θεολογική γλώσσα είναι το μυστήριο του Βαπτίσματος. Τη μέρα του Σταυρού, τα παιδιά γυρίζουν από το πρωί στους δρόμους και τραγουδούν. Έτσι τουλάχιστον γίνονταν παλαιότερα. (Σήμερα είναι τα Φώτα κι ο φωτισμός και χαρά μεγάλη στον Κύριό μας. Σήμερα η Κυρά μας η Παναγιά σπάργανα κρατάει στην αγκαλιά και τον Αι-Γιάννη παρακαλεί έλα να βαφτίσεις, Θεού παιδί). Τα Φώτα λέγονται και **Επιφάνεια ή Θεοφάνια** γιατί την ώρα του βαπτίσματος του Ιησού φανερώθηκε η Αγία Τριάδα. Δυο μέρες γύριζαν άλλοτε του Σταυρού και τα Φώτα σε χωριά και πόλεις και τραγουδούσαν διάφορα τραγούδια τα ρογκάτσια ή Λουκαντζάρια. Πανάρχαιο έθιμο, που έχει σχέση με τους σατύρους και τους Κενταύρους των προγόνων μας, ή ακόμη τους κανθάρους των Αιγυπτίων. Άλλοι τους συσχετίζουν με τους καλικάντζαρους και άλλοι παραδέχονται ότι τα παγανά είναι οι παγανιστές στρατιώτες του Ηρώδη, που πήραν παγανά τους δρόμους της Βηθλεέμ και σφάξαν όλα τα μωρά από ηλικία δύο ετών και κάτω, με την πεποίθηση ότι μέσα σ' αυτά θα υπήρχε και ο νεογέννητος Χριστός. Άλλοι πάλι, τα βρίσκουν σα γεννήματα της φαντασίας, όπως λέει και ο Νικόλαος Πολίτης. Αυτά είναι μασκοφορεμένα μπουλούκια από μεγάλα αγόρια, ακόμα και άνδρες. Κάθε μπουλούκι



αποτελούνταν από ένα αρχηγό, τον Αράπη που ήταν ντυμένος στα λευκά, φόραγε μια πλατιά ζώνη στη μέση, απ' την οποία κρέμονταν μεγάλα κυπροκούδουνα. Στο κεφάλι του έφερνε ένα μεγάλο χάρτινο κώνο, με πολύχρωμες κορδέλες, το χοντζιαρέ. Φορούσε προσωπίδα και πήγαινε πάντα μπροστά. Ακολουθούσαν κατάλληλα μεταμφιεσμένοι ο γαμπρός με τη φουστάνελα, η νύφη με ην ομπρέλα, ο γέρος με τη γριά, ο γύφτος με τη γύφτισσα. Ο Αρκουδιάρης με την αρκούδα, ο φορομπήχτης που μάζευε τα φιλοδωρήματα, ο πεθερός με την πεθερά. Ο γιατρός με την νοσοκόμα και τελευταίος πήγαινε ο παπάς που κρατούσε ένα μπακράτσι στο χέρι και με ένα δεματάκι βασιλικό ράντιζε όποιο εύρισκε στο δρόμο του. Την παραμονή και τη μέρα των Φώτων, το μπουλούκι γύριζε από σπίτι

σε σπίτι και τραγουδούσε. Τα τραγούδια τους τα ταίριαζαν κατάλληλα σε κάθε περίπτωση. Ήταν έθιμο πρώτα να περάσουν από το σπίτι του παπά, να τον τραγουδήσουν και να πάρουν την ευχή του. Τραγουδούσαν «*Απ' κατ' απ' τη κληματαριά και κατ' απ' τ' άγιο Βήμα, εκεί κοιμάται ο Δέσποτας με το Σταυρό στα χέρια*». Αν ο οικοδεσπότης ήταν κτηνοτρόφος του έλεγαν. «*Σε τούτα δω τα χειμαδιά τα βλάχικα κουνάκια. Εδώ χουν χίλια πρόβατα και τρεις χιλιάδες γίδια*». Φιλοφρονήσεις για ν' αποσπάσουν μεγαλύτερο δώρο, άσχετα αν ο κτηνοτρόφος είχε 10 ή 15 γίδια. Ανάλογα τραγούδια έλεγαν σε ανύπαντρο κορίτσι, σε αρραβωνιασμένο παλικάρι, σε μικρό παιδί ή σε ξενιτεμένο, σε γραμματιζόμενο και κατέληγαν πάντοτε με τις ευχές και παραινέσεις. «*Κέρνατα αφέντη μ' κέρνατα, κέρνα τα παλικάρια. Κι αν έχεις άσπρα δος μας τα, φλωριά μη τα λυπάσαι*». Η νύφη έπαιρνε τα χρήματα που της έδινε κάθε οικοκυρά. Το μπουλούκι τραβιόνταν στο γειτονικό σπίτι κι ο γύφτος ξέμεινε και άρχισε τη ζητιανιά. «*Κυρά. Μια ψίχα από λουκάνικο, μια ψίχα από μπουμπάρα*». Κάτι ακόμα έβγαζε με τη ζητιανιά του κι ακολουθούσε το μπουλούκι. Ο αρκουδιάρης χτυπώντας το νταούλι χόρευε την αρκούδα και την έδερνε με το αρκοδόξυλο. Ο γιατρός έπαιρνε τη πίεση σε κάθε περαστικό και ζητούσε την αμοιβή του. Όλοι δούλευαν για τον κορβανά. σελ.3

Γιατρός μόνιμα στο Μεσσηνικόλα

Έπειτα από μακροχρόνιες προσπάθειες των τοπικών αρχών ο Μεσσηνικόλας αποκτά για το επόμενο έτος το δικό του γιατρό. Ήδη εγκαταστάθηκε στο ιατρείο ο **Χρήστος Κατσογιαννόπουλος** και θα διαμένει μόνιμα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του κτιρίου της κοινότητας, ο οποίος ανακαινίστηκε πρόσφατα με πρωτοβουλία του τοπικού συμβουλίου.

Τον καλωσορίζουμε, λοιπόν, προσβλέποντας σε μια άριστη συνεργασία, η οποία θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μόνιμης μελλοντικής παρουσίας γιατρού στο χωριό.

Γεώργιος Δ. Μανώλης

Πρόεδρος Τ.Δ. Μεσσηνικόλα

**ΞΕΝΩΝΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΚΟΛΑ
ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ**

24410 95419 οικίας 95167

Υπεύθυνη κατ/τος:
Κουνατίδου Μαρία

Στον Ι.Ν. Αγίας Σοφίας Ν. Ψυχικού

“Κύριε των δυνάμεων, μεθ’ ημών γενού...”
“Ιλέως γενού ημών Κύριε, επί ταις αμαρτίαις ημών εισάκουσον ημών των πιστών δεομένων Σου”.

Με τα λόγια αυτά ξεκίνησε τον επιμνημόσυνο λόγο του ο συμπατριώτης Θεολόγος-Φιλολόγος **Χρ. Κοτρώντιος** για να συμπληρώσει: Είμαστε σήμερα εδώ, 1η Δεκεμβρίου 2012 – Ναούμ του Προφήτου και Φιλάρετου οσίου, για το ετήσιο μνημόσυνο, εκλεκτού ανδρός του Φωτίου, ένα δεηθέν τον Κύριον, ένα Σαββάτω, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αυτού.

Ο μακαρίτης **Φώτης Γ. Παναγόπουλος**, Ακτινολόγος Ιατρός, ήταν μαθητής μου και φίλος, υιός φίλου μου, του Γιώργου Παναγόπουλου, Γεωπόνου. Ο Κύριος της ζωής και του θανάτου είθε να αναπαύει αυτόν εν χώρα ζώντων, όπου επισκοπεί το φως του

προσώπου Του και “ένθα πάντων εστί ευφρανομένων η κατοικία”.

Έγραψαν ο Ψαλμωδός “*Μακάριος ανήρ, όστις ουκ επορεύθη εν βολή ασεβών και εν οδώ αμαρτωλών ουκ όσθη και επί καθέδρα λομών ουκ εκάθισεν*” (Ψαλμ. Α, 1) του Φαλτηρίου.

Ο εκλιπών πέρυσι Φώτης γέννημα – θρέμα, συμπολίτης Καρδιτσιώτης, προσέφερεν εαυτόν, ασκών την ιατρικήν, ιατρεύοντας τα πάθη των σωμάτων και των ψυχών, του πάσχοντος “πλησίον”. Γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου κατάκοπος από τη φοβερή και “επάρατη” ασθένεια του είναι ήδη στη χορεία των δικαίων και “εν χειρί Θεού και ου μη άφηται αυτού βάσανος” (Σοφ. Σολομ. Γ1).

Φίλε Φώτη προ έτους έμαθα για την εκδημία σου από το μάταιο κόσμο της φθοράς, στους κόλπους της

αφθαρσίας και της αθανασίας της ουράνιας μακαριότητας.

Έζησες και εδοκιμάσθης χωρίς ποτέ να αρθρώσεις λόγο πικρό ή να εκφράσεις κάποιο παράπονο. Σε όλη σου τη ζωή υπήρξες απλός, ανιδιοτελής στις σχέσεις σου περιζήτητος μεταξύ φίλων και σεβαστός στους αδιάφορους. Εχθρούς δεν απόκτησες γιατί δεν το επέτρεπε το υψηλό ήθος, το μέτρο και η ακεραιότητά σου που σου προσέδιδε κύρος.

Αισθητή η απουσία σου όχι μόνο στους οικειούς σου αλλά και στον ιατρικό κόσμο της Καρδίτσας λόγω της σωστής συμπεριφοράς σου προς τους πάσχοντες συνανθρώπους σου.

Αγαπημένη μου ανενιά Νέλλη, με τα παιδιά σας Δήμητρα – Αλέξανδρο και την εγγονούλα, που ο αγαπημένος σας Φώτης δεν πρόλαβε να δει και να χαρεί και υιέ

Γεώργιε, το καμάρι του, πενθείτε για τη μεγάλη απώλεια.

Ο Παναγάθος και Παντοδύναμος Θεός τον εκάλεσε κοντά του να τον αναπαύσει μετά των δικαίων, εκεί όπου “*ουκ όστι πόνοσ ου λύπη και στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος*”.

Θα επαναλάβω το λεχθέν: “*Φώτιον και θανάτω ζην λέγω οι γαρ δίκαιοι ζωσι και τεθνηκότες*”.

Δεόμεθα του Υψίστου Θεού Πατρός ημών, να τον ανταμείβει επαξίως μετά των δικαίων και “*Γένοιτο Κύριε, το έλεός Σου, εφ’ ημάς, καθάπερ ηλπίσσαμεν επί Σε*” (Ψαλμ. ΓΑΒ’ 23)

Αιωνία και αγήρωσ η μνήμη σου αείμνηστε Φώτιε.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΤΡΩΣΙΟΣ

Θεολόγος – Φιλολόγος
τ. Γενικός Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΑΓΑΝΑ, ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΙΑ Η ΚΑΛΙΚΑΤΖΑΡΟΙ

ΠΑΓΑΝΑ, ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΙΑ ή ΚΑΛΙΚΑΤΖΑΡΟΙ! Ήταν τέτοιες μέρες των Χριστουγέννων. Τα σχολεία είχαν κλείσει. Το χιόνι στον Μεσσηνικόλα πάρα πολύ. Το βράδυ εκείνο έκανε μια τσιβούρα, που η μάνα μας γυρνώντας από τον αχυρώνα μας είπε: - Απόψε θα ψηθούν ούλες οι ουχιές απ’ του πουλι κρούου !!! Εμείς, τα τέσσερα Κατσανάκια παίξαμε αμέριμνα μέσα στο σπίτι. Κρυφτό, καρβαλαράκια και μαξιλαιοπόλεμο. Η φασαρία πολύ μεγάλη, δεν μπορούσε να μας κρατήσει τίποτα, όσο και αν μας φωνάζανε να σταματήσουμε. Όσπου η γιαγιά μας η Κώτσαίνα, σηκώνεται από την γωνιά της, διακριτικά και πάει στο παραθύρι. Τραβάει στο πλάι το κουρτινάκι και φωνάζει δήθεν τρομαγμένη στη μάνα μου: - Πω πω, μαρή νυφ’, έλα να δεις. Τέσσερα καρκατζούλια στο οικόπεδο της Λιούλινας!!! Προσπαθούν να ανέβουν στου μπουχαρί μας !!! Εμείς μόλις το ακούσαμε, μας πήγε «τρεις και πέντε», κόπηκε η ανάσα μας και μονομιές και τα τέσσερα τρυπώσαμε κάτω από την βελέντζα. Η γιαγιά πάλι: - Πάρε μαρή νυφ’ πάρι ένα τρανό κούτσουρο και χώστο στου μπουχαρί να μη μπορούν να κατέβουν και μας πάρουν τα πιδιά!!! {{ Τα παγανά έρχονται απου κατ’ απ’ τη γης. Ούλου του χρον’ πλικάν μι τα τσικούρια να κόψουν του δέντρου που βαστάει τη γης. Κόβουν κόβουν οσότου απομην’ λιγάκι, ντιπ μια τρίχα και τότε λένε: - Αί πάμι κι’ αυτό θα πέσει!!! Ξαματαέρχονται την άλλη μέρα και το βρίσκουν ντιπ ακέριου. Και πάλι απ’ την αρχή να του πλικάν. Τα παγανά είναι μαύρα, κ’τσα και άσχημα και κάνουν στα σπίτια πουλλές ζαβουλίες: Χύνουν του νιρό απ’ του γκιούμ’, σκουρπάρν τ’ αλεύρ’, σπάνι τις στάμνις, μαγαρίζουν τη στάχτ’. Γι’ αυτό αυτές τις μέρες βάζουμε στου μπουχαρί αρπάκια, ρίχνουμε κι αλάτ’ για να κάνει η φουτιά κρότου, βάζουμε κι καίμι και κάνα παλιό καουτσούκι για να βρουμουκουπήσ’ ου τόπους και να φύγουν μακριά. Τα παγανά δεν αλληλοβοηθούντι γι’ αυτό δεν καταφέρνουν να κάνουν κακό στους ανθρώπους, παρά τη θέλησή τους. Τα Θιουφάνεια που έρχιτι ου παπα-Γιόργου, την αγιαστούρα και την βρεχτούρα τα διώχνει και πάει κατ’ στην Αφρική. Κι έτο’ ηρουάζουμε κι μεις.}} Αυτά μας λέγανε οι μεγαλύτεροι για να μας κάνουν να σκιαζόμαστε!!! Εύχομαι σε όλους τους Μεσσηνικόλιτες, όπου και αν είναι, να περάσουν καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2013, με υγεία για όλους.

Κώστας Ηλία Κάτσιανας

Ο μύθος και η ιστορία του Αϊ Βασίλη

από σελ. 1

Στις παραδόσεις όλων των λαών της Ευρώπης υπάρχει παντού κάποιο μυθικό πρόσωπο -νεράιδα, ξοτικό ή θεός- που κάποια συγκεκριμένη μέρα του χρόνου και για κάποιο συγκεκριμένο λόγο μοιράζει δώρα στα μικρά παιδιά. Τέτοιοι είναι ο καλοκάγαθος γίγαντας **Γκαργκάν** στην παράδοση των Κελτών, που κουβαλούσε πάντα ένα τεράστιο καλάθι γεμάτο δώρα, η **Λα Μπεφάνα** στην Ιταλία, που μοίραζε δώρα στα παιδιά και αποκάλυπτε στις νέες και στους νέους μυστικά σχετικά με το μέλλοντικό τους γάμο, σαν τιμωρία που αμέλησε να ακολουθήσει τους τρεις μάγους κατά την επίσκεψή τους στο νεογέννητο Χριστό, αλλά και η γριάζα **Μπαμπούκα** στη ρωσική παράδοση, που καταδικάστηκε να τριγυρνάει την ημέρα των Θεοφανίων και να μοιράζει δώρα στα παιδιά, επειδή έδωσε λάθος κατευθύνσεις για το δρόμο προς τη Βηθλεέμ.

Στην ευρωπαϊκή δύση το πρόσωπο του φορέα δώρων έχει ταυτιστεί με την ιστορία του **Αγίου Νικολάου**, αρχιεπίσκοπου Μύρων, που φημιζόταν για τη γενναιοδωρία του. Τα δικά του έργα ενέπνευσαν μετά το Μεσαίωνα τη δημιουργία της μυθικής μορφής του **Sinterklaas**, που τιμάται στην Ολλανδία, στο Βέλγιο και στη Γερμανία. Το 12ο αιώνα Γαλλίδες καλόγριες μοίραζαν δώρα στη μνήμη του Αγίου Νικολάου, την ημέρα της επετείου του θανάτου του (6 Δεκεμβρίου). Αυτή θεωρείται η απαρχή του εθίμου στη δυτική κουλτούρα. Την ίδια εποχή γίνεται ο συγκεκριασμός του Αγίου με τη πληθωρική σκανδιναβική θεότητα **Οντιν**, που διέθετε πλούσια γενειάδα και πετούσε καβάλα σε οκτάποδο άλογο.

Το όνομα **Santa Claus** είναι μία παράφραση του ολλανδικού ονόματος **Sinterklaas**, που μετέφεραν και εδραίωσαν στο Νέο Κόσμο, στο Νέο Άμστερνταμ (σήμερα Νέα Υόρκη) οι Ολλανδοί μετανάστες. Το Δεκέμβριο του 1773 και ξανά το 1774, εφημερίδα της Νέας Υόρκης αναφέρει ότι ομάδες ολλανδικών οικογενειών συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν την επέτειο του θανάτου του Αγίου Νικολάου. Το 1804 ο John Pintard, μέλος της **New York Historical Society**, στην ετήσια συγκέντρωση του συλλόγου, μοίρασε ξυλογραφίες με τη μορφή του Αγίου Νικολάου. Το φόντο της εικόνας περιλάμβανε οικείες εικόνες του αγίου και κάλπες γεμάτες παιχνίδια και φρούτα, κρεμασμένες πάνω από ένα τζάκι. Το 1809 ο Washington Irving βοήθησε να ανεβεί η δημοτικότητα του Sinterklaas, όταν στο βιβλίο του **The History of New York** ανέφερε τον Άγιο Νικόλαο σαν προστάτη άγιο της Νέας Υόρκης. Το 1822 ο Αμερικανός συγγραφέας **Κλέμεντ Μουφ** έγραψε το ποίημα «*The Night Before Christmas*» 23η Δεκεμβρίου 1823 στην εφημερίδα «*Sentinel*» για τις τρεις κόρες του. Εκεί υπάρχει η πρώτη περιγραφή του Santa Claus και της δράσης του στη σημερινή παγκόσμια εκδοχή. Η ιστορία αυτή εικονογραφήθηκε από τον πατέρα του χιουμοριστικού αμερικανικού σχεδίου Τόμας Νάστ, γερμανικής καταγωγής, που δανείστηκε για τη δημιουργία του στοιχείο από την γερμανική λαϊκή παράδοση του Χριστουγέννων, αλλά και την παραδομένη μορφή του πλανόδιου γερμανού εμπόρου. Σύμφωνα με μία άποψη ο Άγιος Βασίλης γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του αμερικανικού Εμφυλίου, όταν ο Νάστ εργαζόταν στο **Harper’s Weekly**, στο μεγαλύτερο περιοδικό της εποχής και του είχε ανατεθεί να απεικονίζει με αλληγορικές εικόνες τα δρώμενα του πολέμου. Μία από αυτές ήταν «*Ο Άγιος Βασίλης στο στρατόπεδο*», όπου παρουσιάζεται για πρώτη φορά ο Άγιος με τα χαρακτηριστικά ενός ευτραφούς άνδρα, ομοστρογγυλίου και ροδαλού, καλυμμένου από άστρα, ο οποίος μοίραζε δώρα σε ένα στρατόπεδο των Βορείων.

Βασισμένος στην επιτυχία που γνώρισε το έργο του το 1862, ο Νάστ συνέχισε να παράγει σχέδια του Άγιου Βασίλη κάθε Χριστούγεννα κατά την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου. Και η σύλληψη του έγινε αποδεκτή, διότι έδωσε στην παραδοσιακή ασκητική, αυστηρή και αποστεωμένη εικόνα του Father Christmas, του Pelze-Nicol και του Pere Noel, μια άλλη διάσταση που αντικατόπτριζε την αβηθονία και την ευμάρεια.

Η παράδοση σύμφωνα με την οποία ο Αϊ-Βασίλης

περνά μέσα από καμινάδες για να δώσει δώρα στα παιδιά προέρχεται από το ποίημα του Κλέμεντ Μουφ «*Μια επίσκεψη του Αγίου Νικολάου*», όπου δανείστηκε την ιδέα της καμινάδας, μαζί με την ιδέα του έλκηθρου και των οκτώ ελαφίων που το σέρνουν, από ένα φιλόναυτο παραμύθι.

Ο ΑΙ-ΒΑΣΙΛΗΣ & Η COCA-COLA

Μέχρι τη δεκαετία του 1930 η στολή του Αϊ-Βασίλη είχε τα χρώματα του ουρανού τόξου. Το 1931 ο αμερικανός σχεδιαστής Χείντον Σάντμπλουμ, για τις ανάγκες ενός διαφημιστικού της Coca-Cola, έβαψε τη στολή του αγίου με το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα του αναμνηστικού. Για να μη την ξεβράσει από τότε ποτέ!



Ο ΑΙ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Στην Ελλάδα και στην ορθόδοξη παράδοση το καλό πνεύμα της Πρωτοχρονιάς ταυτίστηκε εύκολα με το Μέγα Βασίλειο, το μεγάλο ιεράρχη, επίσκοπο Καισαρείας της Καππαδοκίας, κορυφαίου θεολόγου του 4ου αιώνα και ενός από τους Τρεις Ιεράρχες, προστάτες των γραμμάτων και της παιδείας.

Ο Μέγας Βασίλειος ήταν ένας βαθιά μορφωμένος και εξαιρετικά δραστήριος άνθρωπος. Γεννήθηκε το 330 στη Νεοκαισάρεια του Πόντου και από παιδί ακόμα έτυχε βαθιάς, χριστιανικής μόρφωσης. Συμπλήρωσε τις σπουδές του στην Καισάρεια, στην Κωνσταντινούπολη και αργότερα στην περιφέρημη Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών, όπου γνωρίστηκε και συνδέθηκε με στενή και ελικρινή φιλία με το Γρηγόριο, που αργότερα έγινε επίσκοπος στη Ναζιανζό. Σπούδασε ρητορική, φιλοσοφία, αστρονομία, γεωμετρία, ιατρική, φιλόλογα και φυσική στην Αθήνα και περιόδευσε στην Αίγυπτο, στη Μεσοποταμία, στην Παλαιστίνη και στην Κοίλη Συρία, για να γνωρίσει από κοντά τους ασκητές και να σπουδάσει το μοναχισμό, που τον γοήτευε πάντα. Με συντροφιά το φίλο του Γρηγόριο Ναζιανζινό, συνέταξε ένα απάνθιομα από τα έργα του Ωριγένη, τη «*Φιλοκαλία*», και τους μοναχικούς κανόνες που αποτελούν τη βάση του ορθόδοξου μοναχισμού.

Οι ανάγκες της Εκκλησίας, που χειμαζόταν την εποχή εκείνη από την αίγηση του αρειανισμού και η απαίτηση του λαού του τον έκαναν να διακόψει το μοναχικό βίο και να χειροτονηθεί πρεσβύτερος στην Καισάρεια της Καππαδοκίας. Το 370 διαδέχθηκε στον επισκοπικό θρόνο το μητροπολίτη Καισαρείας Ευσεβίο. Χαρακτηριστικό ήταν το θάρρος και η τόλμη του απέναντι στον αρειανό αυτοκράτορα Ουάλη, που θέλησε να τον απειλήσει. Αφίερωσε όλη του τη ζωή στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων της εκκλησίας και στη φροντίδα του ποιμνίου του. Οι βιολιές όμως εκκλησιαστικές και κοινωνικές φροντίδες αποδείχθηκαν αβίαστατες για τον ασκητι-

κό και ασθενικό ιεράρχη. Ο Μέγας Βασίλειος πέθανε την 1η Ιανουαρίου του 379 σε ηλικία μόλις 49 χρόνων και πύμφοτος. Άφησε όμως πίσω του ένα πλούσιο έργο. Εκτός από τα αμέτρητα συγγράμματά του και τη μάχη του εναντίον του αρειανισμού, έγινε γνωστός κυρίως για τη φιλανθρωπία του. Μερήμνησε να χτιστούν νοσοκομεία, φτωχοκομεία, ορφανοτροφεία και γηροκομεία και φρόντιζε πάντα όσους είχαν την ανάγκη του.

Ο Αϊ Βασίλης των Ελλήνων απέχει πολύ από το χοντρούλη και εύθυμο Santa Claus της Βόρειας Ευρώπης. Η παράδοση και οι γραπτές μαρτυρίες τον παρουσιάζουν **αδύνατο, μελαγχολικό, με μαύρα γένια και γελαστό πάντα**. Σύμφωνα με την παράδοση αμέσως μετά τα Χριστούγεννα ξεκινούσε πεζός μ’ ένα ραβδί στο χέρι, απ’ όπου με θανυματό τρόπο βλάστηναν ή ζωντάνευαν κλαδιά και πέθδικες -σύμβολα δώρων- και περνούσε από διάφορους τόπους. Δεν έφερνε στους ανθρώπους δώρα. Τα δώρα του ήταν περισσότερο συμβολικά: η ιερατική ευλογία του και η καλή τύχη.

Από τον Μέγα Βασίλειο ξεκίνησε και η παράδοση της βασιλοπάτας της Πρωτοχρονιάς. Όπως η παράδοση, αναφέρει, την εποχή που ο Μέγας Βασίλειος ήταν Επίσκοπος στην Καισάρεια, ο Έπαρχος της Καππαδοκίας πήγε στην πόλη για να εισπράξει φόρους. Οι κάτοικοι, τρομαγμένοι, ζήτησαν τη βοήθεια του ποιμενάρχη τους. Αυτός τους συμβούλεψε να φέρουν ό,τι πιο πολύτιμο έχουν και, αφού μάζεψαν πολλά δώρα, κοσμήματα και χρυσά νομίσματα, βγήκαν μαζί με το Δεσπότη τους να προϋπαντήσουν τον Έπαρχο. Η εμφάνιση και η πειθό του Μεγάλου Βασιλείου καταπάρνε τον Έπαρχο, ο οποίος τελικά δε θέλησε να πάρει τα δώρα. Όταν όμως προσπάθησαν να μοιράσουν πίσω στους πιστούς τα δώρα που ο καθένας είχε φέρει, ο χωρισμός αποδείχτηκε ιδιαίτερα δύσκολος, καθώς πολλοί είχαν προσφέρει όμοια κοσμήματα και όμοια νομίσματα. Τότε ο Μέγας Βασίλειος διέταξε τους πιστούς να φτιάξουν το απόγευμα του Σαββάτου πίτες και να βάλουν μέσα σε κάθε μία από ένα αντικείμενο. Την επομένη τους τις μοίρασε και, σαν από θαύμα, κάθε ένας βρήκε μέσα στην πίτα αυτό που είχε προσφέρει.

Στα ελληνικά δεδομένα η μετατροπή της μορφής του Αγίου Βασιλείου στον βορειοευρωπαϊκό και βορειοαμερικανικό Santa Claus φαίνεται πως πέρασε στην ελληνική κοινωνία, στην αστική κυρίως τάξη, στη δεκαετία 1950-1960 από τους «συγγενείς» μετανάστες, που με τις ευχητήριες κάρτες τους εισήγαγαν και στην Ελλάδα τη νέα μορφή του Αϊ-Βασίλη.

Είτε σαν μεσαιωνικός πεζοπόρος, είτε σαν εύθυμος Santa Claus, ο Άγιος Βασίλειος, ο πρωτοχρονιάτικος δικός μας Αϊ-Βασίλης, έμεινε στην αντίληψη του λαού μας σαν ένας ανθρωπίνος άγιος, που ζει και περπατά ανάμεσα μας. Ένας κλοδεχομένος επισκέπτης, που κάθε πρώτη του χρόνου ξεκινά από την Καισάρεια της Καππαδοκίας και ταξιδεύει στον κόσμο, χαρίζοντας την ευχή του και καλή τύχη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σπ. Δημητρώλη. *Ιδού ο Έλληνας Αϊ Βασίλης*. ΤΑ ΝΕΑ, 31/12/1994, σελ. 18.
Στρ. Θεοδοσίου - Μ. Δανέζης. *Η οδύσσεια των ημερολογίων*. εκδ. ΔΙΑΥΛΟΣ. Αθήνα: 1995.
Μάρθα Καϊτανίδη. *Η Coca Cola, μαμά του Αϊ-Βασίλη*. ΤΑ ΝΕΑ, 16 Δεκεμβρίου 2006, σελ. 14.
Δημ. Σ. Λουκάτου. *Χριστουγεννιάτικα και των γιορτών* εκδ. ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ. Αθήνα: 1997.
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ. *Εγκυκλοπαίδεια εκδ. Μαλλιάρης-Παιδεία/Πήγασος Εκδοτική Α.Ε.* Θεσσαλονίκη: 2005.
ΠΑΠΥΡΟΣ - ΛΑΡΟΥΣ - ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ. *Εγκυκλοπαίδεια*. εκδ. ΠΑΠΥΡΟΣ. Αθήνα: 1990.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Basil
http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Claus
<http://www.paidika.gr>

Βάλετε φόρους, βάλετε ...

Βάλετε φόρους, βάλετε εις την πωγή μας ορχή, ποτίστε με το αίμα μας την άρρωστη πατρίδα, εις το κρσσι και τον καπνό να πίνετε μαρναί, κ’ εμείς να σας κντάζουμε με μάτι σαν γαριδά. Βαρεία φορολογήστε και το νερό που τρέχει... βάλετε φόρους, βάλετε, κ’ η ορχή μας αντέχει...

Ό,τι καλό κι αν έχουμε απάνω μας, ας μείνη, στα πρόσωπά μας ας χυθή τον μαρμασμού το χρώμα, μ’ εμάς το ισοζύγιο του έθνους μας ας γίνη, φορολογήστε κι’ αυτή τη σάρκα μας ακόμα. Τον κρεάτος μας κόβετε χαμμιά παχειά λωρίδα, και τρώγετέ την λαίμαργα μαζί με την πατρίδα.

Ό,τι κι’ αν τρώνε οι πωχοί, το έθνος ας τα τρώγη, ό,τι κι’ αν πίνουν οι πωχοί, το έθνος ας το πίνη, χορταίνετε σαν Λούκουλλοι μ’ εμάς το σνολολόγη, κ’ εμείς θα σας γνωρίζουμε γι’ αυτό ενγνωμοσύνη. Τέτοιον χωριάτες πνύμαστε αντέχομε εις όλα, και ούτε τόσο εύκολα τινάζουμε τα κόλα.

Πρέπει να είναι οι πολλοί πωχοί και πεινασμένοι και οι ολίγοι πάντοτε να βρίσκονται χορτάτοι, πρέπει να στέκουν οι πολλοί στα σπία των κλειομένων και οι ολίγοι να πηδούν απάνω στο Παλάτι. Πρέπει ο κόσμος ο πολύς να δέχεται τα βάρη, κι ο λιγιστός απάνω τον κανένα να μην πάρη.

Μ’ αυτόν τον νόμο έζησε ο κόσμος και θα ζήση, τη δύναμη του προσκυνά η κάθε κοινωνία, δεν εμπορεί καθένας μας βεβαίως να πλουτίση, γιατί τον κόσμον έπειτα χαλά η αρμονία. Φτώχεια και πλούτος!... ζήτημα των θαβενος αιώνος, ιδού το τέλος κ’ η αρχή του φοβερού αγώνος.

Λοιπόν κανένας πρόστυχος κεφάλι μη σηκώση, για τόσα νομοσχέδια μη βγάλη ταυμονιά, εις της πατρίδος τον βωμόν το αιμα του ας δόση, χωρίς ν’ αφήση στεναγμό η μαυρη τον καρδιά. Κι αν τώρα πάλι έπεσε επάνω τον ο κλήρος, πρέπει και πάλι να φανή γενναίος, μάχτης, ήρωσ!

(**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΗΣ**, Ιανουάριος 1883).

ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ

Μηνιαία Εφημερίδα

Εκδότης

Ένωση Μεσσηνικολιτών Αθηνών
Υπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
Ψαρά 3-4-8, Άγ. Ελευθέριος Τ.Κ. 111 43
Τηλ. & Fax: 210 2289877
Κινητό: 6977686749

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Εκλεγμένη βμελής επιτροπή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Σατωβριάνδου 29-7ος όροφος, 104 31 Αθήνα
Τηλ. 210 5243955

Σύλλογοι, Οργανισμοί:20€, Ιδιώτες: 20€

Επιμέλεια - Παραγωγή

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ “Καλαυρία”

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΗΛ: 6847794 - 6845288 - FAX: 6842009

e-mail: calavria@acci.gr

Η Νεβρόπολη ενημερώνει

Μνημόσυνα

Το Σάββατο 1/12/2012 στον Ιερό Ναό Αγ. Σοφίας Ν. Ψυχικού τελέστηκε ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του συζύγου της συγχωριανής μας Νέλλης Τσαγανού Παναγοπούλου, του **Φώτη Παναγόπουλου** ιατρού ακτινολόγου στην Καρδίτσα.

Μετά την τελετή η οικογένεια προσέφερε καφέ και φαγητό στην ταβέρνα "Λαδόξυδο" του Ν. Ψυχικού.

Ευχόμαστε να είναι αιώνια η μνήμη του Φώτη Παναγόπουλου.

Πριονιάς Στέλιος

Επίτροπος Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεσσηνικόλα

Ευχαριστήριο

Η οικ. **Αγγελίδη Αγγελού** και **Γώγου Αγγελικής** ευχαριστεί θερμά όσους έδωσαν αίμα από τον Μεσσηνικόλα για να βοηθήσουν το γιο μας **Αθανάσιο Αγγελίδη** μετά από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε.

Αθλητικά

Με το δεξί ξεκίνησε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο "Πανελλήνιο πρωτάθλημα προεπιλογής Ε.Ο. Παίδων" η μικτή ομάδα Ε.Π.Σ. Κυκλάδων πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, νίκησε εκτός έδρας την Ε.Π.Σ. Λέσβου με σκορ 3-2 ανατρέποντας το εις βάρος τους σκορ. Από τους διακριθέντες της ομάδας των Κυκλάδων ήταν και ο **Δημήτρης Κοραδήμας**, εγγονός του Γεωργίου Παπαναστασίου, που πέτυχε και το νικητήριο τέρμα.

Για την ομάδα της ΕΠΣ Κυκλάδων αγωνίστηκαν: Φύλιπας, Παράβαλος, Καραβέλας, Πρίντζης, (46' Ασλάνης), Γκουνέλας, Βολτής, (42' Φώσκολος), **Κοραδήμας**, Νάζος Ν., Λυκούρης, Περιστράκης, (55' Λεγάκης), Νάζος Α.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΖΩΓΡΑΦΟΥ	50€
2. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΛΑΡΙΣΑ	20€
3. ΚΑΠΕΡΣΗ ΜΑΡΙΑ	ΒΥΡΩΝΑΣ	20€
4. ΠΑΝΝΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	20€
5. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ	20€
6. ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ	ΜΕΣΣΗΝΙΚΟΛΑΣ	20€
7. ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΚΟΛΑΣ		20€
8. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ	ΛΑΡΙΣΑ	20€
9. ΠΟΥΔΙΑΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ	ΣΟΦΑΔΕΣ	20€
10. ΜΑΝΩΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ	ΔΙΑΝΟΚΛΑΔΙ	20€
11. ΚΟΥΝΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΜΕΣΣΗΝΙΚΟΛΑΣ	20€
12. ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΗΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ	50€
13. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑ		20€



CAFE νεϊό
...και όχι μόνο
Κώστας
ESPRESSO
Cappuccino

Στο Μεσσηνικόλα, ανεβαίνοντας στη Λίμνη Πλαστήρα (...ή κατεβαίνοντας) 6971796005



Στο καφενείο του Κώστα υπάρχει μια όμορφη γωνιά για έκθεση προϊόντων όλων των οινοπαραγωγών του χωριού



κουρείο
Κώστας
Μεσσηνικόλας
Λίμνης
Πλαστήρα
τηλ.: 6971796005

ΟΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΕΣ

Τίμησαν με λαμπρότητα τη μνήμη του Νικολάου Πλαστήρα και του μακαριστού Σεραφείμ

Την καθιερωμένη ετήσια επιμνημόσυνη δέηση που οργανώνει από χρόνια, τέλεσε και φέτος με ιδιαίτερη λαμπρότητα, ο Σύλλογος των Απανταχού Καρδιτσιωτών, στη μνήμη των δύο άξιων τέκνων της Καρδίτσας, του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, **Σεραφείμ Τίμα** και του Πρωθυπουργού και Στρατηγού, **Νικολάου Πλαστήρα**.

Μεγάλο πλήθος Καρδιτσιωτών από το Λεκανοπέδιο της Αττικής, την Καρδίτσα και άλλες πόλεις της Ελλάδας, κατέκλυσε την περασμένη Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012 το Α' Νεκροταφείο Αθηνών, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, για να τιμήσει τους δύο επιφανείς Καρδιτσιώτες. Η παρουσία και η συμμετοχή του Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων και του Δημάρχου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα Καρδίτσας στις φετινές εκδηλώσεις μνήμης, ως κεντρικών ομιλητών, προσέδωσαν στις τελετές ιδιαίτερη λαμπρότητα.

Στην πρώτη επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο του Μακαριστού Καρδιτσιώτη Αρχιεπισκόπου, χοροστάτησε και κατόπιν, μίλησε για τη ζωή και το έργο αυτού του θρησκευτικού ηγέτη, ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων, **κ.κ. Κύριλλος**, ο οποίος και αναφέρθηκε στις σημαντικότερες και άγνωστες στον πολύ κόσμο υπηρεσίες που προσέφερε στην Εκκλησία και στην κοινωνία ολόκληρη ο Μακαριστός Σεραφείμ, με ένα εκτεταμένο κοινωνικό έργο σε ευαίσθητους τομείς και ευαίσθητες ομάδες ανθρώπων, όπως είναι η ίδρυση οίκων ευγηρίας που δημιούργησε κατά την 24η διακονία του στην Εκκλησία της Ελλάδος. Σημείωσε δε, ότι ο Μακαριστός Σεραφείμ υπήρξε ο μακροβιότερος σε θητεία Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος.

Στη δεύτερη επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο του Νικολάου Πλαστήρα, στο έργο, στη ζωή, στις δραστηριότητες και στην προσφορά



Ο πρόεδρος της Ένωσης καταθέτει στεφάνι στον τάφο του πρωθυπουργού Νικολάου Πλαστήρα

Τέλος, αναφέρθηκε και στη γενέτειρα του Νικολάου Πλαστήρα, η οποία έλαβε και το όνομά του, αφού εκείνος ήταν που οραματίστηκε τη δημιουργία της γνωστής σε όλο το Πανελλήνιο Λίμνης Πλαστήρα, που πλέον αποτελεί και Καλλικρατικό Δήμο.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Απανταχού Καρδιτσιωτών, **Κωνόνος Κουσαΐς**, στον χαιρετισμό του, καλωσόρισε και ευχαρίστησε για την παρουσία τους τον Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων κ.κ. Κύριλλο, τους κληρικούς που παρέστησαν, τον πρ. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, **κ. Δημήτριο Σιού-**

στήρα, ο Πρόεδρος του Συλλόγου ευχαρίστησε τον **κ. Αργηγό Γ.Ε.Σ.**

Μεταξύ των παρευρεθέντων, ήταν και οι συγγενείς του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ και του Πρωθυπουργού και Στρατηγού Πλαστήρα, καθώς και Καρδιτσιώτες που συνεγάστηκαν κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής των δύο επιφανών αυτών Καρδιτσιωτών, τόσο στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, όσο και στο Πρωθυπουργικό γραφείο του Νικολάου Πλαστήρα.

Στους τάφους των τιμηθέντων Καρδιτσιωτών, κατατέθηκαν δεκάδες στεφάνια από τους εκπροσώπους του διοργανωτή Συλλόγου των



Ο δήμαρχος του Α. Α. Πλαστήρα κ. Τσιαντής μίλησε για τη ζωή και το έργο του πρωθυπουργού Ν. Πλαστήρα

προς την πατρίδα του «**Μαύρου Καβαλάρη**», αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα Καρδίτσας, της γενέτειρας του Πλαστήρα, **κ. Δημήτριος Τσιαντής**. Στην εμπεριστατωμένη και εκτενή ομιλία του, ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, επισήμανε τις ιδιαίτερες στρατιωτικές ικανότητες του «Μαύρου Καβαλάρη» στις ηρωικές μάχες που έδωσε, ηγούμενος του ηρωικού 542 Συντάγματος, από τους Βαλκανικούς πολέμους μέχρι τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και την Μικρασιατική καταστροφή. Εξήρε και τον πολιτικό-Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Νικόλαο Πλαστήρα, ο οποίος με την εντιμότητα που τον διέκρινε, αναγνωρίστηκε από όλους τους πολιτικούς αντιπάλους του, για την ανδιοτελή προσφορά του στα πολιτικά πράγματα της χώρας.

φα, τον πρ. Υπουργό και Βουλευτή Καρδίτσας, **κ. Σπυριδώνη Ταλιαδόρο**, την Βουλευτή Καρδίτσας, **κ. Ασημίνα Σκόνδρα**, τον πρ. Βουλευτή Καρδίτσας, **κ. Βασίλειο Μπρακατσούλα**, τους εκπροσώπους του Υφυπουργού Εξωτερικών, **κ. Κων/νον Τσιόρα**, τον Δήμαρχο Λίμνης Πλαστήρα, **κ. Δημήτριο Τσιαντή**, τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αρτεσιανού Καρδίτσας, γενέτειρας του Σεραφείμ, **κ. Αθανάσιο Σιώμο**, τους εκπροσώπους όλων των Καρδιτσιώτικων, Θεσσαλικών και Μικρασιατικών σωματείων της Αττικής και το πλήθος των Καρδιτσιωτών που παρακολούθησαν τις τελετές. Για την παρουσία κληματικών Αξιωματικών ως εκπροσώπων του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στην τελετή που έγινε στον τάφο του Νικολάου Πλα-



Αντιπροσωπεία της Ένωσης Μεσσηνολιτών Αθήνας με τη βουλευτή Καρδίτσας της Ν.Δ. κα Ασημίνα Σκόνδρα

Απανταχού Καρδιτσιωτών, του Γενικού Επιτελείου Στρατού, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Καρδίτσας, των Καρδιτσιώτικων, Θεσσαλικών και Μικρασιατικών σωματείων και άλλων φορέων.

Τη μνήμη των δύο σπουδαίων Καρδιτσιωτών Ανδρών τίμησε και ομάδα του Χορευτικού Ομίλου περιοχής Καρδίτσας «**Το Σεργιάνι**», η οποία ήταν ντυμένη με τις παραδοσιακές Καρδιτσιώτικες φορεσιές.

Μετά το πέρας των τελετών, ο Σύλλογος των Απανταχού Καρδιτσιωτών δεξιώθηκε όλους τους παρευρεθέντες σε παρακείμενη του Α' Νεκροταφείου Αθηνών καφετέρια, όπου και σχολιάστηκε η άψογη οργάνωση της τιμητικής εκδήλωσης.

Τα ρογκάτσια, ο παπάς και ο διάβολος

από σελ. 1

Οι παπάδες τη μέρα του Σταυρού, ως γνωστόν, γυρνούν από σπίτι σε σπίτι σε χωριά και σε πόλεις και ραντίζουν με το αγίασμα τα σπίτια. Με το αγίασμα αυτό οι νοικοκυρές ραντίζουν τα σπίτια και τα ζώα τους για να διώξουν τα παγανά, τα οποία άλλωστε έχουν φύγει πριν ξημερώσει λέγοντας: **Φεύγεσθε να φύγουμε, έφτασε ο ζουρλόπαπας με την αγιαστούρα του και με τη βρεχτούρα του**, και οι γεωργοί ραντίζουν τα χωράφια τους για να δώσουν καλά εισοδήματα. Θέλουν καλοκαιρία τη μέρα αυτή και λένε. **Χαρά στα Φώτα τα στεγνά και στη λαμπρή δροσάτη**. Από χρόνο σε χρόνο το έθιμο αυτό εκφυλίζεται. Σήμερα οι παπάδες πληρώνονται από το δημόσιο και δεν νοιώθουν ευχάριστα να γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι με το μπακράτι στο χέρι. Άλλοτε ονειρευόνταν τη μέρα αυτή για να φουσκώσουν τα πορτοφόλια τους. Αξίζει εδώ να αναφερθούμε σε μια ιστορία. Κάποτε ένας παπάς απ' αυτούς που πίστευαν ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, μπήκε τη μέρα αυτή βιαστικός και φουρτσάτος σε ένα σπίτι και για να μη χάσει χρόνο άρχισε απ' το κεφαλόσκαλο "Εν Ιορδάνη βαπτίζομένους σοι Κύριε". Έριξε μια ματιά γύρω του, δεν είδε τη μύνα, απ' την οποία υπολόγιζε να πάρει το μπαξίσι, μόνο τα κουτσούβελα ήταν εκεί και σταμάτησε να ψέλνει. Είπε στο μεγαλύτερο παιδί.

-Πού 'ναι η μάνα σου ρε Γιάννη;

-Πάει να πλύνει στο ποτάμι.

-Όρε τη καταραμένη, τέτοια μέρα πάει και πλύνει.

-Κάτω απ' το μαξιλάρaki, άφησε ένα ταλληράκι.

-Τότε η ευλογημένη ας ειν' καλά πάντα κι ας πλένει.

Σε κάποιο άλλο χωριό, ένας άλλος παπάς στο δρόμο τη μέρα εκείνη συναντήθηκε με ένα μπουλούκι από ρογκάτσια. Εκεί γνώρισε τον ανιψιό του που ήταν ντυμένος με το ράσο του. Κατόρθωσε και ξεγέλασε την παπαδιά και του το έδωσε. Αντί όμως να αρκασθεί σ' αυτά και ν' ακολουθήσει το μπουλούκι σαν παπάς, πέρασε δυο κέρατα στο καλυμμαύχι και παρίστανε το διάβολο. Όταν τον είδε έτσι ο παπάς τρελάθηκε και του φώναξε. -Βρε μασκαρά εγώ κυνηγάω τα άσρατα παγανά και έχω μπροστά μου τον αρχιδαίμονα και τον έστρωσε στο ξύλο με τα μπαστούνια που κουβαλούσε μαζί του να φυλαχτεί απ' τα σκυλιά. Είδε κι έπαθε ο ανιψιός του να ξεφύγει από τα χέρια του. "Ετσι μέχρι το μεσημέρι τα ρογκάτσια περνούσαν από όλα τα σπίτια του χωριού. Το απόγευμα μετρούσαν τις εισπράξεις και το βράδυ τα Φώτα, ή τ' Αι-Γιανιού έκαναν τρικουβερτο γλέντι, στο οποίο μερικές φορές καλούσαν τους κατοίκους από όλο το χωριό. Μετά τα Φώτα έρχεται τ' Αι-Γιανιού και κλείνει ο εορταστικός κύκλος του δωδεκαμήρου με κυρίαρχο πάντα το πνευματικό και λυτρωτικό περιεχόμενο και νόημα, στολισμένο όμως με ωραίες παραδόσεις και έθιμα βγαλμένα και βιωμένα απ' τη λαϊκή ψυχή. Σήμερα δυστυχώς η ενομομαμία μας απομακρύνει από τις ρίζες και τον πολιτισμό μας. Ας ευχηθούμε να ξαναβιώσουμε ή στο κάτω-κάτω να μην εκφυλισθούν περισσότερο.

Μεσενικολίτικα

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΡΗΓΑ - ΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ και ήδη υπαλλήλου του Δήμου Πλαστήρα

Νέα του χωριού

Από την ιστοσελίδα του χωριού μας www.mesenikolas.gr

Το πρώτο χιόνι

Ειςμερμάματα της Δευτέρας 10 Δεκέμβρη οι Μεσενικολίτες αντίβρισαν και το πρώτο εφετινό χιονάκι. Μύρισε λοιπόν Χριστούγεννα. Ευχόμαστε σε όλους καλό χειμώνα!

Νια πασπάλη χιόνι

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου και το χωριό μας είναι πασπαλισμένο με λίγο κάτασπρο χιόνι. Τονίζονται έτσι οι σκεπές των σπιτιών μας και τα πεύκα που περιβάλλουν τον Μεσενικόλα, ο οποίος αποκτά έτσι μια ξεχωριστή ομορφιά. Οι προβλέψεις του καιρού για τις μέρες των Χριστουγέννων είναι θαυμάσιες, οπότε μπορείτε όλοι να ανέβετε και να περάσετε πολύ καλά στο αγαπημένο μας χωριό.

Τα αποτελέσματα της απογραφής

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού από την Ελληνική Στατιστική υπηρεσία. Στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα ο οικισμός του Μεσενικόλα βρίσκεται στην τρίτη θέση με 451 κατοίκους. Πρώτος οικισμός εμφανίζεται ο οικισμός του Νεοχωριού με 589 κατοίκους και στη δεύτερη θέση το Μορφοβούνι με 485. Στην Τοπική Κοινότητα Μεσενικόλα συμπεριλαμβάνεται επιπλέον και η ιερά μονή Κορώνας με 8 κατοίκους.

Αναλυτικά για όλο τον Δήμο τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 4.635

ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑ ΦΩΝ	2.223	ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ	2.412
Τοπική Κοινότητα Καρβασαρά	28	Τοπική Κοινότητα Κερασσέα	390
Καρβασαράς	28	Κερασσέα	299
Τοπική Κοινότητα Καρίτσης Δολόπων	134	Νεβρόπολη	91
Αγία Μαρίνα	44	Τοπική Κοινότητα Λαμπερού	559
Αγία Παρασκευή	6	Άγιος Αθανάσιος	324
Καρίτσα	56	Λαμπερό	235
Λογγά	4	Τοπική Κοινότητα Μεσενικόλα	459
Μέγα Ρεύμα	5	Μεσενικόλας	451
Πετρωτό	1	Μονή Κορώνης	8
Ραφήνα	18	Τοπική Κοινότητα Μορφοβουνίου	576
Τοπική Κοινότητα Κρονερίου	595	Μορφοβούνιον	485
Κουτσοδήμος	78	Ράζια	55
Κρονερίου	415	Ραχωβίτσα	36
Προσήλια	102	Τοπική Κοινότητα Μοσχάτου	428
Τοπική Κοινότητα Μπελοκομιτής	178	Άγιος Νικόλαος	42
Κέδρος	32	Μοσχάτων	378
Μπελοκομιτής	146	Τσαρδάκι	8
Τοπική Κοινότητα Νεοχωριού	589		
Νεοχωριον	589		
Τοπική Κοινότητα Πεζούλας	367		
Καλύβια	223		
Νεράδα	17		
Πεζούλα	127		
Τοπική Κοινότητα Φυλακτής	332		
Καλύβια Φυλακτής	54		
Φυλακτής	278		

Νέα της Α.Ε. Μεσενικόλα

Η πορεία για την ποδοσφαιρική ομάδα του Μεσενικόλα έκλεισε για το 2012 με ισοπαλία με την ιστορική ομάδα του Ταυρωπού.

Την ποδοσφαιρική σαιζόν 2012-2013 η ομάδα μας ξεκίνησε εντυπωσιακά και ήταν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο προπονητής μας και παλιός ποδοσφαιριστής της ομάδας για πάρα πολλά χρόνια Γιώργος Χατζάρας βασισμένος σε νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές όπως: ο Γιώργος Φιλίππου του Δημητρίου 17 ετών, είναι πρώτος σκόρερ στην κατηγορία με 10 γκολ στην πρώτη του χρονιά στην ομάδα του χωριού του, ο Σάκης Καραπάνος 18 ετών, ο Μιχάλης Καρακαντάς και άλλοι από γειτονικά χωριά, παρουσίασε μια πολύ καλή ομάδα που παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και έχει εντυπωσιάσει με τα αποτελέσματά της.

Η πτώση της ομάδας τις τελευταίες αγωνιστικές οφείλεται σε απουσίες βασικών παικτών λόγω σπουδών. Ελπίζουμε το 2013 να επανέλθει η ομάδα στην κορυφή της βαθμολογίας εκεί που πραγματικά της αξίζει!

A/A	Σωματείο	Βαθμοί	Αγώνες	Νίκες	Ισοπαλίες	Ήττες	Υπέρ	Κατά
1	Α.Ο ΑΣΠΙΔΑ	33	14	10	3	1	36	12
2	Α.Ο ΔΟΞΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ	31	14	9	4	1	33	9
3	Α.Ο ΦΥΛΑΚΤΗΣ	30	14	9	3	2	24	7
4	Ο.Φ ΦΩΤ ΑΣΤΗΡ ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ	27	14	8	3	3	30	15
5	Α.Ο ΑΙΑΣ ΜΑΡΑΘΕΑΣ	21	14	6	3	5	26	17
6	Α.Ο ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ ΓΕΛΑΝΘΗΣ	21	14	6	3	5	24	29
7	Α.Ο ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ	20	14	6	2	6	14	19
8	Α.Ε ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ	20	14	5	5	4	25	23
9	Α.Ο ΑΚΑΔ ΤΑΥΡΩΠΟΣ Ο ΦΩΣΤΗΡΑΣ	19	14	4	7	3	24	11
10	Α.Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ	17	14	5	2	7	25	26
11	Α.Σ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ	16	14	5	1	8	24	31
12	Α.Σ ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ	13	14	4	1	9	22	30
13	Α.Σ ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ	7	14	2	1	11	17	33
14	ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	0	14	0	0	14	8	70

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ

Ο Δήμος προέβηκε σε εργασίες ρύθμισης αυθαιρέτων του Ξενώνα Μεσενικόλα, σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 ως εξής:

ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ

- 1) Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΞΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΨΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΣ
- 2) ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
- 3) Ο ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
- 4) ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 2ου ΟΡΟΦΟΥ, ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΞΕΝΩΝΑΣ, ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ

ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

- 1) ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ
- 2) ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΣΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 3) ΕΧΕΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΚΟΥΖΙΝΑ
- 4) ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

Η δαπάνη των εργασιών ρύθμισης ανήρθε στο ποσό των 10.548,73 €

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ







ΜΑΛΑΜΙΤΣΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

- Έκθεση
- Service
- Γνήσια Ανταλλακτικά
- Ευθυγράμμιση-Ζυγοστάθμιση

- Ελαστικά
- Φανοποιείο
- Ηλεκτρολογείο
- Πλυντήριο

1ο κλμ. Καρδίτσας - Τρικάλων
Έναντι Σχολής Αστυνομίας
43100 - Καρδίτσα

Τηλ.: 24410 28042, Φαξ: 28875
Κιν.: 6944977081
e-mail: malamitsis@gmail.com

Ανέκδοτα από ... άλλη εποχή!

Τα αρχαία Ελληνικά ανέκδοτα είναι πνευματώδη και διδακτικά. Μας χαρίζουν το γέλιο αλλά εκφράζουν και το αρχαίο Ελληνικό πνεύμα στην πιο χαριτωμένη μορφή του.

Είπε κάποιος στον Αρίστιππο ότι η Λαΐδα δεν τον αγαπά, αλλά προσποιείται ότι τον αγαπά. Ο Αρίστιππος απάντησε:
«Ούτε το κρασί ή το ψάρι με αγαπούν, εγώ όμως τα απολαμβάνω».

Είπε κάποιος στον Διογένη: «Οι συμπολίτες σου σε καταδίκασαν σε εξορία».
Και ο φιλόσοφος απάντησε: «Κι εγώ τους καταδίκασα να μένουν στον τόπο τους».

Ο Διδύμων, οφθαλμίατρος της εποχής εξετάζει το μάτι μιας κοπέλας. Ο Διογένης τον βλέπει. Ξέρει ο Διογένης ότι ο Διδύμων είναι τύπος ερωτύλος, κοινώς γυναικάς. Και του λέγει «Πρόσεξε Διδύμωνα, μήπως εξετάζοντας τον οφθαλμό, φθείρεις την κόρη».

Επαινούσαν μερικοί μπροστά στον Άγη τους Ηλείους, γιατί ήταν πολύ δίκαιο κριτές στους Ολυμπιακούς αγώνες. Ο Άγης ρώτησε με απορία:
- Και είναι τόσο σπουδαίο το ότι οι Ηλείοι μια φορά στα τέσσερα χρόνια γίνονται δίκαιοι;

Ένας πατέρας ζήτησε από τον Αρίστιππο να διδάξει τον γιο του. Ο φιλόσοφος ζήτησε αμοιβή 500 δραχμές. Ο πατέρας θεώρησε υπερβολικό το ποσό.
-«Με τόσα χρήματα», είπε, «θα μπορούσα να αγοράσω ένα ζώο».
-«Αγόρασε», είπε ο Αρίστιππος, «κι έτσι θα έχεις δύο».

Ο Διογένης ζητούσε ελεημοσύνη από ένα άγαλμα. Όταν τον ρώτησαν γιατί κάνει κάτι τέτοιο απάντησε:
- Εξασκούμαι στο να μην απογοητευτώ από την αναισθησία των ανθρώπων.

Παρακινούσαν τον Φίλιππο τον Μακεδόνα να εξορίσει κάποιον που τον κακολογούσε. Ο Φίλιππος απάντησε:
- Δεν είστε καλά!! Θέλετε να τον στείλω να με κατηγορεί και σ' άλλα μέρη;

Ένας φαλακρός έβριζε τον Διογένη. Ο φιλόσοφος γύρισε και του είπε:
«Δεν σου ανταποδίδω τις βρισιές, αλλά θα ήθελα να πω ένα "μπράβο" στις τρίχες σου, γιατί απαλλάχτηκαν από ένα κακορίζικο κεφάλι».

Ρώτησε κάποιος τον Αντισθένη τι είδους γυναίκα θα ήταν κατάλληλη για γάμο. Ο φιλόσοφος του είπε:
«Το πράγμα είναι δύσκολο. Αν παντρευτείς ωραία, θα την έχεις με άλλους κοινή, αν άσχημη, θα είναι σαν να σου επέβαλαν ποινή».

Πληροφορήθηκε ο Αριστοτέλης από κάποιον ότι μερικοί τον έβριζαν. Ο φιλόσοφος απάντησε:
«Καθόλου δεν με νοιάζει. Όταν είμαι απών, δέχομαι ακόμα και να με μαστιγώνουν».