

ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ

ΕΔΡΑ:
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 29
10431 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 6971735155
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΗΝΙΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΚΟΛΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Κωδ. 3028 Έτος 38ο Δεκέμβριος 2015 Αριθμός φύλλου 439 Ίδρυτής - Εκδότης: Ένωση Μεσσηνικολιτών Αθήνας

Ταχυδρομικές επιταγές
Επειδή πολλές επιταγές χάνονται, γι' αυτό παρακαλούμε στο εξής να αποστέλλονται στη διεύθυνση:
Καρβούνης Χρυσόστομος
Ψαρά 5, 4 - 8, Αγ. Ελευθέριος, Τ.Κ. 111 43
Αποστολή κειμένων στο mail: syl_mes_ath@yahoo.gr

Ανακοίνωση - Πρόσκληση

Την **Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016, στις 10:00' π.μ.**, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, σας προσκαλούμε και σας παρακαλούμε να έλθετε στην Ένωση μας για το ετήσιο αντάμωμα, την κοπή της πίτας και τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.
Αυτή την ημέρα όλοι μαζί θα εορτάσουμε τα 38 χρόνια από την έκδοση της Νεβρόπολης και τα 43 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης. Θα γίνει Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, θα ζητηθεί η έγκριση του καθώς και η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης θα ορίσετε τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα ασχοληθούν με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ένωσης.
Σας παρακαλούμε και σας περιμένουμε να έλθετε όλοι, ιδίαιτερα τους νέους και τους δυνάμενους να προσφέρουν στην Ένωση να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Για να μετασχει του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ο δυνάμενος να προσφέρει πρέπει μέχρι την 29η Ιανουαρίου 2016 να υποβάλει ενυπόγραφο αίτηση στην Ένωση.

Η Ένωση στην προσπάθεια ανανέωσης που κάνει για τη διατήρησή του για τα επόμενα χρόνια σας παρακαλεί θερμώς να τιμήσετε την εκδήλωσή μας όχι μόνο με τη δική σας παρουσία αλλά και αυτή των παιδιών σας. Η παρουσία νέων μελών θα μας δώσει μεγάλη χαρά, ανακούφιση, αλλά και δύναμη ότι θα συνεχιστεί το έργο της Ένωσης, έτσι ώστε να συνεχίσουμε τη λειτουργία της για πολλά χρόνια ακόμη. Είναι ευκαρία να γνωρίσουν την Ένωση και τις προσπάθειες που κάνει τόσο για τους απόδημους Μεσσηνικολίτες όσο και για τους κατοίκους του χωριού μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος

Καρβούνης Ν. Χρυσόστομος

Υ.Σ. Για να ανοίξει η κεντρική είσοδος της πολυκατοικίας θα πατάτε το κουδούνι του 7ου ορόφου για να σας ανοίγουμε την πόρτα από πάνω.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΖΑΣΗ - ΙΑΤΡΟΥ

Σύνοδοι κορυφής, στους G20 υπάγεται και η Τουρκία, συναντήσεις πρωθυπουργών, διαδηλώσεις, συνθήματα σε παγκόσμιο επίπεδο περισσότερα από τις προηγούμενες για την Κρίση. Πράγματι ένας σκεπτόμενος άνθρωπος, παγκόσμια, θα πρέπει να προβληματίζεται από τον **τι μέλλει γενέσθαι** με την αλλαγή του κλίματος στη Γη μας λόγω ανόδου της θερμοκρασίας. Ήδη οι επιπτώσεις άρχισαν σιγά σιγά με ξηρασίες (Χιλή), ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ.

Αυτά χρειάζονται ενημέρωση του κόσμου από ειδικούς όχι πολιτικούς γιατί το κλίμα μυρίζει χημικά. Με τις ανάλογες οδηγίες μήπως σταματήσουμε τον κατήφορο, που λένε ότι από φέτος 2015 μπήκαμε στο κόκκινο. Από όσα ξέρουμε αυτές τις καταστροφές είναι το φαινόμενο των θερμοκηπίου, καύσωνες, ξηρασία, πλημμύρες, οι ρύποι κάθε μορφής, ο πολιτισμός, η απληστία κ.α. **Πού είναι η πολιτισμένη κοινωνία;** Ένα μόνο να περιορίσει ή να εξαλείψει τους ρύπους, αυτοκίνητα, ΔΕΗ, πετρέλαια, τσιγάρα και πολλά άλλα της καθημερινότητας του κατά τα άλλα «πλούσιου» σημερινού ανθρώπου, μόνο στη Δύση. Σύμφωνα του Κιότο, δεν υπέγραψαν όλοι πέρουι από τους G20.

Μα τι είπατε; τσιγάρα! Πενήντα με εξήντα χρόνια και βάλε η επιστήμη, η πληροφορική, η στατιστική εργάζονται παγκοσμίως να βρουν τις βλαπτικές επιδράσεις του καπνίσματος στην υγεία του ανθρώπου. Αν θυμόμαστε καλά 1000 τσιγάρα ανά λεπτό καπνίζουν οι άνθρωποι παγκοσμίως. Για σκεφτείτε την καταστροφή. Έτσι οι κοινωνίες ψάχνουν να βρουν τρόπους ενημέρωσης, νόμους για να προστατέψουν, προλάβουν τον άνθρωπο πάσης ηλικίας και φύλου. **Το αποτέλεσμα γύρω στο μήνεν.** Για την Ελλάδα τουλάχιστον, πάλι μπήκαμε στα χωράφια μας. Έξι (6) εκατομμύρια



άνθρωποι πεθαίνουν το χρόνο από το κάπνισμα μόνον, παγκοσμίως, ενώ τα έξοδα ιατρονοσοκομειακής περίθαλψης κ.λπ. περνάνε τα 169 δισ. ευρώ. Εμείς ξέραμε ότι το 2010 ο Π.Ο.Υ. μας έλεγε ότι οι θάνατοι από κάπνισμα δεν περνούσαν τα τέσσερα (4) εκατομμύρια τον χρόνο. Δύο ακόμα δηλαδή. Και ύστερα: Αφού δεν μάθαμε πώς γίνεται η χρήση- κατάχρηση. Περί που αφορμή είναι η κρίση. Όπως για όλους και για όλα. Τέλος τα γλέντια, τέλος οι χαρές, τα γέλια, τέλος τα λεφτά, τα γεμάτα τραπέζια. Κατήφεια, στεναχώρια, κατάθλιψη, θάνατος.

Και άντε από την αρχή. Ωσπου λες καλύτερα μια τζούρα παρά μεσ' την «κλεισούρα».

Πώς να τα χαράψουμε παιδιά. Όσο γίνεται «Ελληνικά». Βαθιά Ελληνικά, μόνον οι Ρομά ξέρουμε όπως: «*Τι ίντι κομπάρι το παντί; Μη πάτι τίποτις γκαντί προύνα ιπάντομα ντεν ίχι. Η μαστόρσα κομπάρι στίρριρι*». Όταν κομπάρους ο παιδίατρος. Είδατε; Ξέρουν αυτοί. Δέκα παιδιά δέκα επιδόματα. Ύστερα βλέπουμε. Εμείς μπορούμε; Τι λες Νίκο;

Γιατί τώρα πεθαίνουν τόσα εκατομμύρια καπνιστές. Μάλλιασε η γλώσσα μας, λιώσανε τα μολύβια. Καρκίνος, βρογχικό άσθμα, καρδία, έμφραγμα, στηθάγχη, αρρυθμία, συγκοπή, εγκεφαλικό, πείση, αυτά τα λίγα γιατί τελειώνει το χαρτί. Μα τι να κάνουμε καπνιστή μας γιατί; Γιατί και οι γιατροί μας καπνίζουν, όχι όμως όλοι, όπως οι παπάδες καταλίνουν το Άγιο Ποτήριο. Στους υπόλοιπους τι να πούμε. Να σας τάξουμε τέμια η κρίση; Σε τρεις μήνες θα το αρχίζετε από χαρά. Να σας τάξουμε για τα κόκκινα δάνεια ότι έγιναν πράσινα; Σε 15 ημέρες το αρχίζετε. Να σας αγοράσουμε ηλεκτρονικό τσιγάρο; φοβάστε έκρηξη. Τέλος να σας κόψουμε επίδομα; Θα καπνίζετε περισσότερο και κρυφά. Τι να τάξουμε; Η εξάρτηση δεν χρειάζεται τάξιμο. Μόνο ενημέρωση και όταν γίνει επικίνδυνη παρέμβαση. Στην περίπτωση αυτή όλα γίνονται. Ειδικά τα χορίτια που δεν ακούνε τίποτα. Χειραφέτηρη γαρ. Μοντερνισμός. Όσα γράμματα και αν έχουν. Να μην κάπνισμα που το βάζουμε; Στο Τιμπουκτού οι ισλαμιστές (Τζιχαντ) απαγορεύουν το κάπνισμα και τη μουσική με θανατική ποινή. Η καύτρα, τοξικότατο μείγμα αερίων πολλαπλάσιο από τον σκέτο καπνό. Τι χρωστάει το μικρό της κυρίας που καπνίζει μέσα στο σπίτι και αυτό να παθαίνει μέχρι σπαστικό βήχα. Μα ίωση το λέμε. Ο άκαπνος διπλάνος να κολλάει καρκίνο στο πνευμόνι. 600.000 θάνατοι το χρόνο παγκοσμίως από παθητικό κάπνισμα. Είναι λίγα; Ύστερα το οικονομικό που το βάζεις; 3,5 x 2 = 7 ευρώ x 30 = **210 ευρώ το μήνα**. 3,5 x 3 = 10,50 ευρώ x 30 = **315 ευρώ το μήνα**. Κρίση δεν έχουμε; Ούτε και εδώ συμφωνούμε; Διάλεξε και πάρε νεαρό χωρίς δουλειά. Έχεις πολύ δίκιο να καπνίζεις, όχι 60 αλλά 600 με τόσα που μας βρήκαν. Βοηθάς όμως. Πού; Στο κλίμα, στο θερμοκήπιο, στην οικογένεια σου, στην υγεία σου, στην τσέπη σου. Πού; Την κυβέρνηση ή τους καπνοβιομηχανούς και τους λαθρεμπόρους που αποτελούν αντίγραφο των πιστωτών, δανειστών, νταβατζίδων που παίζουν με τα εκατομμύρια, τη ζωή σου. Κι εσύ μόνο μια ψήφο κάθε τέσσερα χρόνια. Αδιάβαστε.

Όταν τελειώσουν οι πηγές ενέργειας του πλανήτη θα είναι πάρα πολύ αργά φίλε και θα πεθαίνουμε σαν τις μύγες. Βέβαια το 2050 που λένε είναι λίγο μακριά. Για σκέψου όμως το 2015 που είναι η χρονιά που άναψε κόκκινο. Μήπως ξέρουμε; Να, ο πόλεμος είναι στη γειτονιά μας. Η αδικία διπλά μας. Η αναξιοκρατία μέσα μας. Μήπως πρέπει να κάνουμε ένα βηματάκι όλοι μας;

Οι συμφορές του δανεισμού

Ο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, που έζησε γύρω στα 45 με 120 μ.Χ., εκφώνησε μια ομιλία του, γύρω στα 92 μ.Χ., πιθανότατα στην Αθήνα, που όπως και άλλες ελληνικές πόλεις, μασιζόταν από τις συνέπειες της υπερχρέωσης σε εντόπιους, αλλά κυρίως ξένους πιστωτές και στους αντιπροσώπους τους.
Τα όσα είπε στην ομιλία του αυτή ο συνηθιστός ήπιος και χαμηλών τόνων συγγραφέας, ανήκουν στα «Ηθικά του Πλούταρχου». Μερικά από αυτά εκθρονούνται στη συνέχεια. Πρώτα όμως, λίγα λόγια για τον Πλούταρχο: Καταγόταν από εύπορη αριστοκρατική οικογένεια της Χαϊρώνειας της Βοιωτίας, όπου γεννήθηκε και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Φοίτησε στην Ακαδημία της Αθήνας και ταξίδεψε στην Ελλάδα, στην Αλεξάνδρεια, στη Μικρά Ασία και στην Ιταλία. Στη Ρώμη, όπου συνδέθηκε με κύκλους του αυτοκρατορικού περιβάλλοντος, έχασε μεγάλο σεβασμό και τιμήθηκε με διάφορα δημόσια αξιώματα.
Έγινε γνωστός ως ο μεγάλος βιογράφος της αρχαιότητας, χάρι στους πενήντα «παράλληλους βίους επιφανών Ελλήνων και Ρωμαίων». Το έργο του περιλαμβάνει επιπλέον περίπου διακόσια κείμενα ποικίλης θεματολογίας, δοκίμια, ομιλίες και διαλόγους, στο σύνολο των οποίων δόθηκε, όχι απολύτως εύστοχα, ο τίτλος ΗΘΙΚΑ. Η επίδραση που άσκησε το έργο του Πλούταρχου ήταν τεράστια, καθώς έχει γραφτεί ότι μέσα απ' αυτό έχουμε όλοι γνωρίσει την ελληνική και τη ρωμαϊκή αρχαιότητα. Ειδικά μεταξύ του 16ου και του 18ου αιώνα, η διάδοσή του στους μορφωμένους ευρωπαϊ-

κούς κύκλους, δεν αλείχε εκείνης της Βίβλου.
Στους θαυμαστές του συγκαταλέγονται ενδεικτικά ο Έρασμος, που μετέφρασε στα λατινικά και αφιέρωσε στον Ερρίκο Η' το «πώς αν τις διακρίνει τον κόλακα του φίλου», ο Μονταίν, που εμπνεύστηκε από τα ΗΘΙΚΑ, ο Σαίξπηρ, που βάσει τις ρωμαϊκές τραγωδίες του στους «Βίους», ο Ρουσό και ο Γκαίτε, που κατέτασαν τον Πλούταρχο στους αγαπημένους τους συγγραφείς, ο Μπετόβεν, που τον εκτιμούσε όσο και τον Όμηρο και αναζήτησε στο έργο του στήριγμα όταν έχασε την ακοή του, ο Έμερσον και οι υπερβατιστές, αλλά και ο Καβάφης, ενώ οι «Παράλληλοι βίους» ήταν το αγαπημένο ανάγνωσμα του Ναπολέοντα.
Σταχολογώντας μερικά από όσα ο Πλούταρχος είπε για τις συμφορές του δανεισμού, σημειώνω τα παρακάτω γιατί τα βρίσκω διαχρονικής αξίας:
Για τους δανειστές μπορούμε να πούμε: «Υπάρχει τόκος πριν τον τόκο, κι υπάρχει κι άλλος τόκος».
Κι έπειτα περιγελούν τους φιλοσόφους, που λένε ότι τίποτα δεν γεννιέται από το τίποτα. Γιατί στην περίπτωση τους, από κάτι που ούτε υπάρχει ούτε υπήρξε, γεννιέται τόκος. Οι ίδιοι, με το δανεισμό, επιβάλλουν φόρους παράνομα ή για να πούμε τα πράγματα με τ' όνομά τους, δανειζόντας εξαπατούν, διότι όποιος παίρνει λιγότερα από το ποσό που γράφεται στο συμφωνητικό του δανεισμού, εξαπατάται.
Οι δανειστές ψευδίζονται και μάλιστα με δόλο, όταν στα κατάστιχά τους γράφουν ότι

δίνουν στον τάδε το δείνα ποσό, ενώ του δίνουν λιγότερα και αιτία των ψευδών τους είναι η πλεονεξία, όχι η ανάγκη ούτε η δυσπραγία, μα η απληστία, που στο τέλος, ενώ καταστρέφει τα θύματά τους, σ' εκείνους δεν φέρνει ούτε απόλαση ούτε όφελος. Γιατί ούτε τα χωράφια που κατάρχουν από τους οφειλότες τα καλλιεργούν, ούτε στα σπίτια τους, απ' τα οποία τους έχουν πετάξει έξω, κατοικούν, ούτε στα τραπέζια τους τρώνε, ούτε τα ρούχα τους φορούν, παρά με το που θα καταστρέψουν έναν, ορίζονται στο κνήγη του δεύτερου, χρησιμοποιώντας τον πρώτο για δόλωμα. Και η άγρια αυτή πρακτική εξαιτώνεται σαν πωκαχιά, που μεταδίδεται απ' τον ένα στον άλλο και φουντώνει από τον όλεθρο και τον αφανισμό όσων βρεθούν στο πέρασμά της, ενώ ο δανειστής που τη συνδανίζει και την τρέφει βιάζοντας πολλούς, δεν αποκομίζει τελικά τίποτα περισσότερο από το να διαβάζει πότε-πότε στα κατάστιχά του, πόσους ανθρώπους πούλησε οκλάβους και πόσους ξεσπίτωσε και να βλέπει πώς έφτασαν σ' αυτόν τα χρήματα που έχει συσσωρεύσει.
Και μη νομίζετε ότι αυτά τα λέω επειδή έχω κηρύξει τον πόλεμο στους δανειστές. Ποτέ δεν κλέψανε τα βόδια μου ούτε και τ' αλόγα μου. Θέλω όμως να δείξω, σ' όσους σπύδουν απερισκεπτα να δανειστούν, πόση ντροπή φέρνει αυτό και πόση στέρηση της ελευθερίας, καθώς και ότι ο δανεισμός είναι πράξη υπέρτατης αφροσύνης και μαλακότητας.
Έχεις; Μη δανειζεσαι, γιατί δεν σου λείπουν. Δεν έχεις; Μη δανειζεσαι, γιατί δεν θα

εξελιχθείς το χρέος σου.
Ας τα δούμε αυτά τα δύο, το καθένα ξεχωριστά.
Ο φτωχός που δανειζεται, πάνω στη φτώχεια, που πολλά κακά φέρνει μαζί της, προσθέτει και τις ταλαιπωρίες του δανεισμού και του χρέους, αλλά και στερείται την ξεγνοιασιά, το μόνο δηλαδή στοιχείο στο οποίο υπερφέρει του πλούτου. Και τότε προκύπτει η γελοία κατάσταση της παρομίας: «Δεν μπορώ να κουβαλήσω την κατσικα, φορτώνω στους ώμους μου το βόδι». Πολλές φορές, οι άνθρωποι δεν δανειζονται γιατί τους αναγκάζει η φτώχεια, αλλά για χάρη της πολυτέλειας.
Αν αρκούμασταν στα απαραίτητα, οι δανειστές δεν θα υπήρχαν ως είδος, όπως δεν υπάρχουν κένταυροι και γοργόνες.
Τους δανειστές τους δημιουργήσε η ροπή προς την μαλθακία και απολαυστική καλοπέραση, το κνήγη της ηδονής, όπως ακριβώς και τους χρυσοκόους, τους αργυροκόους, τους αρωματοποιούς και τους βαφείς υφασμάτων. Διότι χρεωώμαστέ για να πληρώσουμε όχι το ψωμί και το κρασί, μα εξοχικές κατοικίες, δούλους, μουλάρια, ανάκλιτρα και τραπέζια, καθώς και για να χρησιμοποιηθούμε, χωρίς καμία συγκράτηση, θεάματα για τις πόλεις, επιδιδόμενοι σε στείρους και δυσάρεστους ανταγωνισμούς.
Άνθρωπος όμως που μέλει μία φορά, μένει χρεώστης για πάντα και σαν άλογο που του έχουν φορέσει χαλινάρι, δέχεται στη ράχη του τον ένα αναβάτη μετά τον άλλο και μη βρίσκοντας κανένα καταφύγιο σ' εκείνα τα λιβάδια και τα βοσκοτόπια της

ελευθερίας, περιπλανιέται μάταια, όπως οι δαίμονες που λέει ο Εμπεδοκλής, οι διογμένοι απ' τους θεούς κι απ' τα ουράνια.
«Ο ένας λοιπόν τον άλλο διαδέχεται» τοκογλύφος ή μεσάζοντας, πρώτα Κορινθίος, έπειτα Πατριός, έπειτα Αθηναίος, μέχρι που ο οφειλέτης σφυροκοπούμενος από παντού, να γίνει χίλια κομμάτια και να ξεφύλλισει.
Αν πέσει κάποιος μέσα στη λάσπη πρέπει ή να σηκωθεί αμέσως ή να μείνει ακίνητος. Αν στριφογυρνάει και κυλιέται με το σώμα του μουσεμένο, μαζεύει επάνω του ακόμη περισσότερη βρωμιά.
Αντίστοιχα και οι οφειλότες, δανειζόμενοι από τον ένα για να πληρώσουν τον άλλο και μετακυλώντας τα χρέη τους, φορτώνονται όλο και περισσότερους τόκους και δυσχεραίνουν όλο και πιο πολύ τη θέση τους. Δεν διαφέρουν σε τίποτα από ανθρώπους που πάσχουν από χολέρα, ασθένεια που όχι μόνο δύσκολα θεραπεύεται, αλλά και που, προκαλώντας στους ασθενείς εμετούς, τους αναγκάζει να αποβάλλουν το φάρμακο που τους έχει δώσει ο γιατρός, με αποτέλεσμα να γίνονται διαρκώς όλο και πιο άρρωστοι.
Έτσι λοιπόν και οι οφειλότες, δεν φροντίζουν να γλυτώσουν οριστικά από τα χρέη και, κάθε φορά που φτάνει η στιγμή, με οδύνη και σπαταγμό πληρώνουν τον τόκο, που ευθής αμέσως τον διαδέχεται άλλος, προκαλώντας νέους πονοκεφάλους και ναυτίες, ενώ θα έπρεπε ν' απαλλαγούν από τις οφειλές τους, ώστε να ζήσουν υγιείς και ελεύθεροι.

Αδελφιδός μου εμοί κι εγώ Αυτώ



Γράφει ο **Εμμανουήλ Καζάς**
Καρδιολόγος

Δεν είναι δικό μας. Πιθανώς να είναι ομολογία ενός Ιερομόναχου ή Ιεροψάλτου. Θέλει να πει ότι «*Εκείνος είναι ο αδελφός μου και εγώ ο δικός Του αδελφός*». Όχι βέβαια εξ' αίματος. Πνευματικός.

Τις ημέρες αυτές της Θείας Γέννησης, επίσημοι, ημεπίσημοι, άρχοντες και δούλοι, πλούσιοι και φτωχοί, έχοντες και μη κατέχοντες γιορτάζουμε τη Θεία Γέννηση, εγκεφαλικά, επετειακά που συνέβη πρώτη φορά 2015 χρόνια προ Χριστού. Η γιορτή αυτή, η πιο μεγάλη της Οικουμένης, φέρνει τη χαρά και την ελπίδα στο ανθρώπινο είδος για καλύτερες ημέρες. Το όλο σκηνικό σε ευαίσθητους Χριστιανούς και παιδιά, στη θέα του Θείου Βρέφους προκαλεί ρίγη συγκινησίων. Το παγκό-

σμιο δε ξεφάντωμα με χορούς και τραγούδια, προσπαθεί να παρασύρει την οικουμένη στη Χριστουγεννιάτικη ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά από εδώ και πέρα...

Αν γυρίσουμε πίσω 2000 χρόνια περίπου, ο τότε γνωστός κόσμος ζούσε σε ημίγρια κατάσταση. Αιμομιξία, κανιβαλισμός, δουλεία, ειδωλολατρία, φόνοι, πόλεμοι για το τίποτα που δεν εκπροσωπούσαν τις δέκα εντολές του Μωυσή, αλλά έκαναν ακριβώς τα αντίθετα. Η αξία του ανθρώπου (αιχμάλωτου, δούλου κλπ.) ισοδυναμούσε με μερικά κέρματα. Η θρησκεία η κάθε θρησκεία θρεφόταν με όργια, θυσίες, πολέμους κατά τις προτιμήσεις του λαού που σφετότανε με τα καλύτερα ένστικτα του, ενώ ο υπόλοιπος εγκέφα-

λος ήταν σε χειμερία νάρκη.

Για πες μας Αδελφιδέ. Με αυτά τα λίγα για την εποχή του Χριστού, ποιος κοινός θνητός σήμερα παγκοσμίως διαθέτοντας τα σημερινά μέσα. Και 12 άτομα πλήρους μορφώσεως με πληθώρα γνώσεων σε πολλά θέματα που αφορούν τους λαούς. Αυτή η ομάδα θα κατάφερνε να συνεννοηθεί και να περάσει δύο μόνον μηνύματα «*Αγαπάτε αλλήλους*». Και να τα βρουν Πάπας και Πατριάρχης, τότε θα γίνει αυτό; Πότε; Είδατε πόσο πίσω είμαστε ακόμη; 2.000.000 στρατό διαβάζουμε κάπου, απέπυξαν οι Κινέζοι. Οι Ισλαμιστές με εντολή του Αλλάχ κόβουν τα κεφάλια για εκφοβισμό των άθεων, βάρβαρων, χριστιανών και το παίζουν σε ταινία να τους βλέπουν οι γονείς

τους. Αδελφιδός μου εμοί. Πού είσαι;

Αυτές τις ημέρες διάχυτη η αγάπη παντού, όχι σε όλα τα σπίατα. Το νου μας όμως. Η σκοπιμότης, το χορήμα και ο αλτρουισμός παίζονται. Όπως φαινομενικά, ψηλά δείχνει η ευαισθησία και ο εθελοντισμός για τον συνάνθρωπο. Κι όμως δεν φτάνει. Χρειάζεται δράση για τους ξεριζωμένους αδελφούς μας, που στη φυγή τους έχασαν τα αγγελούδια τους στον υγρό τάφο. Σαν εκείνα που έσφαξε ο Ηρώδης για να πετύχει το Χριστό. Ποια η διαφορά; Που είναι οι κρεμάλες των δουλεμπόρων, λαθρεμπόρων στην παραλία να τους τρώνε τα ψαροπούλια; 2000 χρόνια πέρασαν. Αδελφιδέ μας Ναζωραίε μην Αργείς! Βοήθεια!

Παπούτσι από τον τόπο σου

Του **Χρήστου Μηλίτη**

-Μάζεψε τα κνρά Βέτα και γρήγορα στη μάνα σου.

-Σε καλό σου Πέτρο. Τι έπαθες;

-Άκουσες τι σου είπα. Φύγε γρήγορα δεν έχεις πια θέση στο σπίτι μου.

Η υπόθεση έχει και συνέχεια. Ο Πέτρος, όταν σπούδαζε ιατρική στο Λονδίνο γνωρίστηκε με τη Βέτα. Την αγάπησε, την παντρεύτηκε, συμφώνησαν και ήρθαν να ζήσουν στην Ελλάδα. Άνοιξε το ιατρείο του στη Λάρισα και έκανε χροσές δουλειές, γιατί ήταν σπουδαίος επιστήμονας και καλός άνθρωπος. Ήταν γιος του γέρου-Ανέστη. Ο γέρο-Ανέστης που κατάνονταν από ένα χωριό του Ανατολικού Θεσσαλικού κάμπου, ήταν μεγαλοκτηματίας. Από τον καιρό όμως που έχασε τη γυναίκα του, ύστερα και από την επιμονή του γιου του τον αγαπούσε υπερβολικά, τον πήρε στη Λάρισα, που είχε το σπίτι και το ιατρείο του και χαζοπερνούσε τις μέρες του. Η ξενόφερτη όμως νυφαδιά του δεν τον φέρνονταν καλά. Τον έβλεπε σαν παρείσακτο και τον αποστρέφονταν

τακτικά και όταν ήθελε να πάει κάπου, τον έδιωχνε. Κλειδώνει το σπίτι και από δω παν οι άλλοι.

-Άντε γέρο, σήκω και πήγαινε να καθίσεις στο πάγκο. Θέλω να φύγω, έχω δουλειά και πρέπει να κλειδώσω το σπίτι.

Τι να κάνει ο γέρο-Ανέστης, δεν ήταν ούτε η πρώτη, ούτε η δεύτερη φορά που το άκουγε. Σηκώθηκε και πήρε το συνηθισμένο του δρόμο για το πάγκο που σάτα τύχη βρισκονταν εκεί κοντά. Η κυρία Βέτα, ήθελε και τούτη τη φορά να το σκάσει από το σπίτι. Το πόκερ με τις φίλες και τους φίλους της την περιέμενε. Ούτε σεβασμό, ούτε έλεος για τον πατέρα του γιατρού. Πήγαινε, έπαιζε χαρτιά, πότε κέρδιζε, τις περισσότερες φορές έχανε και γύριζε βαθιά μεσάνυχτα στο σπίτι. Ήξερε ότι ο γιατρός έκανε επισκέψεις στα σπίατα και επέστρεφε πάντα αργά στο σπίτι του.

Ο Πέτρος αγαπούσε υπερβολικά τον πατέρα του, γι' αυτό και τον έφερε κοντά του να τον προσέχει από τότε που έχασε τη μάνα του. Την αδελφή του τη Μαρία την είχαν παντρεύσει με ένα καλό εργατικό κι αξίω παλικάρι στη γειτονική πόλη, στη

Καρδίτσα. Ο γέρο- Ανέστης, μετά το θάνατο της γυναίκας του παρέμεινε λίγο καιρό στο χωριό του μόνος του και δεν ήθελε με κανέναν τρόπο, παρά τις παρακλήσεις του παιδιού του, να εγκαταλείψει το χωριό του και να μεταφερθεί στη Λάρισα. Είδη και έπαθε να τον καταφέρει να έρθει και να μείνει μαζί του. Δεν γνώριζε τη συμπεριφορά της γυναίκας του απέναντι στο πατέρα του, γιατί ο γέρο-Ανέστης ποτέ του δεν τον παραπονέθηκε. Προτιμούσε να υποφέρει παρά να βάλει την οικογένεια σε μπελάδες.

Το κακό επαναλαμβάνονταν όσο ο καιρός περνούσε και μια φθινοπωρινή μέρα, στο έμπα του χειμώνα που ο γιατρός έλειπε για τρεις μέρες στο εξωτερικό η κυρία Βέτα σήκωσε μπαϊράκι. Κάθε βράδυ ξεπόρτιζε και γύριζε στο σπίτι βαριά μεσάνυχτα και βάλε. Μια βραδιά έκανε φοβερό κρύο που περόνιαζε ως τα κόκαλα. Το γεροντάκι τρέμοντας από το κρύο στριφογύριζε στο παγκάκι του πάγκου. Σηκώθηκε και γυρόφερνε να ζεσταθεί, αλλά τα πόδια του δεν βαστούσαν. Σωριάστηκε ξανά στο παγκάκι και έκλαιγε σα

μικρό παιδί. Σαν ήρθε η κυρία Βέτα γύρω στις 2 τα μεσάνυχτα, σκούπισε τα δάκρυα του και έπεσε νησιτικός στο κρεβάτι. Την άλλη μέρα ήρθε ο γιατρός.

-Πως τα πέρασες αυτές τις μέρες πατέρα;

-Καλά παιδί μου.

-Σε περιουήθηκε η Βέτα;

-Ναι παλικάρι μου. Ούτε μηλιά, ούτε τσιμουδιά. Κανένα παράπονο.

Πέρασε λίγος καιρός. Τα ίδια και χειρότερα. Η υπομονή του κάποτε εξαντλήθηκε. Δεν μπόρεσε να κρατήσει άλλο και μια νύχτα, όπως έφυγε απ' το γνωστό παγκάκι πήγε ίσα στο κρεβάτι και ξάπλωσε ανάποδα. Έβαλε τα πόδια με τα παπούτσια όπως τα φορούσε στο μαξιλάρι και το κεφάλι το στερέωσε στη άλλη άκρη του κρεβατιού. Σαν τον είδε έτσι η κ. Βέτα πέταξε απ' τη χαρά της. Νόμισε ότι τρελάθηκε. Καιρός να τον ξεφορτωθεί απ' το σπίτι. Κάποτε είχε κάνει λόγο στον άνδρα της να τον μπιάσει σε Γεροκομείο. Ο γιατρός όμως όχι μόνο δεν το δέχτηκε, αλλά την κατσάδιασε άσχημα. Έτρεξε γρήγορα κοντά στον άνδρα της.

-Πέτρο - Πέτρο ο πατέρας σου τρελάθηκε

σίγουρα έλα να δεις τι κάνει...

Έτρεξε στη κρεβατοκάμαρα ο γιατρός και σαν είδε έτσι τον πατέρα του απόρησε.

-Πατέρα τι κάνεις; Γιατί έβαλες τα πόδια χωρίς να βγάλεις τα παπούτσια στο μαξιλάρι;

-Γιε μου ήρθε η ώρα να στα πα. Δεν μπορώ άλλο να βαστάξω, το και το και τα ξεμυστερεύτηκα όλα με το νι και με το σίγμα. Τέλος είπε. Αντά τα πόδια που κουράστηκαν να σε σπυδάσουν παιδί μου πρέπει να ξεκουραστούν το κεφάλι πρέπει να το χτυπήσω στο τοίχο γιατί αν είχε μυαλό στο κούτελο, θα σε κρατούσα στο σπία. Κτήματα είχαμε αρκετά. Θα έπαιρνες το καλύτερο κορίτσι του χωριού και εγώ δεν θα περνούσα αυτά τα βασάνα. Καλά λένε αντσί που την έπαθαν, «παπούτσι από τον τόπο σου και ας είναι μάλωμένο».

Στο τέλος αναστάναξε και ξεστόμισε αυτά τα σοφά λόγια «στερνή μου γνώση να σ' είχα πρότα». Σαν έφεξε ο θεός την άλλη μέρα τάζι και στο χωριό του ο Ανέστης. Το αποτέλεσμα. Την ίδια μέρα η ξενόφερτη κνρά - Βέτα τα μάζεψε και πήγε να βρει τη μάνα της στην Αγγλία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2015



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1979

ΕΔΡΑ: Οδός Κάννυγος 9 (2ος όροφος) • 106 77 Αθήνα • Τηλ. (+φαξ) 210/3301370,

Site: www.karditsiwtwn.gr * E-mail: s.a.karditsiwtwn@gmail.com

Οι Απανταχού Καρδιτσιώτες τιμήσαν με ιδιαίτερη λαμπρότητα τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο, Σεραφείμ Τίκα και τον Πρωθυπουργό-Στρατηγό, Νικόλαο Πλαστήρα.

Την περασμένη Κυριακή ο Σύλλογος των Απανταχού Καρδιτσιωτών τίμησε, όπως κάθε χρόνο, τη μνήμη του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Σεραφείμ Τίκα και του Πρωθυπουργού και Στρατηγού, Νικολάου Πλαστήρα, στους τάφους τους στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Για την καθιέρωση της ετήσιας επιμνημόσυνης δέησης στους τάφους των επιφανών αυτών Ανδρών, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του διοργανωτή Συλλόγου, Κων/νος Κουσαίης, ο οποίος και κάλωσώρισε τους παρευρεθέντες.

Στην επιμνημόσυνη δέηση χοροστάτησε ο εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερονύμου Β', Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θαναμακού και Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετρακί, κ.κ. Ιάκωβος, πλαισιωμένος από τον εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων, Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, κ. Μάξιμο Παφίλη και από άλλους κληρικούς.

Η λιτή μεν, αλλά άσχημη διοργάνωση της τελετής μπροστά στον τάφο του Μακαριστού Σεραφείμ, όσο και στον τάφο του Νικολάου Πλαστήρα, έδωσε την ευκαιρία στο πλήθος των Καρδιτσιωτών που συγκεντρώθηκε να τιμήσει τη μνήμη των δύο αυτών αξίων τέκνων της Καρδίτσας με τρόπο συγκινητικό. Τις δέουσες



Ο πρόεδρος της ΕΜΑ κ. Καρβούνης καταθέτει στεφάνι στον τάφο του Ν. Πλαστήρα

τιμές στους δύο μεγάλους νεκρούς απέδωσε η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, το τιμητικό άγημα χορευτών του Χορευτικού Ομίλου Καρδίτσας «Το Σεργιάνι», αλλά και αντιπροσωπεία Αξιωματικών του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Ο κ. Δημήτριος Λιοδάκης, επ. σχολικός σύμβουλος ειδικής αγωγής και εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων, υπήρξε ο κεντρικός ομιλητής για τη ζωή και το έργο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου. Αναφέρθηκε στην σταδιακή εξέλιξη του στην ιεραρχία της Εκκλησίας και στο πλούσιο φιλάνθρωπο έργο που προσέφερε, από όλους τους βαθμούς ιεροσύνης που κατείχε. Τόνισε δε την καθολική αναγνώριση που είχε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, ως ενός ανθρώπου πατριώτη που τον διέκρινε η απλότητα και η εντιμότητα.

Ο κ. Κων/νος-Πολυχρόνης Τίγκας, Αντιστράτηγος ε.α. ήταν ο κεντρικός ομι-

λητής για τη ζωή και το έργο του Νικολάου Πλαστήρα. Η ομιλία του επικεντρώθηκε στη διαδρομή του «Αξίου της πατρίδας», αλλά και στις ανιδιοτελείς υπηρεσίες που προσέφερε ο μεγάλος αυτός Καρδιτσιώτης στην πατρίδα ως στρατιωτικός και ως πολιτικός.

Παρόντες στη δέηση ανάμεσα στο πλήθος των Καρδιτσιωτών ήταν ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Δημ. Σιούφας, οι πρ. Βουλευτές Καρδίτσας, Βασ. Μπρακατσούλας και Ασ. Σκόνδρα, ο εκπρόσωπος του Βουλευτή Καρδίτσας, Κ. Τσιόρα, Κ. Μακρυγιάννης, εκπρόσωποι Καρδιτσιωτικών, Θεσσαλικών και Μικρασιατικών σωματείων και συγγενείς των τιμωμένων προσώπων.

Στεφάνια κατέθεσαν στον τάφο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ: ο Σύλλογος Σοφωτιτών Αθίνας, ο Σύλλογος Απανταχού Μαυροματιανών Καρδίτσας, ο Σύλλογος Θεσσαλών Παπάγου & Βορείων Προαστίων, ο Πανελλήνιος Σύν-

δεσμος Αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς και ο διοργανωτής Σύλλογος των Απανταχού Καρδιτσιωτών. Στον τάφο του Νικολάου Πλαστήρα κατέθεσαν στεφάνια: ο Σύλλογος Μορφοβουνιωτών Αθίνας, η Ένωση Μεσσηνικολιτών Αθίνας, ο Σύλλογος Σοφωτιτών Αθίνας, ο Σύλλογος Απανταχού Μουζακιωτών Αθίνας, ο Σύλλογος Απανταχού Μαυροματιανών Καρδίτσας, ο Σύλλογος Απανταχού Λουτριωτών Καρδίτσας, ο Σύλλογος Θεσσαλών Παπάγου & Βορείων Προαστίων, ο Σύλλογος Θεσσαλών Ηλιοτύπων «Νικόλαος Πλαστήρας», η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Θεσσαλών και το περιοδικό «Δευκαλίων ο Θεσσαλός», το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδας και ο διοργανωτής Σύλλογος των Απανταχού Καρδιτσιωτών.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο διοργανωτής Σύλλογος των Απανταχού Καρδιτσιωτών δεξιώθηκε όλους όσους παρευρέθησαν σε παρακαείμενη του Α' Νεκροταφείου Αθηνών καφετέρια, όπου οι Καρδιτσιώτες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν μεταξύ τους για τα θέματα του Συλλόγου και της Καρδίτσας, αλλά και για την μεγάλη Χριστουγεννιάτικη συνανλία που διοργανώνει ο Σύλλογος των Απανταχού Καρδιτσιωτών στην Αθήνα, την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου και ώρα 11.30' π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της Χ.Α.Ν. Αθηνών (οδός Ακαδημίας 36 & Ομήρου, ΑΘΗΝΑ) με το Ωδείο Καρδίτσας «Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης».

Το Δ.Σ. του Συλλόγου των Απανταχού Καρδιτσιωτών

"Χωρίς αγάπη, ό,τι κι αν κάνετε, είτε τρέχετε πίσω απ' όλους τους θεούς της γης, είτε παίρνετε μέρος σε κάθε λογής κοινωνικές δραστηριότητες, είτε προσπαθείτε να βοηθήτε τους φτωχούς, μπαίνετε στην πολιτική, γράφετε βιβλία, ποιήματα - χωρίς αγάπη θα είστε ένα νεκρό πλάσμα".
Κρυσναμούρτι

ΝΕΒΡΟΠΟΛΗ

Μηνιαία Εφημερίδα

Εκδότης

Ένωση Μεσσηνικολιτών Αθηνών

Υπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

Ψαρά Ε. 4-8, Αγ. Ελευθέριος Τ.Κ. 111 43

Τηλ. & Fax: 210 2289877

Κινητό: 6977686749

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Εκλεγμένη 7μελής επιτροπή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Σατωβριάνδου 29-7ος όροφος,

104 31 Αθήνα - Κιν: 6971735155

Σύλλογοι, Οργανισμοί:20€, Ιδιώτες: 20€

Σχεδιασμός - Επιμέλεια

"Καλαυρία"

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΗΛ: 6847794 - 6845288 - FAX: 6842009

e-mail: calavria@acci.gr

Συνέντευξη από τον κ. Καζάση Μανώλη, Ιατρό

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ



Οι δύο δρόμοι μου

Ο κ. Μανώλης Καζάσης, ιατρός καρδιολόγος δεν χρειάζεται συστάσεις στο κοινό της πόλης και του Νομού όπου επί σειρά ετών ασκεί την ιατρική με επιτυχία αποκτώντας την εμπιστοσύνη και το σεβασμό του κόσμου. γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1942 στις 17 Νοέμβριο όπως γράφει η ταυτότητά του. Μετά από δύσκολα παιδικά χρόνια τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στην Καρδίτσα το 1957. Μετά τις εισαγωγικές εξετάσεις το 1963 αποφοίτησε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και απέκτησε το δίπλωμα της Ιατρικής Σχολής. Έκτοτε και μέχρι το 1970 ειδικεύτηκε στις ειδικότητες της Παθολογίας και της Καρδιολογίας. Εγκαταστάθηκε στην Καρδίτσα ως Καρδιολόγος Ιατρός. Η άσκηση της ειδικότητάς του και η καριέρα του υπήρξε θυελλώδης με πάρα πολλές περιπτώσεις, που εκείνη την εποχή αντιμετώπιζόταν από δύο μόνο Καρδιολόγους, σε όλο το Νομό χωρίς μέσα και βοθητικό προσωπικό παντελώς. Έτσι ο κ. Μανώλης Καζάσης από το 1970 μέχρι το 1985 υπηρέτησε στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας ως Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής όπου υπεύθυνα νοσήλευε καρδιολογικά περιστατικά λόγω ελλείψεως καρδιολογικού τμήματος. Ως ειδικός. Το 1990 διορίστηκε στη Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ Καρδίτσας ως θεραπευτής Καρδιολόγος μέχρι το 2011. Έκτοτε συνεχίζει την ιατρική ως ελεύθερος επαγγελματίας μη προσβλέποντας σε συνταξιοδότηση, παρά τα πάρα πολλά χρόνια στο επάγγελμα.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: Κύριε Καζάση είναι χαρά και τιμή για εμάς η συνέντευξη αυτή μαζί σας

Μ.Κ.: Εξαιρετική τιμή είναι και για εμένα που μου δίνεται την ευκαιρία να επικοινωνήσω μέσω της έγκυρης εφημερίδα σας με τον κόσμο της Καρδίτσας. Αφού εδώ άλλωστε μεγάλωσα, προσέφερα και προσφέρω όχι μόνον στην Ιατρική.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: Είστε γνωστός σαν γιατρός, άνθρωπος, επίλεκτο μέλος της κοινωνίας της Καρδίτσας. Τι σας ώθησε στη Λογοτεχνία;

Μ.Κ.: Έχω την γνώμη ότι ύστερα από 16 χρόνια ενασχόλησης με το γραπτό, πεζό και ποιητικό λόγο μπορώ να πω ότι δεν είναι εύκολη δουλειά της καθημερινότητας μας. Πρέπει να υπάρχει κάποια έφεση, κάποια κλίση κάποιο ταλέντο που για να ωριμάσει και να εκδηλωθεί χρειάζεται πολύπλευρη μόρφωση, χρόνο ελεύθερο και κάποιο ερέθισμα δυνατό, συνήθως από τη μοίρα. Γιατί στη χαρά και στην ευτυχία το μυαλό μας δεν ευκαιρεί για τέτοιες ασχολίες. Φαντάζομαι να έγινα κατανότης.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: Βεβαίως. Είχατε κάποια κλίση στην αρθογραφία παλιά, θυμόσαστε;

Μ.Κ.: Για να είμαι ειλικρινής δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Εκείνο όμως που μου έκανε εντύπωση είναι ότι στο μάθημα της Έκθεσης από το Δημοτικό μέχρι τις εισαγωγικές στο Πανεπιστήμιο, έπαιρνα πάντοτε καλό βαθμό χωρίς ποτέ κανένα φροντιστήριο.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: Και το 1995 ύστερα από τις εισαγωγικές όπου γράφατε την τελευταία σας έκθεση το 1958, αρχίσατε το γράψιμο. Πολλά χρόνια κύριε Καζάση, κρυβόσασταν;

Μ.Κ.: Κάπου έχετε δίκιο. Διότι λογοτεχνία χωρίς άνεση χρόνου και οικονομικών μάλλον δεν συμβιβάζεται. Βέβαια η Ιατρική με κέρδιζε και το παραδέχομαι. Έπεσα στη δουλειά με τα μούτρα. Όλο το

24ωρο. Πότε να γράψω.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: Διαλέξατε λοιπόν την ιατρική που αγαπήσατε και κακά τα ψέματα προκόψατε και πλούτισατε, έτσι δεν είναι; Μ.Κ.: Σε αυτά μόνο μια απάντηση υπάρχει. Νομίζω ότι υπήρξα και είμαι λειτουργός της υγείας, χωρίς άλλη απόκλιση. Διαβάστε το βιογραφικό μου. Θα καταλάβετε. Το 1995 που ξεκίνησα το γράψιμο πιστεύω ότι μια φωτεινή σφαίρα διαπέρασε την ύπαρξή μου και με ταρακούνησε.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: Ενδιαφέρουσα ομολογία δεν νομίζετε κ. Καζάση; Μήπως θα θέλατε να μας πείτε λίγα πράγματα; Ποια σφαίρα ήταν αυτή και από πού ήλθε ή ότι άλλο θα θέλατε να μας πείτε;

Μ.Κ.: Η σφαίρα αυτή ήταν η αφορμή να ξεκινήσει το γράψιμο. Έγραφα το πρώτο μου πεζογράφημα «Αριθμός μητρώου 40/450». Η έκδοση υπήρξε σωτηρή δια λόγους κυρίως κοινωνικούς. Διότι στη μικρή μας κοινωνία όπως ξέρετε, τώρα και στη παγκόσμια οι άνθρωποι άλλαξαν συναισθήματα και σκέψεις. Έτσι 250 αντίτυπα μοιράστηκαν δωρεάν σε συγγενείς και φίλους. Αν διαβάσατε ένα θα σας έλυνε κατά 80% τις απορίες σας.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: Θα ήταν μεγάλη τιμή για εμάς, αν μας αφιερώνατε ένα αντίτυπο.

Μ.Κ.: Ήδη στην εφημερίδα σας έχω αφιερώσει ένα. Υπάρχει όμως και στη λαϊκή βιβλιοθήκη. Το θέμα είναι όμως ότι τα σχόλια που άκουσα ήταν περισσότερο κουτσομπολιά και λιγότερο λογοτεχνική κριτική. Μήπως θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε, είναι ξέρετε λίγο απαξιωτικό. Αλλά συνέχεια και συνεχίζω να αρθρογραφώ και να γράφω ποιήματα. Η αρθογραφία μου άρχισε το 1999 και συνεχίζετε σε όλο τον τοπικό τύπο και σε δύο έντυπα των Αθηνών.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: Όχι κ. Καζάση. Είναι η κοινωνία μας όπως είπατε. Για να περνάς καλά, δεν πρέπει να μιλάς και να γράφεις ή να διακρίνεις. Είναι ο κανόνας πλέον και δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει για κάτι σωστό και χρήσιμο που θέλουμε να περάσουμε.

Μ.Κ.: Έχετε δίκιο. Μπορώ να συμπληρώσω ότι η προσαρμογή του ανθρώπου στα όποια δεδομένα της ζωής είναι σημαντικός παράγοντας για την τελείωση της προσωπικότητάς του καθενός μας. Και αυτό γιατί μπαίνει στη διαδικασία ο υπερεγκέφαλος ο οποίος φρνάει τις εξελισσόμενες του βασικού εγκεφάλου τον οποίο τελευταία στο Χάρβαρντ αποκαλούν «τρελλοκούδουνο». Μας ειδοποιούν δε να μην επιτρέψουμε στο βασικό εγκέφαλο να μας ελέγχει, αλλά να τον ελέγχουμε εμείς. Πώς και γιατί, είναι μια επανάσταση που ελπίζω να τη ζήσουμε.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: Επόμενο κ. Καζάση ήταν να μας αποκαλύψετε τις βαθιές σας γνώσεις. Τα άλλα έργα σας ολοκληρώθηκαν;

Μ.Κ.: Δυστυχώς εκτός από το πεζογράφημα «Αριθμός Μητρώου» και την ποιητική συλλογή από 200 ποιήματα σε λίγα αντίτυπα «Σκόρπιοι Στοχασμοί». Ύστερα έρχεται το πεζογράφημα «Αποψη και Γνώμη», μετά έρχεται η «Καρδιά χωρίς προβλήματα» και έχει ο Θεός. Αν θα ζήσουμε βέβαια. Αυτά τυπώνονται αλλά θέλουν χρήματα. Όσο λιγότερα αντίτυπα βγαίνουν, τόσο ακριβότερα. Μικρή πιθανότητα να πάνε στη Μάλτα που είναι 30% φθηνότερα.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε τόσο για τη σημερινή συνέντευξη όσο και για την συνεργασία με την εφημερίδα μας γράφοντας αξιόλογα άρθρα. Και αυτή μέσα από τις κακοτοπιές της κοινωνίας, με θαυμαστό θάρρος.

ΔΩΡΕΕΣ

ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΡΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ "ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ" ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ



- | | |
|---|-------|
| 1. ΤΣΑΓΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 100 € |
| 2. ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 50 € |
| 3. ΚΑΖΑΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ στη μνήμη των γονέων του | 50 € |
| 4. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | 100 € |

Συγκινητική υπήρξε η ανταπόκριση των συγχωριανών μας και περιμένουμε την περαιτέρω ανταπόκρισή σας.

Η επιτροπή εκφράζει τις ευχαριστίες της



Καφέ - Ψησταριά
"Μεσιέ Νικολά"
Τηλ : 2441 095419



Δρ. Βασίλης Ψάρρας

D.D.S. M.Sc. Odont. Dr.

Επ. Καθηγητής Οδ/κής Παν/μίου Αθηνών
Ειδικός Γναθολόγος - Προσθετολόγος Lund Univ. Σουηδία

Μιχαλακοπούλου 104 ● 11528 Αθήνα ● τηλ: 210 7794073
κιν: 6977284737 vpsarras@dent.uoa.gr www.vpsarras-dent.gr

Ουζερί - Ψησταριά

Το Καπνίλειό

Αντωνούλας Αναστάσιος

Μεσενικόλας Καρδίτσας

τηλ. 24410 95444 κιν. 6981 350096

ΟΥΖΕΡΙ
ΜΕΖΕΤΖΙΔΙΚΟ
Γκέκας

Κολοκοτρώνη 3,
Τηλ. 24410 23289 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

ΤΑ ΑΓΡΑΦΑ

Αποστόλης Δ. Καπερώνης

Μεσενικολίτικα λουκάνικα με πράσο

Τμώλου & Γρηγορίου Ε' 74, Βύρωνα

Τηλ: 210. 76.66.375

Οιχ: 210. 76.59.336 - 210. 76.61.713



Επισκευτείτε μας και στο FACEBOOK:
«ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ»

Στους δύσκολους και χαλεπούς καιρούς που διανύουμε όλοι μας, η Ένωση έχει ανάγκη την αρωγή σας. Βοηθώντας την Ένωση βοηθάτε στην κοινή μας προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας ζωής του χωριού μας.

Είστε οι μοναδικοί μας χορηγοί.

Η Νεβρόπολη ενημερώνει

Γάμοι

♥ Την Πέμπτη 31/12/2015 παντρεύτηκε ο **Αντώνης Καθέρης**, γιος της Ελένης Καθέρη, εγγονός της Λυδίας Βλάτσιου, με την Καλλιόπη Φράγκου, στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Καστέλας Πειραιά. Μετά την τελετή ακολούθησε δεξίωση στο ξενοδοχείο «Metropolitan».

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε να ζήσουν, και καλούς απογόνους.

Στους ευτυχείς γονείς και παππούδες να τους χαίρονται.

Κηδείες

† Την Κυριακή 6/12/2015, απεβίωσε στη Λάρισα, η συγχωριανή μας **Βιργινία Κων/νου Αδάμου**, ετών 77. Η κηδεία της τελέστηκε στη Λάρισα.

Ευχόμαστε να είναι αιώνια η μνήμη της Βιργινίας Αδάμου.

Μνημόσυνα

† Την Κυριακή 27/12/2015, τελέστηκε στην εκκλησία του Μεσενικόλα 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του συγχωριανού μας **Απόστολου Νούσια**.

Μετά την τελετή η οικογένεια προσέφερε καφέ και φαγητό στην καφετέρια.

Ευχόμαστε να είναι αιώνια η μνήμη του Απόστολου Νούσια.

Προσφορές στην Εκκλησία

Ο **Βασίλειος Δημ. Μήτσιος** προσέφερε 100 €.

Πριονάς Στέλιος Επίτροπος Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεσενικόλα

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1.	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΦΑΡΣΑΛΑ	50 €
2.	ΠΑΪΖΑΝΟΣ ΑΛΕΚΟΣ	ΒΟΛΟΣ	30 €
3.	ΠΑΪΖΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	ΓΕΡΜΑΝΙΑ	50 €
4.	ΠΑΝΑΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	20 €
5.	ΛΑΔΙΑΣ ΑΠ. ΧΡΙΣΤΟΣ	ΧΑΛΑΝΔΡΙ	30 €
6.	ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ	ΒΥΡΩΝΑΣ	10 €
7.	ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	20 €
8.	ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΛΑΡΙΣΑ	20 €
9.	ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ	ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ	20 €
10.	ΚΑΤΑΡΧΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	ΒΟΛΟΣ	20 €
11.	ΠΟΥΛΙΑΡΗΣ ΤΑΣΙΑΡΧΗΣ	ΣΟΦΑΔΕΣ	25 €
12.	ΣΙΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ	ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ	20 €
13.	ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ	20 €
14.	ΜΑΛΑΜΙΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ	15 €
15.	ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	15 €

Μεσενικολίτικα

Νέα του χωριού

Από την ιστοσελίδα του χωριού μας www.mesenikolas.gr

Οι γιορτές στο χωριό

Παρά τον καλό καιρό τις ημέρες των Χριστουγέννων λιγοστοί ήταν οι επισκέπτες στον Μεσενικόλα. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς ο καιρός αγρίεψε και η πρώτη μέρα του νέου έτους ξημέρωσε με 20 πόντους χιόνι και παγωνιά. Παρόλα αυτά οι χωριανοί συγκεντρώθηκαν στην καφετέρια για την καθιερωμένη δεξίωση στην οποία παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της κοινότητας Τάσος Καλλιός, ο δήμαρχος Δημήτρης Τσιαντής, ο πρόεδρος των Μεσενικολιτών της Αθήνας Χρυσόστομος Καρβούνης καθώς και δεκάδες συγχωριανοί μας. Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά σε όλους μας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

1) Πωλείται παλιά πέτρινη οικία στον Μεσενικόλα.

Τηλ. επικοινωνία: 2105323865, 6940869551 Ποδημάτα Ελένη.

2) Πωλείται πέτρινη οικία 87 m² με αυλή στον Μεσενικόλα.

3) Πωλείται λιβάδι 5 στρεμ. στη θέση Λογγιά. Πληροφορίες στο τηλ: 6986826408

4) Πωλείται οικοπέδο 300 τ.μ. με παλιά πέτρινη οικία στον Μεσενικόλα.

Τιμή συζητήσιμη.

Τηλ. επικοινωνία: 6933003535 Γιάννης Ευαγγελόπουλος

Στήλη επαγγελματιών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(ΣΥΖ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ)

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΡΟΥΣΒΕΛΤ 32 ΛΑΡΙΣΑ Τ.Κ 41335

ΤΗΛ. 2410534797-2410624943

ΚΙΝ. 6936931402-6978116767

E-MAIL:anparag@uth.gr, anadamop@uth.gr

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

(του Σωτηρίου)

Τεχνικός συναγεμών - Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων

Τηλ.: 211 1765549 Κιν.: 6974762478 -

Μεταμορφώσεως 42, Χαλάνδρι

Γεώργιος Κρασιάς

Γαστρεντερολόγος

Ηρώων Πολυτεχνείου 39 - Λάρισα

Τηλ: 2411116028, Κιν: 6977594469

“Ταυροπος”

Κέντρο δραστηριοτήτων Λίμνης Ν. Πλαστήρα

Δημήτρης Χαράλαμπίδης

Κιν.: +30 6977740066

tavropos@gmail.com - www.tavropos.com

ΟΥΖΕΡΙ - ΜΕΖΕΤΖΙΔΙΚΟ

Γκέκας

Κολοκοτρώνη 3, Τηλ.: 24410 23289

Καρδίτσα

ΚΑΦΕ - ΟΥΖΕΡΙ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ

“ΤΟ ΚΑΠΗΛΕΙΟ”

Αντωνούλας Αναστάσιος

Μεσενικόλας-Καρδίτσα

Τηλ: 2 4 4 1 0 9 5 4 4 4

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ-

ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΗΛ.&FAX 2102486137-6933003535

E-MAIL G.Evangelopoulos@hotmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ κ. ΔΗΜ.ΤΣΙΑΝΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΠΑΝ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ

Με τον Υπουργό κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, συναντήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην Αθήνα την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα και μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ κ. Δημήτριος Τσιαντής.

Η συνάντηση ήταν απόρροια αρχικής συνάντησης των δύο στα γραφεία της ΚΕΔΕ, όπου ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα έθεσε αρχικά, στον Υπουργό, επί τη αναλήψει των καθηκόντων του, ζητήματα που αφορούν τους Δήμους ιδιαίτερα τους περιφερειακούς, ορεινούς και

μικρούς νησιώτικους.

Στην συνάντηση, ο κ. Τσιαντής με λεπτομερή πλέον ανάλυση ανέδειξε προς τον κ. Υπουργό και τους συνεργάτες του ζητήματα που αφορούν την υποχρηματοδότηση αυτών των Δήμων και τα τεράστια προβλήματα που επιφέρει αυτή, την υποστελέχωση σε σημείο αδυναμίας άσκησης βασικών πλέον αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των, την ανάγκη ειδικής ενίσχυσης τους μέσω τεχνικής (οικονομικής) βοήθειας για την ωρίμανση έργων ΕΣΠΑ, θεσμικές-νομικές τροποποιήσεις για ζητήματα άμσθων Αντιδημάρ-

χων, συνεδριάσεων συμβουλίων, αύξηση πλαφόν κασιμών και ωρών στα μηχανήματα και οχήματα των ορεινών Δήμων, καταστατικής θέσης των αρετών και την δημιουργία Ειδικού Προγράμματος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση συνολικά, μέσω του ΕΣΠΑ με ξεχωριστό διαχειριστικό φορέα (π.χ. ΕΕΤΑΑ).

Συζητήθηκε επίσης και το ζήτημα της έκτακτης ενίσχυσης των ορεινών Δήμων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Θέμα που μετά την αρχική συνάντηση και συζήτηση στην ΚΕΔΕ, εξήγγειλε ο κ. Υπουργός στη Βουλή.

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα και μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας κ. Δημήτρης Τσιαντής, συμμετείχε με ολιγομελή αντιπροσωπεία της Κ.Ε.Δ.Ε., επικεφαλής της οποίας ήταν ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Γ. Πατούλης, στην Παγκόσμια Διάσκεψη για το Κλίμα η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 5-7/12/2015.

Στη συγκεκριμένη Διάσκεψη παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γαλλίας κ. Φρανσουά Ολάντ, η Δήμαρχος του Παρισιού κ. Αν Ιντάλγκό καθώς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλου του κόσμου. Στη διάσκεψη 1000 Δήμαρχοι από όλο τον κόσμο υπέγραψαν και δεσμεύτηκαν:

• Να εφαρμόζουν και να παράγουν στρατηγικές υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση κλιματικών κινδύνων μέχρι το 2020

• Να θέσουν στέρεες βάσεις και να επιτύχουν μακροπρόθεσμους στόχους, όπως είναι η μετάβαση στην αξιοποίηση του μέγιστου βαθμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

• Να εξασφαλίσουν ότι η «εντολή» που έχουν λάβει από τους πολίτες για τους πολίτες θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

• Να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον για τους δημότες τους, αυτό που θα τους παρέχει τις βέλτιστες συνθήκες διαβίωσης και θα προστατεύει στο έπακρο τα ανθρώπινα δικαιώματά τους

• Να διαφυλάσσει τη διαδικασία συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο

• Να διασφαλίσει την ισότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών

• Να συνδράμουν στην προσπάθεια βέλτιστης συνεργασίας μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κυβερνήσεως.

Επίσης τη Δευτέρα 07-12-2015 ο κ. Δημήτρης Τσιαντής παρευρέθη στην Πολιτική Επιτροπή του CEMR όπου εξετάστηκαν μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής, ενώ πραγματοποιήθηκε και συζήτηση σχετικά με το προσεχές Συνέδριο του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 20 Απριλίου του 2016.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ παραβρέθηκε στο σημείο που έγινε η τρομοκρατική επίθεση όπου και κατατέθηκε στεφάνι στη μνήμη των νεκρών.

Γνωρίζετε ότι...

Δεκέμβριος

Ο Δεκέμβριος είναι ο δωδέκατος μήνας και τελευταίος του Γρηγοριανού Ημερολογίου, με διάρκεια 31 ημερών. Η ονομασία του ετυμολογείται από τη λατινική λέξη December, η οποία προέρχεται από το αζιμητικό decem (δέκα), επειδή στο αρχαίο δωδεκάμηνο ρωμαϊκό ημερολόγιο ο Δεκέμβριος ήταν ο δέκατος κατά σειρά μήνας.

Στη συνέχεια, με την προσθήκη του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, το ρωμαϊκό ημερολόγιο έγινε δωδεκάμηνο. Ο Δεκέμβριος μετακινήθηκε στη δωδέκατη θέση, αλλά διατήρησε την παλιά του ονομασία, παρότι τον 2ο αιώνα μ.Χ. ο ρωμαίος αυτοκράτορας Κόμοδος θέλησε να τη μετονομάσει σε Αμαζόνιο, προς τιμήν της συζύγου του Βρουτίας, που ήταν όμορφη σαν Αμαζόνια.

Στην αρχαία Αθήνα ο Δεκέμβριος ισοδυναμούσε με το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Μαιμακτηριώνα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Ποσειδεώνα, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στον θεό Ποσειδώνα. Στο λαϊκό καλεντάρι ο Δεκέμβριος ονομάζεται Ασπρομήνας και Χιονιάς για το πυκνό του χιόνι.

Οι Ρωμαίοι είχαν δύο σημαντικές γιορτές τον Δεκέμβριο: • Τα «Σατουρνάλια», προς τιμή του θεού Σατούρνους (ο Κρόνος των Ελλήνων), ήταν γιορτή χαράς και ξενοιασίας, όπου εκτός από τις καθιερωμένες θυσίες, κυρίαρχη θέση είχαν η ανταλλαγή δώρων και τα τυχερά παιχνίδια. Διακοπούσαν από τις 17 έως τις 23 Δεκεμβρίου.

• Ακολουθούσαν στις 25 Δεκεμβρίου τα Βρομάλια, γιορτή του χειμερινού ηλιοστασίου, όπου τιμούσαν τον Ήλιο, που ως θεότητα του φωτός ταυτιζόταν με τον Μίθρα τον Περσών. Και στις δύο γιορτές θυσιάζαν χοίρους, τους οποίους στη συνέχεια κατανάλωναν.

Οι παγανιστικές αυτές γιορτές ήταν αρκετά δημοφιλείς και επέζησαν έως το 12ο αιώνα, παρά τις απαγορεύσεις, κληροδοτώντας σε μας τις δοξασίες και τους θρύλους για τους καλικάντζαρους και τα άλλα δαιμόνια. Η Χριστιανική Εκκλησία προσπάθησε να επωφεληθεί από τη δημοφιλία των δύο αυτών εορτών και να τις καταπολεμήσει ως ειδωλολατρικές, τοποθετώντας τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με μία θεωρία. Η άλλη θεωρία στηρίζεται σε ημερολογιακούς υπολογισμούς για να απαντήσει στο ερώτημα πώς επιλέχθηκε η 25η Δεκεμβρίου ως ημέρα εορτασμού των Χριστουγέννων.

Εκτός από τα Χριστούγεννα, που κυριαρχούν τον Δεκέμβριο, με τα θρησκευτικά και κοσμικά τους συμφραζόμενα, ξεχωριστή θέση έχουν από θρησκευτικής πλευράς και τα λεγόμενα Νικολοβαρβάρια, που περιλαμβάνουν τις εορτές της Αγίας Βαρβάρας (4 Δεκεμβρίου), Αγίου Σάββα (5 Δεκεμβρίου) και Αγίου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου).

Παροιμίες για τον Δεκέμβριο

- Άγα Βαρβάρα μίλησε κι ο Σάββας αποκήθη: «Μαζέψτε ξύλα κι άχνρα και σόρτε και στο μύλο, γιατί ο Αι-Νικόλας έρχεται με χιόνια φορτωμένος».
- Αν προμείσει η μυγαλιά κι ανθίσει το Δεκέμβρη, βαρύν χειμώνας κι όψημος θε νά 'ρθει να μας εύρει.
- Δεκέμβρη με τα κρύα σου και πός θα ξεκρυσώσω.
- Δεκέμβρη μου, με πάγοσε και πός να ξεπαγώσω; Μήνα μου σαρακοσιανέ καλέ, Χριστουγεννιάτη!
- Δεκέμβρης και δεν έσπειρες, λίγο σιτάρι θα 'χεις.
- Δεκέμβρης μας ελάκασε, το κρύο μας φαρμάκωσε.
- Δεκέμβρης με γιορτές, Χριστουγέννων διακοπές.
- Δεκέμβρης Χριστού γέννηση κι ο καλός μας χρόνος.
- Μπήκε ο Δεκέμβρης; Δίκαιος όποιος έσπειρε.
- Χιόνι τον Δεκέμβριον, χρυσάφι τον καλοκαιριού. (ή χρυσάφι τ' Αλωνάρι)
- Ως τ' Αγίου Νικόλαου οι τοίχοι βράζουνε κι ύστερα βυλιάζουνε.

👉 από σελ. 1

Από αυτό το σημείο και εξής απευθύνομαι στους πιο εύπορους και στους πιο καλομαθημένους, σ' εκείνους που λένε: «Μα θα μείνω χωρίς δούλους, χωρίς σπιτικό και χωρίς στέγη;» Ξαν να λεί στο γιατρό ένας άρρωστος, με σώμα πλημμένο από την ασθένεια: «Μα θα γίνω ισχνός και άσρακος;» Γιατί όχι, αν έτσι θα είσαι υγιής; Μείνε λοιπόν κι εσύ χωρίς δούλους, για να μη γίνεις δούλος ο ίδιος και χωρίς περιουσία για να μη γίνεις περιουσία άλλου.

Έτσι και οι οφειλέτες, δεν πουλάνε τα δικά τους χωράφια ούτε τα δικά τους σπίτια, αλλά του δανειστή, που με το νόμο κατέστησαν κύριο τους.

«Μα το Δία», λένε, «τη γη αυτή μου την άφησε ο πατέρας μου».

Μα και την ελευθερία και την αξιοπρέπεια, που θα πρέπει να είναι για σένα πιο σημαντικές, ο πατέρας σου τις έδωσε. Και το πόδι και το χέρι ο γεννητόρας σου το έκανε, αλλά άμα σαπίσει, πληρώνεις γιατρό για να σου το κόψει.

Η Καλυψώ έντυσε τον Οδυσσέα «με ρούχα ευωδιαστά» που ανέδιδαν θεϊκή πνοή, δώρα και ενθύμα της αγάπης της. Μα όταν το πλεούμενό του ανατράπηκε, κι ο ίδιος πάλευε με τα κύματα, καταφέροντας μετά βίας να κρατηθεί στην επιφάνεια, έβγαλε από πάνω του τα ρούχα της Καλυψώς, που είχαν μουσκέψει και βαρύνει, τύλιξε το γυμνό του στήθος μ' ένα μαντήλι και πέρα απ' την αατή κολύμπησε, με βλέμμα πάντα στη στεριά, κι όταν πια ήταν ασφαλής, δεν του έλειψαν ούτε ρούχα ούτε τροφή.

Μήπως δεν τους βρίσκει φορτωτόνα τους οφειλέτες, όταν εμφανίζεται κάθε τόσο ο δανειστής και τους λέει «πλήρωσε»;

Έτσι, κι οι τόκοι σωρεύονται ο ένας πάνω στον άλλο, κι ο άνθρωπος που βλέπει να τον πνίγουν τα χρέη, αγωνίζεται να μείνει στην επιφάνεια, μα δεν μπορεί να κολυμπήσει μακριά απ' όσα τον βραβαίνουν για να γλυτώσει. Παρασύρεται στο βυθό και αφανίζεται μαζί με τους φίλους που είχαν εγγυηθεί για το δάνειό του.

Κι όμως, οι οφειλέτες ανέχονται τις πιέσεις των δανειστών, να καταβάλουν φόρο υποτέλειας, να γίνονται σκλάβοι, να εξαπατώνται και υπομένουν να τους αρπάζουν την τροφή, χωρίς καν να περιμένουν να έρθει η ώρα της ωρίμανσής της, αφού τους παίρνουν το στάρι πριν θεριστεί και το λάδι πριν πέσει η ελιά, και λένε: «Για το κρασί δίνω τόσο» και σημειώνουν την τιμή, ενώ το σταφύλι κρέμεται ακόμη στο κλήμα.

Από τις παραπάνω απόψεις του Πλούταρχου, συμπεραίνει κανείς ότι αφού συχνά παρατηρούμε ότι οι δανειστές χρησιμοποιούν το ψέδος και το δόλο, ενώ χαρακτηρίζονται διαρκώς από την πλεονεξία και την απληστία, είναι μάλλον μάταιο να προσδοκά ο κάθε οφειλέτης απ' αυτούς κατανόηση ή συμπόνοια στις δυσκολίες του ή και γενικότερη δίκαια ή αλληλεγγύη μεταχείριση.

Γι' αυτό και ο Πλούταρχος τονίζει ιδιαίτερα ότι δεν πρέπει να παρασύρεται κανείς από το κυνήγι της απολαυστικής και πολυτελούς καλοπέρασης και ηδυσάθειας με δανειακά, γιατί σύντομα θα βρεθεί μπροστά στον κίνδυνο να χαθεί ο ίδιος. Εδώ μας έρχεται στο νου ο πολυμήχανος Οδυσσέας, ο οποίος αφού έβαλε στ' αυτά του κερί, πρόσταξε τους συντρόφους του να τον δέσουν στο κατάστι του καραβιού του, ώστε ν' αντέξει στον πειρασμό των σειρήνων.

Ταυτόχρονα, προκύπτει και το μήνυμα για όλους εμάς τους νεοέλληνες:

Αντί να τα βάζουμε με τους δανειστές, να τα βάζουμε με τους εαυτούς μας που στις εποχές των «παχιών αγελάδων» επιλέξαμε απερισκεπτα τα καταναλωτικά αγαθά και την υπερβολική σπατάλη άνετης ή πολυτελούς διαβίωσης και σχεδόν καθόλου παραγωγικές επενδύσεις, υποδομές για το μέλλον και γενικότερη ουσία και προγραμματισμό.

Λάρισα, Σεπτέμβριος 2015

Κώστας Ιωάννου Ποδημάτης