



Φωνη της φυλακτης



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΥΛΑΚΤΙΩΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Εκδότης - Διευθυντής: Βασ. Χρ. Διαμαντής
Υπ. Σύνταξης: Γεώργιος Χρ. Τσιαμαντάς

Γραφεία: Καραϊσκάκη 6 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τηλ.: 24410 - 25375

ΙΟΥΛΙΟΣ 2003
ΕΤΟΣ 4ο, ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 14

Πες μου παππού.... πες μου....

Της Φωτούλας Οικονόμου - Σβάρνα

Καθώς περπατούσα είδα τα νιάτα πιασμένα χέρι με τα βαθιά γηρατεά και κοντοστάθηκα. Μαγεύτηκα απ' τη γαλήνη που φαίνονταν να τους τυλίγει και σταμάτησα. Πήγα και κάθισα κάπου κοντά τους για να χαρώ και γω αυτό που μοιράζονταν οι δυο τους.

Καθισμένοι σ'ένα παγκάκι στην πλατεία του χωριού, αγναντεύουν το απέναντι βουνό και γεφυρώνουν το χρόνο και το χάσμα ανάμεσα στις γενιές. Ο παππούς σκάβει βαθιά μέσα του, βγάζει το θησαυρό που υπάρχει στην ψυχή του, τον καταθέτει στην αγκαλιά του παιδιού κι εκείνο ανοίγει τα χέρια του και τον σφιχταγκαλιάζει.

Δυνατή αντίθεση οι ρυτίδες του παππού με τη λάμψη στο μέτωπό του. Το δάκρυ νοσταλγίας του

μπλέκεται με το χαμόγελο αισιοδοξίας και υπόσχεσης του παιδιού.

'Ένα παιδί που είναι δεν είναι 14 χρονών. Λαχταράει για τη ζωή, για το μέλλον, αλλά ταυτόχρονα διψάει να μάθει και για το παρελθόν. 'Ένα παρελθόν που το βλέπει να καθερεφτίζεται στα θολά μάτια του 80χρονου παππού, στα κάτασπρα μαλλιά του και στη ζεστή φωνή του.

- Πες μου παππού πες μου....

Χείμαρρος οι ερωτήσεις του!

'Όμως ο παππούς δεν κουράζεται. Λέει και θυμάται.... Θυμάται και λέει.... Και έχεινε το χρόνο και γίνεται και κείνος για λίγο παιδί.

- Πρέπει να φύγουμε παππού. Πρέπει να πάμε σπίτι. Σε λίγο θα έρθει μπόρα. Κοίτα το μαύρο σύννε-

φο στην κορυφή του βουνού.

- Μην ανησυχείς αγόρι μου. Το μαύρο σύννεφο δεν έρχεται εδώ. Σε λίγο θάχει χαθεί. Δε βλέπεις τα χελιδόνια που πετάνε ψηλά; Δεν έχει βροχή. Άλλα πρόσεσχε! Αν δεις το γάιδαρο να κουνάει δυνατά τ' αυτιά του τότε η βροχή είναι στο δρόμο.

- Αλήθεια παππού; Και πως καταλαβαίνει ο γάιδαρος τη βροχή και κουνάει τ' αυτιά του;

- Ο γάιδαρος δεν καταλαβαίνει. Τα μικρά έντομα είναι που καταλαβαίνουν και το ψιθυρίζουν στ' αυτί του γαϊδάρου κι εκείνος μετά κουνάει τ' αυτιά του. Όλες αυτές οι μικρές μυγίτσες συνήθως πετάνε ψηλά. Όμως όταν έρχεται βροχή νιώθουν κρύο και τρυπώνουν στ' αυτιά του

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΥΤΑΛΑ

Του Λάμπρου Δημ. Παπαδημητρίου

Εκατόν πενήντα ψυχές αγγέλων βρίσκουν στέγη και ζεστασία στο σχολείο. Εκατόν πενήντα αγριμάκια



με τη μαρούδα στον ώμο ανηφορίζουν προς τον Αϊ Γιώργη σκορπίζοντας χαρά και ζωή σ' ολόκληρο το χωριό. Εκατόν πενήντα άδεια στομάχια τρέχουν να προλάβουν το πρωινό συστίο.

Ο κυρ Παντελής απ' τα χαράματα άνωψε τη φωτιά κι έβαλε το καζάνι. Μόλις βράσει το νερό ρίχνει μέσα γάλα - σκόνη και λίγο κακάο - σκόνη και το πρωινό ρόφημα είναι έτοιμο.

- Όλοι στο μαγειρείο και στην τραπεζαρία για το πρωινό, δίνει το σύνθημα στο δάσκαλος.

Ο Παντελής παίρνει την κουτάλα και ζώνει την ποδιά του. Τα παιδιά κάνουν γραμμές, κρατώντας τα κυπελλάκια τους. Στις πρώτες σειρές οι μεγάλες τάξεις, οι παλικαράδες. Πίσω πίσω οι μικρές τάξεις και κάποια μικρότερης ήλικιας αδέρφια που δεν τα γραφει ο δάσκαλος στο σχολείο, αλλά οι μανάδες τα στελναν μαζί με τα μεγαλύτερα για να φάνε και να μάθουν γράμματα. Για να καλοπιάσουμε τον κυρ Παντελή τον φτιάχναμε κι όμορφα στιχάκια:

- Παντελής με την κουτάλα τρέχει να μας φέρει γάλα!

- Παιδιά περιμένετε να κάνουμε την πρωινή προ-

σευχή, φώναζε ο δάσκαλος. Τέτοιες ώρες τέτοια λόγια... Έχεις ψωμί, κυρ Παντελή;

- Ψωμί το μεσημέρι, έλεγε ο αρχιμάγειρας χαμογελώντας.

Καλό κι άγιο το πρωινό, αλλά μετά αρχίζαν τα δύσκολα. Ανακρίσεις για τα παιχνίδια, μαθήματα, προβλήματα και η κρανίσια άρχιζε να σφυρίζει στις παλάμες μας και στις πλάτες μας. Δύσκολο πράγμα ν' ακούσεις καλό λόγο απ' το στόμα του δασκάλου. Για όλες τις γειτονιές κάποια παρατήρηση θα 'βρισκε κάποια πιμωρία, θα φύλαγε. Οι κρανίσιες έσπαγαν στα κορμιά μας κι αντί να μας λυγίσουν, μας πείσμων περισσότερο.

Τι μας κρατούσε τότε στο σχολείο; Το μεσημεριανό φαγητό πρώτα απ' όλα. Ήδη ο κυρ Παντελής είχε εξεπλύνει το καζάνι απ' το πρωινό ετοιμάζει κιόλας το μεσημεριανό. Μέσα στις αίθουσες έμπαινε η μωριδιά του φαγητού κι άρχιζαν να τρέχουν τα σάλια μας, περιμένοντας την ευλογημένη στιγμή του κουδουνιού για μεσημεριανή ξεκούραση. Κι ύστερα πώς να γυρίσεις στο σπίτι, ποιον να βρεις και τι να πεις; Η μανά περίμενε στην πορτοκαλιά με το τσιουμανίκι στα χέρια!

- Πάλι δεν πήγατε σχολείο, σατανάδες;

Επιτέλους ο γλυκός ήχος του κουδουνιού απλωνόταν στις τάξεις γεμίζοντας χαρά τις καρδιές μας. Μεσημέρι. Ήρα για φαγητό!

Τι φαΐ έχουμε σήμερα, κυρ Παντελή;

- Σήμερα έχει φασολάδα!

- Έχει κι ελιές;

- Από δύο στον καθένα.

- Ψωμί έχει μπόλικο;

- Ισα - ίσα να χορτάσετε.

Ούτε ψίχα παραπάνω.

Το αλεύρι ήταν κι αυτό μετρημένο και λιγοστό, ίσα - ίσα για την οικογένεια. Το κράτος έστελνε ψωμί μαζί με τ' άλλα φαγώσιμα δυο - τρεις φορές την εβδομάδα κι αυτές όχι πάντα, γιατί ο δρόμος έκλεινε, απ' την κακοκαιρία. Τούτο το ψωμί, το ξένο, το αγοραστό, δεν μας άρεσε. Τότε κάποιος σοφός είπε: - Και γιατί δεν φτιάχνουμε μόνοι μας το ψωμί; Θα πούμε στις γυναίκες να ζυμώνουν με την σειρά κι ανάλογα με τα πόσα παιδιά έχουν στο σχολείο. Προσωπική εργασία! Έτσι έγινε κι εξασφαλίσαμε σχεδόν καθημερινά ζεστό ζυμωτό ψωμί απ' τη γάστρα. Αχ, ρε μανάδες - Παναγίες που μας χαρίζατε τον άρτον ημών τον επιούσιον. Ν' αγιάσουν τα χέρια σας!

Μετά το φαγητό το πρόγραμμα είχε ξεκούραση. Άλλοι έπαιζαν μπάλα, άλλοι κυνηγητό, άλλοι πετροπόλεμο, άλλοι έψαχναν για φωλιές, άλλοι έκοβαν ξύλα στη γομάρα και τα κορίτσια περιποιούνταν το σχολικό

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 3

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ''ΦΥΛΑΚΤΗ 2003''

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι του χωριού και το Τοπικό Συμβούλιο της Φυλακτής διοργανώνουν για 19η συνεχή χρονιά στις 14 Αυγούστου τις καθιερωμένες πλέον πολιτιστικές εκδηλώσεις ''ΦΥΛΑΚΤΗ 2003''. Καλούμε όλους τους Φυλακτιώτες και τους φίλους τους να έχουν ενεργή συμμετοχή στο στήσιμο και την επιτυχία των εκδηλώσεων. Οι φετινές εκδηλώσεις γίνονται και με την αρωγή του Δήμου Νεβρόπολης.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων Περιλαμβάνει:
Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα
των Αφων Αποστολακούλη

ΓΕΝΙΚΑ:

Τραγούδι και τούτο κατ' εξοχήν παραδοσιακό, χορός στα τρία. Είναι βγαλμένο μέσα απ' την ίδια τη ζωή των ανθρώπων παλαιότερων εποχών. Παλαιότερα οι άνθρωποι ήταν πιο δέσμιοι και πιο πιστοί στην τήρηση των ηθών και εθίμων που επικρατούσαν. Αυτό τους έκανε μέχρι ένα σημείο να είναι πιο διστακτικοί στις ενέργειές τους ακόμα και στην εκδήλωση των συναισθημάτων τους σε πρόσωπα που αγαπούν.

Όμως και σήμερα παρόλο που οι άνθρωποι είναι πιο ελεύθεροι και πιο εκδηλωτικοί εντούτοις υπάρχουν κάποιοι που έχουν αυτόν το δισταγμό είτε απ' τη φύση τους είτε απ' τα ταμπού τους και δεν εκδηλώνονται ούτε ενεργούν άμεσα αλλά μέσω τρίτων. Στο τραγούδι επούτο σε μια τέτοια περίπτωση αναφέρεται ο τραγουδοποιός. Σύμφωνα λοιπόν με

το περιεχόμενό του αποτελεί μία ενότητα που είναι ο τρόπος εκδήλωσης της αγάπης ενός νέου. Μπορούμε όμως για να το δούμε πιο καλά να το χωρίσουμε σε τρεις υποενότητες.

Στην πρώτη υποενότητα ο τραγουδοποιός θέλοντας να τονίσει τη σφοδρή αγά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Η Αγορή Κρικέλη Πολύζου σύζυγος Στεφάνου Τσιαμαντά απέκτησε δίδυμα αγοράκια

Η Μηλαρά Άννα σύζυγος του Παναγιώτη απέκτησε κοριτσάκι

Η Ρίτσα σύζυγος Δημητρίου

Κερασιώτη απέκτησε κοριτσάκι

Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ

Κωστής Βασίλειος, ετών 92
Τσιαμαντά Φωτεινή (χήρα Γεωργίου) ετών 86

Τσιαμαντά γεωργία (χήρα Ηλία) ετών 85

Στους οικείους εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας.

ΣΤΗΛΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Βαριετέ δυστυχίας
Στην πέργκολα της βίλας στην Εκάλη δροσοσταλίδα στον κισσό το δάκρυ της Βιβιάν!

Μέσ' στο παρτέρι του πανσέ σε τραγικό ασορτί, νεκρό τ' αρσενικό της καναρίνι.

Αθόρυβα στην άσφαλτο κυλάει η πακάρ, χύνεται γύρω Στράους γλυκό, ένα καρφάκι φθονερό.

Αντίο, Μιμή.

Στην πλάκα του χαμένου ραντεβού κατέθεσε με πόνο ο Ζαν αραδιαστά δέκα ποτήρια ουίσκι.

Σα βγεις απ' τον Σαρωνικό και στρίψεις στις Καβο - Κολώνες, μακρόστενο φαντάζει ένα νησί.
Τετάρτη προς το δειλινό!
Τριακόσια δράμα νερό στα εικοσιοχτώ.
Την Τρίτη θάρθει πάλι η Φοντάνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) Το ποίημα "Βαριετέ δυστυχίας" έγραψε ο Σπ. Πάντζας και περιέχεται στην επίτομη ποιητική ανθολογία Παν. Ράνου, έκδοση 1963.

2) Θέμα του ποιήματος αποτελούν τρείς διαφορετικές περιπτώσεις δυστυχίας, και συγκεκριμένα δύο περιπτώσεις ψευδο - δυστυχίας και 1 περίπτωση αληθινή (σύμφωνα με τη σκέψη του ποιητή) δυστυχίας.

3) Σαρωνικός: Ο κόλπος που υπάρχει ανάμεσα στην Αττική και στην Πελοπόννησο.

4) Φοντάνα: Ονομασία υδροφόρου πλοίου, (πλοίου, το οποίο μετέφερε πόσιμο νερό).

5) Πακάρ: ονομασία επιβατηγού αυτοκινήτου.
6) Στράους: επώνυμο μεγάλων Γερμανών μουσουργών.

ΛΕΞΙΔΟΓΙΟ:

- Βαριετέ: (λέξη γαλλική) ποικιλία.
- Πέργκολα: (λέξη λατινική) εξώστης οικίας, κατασκευή, όπου αναρριχώνται διακοσμητικά φυτά.
- Πανσέ: φυτό (ιον, μενεζές).
- Ασορτί: (λέξη γαλλική) ταιριαστός, κυρίως ταιριαστό χρώμα.

ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:

1η περίπτωση ψευδο - δυστυχίας: Ο θάνατος του καναρίνου της Βιβιάν. Η Βιβιάν, προφανώς κάποια πλούσια κοπέλα, η οποία διαμένει σε βίλα μέσα στο παρτέρι των λουλουδιών και κλαίει λυπημένη. Τα δάκρυά της πέφτουν πάνω στον κισσό και μοιάζουν με δροσοσταλίδες.
2η περίπτωση ψευδο - δυστυχίας: Η απώλεια του ερωτικού ραντεβού. Ο Ζαν ακούει μουσική Στράους, ενώ οδηγεί το αυτοκίνητό του και πηγαίνει να δοξάζουμε τον Θεό χί-

να συναντήσει τη φύλη του Μιμή. Η συνάντηση τελικά δεν έγινε, διότι το πλαστικό του αυτοκινήτου τρύπησε από καρφί. Και ο Ζαν, πολύ στενοχωρημένος, ήπιε 10 ποτήρια ουίσκι, για να απαλύνει τον ερωτικό πόνο του.

3η περίπτωση δυστυχίας: Η έλλειψη πόσιμου νερού. Έξω από τον Σαρωνικό κόλπο υπάρχει ένα μακρόστενο, άνυδρο νησί, όπου οι κάτοικοι αγοράζουν πόσιμο νερό από τους εκμεταλλευτές του υδροφόρου πλοίου Φοντάνα. Είναι ήδη δειλινό Τετάρτης και το υδροφόρο πλοίο θα επανέλθει στο νησί την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε οι κάτοικοι του νησιού πρέπει να επιβιώσουν με τη μικρή ποσότητα νερού που ήδη αγόρασαν.

ΜΙΚΡΟ ΣΧΟΛΙΟ:

Η εξέλιξη του ποιήματος και η παράθεση των δύο περιπτώσεων ψευδο - δυστυχίας τονίζει την 3η περίπτωση της αληθινής δυστυχίας, την οποία προκαλεί η έλλειψη πόσιμου νερού. Ο θεός μας έπλασε σε τόπους ευλογημένους, όπου υπάρχει αφθονία πόσιμου νερού, και έτοις δεν είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε σωστά το μέγεθος της δυστυχίας, την οποία προκαλεί η έλλειψη πόσιμου νερού. Οπωσδήποτε όμως υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις δυστυχίας, πολύ μεγαλύτερης μάλιστα και ακαταμάχητης, όπως είναι λ.χ. ο θάνατος 21 μικρών μαθητών σε τροχαίο ατύχημα, ο ακρωτηριασμός παιδιών από εκρήξεις βομβών κ.λπ. Φυσικά, το ποίημα είναι πολύ εποικοδομητικό για κάποιον που επιθυμεί να σταθμίσει δίκαια τη δυστυχία που βασανίζει τον ίδιο, τους φίλους του, τους συγγενείς του ή γενικότερα τους συνανθρώπους του. Έχοντας, λοιπόν, υπόψη μας το μέγεθος της δυστυχίας που βασανίζει άλλους συνανθρώπους μας, πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό χί-

Η ΝΕΑ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΤΗΣ

Τριμηνιαία εφημερίδα του Συνδέσμου Φυλακτών Καρδίτσας

Έδρα: Καρδίτσα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κωστή Δ. Χριστίνα Ξηρόφωτος Γ. Ρένα Φώτιος Θ. Αναστασίος Τσιαμαντάς Χ. Αθανάσιος Αλεξίου Π. Βασιλείος

Εκδότης - Διευθυντής Βασίλειος Χ. Διαμαντής Διάκου & Χατζημήτρου 57 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τηλ.: 24410 25375

Υπεύθυνος σύνταξης Τσιαμαντάς Γεώργιος Περριβίου 27 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τηλ.: 24410 42058

Εκτύπωση ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Μεγ. Αλέξανδρου 10 Τηλ.: 24410 20257

Συνδρομές που λάβαμε

ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ	20
ΠΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	10
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Θ.	20
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ	20
ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΓΙΟΥΛΑ	10
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	20
ΚΩΣΤΑΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡ.	10
ΚΩΣΤΑΝΤΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	10
ΤΣΙΑΜΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ	20
ΤΣΙΑΜΑΝΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ	20
ΤΣΙΑΜΑΝΤΑ ΤΑΣΟΥΛΑ	20
ΞΗΡΟΦΩΤΟΣ ΝΙΚΟΣ	50
ΚΩΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ	50



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

- Τοποθεσία του χωριού μας - Μέσα στον τάφο κι αυτά.
- Βάραθρο της Αρχαίας Σπάρτης - Στίβος κι αυτός
- Μέσο μαζικής μεταφοράς - Κάθε φορά
- Θεός των αρχαίων Ρωμαίων - Πλήγη - Αρχή ώθησης
- Μουσικό όργανο (πληθ.) - Συνοδεύουν Βασιλιάδες - Επίρρημα
- Εμπόριο σε μικρές ποσότητες - Μάρκα φορτηγών
- Εδώλιο κατηγορούμενου - Παλιά αρχικά σιδηροδρόμων
- Ψωμοτύρι περιέργου - Αδελφός από άλλη μάνα
- Φιλανθρωπικός ο σκοπός του - Τάσεις
- Μονόπρακτο θεατρικό έργο - Και ηλιακό υπάρχει
- Γράμμα του αλφάβητου - Συνοδεύουν απόστρατους - Και τέτοια ιδρύματα
- Πρόθεμα στρατιωτικού παραγγέλματος - Ο αριθμός 250 - Ατέλειωτο εγώ.
- Γνωστό σχολείο της Αθήνας - Γιατρεία

ΚΑΘΕΤΑ

- Οπαδοί της θεωρίας η οποία δέχεται ως κριτήριο της αλήθειας της πράσης - Μουσική νότα
- Παλάτι, ανάκτορο - Μεταμόρφωσης του Οδυσσέα σε γουρούνια
- Είδος μουσικού οργάνου - Αρπακτικό πουλί
- Γεροντική άνοια (πληθ.)
- Μέσα στο ρόδι - Υπήρξε ηγετικό στέλεχος της αριστεράς (χωριανός μας) - Άκρη άκρης
- Αρχή προεκλογικών λόγων - Μονότονες επαναλήψεις - Παλιό κόμμα
- Άναβε τα τσακμάκια - Παιχνίδι της τράπουλας
- Πολυτελής κατοικία, μέγαρο
- Αυτή θεραπεύεται - Θαμπές
- Ελληνική πόλη - Απαραίτητο σε κάθε νιπτήρα
- Τα βραχέα φωνήνετα - Έλλειψη φροντίδας
- Διατέλεσε δάσκαλος στο χωρί μας - Ένα επιτελείο
- Μυθικός γιος του Ήλιου - Στο χωριό τη λέγαιμε άμπλα

Γ.Χ. ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

- ΚΑΚΟΤΡΟΦΟΣ - ΕΜ
- ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ - ΗΠΑ
- ΡΕΝΑ - ΚΑΛΛΟΝΑΙ
- ΜΙΑ - ΟΦ - NBA - ΡΑ
- ΟΑΚΑ - ΕΝΤΑΣΙΣ
- ΡΝΙ - ΕΛΠΙΝΙΚΗ
- ΑΟ - ΧΟΛ - ΣΟΣ
- ΝΙΛΑ - ΕΡΙΣ - ΑΜΑ
- ΑΤΑΡΙ - ΕΝΑΣ
- ΣΑΝΙΣ - ΑΝΟΒΕΡΟ
- ΔΑΡΒΙΝΟΣ - ΣΙ
- ΜΑΡΙΟ - ΤΥΦΛΙΔΑ
- ΕΜΑ - ΣΙ - ΑΠΑΣΑΙ

ΚΑΘΕΤΑ

- ΚΟΡΜΟΡΑΝΟΣ - ΜΕ
- ΑΔΕΙ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΥΤΑΛΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 1

κήπο κι έπαιζαν σχοινάκι με την αγράμπελη. Οι ώρες περνούσαν ξέγνοιαστα, χωρίς να το καταλάβουμε μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι για το απογευματινό μάθημα. Ωχ! Πάλι βάσανα! Πατριδογνωσία, θρησκευτικά, χειροτεχνία, σκλαβιά, μέχρι να νυχτώσει να σχολάσουμε. Στο σπίτι κάτω απ' το λιγόστι φως της λάμπας πετρελαίου προσπαθούσαμε να μάθουμε τους κανόνες της γραμματικής: Μακρόν προ βραχέος περιστούτα...

Ο ήλιος έφερνε το φως και τις χαρές του στον κόσμο την άλλη μέρα. Το μελίσσι απ' τα κουρεμένα κεφάλι και τα κοριτσόπουλα έπαιρνε ξανά το δρόμο για το σχολείο. Ο κυρ Παντελής πιστός στο καθήκον του, μας περίμενε γελαστός.

- Τι φαί έχει σήμερα, κυρ Παντελή;
- Σήμερα έχει μακαρονάδα.
- Έχει και τυρί;
- Είπαν ότι έστειλαν τυρί σε κονσέρβα, κίτρινο, απ' την Ευρώπη.
- Δεν έχει άσπρο;
- Μόνο κίτρινο.
- Αυτό δεν μας αρέσει, να το στείλεις πίσω!

Φυσικά για εμάς, τυρί ήταν μόνο το άσπρο, η φέτα και τίποτα άλλο. Αυτά τα ξένα, τα κίτρινα και τα χρωματιστά, ούτε να τα βλέπουμε δεν θέλαμε. Θαρρώ πως ακόμα και σήμερα οι περισσότεροι όταν λέμε τυρί εννοούμε τη φέτα. Η ζωδότρια δύναμη της νοσταλγίας και της νιότης! Η μέρα με τα μακαρόνια δεν ήταν η καλύτερη μας, αλλά ευτυχώς υπήρχε το ψωμί. Υπομονή μέχρι αύριο...

Η Τετάρτη ήταν μια ξεχωριστή μέρα για όλους μας. Πρώτον γιατί το φαγητό ήταν πατάτες και δεύτερο γιατί δεν είχαμε απογευματινό σχολείο. Τι πιο όμορφο; Ήταν η μέρα ήταν χαρά και τραγούδι παρόλο το καθημερινό ξυλοφόρτωμα. Πριν μπούμε στην αίθουσα περνούσαμε απ' το μαγειρέο φτιάχνοντας και φωνάζοντας καινούργιους στίχους:

- Παντελή με την κανάτα βάλε μπόλικη πατάτα!

Η μυρωδιά απ' τις πατάτες που μαγειρεύονταν δεν μας άφηνε να ησυχάσουμε και να γράψουμε την προπαίδεια.

- Ρε Βασίλη, ακόμα δεν χτύπησε το κουδούνι. Τι ώρα να είναι;

- Κοντεύει μεσημέρι, ο ήλιος είναι μεσουρανής, σε πέντε λεπτά χτυπάει.

- Άντε κι έχω μα πείνα....

Στη σειρά γινόταν σκοτωμός ποιός θα πάρει τις πρώτες θέσεις και τις πλουσιότερες μερίδες.

- Παντελή, Παντελή βάλε μπόλικο ζουμί δώσε και πολύ ψωμί!

Οι πατάτες φυσικά ήταν σκέτες, αλλά με τη σάλτσα και το ζουμάρι τους γίνονταν πεντανόστιμες. Στόματα ανοιγόκλειναν τρώγοντας ανυπόμονα. Η Αγία Τράπεζα με τους μαθητές και τις μαθήτριες να χορταίνουν την πείνα τους. Στον τοίχο της τραπεζαρίας στο πιο ψηλό σημείο, η εικόνα του Χριστού να ευλογεί. Ακόμα θυμάματι πως χαμογελούσε την ώρα που έβλεπε τους αγγέλους της γης να γεμίζουν το άδειο στομάχι τους.

Μετά το σχόλισμα με φουσκωμένες τις κοιλιές τραβούσαμε για τα σπίτια μας. - Άντε παιδιά, πάμε ν' αφήσουμε τις σάκες και σε μισή ώρα να πάμε για μπάλα. Εντάξει;

- Εντάξει

- Γιάννη να φέρεις την καλή μπάλα, όχι την πάνινη.

- Έγινε

Και με τη μπάλα και με τα παι-

χνίδια μας έβρισκε η νύχτα μακριά απ' τα σπίτια και οι μανάδες γυρνούσαν στις γειτονιές φωνάζοντας και ψάχνοντας.

Δύσκολη μέρα η Πέμπτη. Πολλά μαθήματα, πολύ ξύλο και φαγητό ανοστο και ξένο. Μανέστρα! Τι φαί είναι αυτό, που το βρήκαν και μας το στειλαν εδώ πάνω; Οι μικροί ποιητές έπιαναν πάλι δουλειά με τα στιχάκια τους:

- Κυρ Παντελή τι έχεις και δεν μας προσέχεις;
- Δεν φταίω εγώ παιδιά μου, το κράτος φταίει μ' αυτά που στέλνει. Τι να κάνω κι εγώ ο κακόμοιρος;
- Ανάθεμα στο κράτος και στη μανέστρα!

Ευτυχώς οι μανάδες ζύμωναν και χορτάναμε με το ψωμί. Κάποιοι δοκίμαζαν και τη μανέστρα τρώγοντας δειλά - δειλά. Ακόμα κι η πείνα βλέπεις δεν ήταν η ίδια για όλους.

- Περίσσεψε τουλάχιστον ψωμί, κυρ Παντελή;
- Απόμεινε λίγο.
- Έχει κόθρο;
- Όχι τον κόθρο τον έδωσα στο Βαγγέλη.

Αυτές οι διακρίσεις πάντα υπήρχαν και φαίνεται πως πάντα θα υπάρχουν. Δεν πειράζει καλός είναι και ο μέντζος. Μεσημεριανή ξεκύραση, απογευματινό μάθημα, δύσκολα πράγματα κι ευτυχώς ακούγεται το κουδούνι της ελευθερίας. Πάμε ν' αφήσουμε τις σάκες στο σπίτι και....

- Έχεις κάνα φακό, Γιώργο;
- Έχω. Τι να τον κάνουμε;
- Πάμε τη νύχτα στην κερασιά που έρουμε, να κόψουμε κεράσια;
- Και δεν πάμε!

Έτσι κάποιες νύχτες απολαμβάναμε και φρούτα εποχής σε ξένη χωράφια. Μεγαλεία.

Ούτε και η Παρασκευή ήταν απ' τις καλύτερες μέρες μας. Γραμματική, ορθογραφία, αριθμητική, το προγραμματισμένο ξύλο και οι ελπίδες για καλό φαγητό λιγοστές. Ο κυρ Παντελής ήταν για εμάς, πιο πάνω κι απ' το δάσκαλο. Μήπως τουλάχιστον έχει καλό φαί;

- Παντελή που μας κοιτάζεις τι καλό μας ετοιμάζεις;
- Σήμερα παιδιά, έστειλαν φακές. Τους είπα να μην ξαναστέλουν, αλλά αυτοί δεν ακούνε κανέναν.

- Παντελή, Παντελή άκου τούτη τη σπιγμή. Εμείς δεν θέλουμε φακές είναι όλες τους πικρές!

- Τι να κάνω κι εγώ, ρε παιδιά! Είπα στις μανάδες σας να φτιάξουν καμιά πίτα και να τη στείλουν για να φάτε. Να, σήμερα, η Γιώργαινα έφτιαξε πλαστό και σας τον έστειλε.

- Μπράβο κυρά - Γιώργαινα!

Να ζήσεις χήλια χρόνια!

Οι Παρασκευές της Σαρακοστής ήταν ακόμα πιο όμορφες. Το βράδυ είχε αγρυπνίες. Ανάβαμε ένα κεράκι στην εκκλησία και βγαίναμε γρήγορα έξω για παιχνίδι, για κυνηγητό, για κρυφτό, για βαρελότα, για πετροπόλεμο, για χαρά. Καλό ήταν το "Τη Υπερμάχω Στρατηγώ..." αλλά πιο καλό μας φαινόταν το παιχνίδι στα νυχτιάτικα αρώματα της άνοιξης.

Το Σάββατο το πωρί, τα πρόσωπα όλων μας ήταν αναψυκτικούς και γεμάτους χαράς. Άντε πάει και αυτή η βδομάδα! Απογευματινό σχολείο όχι, καλό μεσημεριανό φαγητό να! Το πιο όμορφο πράγμα που θα μπορούσε να μας συμβεί:

- Παντελάκο, Παντελάκο τι ετοιμάζεις φιλαράκο;

- Σήμερα παιδιά, έστειλαν κρέας! Βέβαια παιδεύτηκα λίγο για να το ξεπαγώσω και να το κόψω, αλλά χαλάλι σας. Θα περάσουμε όλοι μας καλά!

Κρέας! Μαγική λέξη με απίστευτη δύναμη. Αφού να φανταστείς πως το Σάββατο όλα τα μαθήματα τα ξέραμε νεράκι. Ακόμα και ο δάσκαλος το Σάββατο μας φαίνονταν αλλιώτικος.

Αν μας έλεγε και κανένα "μπράβο" πετούσαμε στα σύννεφα. Στο μεσημεριανό φαγητό γινόταν αγώνας ποιος θα τελειώσει γρήγορα για να προλάβει και δεύτερο πιάτο. Έλα όμως που οι μερίδες ήταν μετρημένες κι ανέσωστες. Μας χόρτανε όμως η μυρωδιά και η ιδέα του κρέατος μαζί με τα απογευματινά όνειρα του Σαββάτου.

ποιοι άλλοι και στα μάτια τους έλαμπε η ελπίδα.

- Τον κακό σας τον καιρό όλοι! Ας είναι καλά το Ε.Α.Μ που πρώτο αυτό ξεκίνησε το λαϊκό συστήμα, βροντοφώναζε ο μπάρμπα - Γιόκας με την παρέα του παράμερα να πνίγει τους καημούς και τα

φαρμάκια σ' ένα μπουκάλι τσίπρο.

Κι εμείς κολούσαμε τα κεφάλια μας στα κάγκελα των καφενείων, προσπαθώντας να τρανέψουμε και να μπούμε στον μαγικό κόσμο των μεγάλων. Και να αδέρφια, μεγαλώσαμε. Πέρασε κιόλας η μισή μας ζήση. Τζάμπα βιαστήκαμε...

Επαγγελματίες Φυλακιώτες στην Καρδίσα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ιεζεκιήλ & Κολοκοτρών
Τηλ. (0441) 71843

ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΑΛΑΤΑ - ΡΑΜΟΥΖΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ ΡΑΜΟΥΖΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ανδρ. Παπανδρέου 24
Τηλ.: 72443, 22961

ΒΑΣΩ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Πλατεία Δικαστηρίων
Τηλ. γραφείου: 26272

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ε. ΠΡΙΤΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Πες μου παππού.... πες μου....

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 1

γαϊδάρου να ζεσταθούν. Καταλαβαίνεις τώρα; Εμείς παιδί μου τότε έτσι βλέπαμε τι καιρό θα κάνει.

- Μ' αρέσει αυτό παππού! Τώρα θα μπορώ να λέω και για στους φίλους μου πότε θα βρέξει. Όμως έχω πρόβλημα παππού. Πού θα βρω γάιδαρο στην Αθήνα; Άλλο τρόπο, πιο εύκολο, δεν είχατε;

Αρχισε να γελάει ο παππούς. Γέλασε μέσα απ' την καρδιά του. Όμως ταυτόχρονα η καρδιά του σφίχτηκε από μια παράξενη μελαγχολία. Αυτό το παιδί των 14 χρόνων που κρεμόταν απ' τα χειλή του δεν ήξερε τίποτα απ' τα μυστικά της φύσης. Ήταν εκεί, κοντά του, στο χωριό. Περπατούσε ανάμεσα στα δέντρα, έβλεπε τα πουλιά να πετάνε γύρω του, τ' άκουγε να κελαηδάνε, όμως δεν τα καταλάβαινε γιατί μεγάλωσε σε μια τσιμεντούπολη πνιγμένη στη σκόνη και το καυσαέριο. Τι κρίμα αλήθεια!

Μέσα στο γέλιο του για την άγνοια του παιδιού αναστέναξε βαθιά ο παππούς.

Κούνησε το κεφάλι του αργά, αγκάλιασε τους ώμους του παιδιού και είπε:

- Θα σου πω αγόρι μου, θα σου πω για να ξέρεις. Όμως δεν ξέρω τι μπορείς και τι δεν μπορείς να δεις στην Αθήνα. Εγώ θα στα πω, εσύ κράτα τα βαθιά στην καρδιά σου κι όταν είσαι μακριά απ' ότι φυλακίζει την ψυχή του ανθρώπου, τότε μήλα με τη φύση κι άκου τα μυστικά που θα σου ψυθυρίζει.

- Έλα παππού πες μου τώρα!!! Πες μου!!!! Πες μου για τον καιρό..... γκρίνιαξε ο μικρός μ' ανυπομονησία

- Εντάξει, εντάξει μη κάνεις έτσι! Θα σου πω. Άλλα για πες μου, ν' αρχίσω απ' τα δύσκολα ή απ' τα εύκολα;

- Δεν μου τα λες μπερδεμένα βρε παππού για να μη βαρεθώ κιόλας;

Αχ αυτό το παιδί! Πηγή ζωής είναι για τον παππού. Τον κάνει να ξεχνάει τα χρόνια που βαραίνουν τις πλάτες του και να γελάει λες κι είναι κι αυτός παιδί.

- Για να σε ρωτήσω. Ξέρεις τι είναι οι βδέλες;

- Ξέρω, ξέρω! Είναι αυτές που κινούνται μέσα στο νερό και που μούλεγες ότι πρέπει να προσέχω και να μην πίνω νερό απ' όπου νάνοι γιατί μπορεί να καταπίω καμία και τότε αλλοίμονό μου!

- Λοιπόν, αν πάρουμε μια βδέλα και τη βάλουμε μέσα σ' ένα κύπελλο τότε θα έρθει καλοκαιρία αν αυτή διπλώνεται στο βάθος του κυπέλλου. Κι αν δεις τις νυχτερίδες να πετούν σιωπηλά αργά το βράδυ, πάλι έρχεται καλοκαιρία. Πρόσεχε όμως, αν δεις τις μέλισσες να μπαίνουν στην κυψέλη και να μην ξαναβγαίνουν τότε να ξέρεις ότι φτάνει καταγύδα.

- Παππού, είναι αλήθεια ότι όταν το καλοκαίρι οι μύγες τασμάνει ρ καιρός;

- Είδες που ξέρεις κάπι και συ; Ναι είναι αλήθεια, τότε θάρθει βροχή. Κι αν ακούσεις τον κόκκορα ν' αλλάζει συνήθεια κι αντί να λαλάει το πρώι αρχίζει να λαλάει αποβραδύς τότε πάλι να περιμένεις ότι ο καιρός θα χαλάσει πολύ σύντομα. Κι όσοι έχουν

πρόβατα μπορούν να καταλάβουν τι καιρό θα κάνει. Αν τα πρόβατα δε βοσκάνε ήσυχα και πάνε μια από δω και μια από κει τότε περιμένουν αλλαγή του καιρού προς το χειρότερο.

Κι όσο πιο πολλά στροφύλια βλέπεις στα έλατα τόσο πιο βαρύ χειμώνα θα έχουμε.

Α ναι! Είχασα να σου πω και για το χιόνι. Αν το χειμώνα το χιόνι που υπάρχει δε λιώνει εύκολα όταν είναι ήλιος, "δε σηκώνεται" όπως λέγαμε εμείς παλιά, τότε θα ρίξει κι άλλο χιόνι. Εμείς λέγαμε: "Δε φεύγει το παλιό το χιόνι γιατί περιμένει το καινούριο".

- Αμάν βρε παπού! Πού θα βρω εγώ βδέλες, νυχτερίδες, κοκόρια, και πρόβατα στην Αθήνα;

- Κι εγώ τι να σου κάνω; Παρακολούθα τις μύγες! Και τον ουρανό αγόρι μου! Και τον ουρανό! Όμως πρέπει να μάθεις να διαβάζεις τα "σημάδια" μόνος σου. Εκείνο που εγώ θα σου πω τώρα είναι πως αν το ηλιοβασίλεμα τα σύννεφα είναι κόκκινα τότε θα έχουμε αέρα. Κι όταν το φεγγάρι έχει μεγάλο "αλώνι" γύρω του τότε ο καιρός θα χαλάσει. Όμως άντε να πάμε τώρα. Αργήσαμε και ποιος ακούει τη γιαγά σου! Θα μουρμουρίζει πάλι ότι κάνουμε του κεφαλιού μας και γυρίζουμε όλη την ώρα από δω κι από κει.

Του χαμογέλασε το παιδί, μ' ένα χαμόγελο που έδειχνε βαθιά αγάπη και σεβασμό. Έβαλε το χέρι του τρυφερά μέσα στο χέρι του παππού, σηκώθηκαν κι απομακρύνθηκαν σιγά σιγά.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Από την υπηρεσία μου στο Δημοτικό Σχολείο Φυλακτής.

Του Βασίλη Κίσσα, Συνταξιούχου δασκάλου

(συνέχεια από το προηγούμενο)

60

Το διάστημα από 10-20 Σεπτέμβρη το διέθεσα για τον ευπρεπισμό του διδακτηρίου και του γύρω χώρου, για την τακτοποίηση του αρχείου του Σχολείου, για την εγγραφή των μαθητών κ.λπ.

Τακτοποιώντας τον μαυροπίνακα, είδα με έκπληξη στο πίσω μέρος του αποτυπώματα ανθρώπινης παλάμης. Γι' αυτά θα αναφερθώ αργότερα, γιατί έχουν τη θλιβερή ιστορία τους, όπως με πληροφόρησαν οι κάτοικοι. Τους μαθητές τους ενημέρωνα ότι στις 21 Σεπτέμβρη θα γίνει ο αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και να φέ-

τα παιδιά, που ασπάζονταν τον Σταυρό και φιλούσαν το χέρι του και αυτός τα έραινε με το βασιλικό.

Στο τέλος ο παπάς έδωσε λίγες συμβουλές στα παιδιά και τους ευχήθηκε: "καλή πρόοδο και καλή χρονιά". Τέλος έκλεισα την τελετή με αυτά περίπου τα λόγια: Αγαπητά μου παιδιά. Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες της εκκλησίας μας αρχίζουμε σήμερα μια νέα σχολική χρονιά.

Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση είναι η χαρά μου, που σας βλέπω συγκεντρωμένα στην αγκαλιά του σχολείου, που με τόση χαρά τακτοποιήσατε. Θα σας δώσω ότι έχω και ότι μου ζητήσετε, αλλά θέ-

Όταν σας βλέπω ευτυχισμένα και κάνετε προόδους, θα είμαι και εγώ ευτυχισμένος.

Από την επομένη άρχισαν κανονικά τα μαθήματα.

Το πρώτο έρχονταν οι 4 μεγάλες τάξεις και το απόγευμα οι Α και Β τάξεις, οι μικρές. Σε άλλο σημείωμα μου θα μιλήσω για την απόδοση των μαθητών.

Το απόγευμα μετά το μάθημα περνούσα με τη σειρά απ' όλα τα μαγαζιά του χωριού. Το θεώρησα αυτό σκόπιμο, για να μου δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσω πιο καλά τους γονείς και με την ευκαιρία να αναφέρουμε την ανάγκη ανέγερσης νέου διδακτηρίου. Με παρακολουθούσαν με προσοχή και συγκατάνευση. Αυτό μου τροφοδοτούσε τις ελπίδες



ρουν τα απαραίτητα για την τελετή, (καθαρό άσπρο τραπεζομάντιλο και λεκανίτσα για το νερό). Βασιλικό θα έφερνε ο παπά - Λάμπρος.

Το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου έστειλα δύο μεγάλα παιδιά και έφεραν από το καφενείο του Σβάρνα ένα τραπέζι.

Στρώσαμε σ' αυτό το τραπεζομάντιλο, που έφερε η Βαγγελίτσα Γωγούλη και βάλαμε επάνω τη λεκανίτσα με το νερό. Μπροστά - μπροστά έβαλα τα πρωτάκια. Η συγκέντρωση έγινε έξω στην αυλή του Σχολείου. Σε λίγο ήρθε ο παπά - Λάμπρος και άρχισε η τελετή του αγιασμού. Βοήθησα τον ιερέα στην ιερά ακολουθία, που παρακολουθούσαν με κατάνυξη τα παιδιά. Στο τέλος ο παπάς

μου πως θα κατορθώσουμε να κτίσουμε νέο σύγχρονο διδακτηρίο.

Στο κάθε καφενείο που πήγαινα όλοι προθυμοποιούνταν και προσφέρονταν να μου δώσουν καρέκλα να καθήσω και να με κεράσουν. Το θεωρούσαν δε μεγάλη τους τιμή να καθήσω στο τραπέζι τους, να δεχτώ το κέρασμά τους ή να συμμετάσχω τέταρτος στη πρέφα.

Με τις επισκέψεις μου αυτές και με τις ειδικές συγκεντρώσεις γονέων και κηδεμόνων, που ακολούθησαν τους προετοίμασα ψυχολογικά να βοηθήσουν στην ανέγερση νέου διδακτηρίου. Το, δε κοινοτικό συμβούλιο στο νέο του προϋπολογισμό ενέγραψε πίστωση 40.000 δραχμών για τον σκοπό αυτό.

(συνεχίζεται)

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ....

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΝΤΟΣ

ΗΘΗ - ΕΘΙΜΑ άπο το χωριό

ΦΥΛΑΚΤΗ (ΣΕΡΜΕΝΙΚΟΥ) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ti na πρωτοθυμηθώ γ' αυτό το όμορφο χωριό



ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2003

πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τοποθεσίες του χωριού και διάφορα γεγονότα, μας θύμισε τραγούδια και έθιμα που ο χρόνος και ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας τα έχει σβήσει από την μνήμη μας. Στην σημερινή εποχή, τέτοιες εκδόσεις απ