

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΛΑΜΠΕΡΟ

Η κλασική της καμπάνας ξύπνησε την ναρκωμένη από την παγωνιά, υψητά του Δεκέμβρη.

Ξημέρωσαν Χριστούγεννα στο χωριό. Κάπως αργοπορημένα ήθων κι αυτά φέτος γιατί το ρολόι δείχνει έξι και μαλιάς τώρα ακούστηκε το πρώτο χτυπήμα της καμπάνας.

Με φορτωμένο το μυαλό αναμνήσεις ετοιμάζομαι. Θέλω να ξαναζωντανέψω στη μνήμη μου τα παιδικά μου χρόνια τις άγιες τούτες μέρες. Θέλω να ξαναζήσω τη χαρά και τη λαχτάρα που ένοιωθε κάθε παιδί του Λαμπερού πριν από χρόνια, τη νύχτα των Χριστουγέννων. Θέλω να νοιάσω δύος τότε. Τότε που αγωνιόντα περιμένοντας να τραγουδήσω, υψητά, τα καλλιτατικά των Χριστούγεννων (γιατί το θεωρεύομε ντροπή να τραγουδάμε την ημέρα) κι ας φοδιμούντα τα «παγανά». Τότε που η νύχτα με τρόμαζε στο δρόμο μέχρι να φάσω στην εικλησία το βράδυ των Χριστούγεννων.

Για μεγάλη μου δύναμης απογοήτευση δύο τώρα είναι διαφορετικά. Οι δρόμοι έρημοι και χωρίς φώτα. Τα σπίτια μαυταλωμένα, σκοτεινά, αικατοίκητα. Μόδιο στον απέναντι «μαχαλά» ανάβει δειλά - δειλά κάποιο φώς, για να ξανασβήσει σε λίγο φωτισμένο. *Ισως φοβάται τη νεκρική σιγή, που απλώνεται γύρω του.

Πού πήγαν άραγε οι τόσοι άνθρωποι που παλιότερα γέμιζαν τους δρόμους του χωριού τέτοια νύχτα κι ας ήταν μεσάνυχτα κι ας ήταν πολλές φορές η γή χιονοστρωμένη. Γιατί τώρα δεν ανάβουν τα φώτα στα σπίτια; Γιατί να μην υπάρχουν οι λαμπεριώτες στους δρόμους του χωριού τους που είναι τα παιδιά που με τις φωνές τους ξυπνούνται δύο τό χωριό;

Τι έφταιξε και δεν θυμήθηκαν οι χωριανοί μας το χωριό την άγια αυτή νύχτα; Ός και τα «παγανά» ακόμα έσθησαν κι αυτά από τη φωνή αστία μας. Και μόδιο ο παγωμένος βοριάς που φυσάει και το φεγγάρι με το θυμπόδιο φωτισμό του είναι δύος τότε.

Η πλατεία θυμήσην στο σκοτάδι. Ο μεγάλος σταυρός της εκκλησίας, που τις καλοκαιρινές νύχτες είναι αναμμένος για να φωτίζει την πλατεία, απόψε είναι σθητός. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά δεν έπερπετε να λησμονήθη τέτοια νύχτα.

Μέσα η εκκλησία θυμίζει χαιρετισμούς. Οι λιγοστοί λαμπεριώτες (φάνους δεν φτάνουν είκοσι) σκυθρώποι, άμιλητοι, σκεφτικοί.

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Στις 25.2.1984 ημέρα Σάββατο και ώρα 8 μ.μ. θα γίνει η συνεστίαση — χερός του συλλόγου Λαμπεριώτων Καρδίτσας που έχει έδρα την Καρδίτσα στο κέντρο «POTONTA» κοντά στο χωριό Γεωργικό.

Εξασφαλισμένη είγαι η επιτυχία του, αφού η δραδιά περιλαμβάνει πλούσιο μουσικό πρόγραμμα.

Μοιάζουν σαν χριστουγέννων στη μεριά, προσπαθούν να συντηθούν απ' το ονειροπόλημα, αλλά το μειδίομά σθηνει γρήγορα από τα χειλή τους και βυθίζονται ξυνά στη σκέψη τους και γιατί δύχι και στα παράπονά τους. Και ίσως έχουν δίκια. Πολλά είναι τα παράπονα. Θα θυμεύνται τον πολύ κόσμο που υπήρχε κάποτε και που δεν τους χρωρούσε η εκκλησία, και τώρα πονούν.

Μια παρέα νεαρών, που έπινε χέρια δράδυν και χαχάνεις σε κάποιο καφενείο, σήμερα δεν φάνηκε.

Κάποτε τέλειωσε κι η λειτουργία. Τότε συνέρχονται κι οι χωριά νοί απ' το ονειροπόλημα και αφού δίνουν τα χέρια ο ένας στον άλλο εύχονται ΧΡΟΝΙΑ - ΠΟΛΛΑ.

Αργότερα στα καφενεία γίνεται προσπάθεια να συγκεντρωθούν δύο παρέες, αλλά γρήγορα διαλύονται, Η μέρα κυλάει ήσυχη. Δεν θα αναφέρω για τον παρθενισκό απογευματινό χορό στην πλατεία.

Θα ήταν μεγάλος ηρωισμός να γίνει τώρα.

Το άλλο δράδυν αναπάντεχα κόβεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Το χωριό βυθίζεται στο σκοτάδι. Μπαίνει πρόωρα στον τάφο του. Η ερημιά γίνεται τώρα, δχι μόνο απωδόφορη αλλά και τρομακτική.

Δεν ξέρω αν τα υπεύθυνα για τη διοίκηση του χωριού άπομα κάνουν καμιά προσπάθεια να επικοινωνήσουν με την Δ.Ε.Η. Εκείνο δύως που ξέρω είναι διτά μέχρι την όλη μέρα το απόγευμα ηλεκτρικό φώς δεν είδαμε.

Τέτοια Χριστούγεννα πέρασε φέτος το Λαμπερό.

Το Λαμπερό που εγκαταλείπεται,

που πονά γιατί πληγόνεται

Το Λαμπερό που σιδήνει

και κάθε μέρα χάνεται

Αυτό που σιδηγείται μοιραία

στον αφανισμό.

Το χωριό π' αργοπεθαίνει και πρέπει να το σώσουμε γιατί είναι μεγάλο κρίμα.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΤΗΣ

ΠΡΟΛΗΦΕΙΣ Ο αριθμός 13

Μεγάλη προκατάληψη τόσο στον ελληνικό χώρο, όσο και σε πολλές χώρες της Ευρώπης υπάρχει για τον αριθμό 13. Είναι αλήθεια ότι μερικές περιέργειες συμπτώσεις, έχουν δημιουργήσει στη συνείδηση κι αυτών ακόμη των ανεπιγυμνών την πίστη στην ύπαρξη κάποιας μυστήριος σχέσης μεταξύ ορισμένων αριθμών και του μέλλοντος. Λόγω χάρη, ο αριθμός 13 θεωρείται τόσο απαίσιος, δυσοίωντος, κακότυχος, ώστε να υπάρχουν άνθρωποι — και μορφωμένοι ακόμη — που με κανένα τρόπο δεν δέχονται να καθήσουν π.χ. στο τραπέζι που είναι προσκαλεσμένοι 13.

*Ένας παλιός λόγιος ιστορούσε ότι, κάποτε ήτανε προσκαλεσμένος σ' ένα γεύμα. Η οικοδέσποινα ανακάλυψε με τρόμο την τελευταία στιγμή ότι στο τραπέζι καθίστηκαν 13. Και για να εξορκίσει τό κακό πνεύμα, έβαλε την υπηρέτρια της να καθήσει για να γίνει ο αριθμός 14! Αναρίθμητοι είναι οι ανθρώποι που πιστεύουν στον προλήψης και την δεκατριοφύση.

Υπάρχουν ανθρώποι που στανούν δύο τόσο από τον αριθμό 13 και είναι Τρίτη, ήτη μόνο δεν επιχειρούν το παραμικρό, αλλά και δίποταν δύο τόσο από τον αριθμό 13 νάχουν θρησκευτική προέλευση γιατί 13 ήτανε οι συνδαιτημένες κατά τον Μυστικό Δείπνο, ένας δε απ' αυτούς, ήτανε — ως γνωστό — ο Ιεράρχης, ο προδώσας του Χριστού και γιαντούς τον αριθμός 13 απ' τον λαό λέγει αι και «οερζέκιος πόντος». Υπάρχουν ανθρώποι που δεν δέχονται να μπουν σε δωμάτιο ξενοδοχείου η νοσοκομείου που έχει αριθμό 13, , αλλοι που δρίσκονται κακόκεφοι σαν περάσει μια μαύρη γάτα από προστά τους, κι αλλοι που τρομοκρατούνται σαν σπάει ένος καθρέπτης. Σπάνια δρίσκεται ανθρώπος απαλλαγμένος από κάτι τέτοιες φοβίες. Μπαίνει, δύο λίγο - πολλά, και καλεσθαλμένα αλλά οι πράξεις μηδέν.

Θα μου πείτε, εγώ τι έκανα, τι κάνω και ζητάω τόσες ευθύνες από τους άλλους. Μα, νομίζω σεις μερικοί είπατε να δώσουμε το μέλλον του χωριού μας, λόγια πολλά - πολλά και καλεσθαλμένα αλλά οι πράξεις μηδέν.

Θα μου πείτε, εγώ τι έκανα, τι κάνω και ζητάω τόσες ευθύνες από τους άλλους. Μα, νομίζω σεις μερικοί είπατε να δώσουμε το μέλλον του χωριού μας, λόγια πολλά - πολλά και καλεσθαλμένα αλλά οι πράξεις μηδέν.

Θα μου πείτε, εγώ τι έκανα, τι κάνω και ζητάω τόσες ευθύνες από τους άλλους. Μα, νομίζω σεις μερικοί είπατε να δώσουμε το μέλλον του χωριού μας, λόγια πολλά - πολλά και καλεσθαλμένα αλλά οι πράξεις μηδέν.

Θα μου πείτε, εγώ τι έκανα, τι κάνω και ζητάω τόσες ευθύνες από τους άλλους. Μα, νομίζω σεις μερικοί είπατε να δώσουμε το μέλλον του χωριού μας, λόγια πολλά - πολλά και καλεσθαλμένα αλλά οι πράξεις μηδέν.

Θα μου πείτε, εγώ τι έκανα, τι κάνω και ζητάω τόσες ευθύνες από τους άλλους. Μα, νομίζω σεις μερικοί είπατε να δώσουμε το μέλλον του χωριού μας, λόγια πολλά - πολλά και καλεσθαλμένα αλλά οι πράξεις μηδέν.

Ο ΣΤΙΧΟΣ ΜΑΣ

Η ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάλι ξαναγράψαμε σ' αυτό εδώ το φύλλο για τη συγκοινωνία μας και το λεωφορείο πως είναι ένα πρόβλημα, ένα σωστό μαρτύριο για αυτούς που ταξιδεύουν.

Αν τύχει να γεμίσει από χωριά γειτονικά οι χωριά ανοί μας μένουν Μετέωρα σωστά. Αφού έχει θέσεις λίγες Χρόνια έχει πολλά χρόνια που το παιδεύουν.

Βροντούν οι λαμπαρίνες του, οι απαρχαιομένες και φοθερίζουν συνεχώς, ψυχές απελπισμένες γερόντων και γερόντισσες, μορφές ρυτιδωμένες, που ΟΛΟ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ.

Μα το λεωφορείο δεν θλέπουμε να αλλάξεται γιατί η αυτοδιοίκηση δεν φαίνεται να νοιάζεται αφού στης εκλογής τις δάφνες αναπαύεται και μάταια προσμένουμε.

S.

ΕΝΑΣ ΛΑΜΠΕΡΙΩΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ

Αγαπητοί συγχωριανοί, πρώτα εύχαμαι το 1984 να είναι ειρηνικό, ευτυχισμένο, χαρούμενο και γεμάτο υγεία για δύλους μ

