

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΙ

Στις 22.5.88 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καλλιθέας, σε ατμόσφαιρα χαράς, τελέσθηκαν οι γάμοι της Ρίτσας Ιωάννου Χρ. Νευτή με τον Νικόλαο Βενόρτα. Το μαστήριο παρακολούθησε πλήθος καλεσμένων, συγγενών και φίλων.

Τους ευχόμαστε κάθε ευτυχία.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Στις 29.5.88 τελέσθηκε στον Ιερό Ναό του χωριού μας Ζωόδοχου Ηγγής τεσσαρακονθήμερο μνημόσιον της Βιργινίας Μή τοισ, η οποία πέθανε κι ενταφιάστηκε στο χωρί. Στο μνημόσιο, ποιές έγινε κατά τα πατροπαράδοτα, με τη φροντίδα του γιου της Στέφανου Μήτου και των εγγόνιών της, παραβρέθηκε πλήθος συγγενών και φίλων και έγιναν τις ευχές τους για την ανάπτυξη της ψυχής της.

Μαζί τους ενώνουμε και τις δικές μας.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Μας έστειλαν τη συνδρομή τους για το Σύλλογο και το «Μ» οι παρακάτω συγχωριανοί μας, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά:

ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

Κωνσταντός Γεωργ. του Στεφάνου	3000
Κωνσταντός Κώστας	3000
Κωνσταντός Φώτιος	1000
Μητσόπουλος Γεώργιος	1000

ΑΠΟ ΝΕΟΧΩΡΙ

Καρακώστας Σωτήρος	500
Κουτής Ηλίας	500
Κρομμύδας Ευάγγελος του Γεωργ.	500
Κρομμύδας Κων. Ταχ.	500
Κρομμύδας Στέλιος του Κωνσταντίνου	500
Μαυτζιδάρης Δημήτριος τού Λαζάρου	2000

Μάγλαρης Νικόλαος	700
Πεσλής Γεώργιος	500
Σακελάρης Αλένος	500
Τίγκας Βασίλειος	1000
Τσίτρας Χαράλαμπος	500
Τσόλης Θεόδωρος	500

ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Αγρογιάννης Γεώργιος του Γεωργίου	1000
Κρομμύδας Χριστόφορος	500
Μητσογιάννης Φώτιος του Αναστασίου	3000

ΑΠΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

Γιαννακόπουλος Ιωάννης του Χρήστου	5000
------------------------------------	------

ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΑ

Καρακώστας Ιωάννης του Αποστόλου	1000
----------------------------------	------

ΑΛΛΑ ΝΕΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ

Με διαιτηρητική χαρά πλήρωσαν ρυθμήκαμε διτι, στις 5.6.88, ημέρα Κυριακή, θα πραγματοποιηθεί ειδική συγέλευση των Νεοχωριών Καρδίτσας, με σκοπό την επανέγωση των δύο Συλλόγων. Ευχόμαστε το αποτέλεσμα να είναι αυτό που από παρότρηση μπορεί να προβεί προς διάστολο του χωριού μας. Άλλα μεγαλουμένα, και μαζί μας και όλοι οι Νεοχωρίτες.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

Στις 23.5.88, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00' μ.μ., στο Εμπορικό Κέντρο ΠΛΑΤΩΝ ΠΛΑΖΑ, Πλάτωνος 7, ζεστό όροφος, στο Χαλάνδρι Αττικής, έγιναν τα εγκαίνια καλλιτεχνικής έκθεσης με τίτλο «ΕΠΧΡΩΜΕΣ ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ» (Σιγούρη Μελάνι), με έργα του συγχωριανού μας Κώστα Β. Μπασδέκη. Παραβρέθηκε πλήθος καλεσμένων και από την σπρώη κιόλας ημέρα, σημείωσε αξέπλογη οικονομική κίνηση.

Πρόκειται για μια πλούσια και εντυπωσιακή εργασία, προϊόν μοχλού και σκληρής περισπάθειας. Αξέισαν θερμά συγχωρήτηρα και ευχές για επιτύχιες στο δημιουργό και συγχωριανό μας Κ. Μπασδέκη.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Κατεβάστε τις ασφαλειες του ηλεκτρικού από το πίγακα, όπαν πρόκειται για απουσιάστε για αρκετό διάστημα από το σπίτι. Αποσυνδέστε και το καλώδιο της τηλεόρασης.



— Μην διατηρείτε από το σπίτι: όπαν στην ηλεκτρική κουζίνα δράσει το φαγητό. Πολλές από τις νοικοκυρές που το είχαν ξεχάσει: στη φωτιά πλήρωσαν ακριβά την αμέλειά τους.



— Μην αφήνετε σπίρτα και αναστήρες στα χέρια των παιδιών. Οι πυρκαγιές που προκλήθηκαν με αυτόν τον τρόπο είχαν προηγκά —τις περισσότερες φορές— αποτελέσματα.



— Τα σδημένα τσιγάρα των σταχτοδοχείων αν πεταχτούν μέσα στον κάλαυρο αχρήστων είναι ακίνδυνα μετά από παρέλευση μας ώρας. Προτιμάτε λοιπόν να τα σδήγετε με γερό.

ΜΑΝΑ, ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΤΟΡΓΗΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τη σελίδα 1 έδιθσ και τη δύναμη των αισθημάτων που γιώθουμε για τη μαρφή της μάνας. Καμιά άλλη ίσως λέξη δεν αγγίζει τόσο βαθύτα τις ευαίσθητες χορδές της ψυχής μας, δεν μας συγχλονίζει τόσο δυνατά, ξυπνώντας μέσα μας τόσο έντονα τα αισθήματα της αγνής αγάπης και τρυφερότητας.

Η μάνα είναι αυτή που υπο-

φέρει για να μας φέρει στον κόσμο, χαρίζοντάς μας τη ζωή.

Αυτή μας αρκαλάζει με στόργη μοναδική και μας γαλουχεί στα πρώτα μας βήματα. Μας φροντίζει: στις αρρώστιες μας ένευχτώντας στο προσκέφαλό μας λέγοντάς μας λόγια πρηγγοριάς κι ελπίδας.

«Μάνα, το χάδι: και το φίλι σου σχίζουν χίλιους λυτρωμούς».

Τα απλά αυτά λόγια του Κωστή Παλαμά τονίζουν την αναγκαίτητη της ύπαρξης της ζεστής παρουσίας της μητέρας κοντά μας. Η συμπαράστασή της σε κάθε δύσκολη στιγμή μας: μ' ένα στοργικό βλέψμα ή ένα μητρικό χάδι, απαλύνει τον πόνο και την θλίψη.

Είναι: πραγματικά μεγάλο και αγαντικατάστατο το κενό που γιώθουμε από την έλλειψη της μάνας. Γιατί αυτή αφηφά σποιαδήτη ποτέ πατάσταση για να βρε-

θεί κοντά μας δταν χρειαστεί, θυσιάζεται για μας δίνοντας ακόμα και τη ζωή της.

«Οσα και να πούμε είναι λίγα για να αποδύσουμε το μέγεθος της προσφοράς της μητέρας στη ζωή μας. Το άκουσμα της λέξης «μάνα» και μόνο, συγχλονίζει τον ψυχικό κόσμο του καθένα μας.

Ας εκφράσουμε λοιπόν με τον πιο διμορφό τρόπο, για μια ακόμα φορά τη βαθιά αγάπη μας και: την ευγνωμοσύνη μας προς την ηρωική μορφή της μάνας μ' ένα τρυφερό φίλι, μια αιώνια αγάπη... ψιθυρίζοντάς της γλυκά τους στίχους του ποιητή:

«...Ετούτο τ' ανοιξιάτικο πρώιμα ευγνωμοσύνη αισθάνομα: μεγάλη κι ευχαριστώ εσένα και τη ζωή γιατί η μια μου χάρισε την άλλη...»

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ 7 — Παραπλεύρως ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ — Τηλ. 27885**

**ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
ΘΩΜΑΣ ΑΝΤΑΡΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 25739**

