

# Μορφοβουνιωτική



ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
PORT PAYE
ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΑΡ. ΑΔ. 1
ΕΛΛΑΣ - HELLAS

ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ  
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Σύλλογος Μορφοβουνιωτών Καρδίτσας  
ΙΔΡΥΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: ΤΣΟΥΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ  
Χρόνος 2002 - ΙΟΥΝΙΟΣ - Αρ. φύλου 9  
Διευθύνεται από σύντακτη επιτροπή  
Έδρα Αγίας Αναστασίας 5 Περισσός - N. Ιωνία T.K. 142 32 Αθήνα Τηλ: 010 2522596 • FAX: 010 2518283  
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
Στοιχειοθετήθηκε και τυπώθηκε από ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
Αφο ΤΣΑΛΔΑΡΗ Ο.Ε. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 66 ΤΗλ: 010 24.81.647 - 8 FAX: 010 2483358

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΝΤΗ

Δηλώνω πλέον και επίσημα προς τους Δημότες του Ιστορικού Δήμου Πλαστήρα αλλά και στην κοινωνία της Καρδίτσας, ότι στις προσεχείς Δημοτικές εκλογές, θα είμαι και πάλι υποψήφιος Δήμαρχος Πλαστήρα, επικεφαλής Ενωτικού Ανεξάρτητου Συνδυασμού, τον οποίο θα στελεχώσουν και θα στηρίξουν πρόσωπα όλων των πολιτικών σχηματισμών, πρόσωπα που μας συνέδεσαν και μας συνδέουν μακροχρόνιοι κοινωνικοί και αυτοδιοικητικοί αγώνες, για την πρόοδο, την προκοπή και την ανάπτυξη του τόπου μας, της κοινωνίας μας.

Καλώ σε συστράτευση όλους τους δημότες μας, για τη στήριξη της ενωτικής μας προσπάθειας και έτσι το τεράστιο και αδιαμφισβήτητο έργο των προηγούμενων τετραετιών μας στην Αυτοδιοίκηση, να αποτελέσει, τη βάση στην οποία θα στηρίξουμε τις προσπάθειες μας για νέες κατακτήσεις, νέους σχεδιασμούς, νέα οράματα.

Εγγύηση της προοδευτικής και αυτοδιοικητικής μας πορείας θα αποτελέσει η αποτελεσματικότητα μας, η εμπειρία μας, η εργατικότητά μας, η δημοκρατική μας νοοτροπία στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και επιπλέον, ο σεβασμός μας προς τον πολίτη, το περιβάλλον και τις πολιτιστικές μας αξίες.

Με τιμή<sup>8</sup>  
Δημήτριος Τσιαντής  
Δήμαρχος Πλαστήρα

## Φωνή

## ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Του Ευριπίδη Καφαντάρη, πρώην Βουλευτή και υποψήφιου Δήμαρχου Πλαστήρα

Πριν από λίγες μέρες, συζητώντας στο καφενείο με συγχωριανούς, άκουσα έναν απ' αυτούς να λεει με το γνωστό του χιούμορ: «Όπως πάνε τα πράγματα, εμείς εδώ πάνω σε λίγα χρόνια θα μείνουμε με τα αρπάκια». Άλλα βέβαια δεν ήταν αστείο. Ήταν μια προειδοποίηση, μια κραυγή αγωνίας αυτών των ανθρώπων που δεν βλέπουν μέλλον, δεν βλέπουν προοπτική για την περιοχή.

Γιατί το ζητούμενο σήμερα για αυτούς τους δήμους αυτό: δηλαδή πώς θα είναι μετά πέντε-δέκα χρόνια; Θα υπάρχει κόσμος; Και αν θα υπάρχει, πώς θα ζει; Με ποιες δυνάμεις με πιο κουράγιο; Ερωτήματα που προκύπτουν καθημερινά, τέσσερα χρόνια μετά την εφαρμογή του θεσμού των καπποδοστριακών δήμων. Βέβαια δεν είναι η ώρα να αναλύσουμε αν και κατά πόσο έγινε σωστά ο σχηματισμός του δήμου αυτού. Άλλωστε ήταν γνωστές οι θέσεις μου τότε και μάλιστα με αρθρογραφία στον τοπικό τύπο... Άλλα εκείνο που προέχει σήμερα σ' αυτούς του δήμους είναι να διαπιστώσουμε, να προτείνουμε και να αγωνιστούμε αύριο ως δημοτική αρχή για την ανάπτυξη και την προοπτική της περιοχής του Δήμου Πλαστήρα αλλά κι της ευρύτερης περιοχής Λίμνης Πλαστήρα.

Χάθηκε πολύτιμος χρόνος, αλλά ποτέ δεν είναι αργά.

Για μας ήρθε η ώρα της μάχης για να κρατηθεί ο κόσμος στα χωριά, αλλά και να επιστρέψουν όσοι το επιθυμούν, στις ρίζες τους.

Εμείς δίνουμε το παράδειγμα.

Έχοντας επισκεφθεί, αυτές τις μέρες, αρμόδιες υπηρεσίες, διαπιστώνουμε ότι έχουν χαθεί κονδύλια για την περιοχή, είτε από άγνοια, είτε από αδυναμία και ανεπάρκεια, είτε ίσως και από περιφρόνηση στη θέληση νέων ανθρώπων να ζήσουν και να δημιουργήσουν στα χωριά τους.

Είναι επίσης σαφές ότι δεν υπάρχει συμμετοχή του κόσμου στα δρώμενα, αλλά ούτε υπάρχει και εκείνο το αναπτυξιακό κλίμα που μπορεί να προσδιορίσει μελλοντική δημιουργική πορεία για τις περιοχές αυτές.

Αντίθετα υπάρχει στους κατοίκους το αίσθημα της ανασφάλειας, της περι-



θωριοποίησης, του φόβου και της ανημποριάς. Οι νέοι που θέλουν να μείνουν στα χωριά και να αξιοποιήσουν προγράμματα, δεν έχουν ουσιαστική πληροφόρηση, αισθάνονται την γραφειοκρατία να τους πνίγει, χάνοντας έτσι σημαντικές ευκαιρίες.

Όμως ήρθε η στιγμή της αλήθειας για τις περιοχές αυτές, οι οποίες είναι ανάγκη να τοποθετηθούν στο επίκεντρο μιας πολιτικής και αναπτυξιακής ευθύνης από τους ίδιους τους δημοτικούς άρχοντες, είναι ανάγκη να αποτελέσουν κέντρα ενδιαφέροντος και αγώνα για ολοκληρωμένα προγράμματα, για περισσότερα κονδύλια πριν είναι αργά !!!

Εδώ είναι και ο νέος ρόλος των δήμων ως ζωντανές και δημιουργικές δυνάμεις και όχι ως απρόσωπες δυνάμεις και μηχανισμοί που κρατούν σε αδράνεια και υστέρηση τον δημότη.

Εμείς, εδώ και ένα μήνα περίπου, με την πρωτοβουλία μας θέσαμε σε κίνηση μια διαδικασία αλλαγής στη διοίκηση του Δήμου Πλαστήρα, φιλοδοξώντας να δημιουργήσουμε του όρους και τις προϋποθέσεις για να μπορούν να «κρατηθούν» τα χωριά με τον κόσμο τους, να βλέπουν το μέλλον και να μην το φοβούνται.

Ο αγώνας μας – όπως μέχρι τώρα στην πολιτική μας διαδρομή – είναι διαρκής με ριζοσπαστική, αναπτυξιακή και κοινωνική διάσταση.

Μια πορεία προς τα μπροστά, για να κινητοποιήσουμε τους δημότες και να τους ενώσουμε στην προοπτική μιας καλλίτερης μέρας, γιατί όλοι έχουν δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο ποιότητας ζωής.

συνέχεια στη σελ. 2

## ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΜΕΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΪΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1999-2000-2001

Αγαπητοί συνδημότες

Φτάσαμε αισιώς στο 4<sup>ο</sup> έτος της Δημαρχιακής μας θητείας. Υπηρετήσαμε και υπηρετούμε ένα νέο θεσμό αυτοδιοικητικό, που προήλθε με το νόμο περί συνενώσεων.

Μ' αυτό το νόμο λοιπόν γεννήθηκε μια νέα μορφή Τ.Α., ο Δήμος Μια μορφή που αναγκαστικά ξεκίνησε απ' το μηδέν κληθήκαμε λοιπόν οι πρωτοεκλεχθέντες αιρετοί να ξεκινήσουμε μια τιτάνια προσπάθεια οργάνωσης και στήριξης του Νέου Δήμου Πλαστήρα, έτσι ώστε στο συντομότερο χρονικό διάστημα, να είμαστε σε θέση να εξυπηρετούμε άμεσα όλα τα αιτήματα των δημοτών μας, αφού πρώτα συστήσουμε και οργανώσουμε τις υπηρεσίες μας, τόσο στις διοικητικές όσο και τις τεχνικές.

Ήταν ένας αγώνας που με την αμέριστη συμπαράσταση και των υπαλλήλων μας, για τους οποίους είμαι απόλυτα ευχαριστημένος, είχε άμεσα αποτελέσματα.

Έτσι λοιπόν ανακαίνισμε το Δημ. Σχολείο Μορφοβουνίου.

Το επανδρώσαμε στους άνετους χώρους του με έπιπλα, σύγχρονο εξοπλισμό, όλα τα αναλώσιμα υλικά απ' το μηδέν, τοποθετήσαμε νέες τηλεφωνικές γραμμές με τηλεφ. Κέντρο, τοποθετήσαμε κλιματιστικά επανδρώσαμε πλήρως την τεχνική υπηρεσία με το τελευταίου τόπου σύγχρονο εξοπλισμό, δίνοντας ιδιαίτερη, σημασία σ' αυτό.

Προχωρήσαμε γρήγορα στην μηχανοργάνωση των υπηρεσιών καθώς διαδικαστικά ψηφίσαμε και του κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας και λειτουργίας.

Ταυτόχρονα όμως σε πολιτικό επίπεδο, προχωρώσαμε συστηματικά στην υλοποίηση του προγράμματος μας, καταθέτοντας έγκαιρα τις προτάσεις μας, κάνοντας παράλληλα και τις προεργασίες για όλα τα ζητήματα που θα απασχολούσαν το Δήμο μας.

Έτσι γρήγορα είχαμε θεαματικά αποτελέσματα σε πολλούς τομείς δράσης συνέχεια στη σελ. 3

συνέχεια από σελ.1

Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτή τη δυναμική πορεία για την προκοπή του τόπου μας, αποδεικνύοντας καθημερινά ότι:

1. Δεν αποδεχόμαστε την αβεβαιότητα για το μέλλον αυτής της περιοχής. Η γραφειοκρατία, οι ολγαρίες και οι καθυστερήσεις (έξη χρόνια καθυστερεί η μεταφορά του οικισμού του Λαμπερού) θα μας βρουν άμεσα αντιμέτωπους αλλά παράλληλα και αποτελεσματικούς στις λύσεις των προβλημάτων.

2. Δεν αποδεχόμαστε την απουσία του κοινωνικού ελέγχου στις αποφάσεις του Δήμου, αφού είναι υποχρέωση μας οι απολογισμοί της δημοτικής αρχής να γίνονται τουλάχιστον κάθε εξάμηνο.

3. Δεν αποδεχόμαστε να μπαίνουν στο περιθώριο κοινωνικές ομάδες όπως ηλικιωμένοι, ασθενείς, κλπ. Η ανάπτυξη ενός ουσιαστικού δικτύου κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης είναι απαραίτητος και αναγκαίος όρος για την περιοχή αυτή.

4. Δεν αποδεχόμαστε την φτώχεια, την ανεργία και την απόγνωση των νέων ανθρώπων. Ο επαναπροσδιορισμός της Ζ.Ο.Ε. είναι άμεση ανάγκη όχι μόνο για την Δήμο Πλαστήρα αλλά και την ευρύτερη περιφέρεια της λίμνης, αφού οι αντιφατικές, απαγορευτικές και οι κατοίκους και την ίδια την περιοχή σε αδιέξοδα.

5. Τέλος φιλοδοξούμε να είμαστε μια πραγματική δημοτική αρχή, που να βρίσκεται στο μυαλό και την ψυχή όλων των δημοτών, ξεπερνώντας τις όποιες διαφορές ανάμεσα μας και παραμερίζοντας μικρότητες, ιδιοτέλειες και ανταγωνισμούς.

Μορφοβούνι 25 Μαΐου 2002-06-18  
Ευριπίδης Καφαντάρης  
Υποψήφιος Δήμαρχος Πλαστήρα.

## ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

### Πρώην Βουλευτής, Υποψήφιος Δήμαρχος Πλαστήρα

#### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η αγωνία, η ελπίδα, αλλά και η σωφροσύνη των πολιτών του δήμου Πλαστήρα, συνέλαβαν να αναλάβω την πρωτοβουλία να επιστρέψω οριστικά στις ρίζες μου και να θέσω τις δυνατότητες μου στην υπόθεση της ανάπτυξης και προκοπής του ιστορικού αυτού δήμου. Δεν σας κρύβω ότι η απόφαση μου αυτή δεν ήταν εύκολη. Όμως στη ζωή μπάρχουν πράγματα στιγμές που δεν δεχόμαστε συμβιβασμούς στην συνείδησή μας, υπάρχουν στιγμές που προέχει το συμφέρον του τόπου και μόνον αυτό. Και αυτό καλούμαστε να πράξουμε τώρα με σοβαρότητα, με ευθύνη, με ευπρέπεια, με πολιτική παλικαριά.

Η μέχρι τώρα πορεία μου στα πολιτικά πράγματα της χώρας, οι εμπειρίες, οι γνώσεις, αλλά και η αγάπη μου για τον τόπο, μου δίνουν την δύναμη και την δυνατότητα εφαρμογής ενός προγράμματος ανάπτυξης και προκοπής που να το θέλει και να το καταλαβαίνει ο λαός του δήμου Πλαστήρα.

Αγαπητοί συνδημότες

Έχουμε ένα μεγάλο όραμα γι' αυτόν τον μικρό, μα ιστορικό δήμο,

Όπου δεν χωρούν κομματικοί ανταγωνισμοί, ψεύτικα διλήμματα, σκοπιμότητες, απολιμές, αδέξιοι χειρισμοί. Είναι ανάγκη να υπάρξει μια συγκροτημένη πορεία ανανέωσης του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι ανάγκη να υπάρξει μια πορεία ανανέωσης του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι ανάγκη να υπάρξει μια πορεία ενότητας των χωριών, είναι ανάγκη να υπάρξει ένας νέος τρόπος επικοινωνίας όπου να σφυρηλατείται η αλληλεγγύη και η συμμαχία των ανθρώπων. Τέλος είναι ανάγκη να υπάρξει μια πορεία όπου να αποδεικνύεται καθημερινά ότι η εξουσία σε οποίο επίπεδο και αν ασκείται δεν είναι τίποτα άλλο παρά, έκφραση ταπεινότητας και δημιουργίας.

Θέλουμε αυτόν τον δήμο έναν τόπο ομορφιάς και ελπίδας.

Θέλουμε αυτό τον δήμο ως ένα εργαστήριο δημιουργίας, με την αξιοποίηση όλων των δυνάμεων του, ώστε το μέλλον να είναι ορατό και να μην το φοβόμαστε.

Θέλουμε σ' αυτόν τον δήμο δημοκρατία παντού με ουσιαστική συμμετοχή των δημοτών του, με σεβασμό στην διαφάνεια, με σεβασμό στην διαφορετική άποψη, με σεβασμό στον άνθρωπο.

Θέλουμε και μπορούμε να ανταποκριθούμε στην φανερή απαίτηση των ανθρώπων για ένα νέο μήνυμα πολιτικού πολιτισμού, όπου ως άνθρωποι του τόπου μας μπορούμε να ανάβουμε στην σπίθα της ελπίδας και να δείχνουμε πως «η φλόγα δεν φέγγει για τον εαυτό της».

Έτσι θα θεμελιώσουμε και θα μεγαλώσουμε την ελπίδα.

Μορφοβούνι 24-04-2002-06-18  
Ευριπίδης Καφαντάρης  
Γεωπόνος πρώην Βουλευτής  
Τηλ.: 04410-95633

## ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ

### Υπ. Δήμαρχο Πλαστήρα

Θερμό μήνυμα απέστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών κος Γιώργος Α. Παπανδρέου προς τον Ευριπίδη Καφαντάρη στην εναρκτήρια ομιλία του ως υποψήφιου Δημάρχου Πλαστήρα, που έγινε ενώπιον πλήθους κόσμου στο Παυσίλυπο της Καρδίτσας την 26/06/02.

Στο μήνυμά μου ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει:

«Αγαπητέ φίλε Ευριπίδη

Σ' ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να παρευρεθώ στην ομιλία σου με θέμα «Νέο Όραμα για τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης». Όπως και συ γνωρίζεις οι ανειλημμένες υποχρεώσεις μου δεν μου το επιτρέπουν, παρ' όλο που θα το ήθελα.

Αγαπητέ φίλε

Είναι, επίσης εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι η παρέμβασή σου αυτή γίνεται ως επί κεφαλής μιας ευρείας και αδεσμευτης κίνησης πολιτών του δήμου. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί και μια ανοιχτή οπική στην ανανέωση των δημοκρατικών θεσμών, ιδιαίτερα στη χώρο της Τ.Α.

Η απόφασή σου να επιστρέψεις στις ρίζες σου και να δημιουργήσεις στον τόπο σου, δίνει παράλληλα ένα μήνυμα πολιτικού πολιτισμού που το έχουμε ανάγκη.

Είμαι βέβαιος ότι η πρωτοβουλία σου αυτή, βασισμένη και την μέχρι τώρα πορεία σου, δίνει ένα λαμπρό παράδειγμα σεβασμού στην άμεση δημοκρατία, στην διαφάνεια, στις ανθρώπινες αξίες αλλά και ελπίδας για τον τόπο σου.

Έχεις τις εγκάρδιες ευχές μου για επιτυχία.

Με φιλία και εκτίμηση  
Γιώργος Α. Παπανδρέου.

## Παλιές Περιπέτειες του Ευάγγελου Σκούφη.

Τίνα πρωτοθυμηθεί ο άνθρωπος περάσαμε τόσο δύσκολα χρόνια που ήταν όλο περιπέτειες.

Μια απ' αυτές μου ήρθε στο μυαλό μου και έκαστα και έγραψα αυτά τα λίγα.

Θυμάμαι πολύ παλιά ο μπάρμπας μου ο Φώτης ταπές έκανε εμπόριο γελάδια μαζί με τον μακαρίτη τον Κώστα Κυριατζή είχαν καμιά δεκάρα Μοσχάρια και δυό μεγάλα βόδια στην θέση κατινάρι στο Ντάμη του Ηλία Λατίνου και είχαν παραγιό που τα φύλαγε τον Θωμά Κωντοστέργιο.

Μια μέρα αποφάσισαν να τα πάν στην Καρδίτσα για πούλημα πήρε και μ' ένα ο Μακαρίτης ο Φώτης να τα πάμε μαζί για σφάξιμο. Ξεκινήσαμε και έριχνε μια βροχή χάλαγε ο κόσμος, περάσαμε στο κατινάρι πήραμε και τα 12 μοσχάρια και το Θωμά το σιαραφάρα και σε 4-5 ώρες φτάσαμε στα σφαγεία αλλά ήμασταν μούσκεμα μόνο η γλώσσα μας ήταν στιγμή εκεί μας περίμενε ο Κώστας ο Κυριατζής με τον σφαγέα τον Πετρόπουλο. Αφού τα σφάξαν τότε θυμήθηκε ο Φώτης ότι ξέχασε τα πιστοποιητικά και λεει στον Κώστα να δώσει τα παιδιά να φαν κίνα τα πληρώσεις, εγώ πάω για τα πιστοποιητικά, μας λεει ο Κώστας πάτε στον κατσίκα και θ' αρθώ και εγώ πάμε περιμένουμε πιθηνά ο Κώστας φάγαμε από μία φασολάδα κι αυτή βερεσέ.

Ο Κώστας είχε πάει σ' άλο μαγαζί έφαγε ήπιε και γλεντούσε με τα όργανα. Έτσι το μαζεύουμε πάλι μετά πόδια και βρέχοντας για το χωριό.

Αυτά τραβούσαμεν εμείς φτωχολογιά αλλά δεν κρατάω για κανέναν κακία όλη αυτή είναι μακαρίτες Θεός χωρέστους από όλη την παρέα εγώ μονάχα ζω κι είμαι τώρα 85 χρονών είμαι μικρός ακόμα με αυτά τα λίγα σας χαιρετώ όλους.

Ευάγγελος Σκούφης (ταπές)  
Κάτοικος Μορφοβουνίου, οδός Κερασιάς.

Άλλη μια μικρή περιπέτεια που θυμάμαι είναι η εξής όταν το 1947 ήμασταν καταδιοκόμενη στο παλιόκαστρο, μαζί με άλλους κι εμένα μας πήρε ο Στρατός για δουλειά έφτιαχναν δρόμους στα βουνά για να μπορούν να κυνηγούν τους αντάρτες. Ήμασταν περίπου χίλιοι εργάτες εγώ ήμαν μιναδόρος τους έβαζα τα φουρνέλα μια μέρα τραγουδούσα στη δουλειά και μάκουσαν η αξιωματικοί και με πήραν μαζί τους εκεί πάνη το τραγούδι γόνα και φαί όσο ήθελα είχαμε ένα λεβέντη λοχαγό πουτσαράς παιδί τον θυμάμαι λεγόταν Συγαλός Γιώργος μια μέρα ήρθε ένας συνταγματάρχης κι ήταν βερνίκι σκέτο ούλο φωνές και βρισίδι, ήταν παλαβός για δέσιμο. Ο Μακαρίτης ο Γιώργος ο Κυριατζής ήταν επιστάτης κι εκεί που στεκόταν

## συνέχεια από σελ. 1

μας και αυτό θα γίνει απόλυτα κατανοητό παρακάτω όταν αναφερθώ σ' αυτές, οι οποίες είναι σύνθετες και πολυποίκιλες.

Να σημειώσω, εδώ ότι ως Δήμαρχος επισκέφηκαν στην Αθήνα, διάφορα κατά περίσταση Υπουργεία και υπηρεσίες, 28 φορές, ενώ δεκάδες φορές την περ/ρεια θεσσαλίας στη Λάρισα, Πιστεύοντας ότι τα περισσότερα προβλήματα δεν λύνονται τηλεφωνικά, ούτε ταχυγρήγορες απορροφήσεις τους προϋπολογισμούς του 200 και 2001 σε σχέση με πριν.

Υπάρχουν στο τεχνικό μας πρόγραμμα και στις επιτυχείς διεκδικήσεις μας, έργα πρωτοποριακά για το νόμο μας και ιδιαίτερα για την περιοχή μας, υπάρχουν απορροφήσεις κονδυλίων και εντάξης σε προγράμματα έργων, τέτοιες, που θα τις ζήλευαν και οι πιο άρτια οργανωμένοι μεγάλοι Δήμοι.

Να πώ ότι το 1999 (1<sup>η</sup> χρονιά) τα έκτακτα έσοδα ήταν 80 εκατ., το 2000 ήταν 230εκ., το 2001 ήταν 240εκ., χωρίς να υπολογίζουμε τα δημοπρατηθέντα έργα, το υπόλοιπο παλιών συμβάσεων, το Habitat (135εκ.), και τα έργα που πετύχαμε και ήταν άλλος φορέας υλοποίησης ούτε τα τακτικά έσοδα.

Όλα τα παρακάτω με συνέπεια στις δεσμεύσεις μας, με προγραμματισμό και δράση έντονη, με αγώνα με διεκδικούτητα.

Είναι τα έργα μας, και οι ενέργειες μας, προϊόντα συλλογικής προσπάθειας, εμπειρίας, συνεργατικότητας και προπαντός διάφανης διαχείρισης.

Είναι όλη μας η πολιτική συμπεριφορά η ίδια προς όλους τους δημότες μας, Ενωτική, συμφιλιωτική, υπερκομματική. Είναι η συμπεριφορά μας τέτοια που δεν βλέπει τους δημότες με βάση την πολιτική τους πεποίθεση γιατί κατ' εμάς, εχθρός μας είναι μόνο τα προβλήματα, γιατί εμείς θέλουμε να ενώνουμε, θέλουμε το κοινό καλό, γι' αυτό παλεύουμε, για αυτό θα σωσχίσουμε απρόσκοπτα να παλεύουμε.

Αυτή η πολιτική μας στάση, αυτή η αυτοδιοικητική μας συμπεριφορά, διαχύθηκε και σ' όλο το Δημοτικό μας Συμβούλιο, με αποτέλεσμα την αποδοτικότερη, ουσιαστικότερη και απρόσκοπη λειτουργία του, πράγμα που ψήνεται και απ' το γεγονός της κατά 100% ομοφωνίας των αποφάσεων της Διαπαραταξιακής, Δημαρχιακής Επιτροπής.

Να, γιατί η τεράστια απόδοση του έργου μας η αποτελεσματικότητα των ενεργειών και των δράσεων.

Αναζητήστε την στην ενότητα, στη συλλογικότητα θα ξεκινήσω με την αναφορά μου στις ενέργειες μας για την τροποποίηση της Ζ.Ο.Ε., όπου πλέον στο σύντομο μας, καθότι εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, θα υπάρξει η νέα ρύθμιση της ή αλλιώς τροποποίηση της.

Εκ μέρους του Δήμου μας για να στηρίξουμε το δίκαιο του αιτήματος μας δεν διστάσαμε πέραν των προτάσεων μας και των επισκέψεων μας και των επισκέψεων μας δεν διστάσαμε πέραν των προτάσεων μας και των επισκέψεων μας σε κεντρικό επίπεδο, ακόμα να κλείσουμε συμβολικά και του συγκοινωνιακό κόμβο Μορφοβουνίου.

Όσον αφορά στο ζήτημα της μετεγκατάστασης του Λαμπερού και εδώ μετά από επίπονες και επίμονες προσπάθειες φτάσαμε στο επιθυμητό σημείο ώστε το εγκριθέν πλέον Ρυμοτομικό Σχέδιο του Νέου Οικισμού απ' το ΥΠΕΧΩΔΕ και το Υπ. Γεωργίας να είναι υπό την κρίση του Σ.Τ.Ε. με μια καταρχήν θετική απόφαση του Σ.Τ.Ε. για πρώτη φορά στα χρονικά της 40χρονής υπόθεσης.

Αξίζει να αναφέρω ότι μετά την επίσκεψη του Λαμπερού και εδώ μετά από πρόσκληση περ/ρχη Θεσσαλίας στο Λαμπερό μετά από πρόσκληση περέας μας, έχουμε εξασφαλίσει και τη χρηματοδότηση της εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου με το καταρχήν ποσό των 20 εκ. δρχ.

Έχουμε επίσης αναθέσει την μελέτη 'Υδρευσης για πέντε Δήμους του Ν. Καρδίτσας (Πλαστήρα - Ιτάμου - Νευρόπολης - Ιθώμης - Μητρόπολης) ύψους 70 εκ. δρχ.

Μια επίπονή διαδικασία την οποία έβγαλε σε πέρας ο Δήμος μας.

Με τη μελέτη, θα διερευνηθεί και θα προταθούν έργα για την οριστική επίλυση των προβλημάτων ύδρευσης των ανωτέρω Δήμων.

Σε σχέση με το Δήμο Πλαστήρα, αφορά το Νέο οικισμό Λαμπερού, τον οικισμό Νευρόπουλης Κερασιάς, τη Ράζια καθώς και την Αντ/ση τμημάτων των αγωγών.

Ακόμα ο Δήμος μας είναι επίσης ενταγμένος ση διαδημοτική ευνεργασία της μελέτης για την αντιμετώπιση του προβλήματος των υγρών αποβλήτων ύψους 70 εκ. δρχ.

Ιδιαίτερα μας απασχολεί ο οικισμός Αγ. Αθανασίου αλλά και ο νέος Οικισμός Λαμπερού.

Πρέπει να αναφερθώ, και θα το κάνω, στην σοβαρή και αξιοπρόσεκτη πολιτιστική παρουσία του Δήμου μας, τόσο στο Νόμο μας όσο και ευρύτερα.

Ας θυμηθούμε την διοργάνωση του πανελλήνιου λογοτεχνικού διαγωνισμού προς τιμή του Αντώνη Σαμαράκη, τη σπήλιξη της οργάνωσης του διάπλου της Λίμνης εκ μέρους του Συλλόγου Λαμπεριστών, την αναβάθμιση και διεύρυνση από πλευράς οργανωτικής, της περίφημης Γιοργής Κρασιού Μεσενικόλα, των Πλαστηρίων του Μορφοβουνίου και την πολιτιστικών δράσεων των δραστηριότατων συλλόγων κερασιωτών και βλασδινών.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί και η αρκετά ικανοποιητική για τα δεδομένα του Δήμου οικονομική στήριξη όλων των πολιτιστικών δράσεων άλλα και των 2 αθλητικών σωματείων του Δήμου μας.

Θα υπενθυμίσω επίσης και τη διοργάνωση εκ μέρους του Δήμου μας, (δρυση Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητικός Οργανισμός Δ. Πλαστήρα) πολυποίκιλων αθλητικών δράσεων κάθε χρόνο τους καλοκαιρινούς μήνες σ' όλα τα Δ.Δ.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί και η αρκετά ικανοποιητική για τα δεδομένα του Δήμου οικονομική στήριξη όλων των πολιτιστικών δράσεων άλλα και των 2 αθλητικών σωματείων του Δήμου μας.

Παράλληλα να εξάρω ιδιαίτερα την σοβαρή και όμορφη παρουσία του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας, του Κέντρου Ιστορικών Μελετών Ν. Πλαστήρας το οποίο με τη λειτουργία και τη δράση του περιποιεί ιδιαίτερη τιμή, όχι μόνο στο Δήμο μας αλλά και στο Νόμο μας.

Θα τονίσω επίσης ότι η Δημοτική Αρχή ήταν ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ στις δραστηριότητες και της εκδηλώσεις των συλλόγων μας σ' όλη την Ελλάδα αλλά και όπου απαιτούσαν κοινωνικά οι περιστάσεις (τόσο των πολιτιστικών όσο και των Αθλητικών).

Θα αναφερθώ τώρα στην υλοποίηση του τεχνικού μας πρόγραμμα της ενός πλουσιότατου προγράμματος που μας κάνει όλους μας περήφανους.

1. Υδρευση  
a) 150 εκ. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ.  
-Αντ/ση δικτύων Κρυονέρι ως Μεσενικόλα

-Εσωτ. δίκτυο Μορφοβουνίου  
-Εσωτ. δίκτυο Κερασιάς  
β) 15 εκ. Αντ/ση δικτύου ύδρευσης Μοσχάτου 15 εκ. δρχ. και εκσ/σμός Αντ/σίου

γ) 17 εκ. εκσ/σμός – διυλιστηρίου Αντ/σίου Λαμπερού (συνερ. Δ./τάμου)  
δ) 10 εκ. δρχ. Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης Μορφοβουνίου Μεσενικόλα απ' τη Λίμνη Πλαστήρα

2. Οδικά έργα  
a) Εσωτερική Οδοποιία Δ.Δ. 150 εκ. δρχ. έργα σ' όλα τα Δημ. Διαμ.

β) 160 εκ. δρχ. ολοκλήρωση παράκαμψης Μορφοβουνίου (έργο συνεχόμενο της Κοινότητας Μορφοβουνίου)  
γ) 17 εκ. δρχ. Δρόμος πρόσβασης προς Λαμπερό  
δ) 30 εκ. δρχ. οδικά έργα Κερασιάς (Υπ. Εθν. Οικον. – αντιστ/κά για Κερασιώτη)  
ε) 30 εκ. δρχ. δρόμος Μητρόπολη – Ράζια  
στ) 200 εκ. δρχ. διάφορα μικρά έργα εσωτερικής οδοποιίας

3) Αντιπλημμυρική Τάφρος Κερασιάς 50 εκ. (υπό κατασκευή)

4) 15 εκ. – Αγροτικό Ιατρείο Λαμπερού  
5) 150 εκ. Διαχείριση απορριμμάτων – Διαδημοτική Συνεργασία μηχανική αποκομιδή – κατάργηση χωματερών, συστηματική διαχείριση.

6) 60 εκ. δρχ. – Αναπλάσεις – αισθητικές παρεμβάσεις (Δημοπρατήθηκε)  
18-20 εκ. Λαμπερό – κατασκευή Πλευρ. Κέντρου (Δ.Σ.)  
18-20 εκ. Μοσχάτο – ανάπλαση χώρου Δημ. Σχολίου

6-8 εκ. Μορφοβούνι – ανάπλαση Βρύσης καφεντζαΐκα  
6-8 εκ. Μεσενικόλα – ανάπλαση Βρύση Καρβούνι – Αγ. Δημήτριος

6-8 εκ. Κερασιά – χώρος Αναψυχής

7. Αθλητικά Έργα  
-κατασκευή γηπέδου Μεσενικόλα  
-κατασκευή Αθλητικού χώρου Κερασιάς  
-70 εκ. δρχ. (υπό δημοπράτηση) Αθλητικά κέντρα Μορφοβουνίου – Μεσενικόλα – Λαμπερού

-12 εκ. δρχ. ολοκλήρωση μικρού γυμναστηρίου Μορφοβουνίου (έργο πρώην κοινότητας)

8. 135 εκ. δρχ. – Ένταξη στο πρόγραμμα Aqeda Habitat (3<sup>ο</sup> Κ.Π.Σ.) 5 Δήμοι στη Θεσσαλία (υπό σύνταξη μελέτης) (ΥΠΕΧΩΔΕ)

-80 εκ. Μουσείο (-όικος)

## ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Του Βασίλη Καραθάνου

Για όσους δεν το ξέρουν να ρωτήσουν να μάθουν για τα καλλιστεία που θα γίνουν στο Βούνεσι.

Θα αγωνίζονται για να βγουν πρώτες στην ομορφιά. Οι εγγραφές θα γίνονται στο γουρνοκούμασο του Σωτήρη Βασιλούλη, καθώς εκεί θα γίνονται οι επιδείξεις, αλλά και για ύπονο και για μπάνιο, κι αν δεν προλάβουμε να φτιάσουμε την πισίνα θα πηγαίνουν στην Στέρνα του Βασίλη Νάνου. Αυτή η επιχείρηση θα αποτελείται αλλά και θα γνωρίζει καλά τα των εκλογών.

Τα μέλη της επιτροπής θα είναι

1. Καραθάνος Βασύλειος: Είναι υπεύθυνος στο μέτρημα αναστήματος και τα νούμερα για τα εσώρουχα.

Για τα στρίγκ και για πολλά άλλα που αυτά θα τα κανονίζει άλλος σύμφωνα με τα σώματα που θα έχει η κάθε μία.

Αφού θα παίρνει αυτά τα νούμερα, ο μίδιστρος θα είναι ο Θωμάς Τσάβαλος αυτός θα βλέπει αν χρειάζεται φαρδύ για τις χοντρές. Θα παίρνει μέτρα από τα μπαλούμια από το γουμάρι.

Υπεύθυνοι θα είναι κι αυτό για τις εφαρμογές που θα γίνονται και προπαντός στις λουρίδες να μην τις ξεπετσιάζουν στο στρίμωγμα.

Το τρίτο μέλος της επιτροπής θα είναι ο Πατσιαούρας Σωτήριος. Υπεύθυνος στο βάψιμο νυχιών, χίλια, μάτια και μαλλιά, με μίνιον κόκκινο χωρίς νέφτι.

Αφού όλα αυτά θα τελειώνουν τότε θα παρουσιάζονται στην λίστα που θα τις περιμένει ο Σωτήριος Βασιλούλης υπεύθυνος για τη βαθμολογία.

Σύμφωνα με την ομορφιά θα τις δίνει και το μετάλιο για τις πρώτες καλλονές θα είναι δύο μετάλλια που έχει κανονίσει αυτός. Το ένα το κυπρί από τα γίδια και τη σούρλα από το γρούνι. Στην άλλη κατηγορία θα είναι οι δεύτερες, σ' αυτές υπεύθυνος θα είναι ο Σ. Βασιλούλης κι αυτός θα δίνει δυο μετάλλια που θα είναι η κουδούνα απ' τα πρόβατα και τη κατσούλα απε την κάπα.

Αφού θα παίρνουν αυτά τα μετάλλια και θα φεύγουν αν είναι Γαλλίδες.

Αν είναι Ιταλίδες και θα φεύγουν για την πατρίδα τους θα τις προσφέρει ο Στέφανος Τσιαντής ένα μπουκέτο λουλούδια καλοφτιαγμένο με γουμαράγκαθα απ' τη Γιαννιώτσα κι κουρδουμπούλια απ' τον πλάτανο.

Αυτά θα γίνουν προς το παρόν. Άλλο δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Και για όσους το κουμάντο τους γιατί το γουρνοκούμασο του Σωτήρη Βασιλούλη γίνεται μέρος για καλιστεία ομορφιάς.

Βασίλης Καραθάνους

Η φωτογραφία δείχνει πως θα είναι οι διαγωνιζόμενες (ταπέ).

## Λοξές ματιές στο παρασκήνιο της μοντέρνας επικοινωνίας

Γιορτινή ατμόσφαιρα καθώς μύριζε ξεροψημένο μπακλαβά, καβουρδισμένα αμύγδαλα, φρέσκο καφέ ή κουραμπιέδες τέλος πάντων, άρχισαν να μεταφέρονται χαρτοκούτια στο δωμάτιο, όταν ξαφνικά βρέθηκε μπροστά μου το θάμα της σημερινής τεχνικής εξέλιξης ο κομπιούτερ.

Πάνω σ' ένα πολύ απλό στην αρχή τραπεζάκι,- αργότερα αγοράστηκε ειδικό,- γεμάτος ασυνήθιστες μπρίζες, πολλά καλώδια, το ποντίκι, -ότι λέγεται έτσι το έμαθα φυσικά αργότερα,- την οθόνη, το πληκτρολόγιο και τον εκτυπωτή.

Παρατηρώντας το αυτό το πράγμα ένιωθα όλο και περισσότερο ξεπερασμένος απ' την τεχνολογία έτσι κι αλλιώς. Απ' τη ζωή όμως, σάν μέλος της παλαιότερης γεννιάς δεν ήθελα κάτι τέτοιο να το παραδεχθώ επουδενή λόγο, ούτε να βλέπω τον εαυτό μου ήθελα ξέχωρα από τους νέους μ' ένα διανοητικό τοίχος μπροστά μου.

Μ' αυτά τα συναισθήματα στεκόμουν μπροστά στο ανεπάντεχο δώρο της οικογένειάς μου για μένα κι έπρεπε να χαίρομαι για αυτό συνάμα.

Είναι αλήθεια ότι θαύμαζα στο παρελθόν όλους όσους με ελαφτωση να διαπομπευτώ, μια κλεφτή ματιά στα παρασκήνια της για μένα τόσο άγνωστης παράστασης.

Ήταν η χρονιά που γεννήθηκε η πρώτη μου κόρη, όταν η συμβία πολύ πιο νέα και γνώστης της μοντέρνας τεχνολογίας λόγω του επαγγέλματός της, έριξε την ιδέα στην οικογένεια να μου χαρίσουν ένα κομπιούτερ κι ένα ηλεκτρονικό παι-

χνίδι. Όταν βρεθήκαμε όλοι γύρω απ' το τραπέζακι και παρακολουθούσαμε τι γίνεται πάνω στην οθόνη μου λέει ξαφνικά η ανεψιά μου έντεκα χρονών κοριτσάκι; και τώρα εσύ θείο! Κάτσε εδώ πιάσε με τό δεξί το ποντίκι και...." Ντράπηκα σαν άλλος Κοραής, που απορούσε πως μπορούσαν τα Γαλάκια να τα καταφέρνουν μια χαρά με τη γαλλική γλώσσα και αυτός καθόλου, όταν βρέθηκε για πρώτη φορά στην Γαλλία, αλλά δεν ήθελα και να ξεφτιλισθώ εντελώς.

Πήρα το ανάλογο πιστεύω ύφος, έκατσα, υποτίθεται με άνεση, έπιασα το ποντίκι, αποδείχθηκε όμως ότι δεν ήταν και τόσο εύκολο τουλάχιστον για μένα.

Γύρω μου ξέσπασαν χαμόγελα στην αρχή και στην συνέχεια όλο και πιο δυνατά γέλια. Ένιωθα άσχημα, αβοήθητος, χαμένος. -Μη γελάτε εσείς οι νεότεροι- κατόρθωσα να τους πω με τα πολλά.

Πήρα θάρρος. -ποιός ξέρει εσάς τι θα προσπαθούν να σας εξηγήσουν τα παιδιά σας μ' αυτή τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη όταν θα είστε στα χρονάκια μου σ' ένα κόσμο όπου το σήμερα θά είναι ήδη το αύριο- συνέχισα.

'Έπιασα τον εαυτό μου παρόλη τη δύσκολη θέση που βρισκόμουν,-τι σου είναι ο άνθρωπος έ,- να προσπαθεί με πολύ κόπιο δίνοντας μαθήματα να βγεί κι από πάνω και σταμάτησα άρδην, γιατί εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα ακόμα πιο άσχημα και πρίν αντικρίσω το γεμάτο ειρωνεία, οίκτο,

## Διοικητής στο Νοσοκομείο Κύμης ο Παναγιώτης Νάνος

Την Τετάρτη ορκίζονται οι Διοικητές των Νοσοκομείων Στερεάς Ελλάδος

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των Διοικητών για τα Νοσοκομεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ την Τετάρτη στο Υπουργείο Υγείας θα γίνει η ορκωμοσία τους. Ανάμεσα στα ονόματα των διοικητών είναι και ο συμπολίτης Παναγιώτης Νάνος, ο οποίος αναλαμβάνει το Νοσοκομείο Κύμης.

Γεννήθηκε στο Μορφοβούνι Καρδίτσας το 1962. Είναι πτυχιούχος της Σχολής Πολιτιστικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχιούχος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Τμήμα Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας) του ΤΕΙ Αθηνών. Μεταπτυχιακός υπότροφος στο τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (master) στο ΕΑΠ Πατρών.

Διοικητικό στέλεχος του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, υπηρέτης στη Διεύθυνση Προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας κατά την πρώτη εφαρμογή του ΕΣΥ. (1985-1986). Υπήρξε σύμβουλος Νομάρχη Καρδίτσας για θέματα Πολιτισμού και Τουρισμού (1993/1994). Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πλαστήρα (1999-2002), Πρόεδρος του Κέντρου Ιστορικών Μελετών «Ν. Πλαστήρας» (1999-2002). Υπεύθυνος για τη δημιουργία και τη λειτουργία του ΚΕΚ ΝΕΛΕ - Δήμου Πλαστήρα.

Διατέλεσε πρόεδρος και μέλος σε διάφορους Συλλόγους, φορείς και Επιτροπές. Έχει εκπονήσει εργασίες και μελέτες από αυτές ανακοινώθηκαν σε Συνέδρια, Ημερίδες, κλπ.

Έχει εκπαιδευτική και συγγραφική δραστηριότητα.

Το Δ.Σ. του συλλόγου Μορφοβουνιώτων εκφράζει τις ευχές του για καλή σταδιοδρομία στον αγαπητό συγχωριανό και φίλο Παναγιώτη Νάνο για την εξέχουσα θέση που κατέχει από τον Απρίλιο ως Διοικητής στο Νοσοκομείο Κύμης.

Ανακοινώνεται ότι Παναγιώτης Νάνος θα είναι ένας από τους Διοικητές Νοσοκομείων που διορίστηκαν το τελευταίο χρόνο.

Το Δ.Σ. του εύχεται να είναι υγιής και πάντα σ' ανώτερα.

αγάπη και κατανόηση βλέμμα της γυναίκας μου. Πέρασαν μερικά χρόνια από τότε. Από τους χαμογελαστούς ή κοροιδευτικά γελώντας θεατές μου άλλοι γίνανε βοηθοί μου και άλλοι από καιρού είς καιρόν δάσκαλοι, ακόμα και τη συμβία μου, μου συμβαίνει σπάνια, αναγνώρισα στην ανάγκη για δασκάλα. Όλα αυτά και ο πληγωμένος εγωισμός μου με έφεραν στην ευχάριστη θέση να μπορώ σήμερα, πέρα από την καθημερινή χρήση του κομπιούτερ σαν γραφομηχανή και μέσω του διαδυτικού ακόμη, να στείλω ή να πάρω ένα μύνημα.

'Όλη αυτή η περιπέτεια μου έδωσε να καταλάβω πολύ καλά, πως μόνο με την υποστήριξη των νέων παρέχετε η δυνατότητα σ' εμάς τους για πάντα νέους παραμείναντες να ρίξουμε μια λοξή έστω ματιά στα παρασκήνια της μοντέρνας επικοινωνίας και της κοινωνίας που έμελλε να ζήσουμε το τελευταίο τρίτο της ζωής μας..

Το

## Χρονογράφημα

### Ο Χρόνος κι η ιδιαίτερη Πατρίδα

“Τι της βρίσκει επιτέλους ρε παιδί μου κι αυτός ο άνθρωπος;” ρωτάνε κοντινοί συγγενείς κυρίως, με δόση κακίας και μη φίλα προσκεύμενοι πρός την ερωμένη του δικού τους ανθρώπου.

Απάντηση δεν δόθηκε ποτέ σε ένα τέτοιου είδους ερώτημα, καθότι οι ίδιοι οι ερωτευμένοι ούτε στον ίδιο τους τον εαυτό δεν μπόρεσαν να είχαν ποτέ την ανάγκη να δώσουν.

Τι του βρίσκεις ρε παιδί μου αυτού του τόπου; με ρωτάνε νύφες, γνωστοί και φίλοι, πότε στα σοβαρά κι άλλοτε για να με πειράξουν. Πολλές φορές καταφέρνουν, στα σοβαρά μεταξύ μας τώρα, το δεύτερο.

Τι του βρίσκω λοιπόν αυτού του τόπου, του όμορφου Βουνού στις παρυφές των Αγράφων; Νάναι ο ήλιος, το φώς, η φύση, νάναι το τσίπουρο ή το κρασί και οι φερτοί μεζέδες, γιατί οι ντόπιοι σχεδόν δεν υπάρχουν πια; Ισως το ότι γεννήθηκα κι έζησα τα παιδικά μου χρόνια εκεί, ή το αδούλωτο, το επαναστατικό, το ατίθασο, τ'άγραφο, των κατοίκων όπως λέει κι ο ξάδερφός μου ο Πανάγος που ανακατεύεται μ' αυτά;

Ν' αποτελεί ο έρωτάς μου αυτός τον αντίοδα της απεραντοσύνης του κεντροευρωπαϊκού κάμπου της Πρωσίας, με την Πρωτεύουσά του, που με φιλοξενεί και φιλοδοξεί σαν άλλη Κίρκη εδώ και μια εικοσαετία να με κάνει δικό της;

Μπορεί νάναι ο Νερόμυλος και το Μαντάνι των σιαπανήσιων, οι ρεματιές της Νευρόπολης, τα τσιουγκάνια της Κερασούλας πουύμενε λειψή, χωρίς το πρόσωπό της, λόγω του καινούργιου δρόμου, ή ίσως η επαναλαμβανόμενη κάθε φορά που τον επισκέπτομαι είδηση ότι, φέτος φύγαν κι άλλοι απ' τους διαφορετικούς, τους δικούς μας ανθρώπους για πάντα από κοντά του; Μπορεί νάναι ο ευωδιαστός αέρας τ' απόγιομα, που κλείνει μέσα του σε κάθε ανασαμά μου την αιωνιότητα, υπεύθυνος για κάτι τέτοιο.

Λέτε άραγε νάναι το ραχάτι κι άσ είναι κι ένοια ξενική, το ξεκαλοκαιριό, που σήμερα το λέμε διακοπές; Το ραχάτι είναι κάτι που πρέπει να τόχει κανείς μάθει ή στην καλλίτερη περίπτωση κληρονομήσει για να πιάσει, αποφεύγοντας την λούμπα, ” του θάπρεπε νάχα κάνει κι αυτό, να σκεφτόμουνα και τ' άλλο πριν αποφασίσω να έρθω ” στις λίγες μέρες ξεκούρασης που μας επιτρέπει αυτή η μοντέρνα σε εισαγωγικά κοινωνία μας

Δεν μπορώ να ισχυρισθώ με τα χρονάκια μου ότι ανήκω πλέον στους νεότερους, ειδάλλως θάξερα αγγλιστί κι όχι τουρκιστί τέτοιους όρους. Άλλα για μια ακόμα φορά παιδαρέλι δεν θάθελα να είμαι και να ξαναζήσω τα ίδια απ' την αρχή. Οχι, όχι όχι ούτε κάν στον τόπο μου. Δεν θάθελα σε καμμία περίπτωση να γευτώ για ακόμα μια φορά την εξουσία του χαφιέ προέδρου, του δασικού ή τ' αγροφύλακα, του παρακρατικού σχεδόν οργάνου της τάξης, ν' ακούσω τα κοσμητικά επίθετα του δασκάλου μου τα οποία δανειζόταν από το Βασίλειο των ζώων κυρίως, όταν ήθελε να με χαρακτηρίσει, να υποφέρω τη σχετικά αβρή θα έλεγα παλάμη του στα μάγουλά μου, ούτε και την προσσάρκωση, της χειροποίητης από μένα τον ίδιο βέργα του, πάνω στα παιδικά μου δάχτυλα, ούτε θάθελα ποτέ πια να προσκομίσω το πιστοποιητικό εκκλησιασμού μου με την υπογραφή του Παππαχρηστόδουλου, που ήταν πολύ καλός γι' αυτό άλλωστε και διώχθηκε, της τελευταίας Κυριακής στο Γυμνασιάρχη.

Είναι ίσως όλες αυτές οι παιδικές μου αναμνήσεις, οι θετικές ή οι αρνητικές δεν έχει σημασία, που με καταφέρνουν να ενθουσιάζομαι κάθε φορά κι απ' την αρχή, όταν βρεθώ εκεί απελευθερώνοντας με για λίγες μέρες από τα δεσμά της πεζής καθημερινότητας;

Μήπως ψάχνω κάθε φορά ασυναίσθητα τα πάλαι ποτέ βραδάκια με τα στο λυκαυγές μενεχεδή ή κόκκινα βαμένα ανοιξιάτικα σύννεφα που μούφερναν κλάμα κι αυτούς με τα λειψά δόντια στο καφενείο η δικαία χείρ, που “υπό την επήρειαν οίνου”, όπως έλεγε κι ο Παππάς στο κατηχητικό, γαμοσταυρίζοντας και γλύφοντας το πρόβιο λίπος απ' τα δάχτυλά τους, έπιαναν το τραγούδι ή τον καρεκλοκαυγά για αφορμές τις περισσότερες φορές ασήμαντες;

Απορώ κάθε φορά γιατί να μην υσχήει και στην περίπτωσή μου η λαϊκή σοφία “ ματάκια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται ” αλλά να μου συμβαίνει όσο περνάν τα χρόνια το αντίθετο; Είναι άλλο πράμα, αλλά ποιός είναι άλλο πράμα; ή τι είναι άλλο πράμα;

Ο Χρόνος, οι θύμησες, το σήμερα, εγώ ή η ιδιαίτερη Πατρίδα;

Να φταίει η εικοσαετία που ζώ μακριά της για το ότι δεν βρίσκω απάντηση, ή αποτελούν την απάντηση εκείνοι πούμεναν εκεί, δεν έχουν καν λόγο κι υποχρέωση να μ' απαντήσουν κι είναι η συνέχειά της;

Θα μας το δείξει ή πρέπει όμως ποτέ να μας το δείξει ο χρόνος;

**Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και πολλούς χαιρετισμούς**  
**Καλαντζής Δημήτριος του Χρήστου**  
**Χημικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος**  
**Βερολίνο**

## ΤΗΛΕΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Τα κακόγουστα και ανούσια τηλεοπτικά προγράμματα, δεν είναι καινούργιο φαινόμενο της ελληνικής τηλεόρασης και ιδιαίτερα της ελληνικής τηλεόρασης και ιδιαίτερα της ιδιωτικής. Πλήθος από κακές και άχρηστες προβολές κατακλύζουν καθημερινά τα κανάλια της. Αυτό το τελευταίο με τις λεγόμενες εκπομπές Μπίγκ Μπράδερ και Μπάρ, είναι το αποκορύφωμα της κακής τηλεόρασης. Είναι ό,τι πιο κακόγουστο και γελούσιο έχει παρουσιαστεί στην ελληνική τηλεόραση. Υποτιμούν και προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρεπή. Δεν έχουν τίποτε από αυτά που μπορεί να έχει και η κατώτερη τηλεοπτική εκπομπή: Ούτε ψυχαγωγούν, αφού τίποτε το χιουμοριστικό και ψυχαγωγικό δεν έχουν, ούτε ενημερώνουν για τίποτα, ούτε διδάσκουν ή παιδαγωγούν θετικά, ούτε προβληματίζουν. Έχουν μόνο φτηνό, ανούσιο και βλακώδες κουτσομπολίδι με φτωχότατο, άκομψο και τετριμμένο λεξιλόγιο των κακόμοιρων εκείνων πλασμάτων με την ανιαρή, μπλαζέδικη, ανεύθυνη και ανέμελη συμπεριφορά τους. Και τα παρακολουθούν, λεει, πάρα πολλοί τηλεθεατές. Αν είναι δυνατόν. Δεν αποκλείεται, αυτές οι μετρήσεις που δίνουν τέτοια μεγάλα ποσοστά σε τέτοια τηλεοπτικά σκύβαλα, να είναι πλαστές και σκόπιμες για να παρασύρουν περισσότερο κόσμο. Και ποια είναι τα πρότυπα που προσφέρονται στους νέους μέσα από αυτές τις προβολές; Είναι τα πρότυπα κάποιων ανεγκέφαλων τεμπέληδων του στεγάζονται, τρώνε και πίνουν τζάμπα, χωρίς να προσφέρουν απολύτως τίποτε. Κι ακόμα, κάνοντας επίδειξη της χαμηλής τους νοητικής και πνευματικής στάθμης, της οκνηρίας και της ανευθυνότητας, μπορεί να κερδίσουν και κάποια εκατομμύρια. Άρα, γιατί να κοπιάζετε, νέοι, και γιατί να προσπαθείτε να πετύχετε στη ζωή; Τους κάνουν μάλιστα και αστέρες τηλεοπτικούς στη συνέχεια και «ήρωες», έτσι όπως τους θέλει το star system και οι διεφθαρμένες κερδοσποπικές συνειδήσεις των εμπόρων κάθε ανθρώπινης αξίας, που θυεπίζουν και ιδέες και ιδανικά στον αχόρταγο βωμό του κέρδους και της συσσώρευσης κεφαλαίων και πλούτου. Τους προβάλλουν από τα διάφορα κανάλια, τους βγάζουν στα τηλεοπτικά «παράθυρα», λεει και κατάφεραν κάτι δύσκολο ή πέτυχαν κάτι στη ζωή τους με κόπο και αξιοπρέπεια.

Και για τους υπεύθυνους της Πολιτείας «πέρα βρέχει». Στο όνομα, λεει, της ελευθερίας και της δημοκρατίας τα πάντα επιτρέπονται, ας υπάρχουν νόμοι και Σύνταγμα που προβλέπουν την προστασία της πολιτιστικής, της πνευματικής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η ασυδοσία και το θράσος των καναλαρχών που έχουν για θέση τους το κέρδος, βαφτίζεται ελευθερία της έκφρασης και δημοκρατία. Μια πραγματικά ελευθερη και δημοκρατική πολιτεία έχει ευθύνη και χρέος να προφυλάσσει τους πολίτες από την καταδυνάστευση των Μ.Μ.Ε. και να μην επιτρέπει να επιβάλλουν σ' αυτά, Δεν είναι στέρηση της ελευθερίας το να μην επιτρέπει στον κάθε ευσυνέίδητο κυνηγό του χρήματος να εναποθέτει τα τηλεοπτικά του σκουπίδια μέσα στα σπίτια μας. Διαφορετικά, παρουσιάζεται ως πολιτεία εξαρτημένη από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, που έτσι αναδεικνύονται σε πραγματική εξουσία.

Απόστ. Κάτοικος

**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΩΤΩΝ ΒΟΛΟΥ**  
**ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 11**  
**38333 ΒΟΛΟΣ**

### Αγαπητοί Χωριανοί

Το νέο Δ.Σ. που προήλθε από τη γενική συνέλευση του παραρτήματος του Συλλόγου Βόλου στις 19-5-02, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Σταμογιώργος Ηλίας του Χαρού.

Πρόεδρος

Γιολδάσης Βασίλης του Γεωργού.

Αντιπρόεδρος

Γορδίου - Κηπουρού Βάσω του Βαίου

Γραμματέας

Κατσακιώρη - Γουλιώτη Σοφία

Ταμίας

Καλαντζής Βάσω του Νικού.

Μέλος

Γορδίου - Νάνου Βάσω του Απού.

# ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

## ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΝΑΣΙΑΚΟΥ

Τον επόμενο χρόνο από τη λήξη του εμφυλίου, δηλαδή το 1950, προκηρύχτηκαν Βουλευτικές Εκλογές. Δημιουργήθηκαν τότε πάρα πολλά πολιτικά κόμματα, τα κυριότερα των οποίων σύμφωνα με το ποσοστό ψήφων που τότε κατά σειρά συγκέντρωσαν ήταν: το Λαϊκό κόμμα με αρχηγό Κ. Τσαλδάρη (παλαιό, η ΕΠΕΚ με αρχηγό το συμπατριώτη μας Ν. Πλαστήρα (νέο), το κόμμα Φιλελευθέρων με αρχηγό το Σοφοκλή Βενιζέλο (παλαιό) και πάρα πολλά μικρότερα κόμματα, όπως του Γ. Παπανδρέου, Π. Κανελόπουλου, Ναπολέοντα Ζέρβα, Σπ. Μαρκεζίνη, Θ. Τουρκοβασίλη, Αλεξ. Βαμβέτου κ.α.

Στην πλατεία της Καρδίτσας προς την ανατολική πλευρά, στήθηκε πάνω σε στέγη μία γιγάντια έγχρωμη προσωπογραφία του Πλαστήρα με το στριφτό μουστάκι του και λεχάντα «Ο ΤΙΜΙΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΣ».

Μου έκανε παρά πολύ μεγάλη εντύπωση και παρακολουθούσα όσο μπορούσα τις ομιλίες των υποψηφίων της ΕΠΕΚ (Εθνική Πολιτική Ένωση Κέντρου) και κάθε άλλη ομιλία και σχετική συζήτηση που γινόνταν και έπαιρνε τη μορφή πανηγυριού με το ξεθάρεμα του κόσμου να εκφράζεται έστω και μουδιασμένα και με συγκρατημένο φόβο, μετά από μία 15ετία (Δικτατορία Μεταξά 1936, κατοχής και εμφυλίου).

Για μας που ήμασταν τότε παιδιά, ήταν κάτι πρωτόγνωρο και ευχάριστο έστω και σε περιορισμένο βαθμό ελευθερίας, διότι μια προηγούμενη εμπειρία εκλογών του 1946, Βουλευτικών το Μάρτιο και Δημοψήφισμα το Σεπτέμβριο που έφερε το Βασιλιά Γεώργιο Βασ., ήταν ότι χειρότερο θυμόμασταν από φοβερή τρομοκρατία, βία και νοθεία.

Υποψήφιοι τότε του συνδυασμού της ΕΠΕΚ στην Καρδίτσα, ήταν ο Στέλιος Αλλαμανής, Ο Κωνσταντίνος Βασιαράδανης από Μεσενικόλα, ο Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, πατέρας του σημερινού Βουλευτή Θόδωρου, Λάμπρος Βαμπούλης από το Φανάρι και μερικοί άλλοι.

Θυμάμαι και στο χωριό μας, γέμισαν οι λεύκες φωτογραφίες των υποψηφίων και στα μαγαζιά βέβαια αναρτήθηκαν φωτογραφίες των φιλικών προς αυτά υποψηφίων. Τότε βέβαια στο χωριό μας δεν ήταν εύκολη και η προσέλευση αυτοκινήτου, αλλά οι υποψήφιοι κατάφεραν με κάθε τρόπο να φθάσουν στους ψηφοφόρους, να τους βγάλουν λόγο και να τους πρεσεταιριστούν ως συνήθως.

Με τα αποτελέσματα των εκλογών του 50. Προέκυψε συμμαχική Κυβέρνηση του δευτέρου και του τρίτου κόμματος, δηλαδή με εναλλασσόμενους Πρωθυπουργούς τον Ν. Πλαστήρα και Σοφ. Βενιζέλο.

Το 1951 όμως ξανάγιναν εκλογές και το Λαϊκό κόμμα του Κ. Τσαλδάρη αφομοιώθηκε στο νέο κόμμα «Ελληνικός Συναγερμός», που δημιούργησε αποστρατευθείς τότε ο στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος.

Ένα Σαββατοκύριακο που ήμουν κι εγώ τότε στο χωριό προεκλογικά, ήρθε ο Στέλιος Αλλαμανής, υποψήφιος του συνδυασμού Πλαστήρα, με την πολυπληθή συνοδεία του, Κ. Καλογιάννη και άλλους και συγκεντρώθηκαν οι συγχωριανοί μας μπροστά στο κατάστημα Ηλ. Παλαπέλα, ν' ακούσουν το λόγο.

Όταν άρχισε η ομιλία και ο Αλλαμανής επαινεύσε το χωριό, ως γενέτειρα του άξιου

Αρχηγού της ΕΠΕΚ και μεγάλου πατριώτη, από την άκρη της συγκέντρωσης στο δρόμο, ακούγονταν έντονες αποδοκιμασίες και δυνατές φωνές «Κάτω ο Πλαστήρας, ζήτω ο Παπάγος». Δημιουργήθηκε τότε πανδαιμόνιο και αναβρασμός, με τον Αλλαμανή να τους επιπλήττει και να ζητάει αμέσως να απομακρυνθούν από το χώρο της συγκέντρωσης, για αποφυγή επεισοδίων, αλλά ανυποχώρητοι οι διαφωνούντες, συνέχιζαν να φωνάζουν.

Τότε ο Πλαλαπέλας που ήταν μέσα στο μαγαζί του, αντελήφθηκε τη φασαρία που γινόταν έξω και βγήκε εξοργισμένος έξω σπρώχνοντας το πλήθος να περάσει, να φθάσει στους φωνασκούντες, που θεώρησε ότι του καταπατούν το δικό του χώρο και τον προσβάλουν προσωπικά τον ίδιο και μόλις έφθασε σε εκείνους που φώναζαν ακόμη μανιωδώς, είδε ότι αυτοί ήταν: ο Βασίλης Πίντζιος (Αμερικάνος) και ο Βασίλης (Λάκης) Πίντζιο (Αμερικάνο) που του έφυγε το ρεπούμπλικο και κύλησε μέχρι του Γκανούρη το μαγαζί.

Ο Παλαπέλας ξαναμπήκε στο μαγαζί του και οι άλλοι αναφέρθηκαν για τη βιοπραγία το στον Ανθυπολοχαγό των ΤΕΑ που έμενε στου Σκούφη και κατέφθασε κι εκείνος, ασθμαίνων και απειλητικά να συλλάβει τον Παλαπέλα. Άλλα και ο Ανθυπολοχαγός τα βρήκε δύσκολα από τον Αλλαμανή που τον κατσάδιασε και του ζητούσε τα στοιχεία του, διότι του καταλόγιζε ευθύνη που παρακολουθούσε από τόσο κοντά χωρίς να επέμβει και ίσως προκάλεσε ο ίδιος σκόπιμα τη διατάραξη της νόμιμης συγκέντρωσης, όπως τον κατηγορούσε ο Αλλαμανής και θα ελεγχθεί για την πράξη του αυτή και την κατοπινή του οπωσδήποτε συμπεριφορά.

Έτσι ο Ανθυπολοχαγός αναδιπλώθηκε και ησύχασε.

Στις εκλογές του 51 πρώτο κόμμα ήλθε του Παπάγου, κατόπιν του Πλαστήρα και του Βενιζέλου, αλλά ξανάγινε συμμαχική Κυβέρνηση πάλι με εναλλασσόμενους Πρωθυπουργούς Πλαστήρα και Βενιζέλο, με τη συμμετοχή πάντα και του Γ. Παπανδρέου, ο οποίος άλλαζε συχνά θέσεις και τους μπέρδευε σαν «ζιζάνιο» και τότε απέκτησε το προσωνύμιο «Παπατζής».

Οι κυβερνήσεις του Κέντρου των πρώτων ετών 550-52 προσπάθησαν να εφαρμόσουν την εξαγγελία του Πλαστήρα περί μέτρων ειρηνεύσεως, κατευνασμού των παθών και λήθης του παρελθόντος του εμφυλίου, αλλά τα εμπόδια ήταν τεράστια. Εκτός των εσωτερικών οξυτάτων αντιθέσεων, που αποτέλεσμα είχαν να βρίσκονται Δεκάδες χιλιάδες φυλακισμένοι και καταδικασμένοι σε βαρύτατες ποινές και να συνεχίζονται οι δίκες, είχαν οι κυβερνήσεις του Κέντρου και προ παντός ο Πρωθυπουργός Πλαστήρας και τον Περιβόλτο Α με ρικανό Πρέσβη «Πιουριφόρι», που εννοούσε, μέσω των δικτύων του παρακράτους και της Βασιλικής Αυλής, να κυβερνά την Ελλάδα ο

ίδιος, δια του Πλαστήρα, που ασφυκτιούσε και τελικά εκάμθη η υγεία του και αναλώθηκε προσπαθώντας για το καλό του τόπου, μη μπορώντας όμως τελικά να επιτύχει να επαληθεύσει, παρά μόνο το ένα σκέλος της λεζάντας της γιγαντοαφίσας «Ο ΤΙΜΙΟΣ», ακυρώνοντας κατ' ανάγκην το άλλο σκέλος «ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΣ», μέσα στην ανυπέρβλητη αρνητική συγκυρία της εποχής.

Αυτή την εποχή του 51 που προσπαθούσε στο χωριό να ανασυγκροτηθούμε και να ηρεμήσουμε, μας ήρθε στην οικογένεια ένα οδυνηρό ξάφνιασμα. Ειδοποιήθηκε η αδελφή μου Νίκα, να παρουσιασθεί στο Σταθμό Χωροφυλακής μεσενικόλα. Πήγα μαζί της και εκεί με ύφος ..... Επιτιμητικό, της έδωσαν να παραλάβει κλίση ορισθείσης δίκης της στα Τρίκαλα, για τη θητεία της επί ένα χρόνο στο αντάρτικο κατά τον εμφύλιο. Στην κλήση εκείνη αναφέρονταν και τα ονόματα των μαρτύρων κατηγορίας, που επελέγησαν μάλλον στην τύχη και ίσως με κλήρωση, διότι δεν μπορούσαμε να δώσουμε άλλη εξήγηση και ούτε τι φάχναμε διότι μας βόλευε. Ήταν οι συγχωριανοί μας Γρηγ. Κατσακιώρης και Θωμάς Βράκας.

Φαίνεται ότι, καθώς είχε απελευθερωθεί από τις Φυλακές Λάρισας το 1949, με την παρέμβαση του Στρατηγού Πεντζόπουλου, δεν είχε κλείσει ο φάκελος της και η γραφειοκρατία με τη διαδικασία του κοσκινίσματος δούλευε αργά αλλά σταθερά.

Την ημέρα της δίκης, πήγαμε στα Τρίκαλα μαζί με τους συγχωριανούς μας μάρτυρες και μια κοπέλα από το Νεοχώρι, που την όρισε η αδελφή μου ως μάρτυρα υπεράσπισης, καθώς είχαν επιστρατευτεί μαζί στη Μητρόπολη και μαζί υπηρετούσαν και τελικά παραδόθηκαν στη Ρούμελη κατά τη διάλυση του συγκροτήματος «Διαμαντή».

Στο Δικαστήριο επειδή δεν είχαμε δικηγόρο, διόρισαν κάποιον αυτεπαγγέλτωας. Όλοι οι μάρτυρες κατάθεσαν ευνοϊκά για την κατηγορούσανένη και στην έδρα Εισαγγελέας ήταν ο Ιωάννης Καρασιώτος από το Μεσενικόλα, που είχε τη φήμη ικανού, άτεγκτου και ευσυνείδητου λειτουργού, ο οποίος θυμάμαι, όταν πήρε το λόγο αναφέρθηκε δια μακρόν και με διακριτό ενδιαφέρον στην ανεκδιήγητη κατάσταση της περιοχής μας την εποχή εκείνη και πρότεινε τελικά την αθώαση της κατηγορούμενης. Πράγματι εκφωνήθηκε από το Δικαστήριο αθωατική απόφαση και με στεναγμό ανακουφίσεως αποχωρήσαμε, όλοι μαζί για την επιστροφή μας στο χωριό.

Συνεχίζεται

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι επιθυμούν να δημοσιεύσουν νέα που αφορούν το χωριό ή συγγενικά τους πρόσωπα (γάμοι, κηδείες, βαπτήσεις, γεννήσεις, επιτυχίες, ειδήσεις στη διεύθυνση Αγίας Αναστασίας 5 Περισσός Τ.Κ. 142 32 ΑΡ. FAX: 25 18 283.

Η συντακτική επιτροπή και ο σύλλογος δυστυχώντων είναι σε θέση να θέλει τη βοήθεια των συνδρομητών της.

# ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

## ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΖΙΑΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩ- ΘΗΚΕ

Ολοκληρώθηκε το έργο κατασκευής της ασφαλτόστρωσης τμήματος του δρόμου Μητρόπολης - Ράζια Μορφοβουνίου μέχρι του ποσού των 30 εκ. δρχ. που δημοπρατήθηκε.

Το ποσό των 30 εκ. δρχ. που δημοπρατήθηκε.

Το ποσό των 30 εκ. δρχ. διατέθηκε απ' το ΥΠΕΧΩΔΕ μετά την συνάντηση του Δημάρχου Πλαστήρα Δημήτρη Τσιαντή με τον τότε ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Λαλιώτη και την επίδοση εκ μέρους του Δήμου μας του αντίστοιχου αιτήματος.

## ΥΔΡΟΔΟΤΗΣ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ ΑΠ' ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του έργου «Υδροδότηση Μορφοβουνίου - Μεσενικόλα απ' τη λίμνη Πλαστήρα» προϋπολογισμού 105 εκ. δρχ.

Ξεκίνησε η κατασκευή του Διυλυστηρίου στη θέση «Αλαταριές» καθώς και η κατασκευή του πλωτού (εξέδρας) με το αντλιοστάσιο όπου μεταφέρθηκαν στην λίμνη, στη θέση «Μαγούλα» Μορφοβουνίου.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπ. Εσωτερικών μέσω του Ε.Π.Τ.Α. για την Αντιμετώπιση της Λειψυδρίας.

## ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ NABITAT

Άρχισε η διαδικασία για την σύνταξη της μελέτης για το πρόγραμμα Ageda Habitat ύψους 135 εκ. δρχ., όπου ο Δήμος μας εντάχθηκε (ΥΠΕΧΩΔΕ - 3ο ΚΠΣ).

Το Δημ. Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα για τα έργα που θα συμπεριληφθούν.

Για το Μορφοβούνι αποφασίσθηκε να γίνει η διαμόρφωση της πλατείας (πάρκιγκ) στη θέση «Γελαδαριά» στην είσοδο του χωριού μας.

## ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑ- ΣΕΙΣ - ΕΡΓΟ 60 ΕΚΑΤ. ΔΡΧ.

Δημοπρατήθηκε και υπογράφτηκε το συμφωνητικό με τον ανάδοχο, για

το έργο «Αισθητικές παρεμβάσεις» σ' όλα τα Δημ. Διαμερίσματα του Δήμου Πλαστήρα, προϋπολογισμού 60 εκ. δρχ.

Για το Μορφοβούνι, προβλέπεται η διαμόρφωση του χώρου και η ανάπλαση της Βρύσης στη θέση «Γελαδαριά» στην είσοδο του χωριού μας.

Τα χρήματα προέρχονται απ' το Ε.Π.Τ.Α. Θεσσαλίας

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΠΕΡ/ΡΧΗ

Συνάντηση με τον περ/ρχη Θεσσαλίας κ. Καρατσιώτη είχε ο Δήμαρχος Πλαστήρα Δημήτρης Τσιαντής στις 20 Μαρτίου στη Λάρισσα.

Το θέμα που συζητήθηκε ήταν η ένταξη του Δήμου μας στο πρόγραμμα του 3<sup>o</sup> Κ.Π.Σ. «Βοήθεια στο σπίτι» για το οποίο πρόγραμμα ο Δήμος Πλαστήρα είναι διαδικαστικά πανέτοιμος (χώρος - τεχν. Δελτία κλπ.)

## ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Τρεις επισκέψεις πραγματοποιήθηκε το τελευταίο διάστημα στην Αθήνα ο Δήμαρχος του Δήμου μας.

Στις 12 και 13 Μαρτίου, στις 18 και 19 Απριλίου, καθώς και στις 20 και 21 Μαΐου.

Επισκέφτηκε το ΥΠΕΧΩΔΕ για το ζήτημα της τροποποίησης της Ζ.Ο.Ε. όπου ενημερώθηκε για το ότι είναι στο τελικό στάδιο η επεξεργασία των προτάσεων των τριών Δήμων και αναμένεται η ρύθμιση της εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Ακόμα επισκέφτηκε το Γ.Γ. του ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Βασιλείου. Είχε επίσης 2 συναντήσεις με τον Υφ/ργό εσωτερικών κ. Παπαδήμα.

## ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ((Κ.Ε.Π.))

Το πρώτο ΚΕΠ Θεσσαλίας στο Μορφοβούνι - Επίσκεψη Μπένου

Την έδρα του Δήμου Πλαστήρα, το Μορφοβούνι επισκέφθηκε ο υφ/ργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρωσης, κ. Σταύρος Μπένος, προσκαλεσμένος του Δημάρχου Πλαστήρα Δημ. Τσιαντή. Ως γνωστό το πρώτο (πιλοτικό) Κέντρο εξυπηρέτησης πολίτη στη Θεσσαλία θα γίνει

στο Μορφοβούνι, στο χώρο του Δημαρχείου, κάτι ιδιαίτερα τιμητικό για το Δήμο Πλαστήρα.

Τον κ. Μπένο υποδέχθηκαν ο δήμαρχος κ. Τσιαντής ο Αντ/ρχος κ. Παίσης, ο πρόεδρος Δ.Σ. κ. Στεργόπουλος, οι πρόεδροι του Μορφοβουνίου κ. Σταύρου, Μεσενικόλα κ. Τσιλιώνης, Μοσχάτου κ. Σκούρας, Κερασιά κ. Μπουράζας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου υδρεύσεις κ. Γρηγορίου.

Δείπνο προς τιμή του κ. Υφ/ργού εκ μέρους του Δημάρχου, δόθηκε στον Ξενώνα Μορβουνίου.

## ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΞΕΝΩΝΑ

Ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος από Κόμβο Μορφοβουνίου προς Ξενώνα και Αγ. Αθανάσιο.

Το έργο ξεπέρασε συνολικά τα 40 εκ. δρχ. και προέρχεται απ' το πρόγραμμα Ε.Λ.Τ.Α. της περιφέρειας Θεσσαλίας.

## ΗΛΕΚ/ΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΑ/ΣΙΟΥ: 15 ΕΚ. ΔΡΧ.

Μετά από παρέμβαση του Δημάρχου Πλαστήρα προς τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Καρατσιώτη εγγρίθηκε έκτακτη πίστωση 42.532,82 euro (15 περ. εκ. δρχ.) για την χρηματοδότηση της ηλεκτροδότησης του νεοκατασκευασθέντος Αντ/σίου του έργου "Υδροδότηση Μορφοβουνίου Μεσενικόλα απ' τη λίμνη Πλαστήρα".

## ΕΣΩΤ. ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ: 3 ΕΚΑΤ.

Μετά από πρόταση του Δημάρχου εγγρίθηκε πίστωση 3 εκ. δρχ. για έργα εσωτερικών οδοποιίας Μορφοβουνίου.

Η πίστωση προέρχεται από εκτακτη. Επιχορήγηση της περιφ/ρειας Θεσσαλίας.

## ΕΡΓΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: 10.200 ΕΥΡΟ

Έκτακτη πίστωση 10.200 euro εγγρίθηκε απ' το υπουργείο εσωτερικών προς το Δήμο Πλαστήρα για έργα υπερπροστασίας.

Το Δημ. Συμβούλιο μετά από πρόταση του Δημάρχου Ενέκρινε ομόφωνα την κατανομή.

## ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 50 ΕΚ. ΔΡΧ.

Εγγρίθηκε ομόφωνα απ' το Δ.Σ. του Δήμου Πλαστήρα η μελέτη για την "Αναβάθμιση υπάρχοντος Αθλητικού Κέντρου Μορφοβουνίου" ύψους 50 εκ. δρχ. Το έργο θα δημοπρατηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και περιλαμβάνει κατασκευή κερκίδων 300 θέσεων, ηλεκτροφωτισμού για διεξαγωγή αγώνων τη νύχτας περίφραξη προδιαγραφών, στρώσιμο του Μπάσκετ και του βόλεϊ με ειδικό υλικό πλαστικό (ταρτάν), προμήθεια οργάνων γυμναστικής για την επάνδρωση του κλειστού γυμναστηρίου, καθώς και διαμόρφωση του αγωνιστικού χώρου.

Οιιδόποτε χρειασθείτε και έχει σχέση με το Σύλλογο ή την Εφημερίδα, απευθυνθείτε στο παρακάτω Δ.Σ.
<b>Διοικ. Συμβούλιο 2001 - 2002</b>
Πρόεδρος - Τσιτιπάς Θωμάς, τηλ. 21 32 651
Αντιπρόεδρος - Κατοίκος Παναγιώτης, » 26 23 033
Γραμματέας - Σακελλαρίου Θωμάς, » 25 86 281
Ταμίας - Λατίνος Ιωάννης, » 26 13 659
Δημ. Σχέσεις - Λατίνος Απόστολος, » 26 13 654
Μέλος - Τσούλας Σωκράτης, » 27 72 511
Μέλος - Καφεντζής Ευάγγελος, » 25 22 596
Συντακτική Επιτροπή Εφημερίδας, τηλ. 26 33 689
Κατοίκος Θωμάς, » 27 12 391
Τσάβαλος Αναστάσιος, » 5027841
Κατοίκος Σταύρος

## ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΠΕΣ	10 €
ΧΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	20 €
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ του Ευθυμίου	20 €
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ	20 €
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου	20 €

## ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ

Θα αναφερθώ λίγο στην μνήμη του μακαρίτη, Χρίστου Ξινόγαλου που μας έφυγε πρόωρα και αναπάντεχα. Όπως όλοι μας ξέρουμε ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος όπου και αν βρισκόταν τους έκανε όλους να «σκάζουν» από τα γέλια, με το έξυπνο χιούμορ και την απεριόριστη ετοιμολογία που διέθετε. Γι' αυτό πολλοί χωριανοί, όπως και εγώ, αγωνιούσαμε πότε θα' ρθει η Κυριακή, για να βρεθούμε στο καφενείο των Καφεντζέων στον Περισσό, να κάνουμε παρέα με τον Χρίστο και να ξεχάσουμε τα προβλήματα της εβδομάδας που πέρασε.

Εκεί πίνοντας το ουζάκι μας, και πες ο ένας, πες ο άλλος, έμπαινε σε ενέργεια η χιουμοριστική ευφυΐα του Χρίστου και «ξελιγνώμασταν» όλοι από τα γέλια.

Άκουσα τελευταία ότι μια έρευνα λέει πως ο άνθρωπος σήμερα πρέπει να γελά γύρω στις: 40-50 ώρες τον μήνα, αλλά γελά μόλις 10-15 ώρες. Φανταστείτε πόσο λείπει το γέλιο σήμερα από τον άνθρωπο και γι' αυτό αναφέρομαι στον Χρίστο, γιατί κάθε Κυριακή με την συντροφιά του μας πρόσφερε 4-5 ώρες γέλιο.

Θα αναφερθώ σε δύο – τρία χιουμοριστικά περιστατικά με τον Χρίστο, γιατί είναι τόσο πολλά που για να τα αναφέρει όλα κανείς, πρέπει να γράφει για μέρες.

Καθόμαστε στο καφενείο και δίπλα μας καθόταν πολλές φορές ένας ανθρωπάκος ηλικιωμένος, ο οποίος είναι από την περιοχή μας και του άρεσε να ακούει τα καλαμπούρια του Χρίστου. Μια μέρα τον ωράστηκε ο Χρίστος: «Μπαρμπαγιάννη πόσο χρονών είσαι?» Και του απαντάει ο άνθρωπος: Είμαι 77. Με ενθουσιασμό τότε ο Χρίστος του λέει «Σώπα Δε σου φαίνεται!» Οπότε χαμογελώντας ο Μπαρμπαγιάννης του λέει: Πόσο με κάνεις εσύ Χρίστο; Και σοβαρός ο Χρίστος του απαντάει: «Ε, γύρω εκεί στα 86». Ο άνθρωπος μαράθηκε, γιατί νόμισε ότι θα τον έβλεπε για μικρότερο και του λέει: Ε, ρε Χρίστο, τώρα με διόρθωσες! Όλη η παρέα βέβαια έσκασε στα γέλια.

Άλλη μια μέρα, μίλαγε με τρεις γνωστούς εκεί στο καφενείο. Από καιρό αυτού τον πείραζαν ότι θέλουν να έρθουν στο χωριό, να δουν τα μέρη μας, την λίμνη και να τους φιλοξενήσει.

Χρίστο, μόλις ανέβεις στο χωριό θα έρθουμε και μεις. Θα μας φιλοξενήσεις; Και τους απαντάει με το γνωστό του ύφος: «Ναι μωρέ να έρθετε, φαϊ και υπόνο όλα δικά μου, αλλά για καλό και για κακό πάρτε και λεφτά μαζί σας».

Μια Κυριακή μόλις σηκωθήκαμε να φύγουμε, εντελώς αυθόρμητα και με σοβαρό ύφος λέει στον Καφετζή: «Βαγγέλη, τι ώρα ανοίγεις το πρώι»: Κατά τις εφτά του λέει ο Βαγγέλης, γιατί τι θες; Και του απαντάει: «Να μου κρατήσεις ένα τραπέζι, γιατί θα'ρθω με παρέα».

Αυτός ήταν ο Χρίστος, κι αυτά που περιέγραψα, είναι ένα μικρό δείγμα από το χιούμορ που διέθετε. Είναι τόσα πολλά αυτά που έλεγε και μας χάριζε το γέλιο, που αν τα θυμηθεί κανείς πρέπει να γράψει ολόκληρο βιβλίο. Εγώ απλά ήθελα να αναφερθώ για λίγο στην μνήμη του.

Ήθελα να αναφερθώ και σε ένα ας το πώ πατράργουδο, με αφορμή κάτι που διάβασα σε ένα περιοδικό και μου θύμισε τα χρόνια της πείνας και της δυστυχίας που περάσαμε, στα χρόνια της κατοχής, αλλά και αρκετά μετά από αυτή. Όλοι τότε περάσαμε χρόνια δύστυχα, πεινάσαμε, περιπατήσαμε χυπόλυτα και γυμνά παιδάκια, αλλά κατορθώσαμε και ζήσαμε.

Μόλις μεγαλώσουμε λίγο εγκαταλείψαμε γονείς και χωριό, και ήθελαμε στην πόλη για να βρούμε την τύχη μας. Βέβαια, ο καθένας με τον δικό του αγώνα, μπορέσαμε άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο ορθοποδήσαμε, και ζούμε κάπως ανθρώπινα. Τουλάχιστον δεν πεινάμε.

Εδώ θέλω να αναφερθώ σ' αυτό που διάβασα. Λέει λοιπόν: Σήμερα που ο άνθρωπος έχει πάει στο φεγγάρι και έχει κάνει προόδους σε πάρα πολλούς τομείς, και νομίζουμε ότι ευημερεί όλος ο πληθυσμός της γης, συμβαίνει το εξής κωμικοτραγικό: «Οκτακόσια εκατομμύρια άνθρωποι ανά την υφήλιο ΠΕΙΝΑΝΕ». Αντιθέτως λέει παρακάτω, «τριακόσια εκατομμύρια άνθρωποι, πηγαίνουν στα κέντρα αδυνατίσματος για να αδυνατίσουν». Ε, αυτό δεν είναι ειρωνεία του πολιτισμού μας; ; Όμως κατά τα άλλα, βαδίζουμε προς την παγκοσμιοποίηση!

## Μέγα Κάμπος - Μάλια - Γούρνα Βαβά του Γ. Βασιλούλη

Στην προλήμνια εποχή, πριν το καταπράσινο οροπέδιο της Νευρόπολης κατακλυσθεί από τα νερά της λίμνης, εκεί γύρω στο 1958, τότε που στην περιοχή βασίλευε η χλωρονομία, και ο τουρισμός ήταν άγνωστη λέξη, τρεις τοποθεσίες αποτελούσαν σημείο αναφοράς για τους συγχωριανούς μας:

Μέγα κάμπος, Μάλια, Γούρνα Βαβά.

Στη Βορειοανατολική πλευρά της λίμνης, όπως είναι σήμερα, βρισκόταν η περιοχή του μέγα - κάμπου, ή του «μέγακάμπου» για τους παλιότερους. Περιλάμβανε την έκταση βόρεια της προϋπάρχουσας μικρής μας λίμνης, μέχρι το «κεραμίδι» και ανατολικά μέχρι το «κελεπούρι». Η μικρή λίμνη «γούρνα - βαβά» καταλάμβανε την έκταση βόρεια της μαγούλας «Κατσακώρη», η οποία είναι ορατή και σήμερα πάνω από τα νερά της λίμνης σαν νησάκι, που στην περίοδο της ξηρασίας είναι προσβάσιμο. Το τελείωμα της μικρής μας λίμνης ήταν μερικές εκατοντάδες μέτρα προς τα βόρεια, όπου άρχιζε ο «μέγα κάμπος». Η «μάλια» βρισκόταν στα νότια της λιμνούλας, ήταν μια εύφορη πεδιάδα, κατάφυτη από καλαμπόκια και στρωτά φασόλια.

Η περιοχή του «μέγα κάμπου» δεν ανήκε σε ιδιώτες, ήταν κοινοτική και αποτελούσε το καλύτερο μέρος για βοσκή του μεγάλου αριθμού κάθε είδους ζώων που διατηρούσαν τότε οι χωριανοί μας. Καλυπτόταν από βούρλα – ραγάζια το λέγαμε και ανάμεσα τους υπήρχε πάντα χλωρό χορτάρι ακόμη και τον Αύγουστο, γιατί η περιοχή είχε μεγάλη υγρασία. Για το λόγο αυτό, όταν πηγαίναμε για «νυχτοβόσκι» δεν κοιμόμαστε ποτέ στον κάμπο, αλλά πιάναμε τα ριζά, για να μην ξυπνήσουμε το πρωί με μάτια πρησμένα. Στα παιδικά μας μάτια, ο κάμπος αυτός, φάνταζε απέραντος χλιάδες στρέμματα, και αγναπέυαμε απέναντι στο «στουγκιώτικο» λέξι και ήταν ανάμεσα μας το Αιγαίο και απέναντι η Μ. Ασία, τόση βλέπαμε την απόσταση. Άλλες φορές πάλι, απολαμβάναμε τη γαλήνη της νύχτας, όταν τον διασχίζαμε μεσάνυχτα με τα ζώα φορτωμένα σταφύλια και σύκα, πηγαίνοντας στη Φυλακτή να τα ανταλλάξουμε με πατάτες (ποτέ δεν κατάλαβα γιατί δεν καλλιεργούσαμε στο χωριό πατάτες και έπρεπε να κουβαλιόμαστε μέχρι τη Φυλακτή για να τις προμηθευτούμε).

Πολλές οι παιδικές αναμνήσεις εκεί θα προσπαθήσω να απομονώσω μερικές.

Ο πατέρας μου, όπως πολλοί συγχωριανοί μας τα χρόνια εκείνα μέχρι περίπου το 1970, ήταν έμπορος ζώων άλογα και μουλάρια ήτανε ο γνωστοί τσαμπάσηδες.

Τα καλοκαίρια, που είχαμε και τις διακοπές του σχολείου, βρισκόμουνα όλες σχεδόν τις μέρες, αλλά και τις νύχτες, στην περιοχή που περιγράφουμε. Ο μακαρίτης Μάρκος Γάτος, βοσκούσε κι' αυτός τα ζώα - ήτανε τσαμπάσης ο γιος του, ο Θωμάς. Ξεχωριστό άτομο ο μπάρμπα - Μάρκος, σεβάσμιος άνθρωπος με τετράγωνη λογική. Μας μάζευε όλους κάτω από τους ίσκιους των μεγάλων δέντρων του «Αυγέρη» και μας διηγιόταν ιστορίες, δίνοντας μας και συμβουλές, που αργότερα στη ζωή μας αποδείχτηκαν πολύ χρήσιμες. Το 1956, η οικογένεια μου θα κατέβαινε στον Βόλο, όπως και έγινε, με προοπτική να ανοίξουμε μαγαζί ταβέρνα, μπακάλικο, μανάβικο και να εγκατασταθούμε εκεί. Οι συμβουλές του μπάρμπα - Μάρκου προς εμένα, ήτανε συγκινητικές και γεμάτες περιεχόμενο για τον τρόπο που θα αντιμετώπιζα τους πελάτες, να είμαι ευγενικός, γιατί οι άνθρωποι της πόλης είναι διαφορετικοί, πως θα'πρεπε να βελτιώσω την προφορά μου. Εγώ τον άκουγα με ανοιχτό, το στόμα. Αργότερα κατάλαβα, πως ο άνθρωπος αυτός, έβλεπε πολύ μπροστά από την εποχή του. Και εκεί που σταλίζαμε τα πράματα, στα δέντρα του Αυγέρη και αφού τέλειωναν οι συμβουλές, οι ιστορίες και τα πικαστάρια, νοσταλγούσε κρύσταλλη για τη βτσέλα;

Αφού λεηλατούσαμε κάτι αγριοκερασές, που δεν προλάβαιναν ποτέ να ωριμάσουν τα κεράσια

τους, επιστρέφαμε με γεμάτες τις βτσέλες. Σήκωσε τη βτσέλα ο μπάρμπα - Μάρκος και γκλού - γκλού, αφού τη μέσιαζε έδινε και στους άλους να δροσιστούν.

Άλλες φορές πάλι μας έβαζε να παλέψουμε. Άντε να βάλετε τώρα μια μέση να δούμε ποιος θα νικήσει. Όταν περνούσε από τον Αη Θανάση, τα πρωινά, έπιανε κουβέντα με τους πεθαμένους. Πώς είστε ρε; Πως καλουξημέρουσαταν; Ήρθε ο Απουστόλης (ο Παπαδούλης) απ' τον Πήλιο; σας έφερε λάδι; (του έστελνε με τη φαντασία του στο πήλιο για ελιές και λάδι). Περνώντας το πρώι μετά το σπίτι του, από το Παπαδουλαϊκό φώναζε στην εξαδέρφη του την Άννα (την μάνα του Παπαδοπούλαών).

Ω Άννα, τι γίνιτι μαρί; Καλά Μάρκουμ αποκρίνονταν εκείνη. Τι ώρα μαρί ήρθι ωφέ η Γιώργους; (ο Γιώργος ο γιος της τάπινε την προηγούμενη με τον δικό του το Θωμά και π